



# Ar-Risaalah

الرسالة  
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 132 - 28 juli 2012 - Ramadan 9, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Actueel

### Ar-Risaalah completeert 5 jaren

Exact 5 jaren geleden, op 28 juli 2007, verscheen de eerste editie van Ar-Risaalah in Dagblad Suriname. Het doel van dit initiatief van de Stuurgroep Islam is geweest om aan de lezers een breed scala aan Islamitische informatie aan te bieden, zoals religieuze en spirituele artikelen, actuele zaken de Islam rakende, en verder artikelen omtrent wetenschap, Islamhistorie e.d.

Een korte evaluatie wijst uit dat er met deze pagina zeker in een behoefte is voorzien; er zijn vele reacties en vragen van lezers (zowel Moslims als niet-Moslims) ontvangen m.b.t. gepubliceerde artikelen. Wel moet gezegd worden dat Islamitische organisaties weinig gebruik hebben gemaakt van de geboden gelegenheid om via deze pagina hun bekendmakingen te doen.

Mocht u als lezer tips hebben hoe wij deze krant verder kunnen afstemmen op uw behoeften en interesses, zien wij die gaarne tegemoet.

### Citaat

Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet nalaat, heeft Allah er geen behoefte aan dat zo iemand zijn voedsel en drank (bij het vasten) achterwege laat." (Profeet Mohammed)

### Anticorruptiewet

Dat er een verband bestaat tussen de Ramadan en corruptie kunnen we lezen in het artikel 'Koran, Ramadan en corruptie' in Ar-Risaalah van 14/8/2010.

De afgelopen weken is de roep naar invoering van een anticorruptiewet in Suriname in een stroomversnelling geraakt. Dat de behandeling van voornoemde wet in DNA niet van de grond komt, laat zien hoe erg diepgeworteld corruptie is, oftewel de symbiose tussen corruptiepeeters en gecorrupteerden.

In december 2011 is in India een anticorruptiewetgeving goedgekeurd; in mei 2012 in Bulgarije en in juni 2012 in Italië, om maar enkele op te noemen.

Wij vragen beleefd aan de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) vurig te pleiten voor een spoedige behandeling van de Anticorruptiewet die in de 'ijskast' van de overheid ligt, waarbij de ppp's, prominente politieke personen, niet buiten de wet mogen en moeten vallen. DOE NU!

De 2e kalief 'Oemar (586-644 n.Chr.) liet bij de benoeming van gouverneurs hun bezittingen vastleggen om onterechte verrijking te voorkomen.

Noot: In navolging van het gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh) dat gedurende de Ramadan de duivels worden geketend, heeft het Indonesische ministerie van Communicatie besloten gedurende en na Ramadan miljoenen pornosites te blokkeren. Het aantal pornosites wordt geschat op 2 miljard!?

### Profeet Dawoed (vzmh) en ongeregistreerde nikaah

Hahaha hihihhi. Stop! Hahaha hihihhi. Stop! Stop!

Wat heeft de profeet Dawoed (David) nou te maken met ongeregistreerde nikaah? Wel degelijk iets. Zie Koran 38:17-26 over twee personen, de ene had 99 ooiën en de andere 1 ooi. Ondanks dat de ene 99 ooiën had, en dus wat aan armen en behoeftigen moest geven, wilde hij die ene ooi hebben of afpakken, dus hebzucht en tirannie. Het geschil werd ter oordeel voorgelegd aan de profeet Dawoed, die zei: "... En waarlijk doen vele partners (aandeelhouders, erfgenamen etc.) elkaar onrecht aan, behalve zij die geloven en goeudoen..." (vers 24)

Bij een geregistreerde nikaah krijgt de vrouw rechten; bij een ongeregistreerde worden al haar legitieme rechten haar ontnomen, dus terug naar het pré-islamitische tijdperk. Uit de hierboven vermelde gebeurtenis willen we afleiden, dat een slachtoffer van een ongeregistreerde nikaah de zaak voor het gerecht moet brengen om registratie af te dwingen. Het fenomeen ongeregistreerde nikaah (ongehuwd samenwonen) moet men niet beschouwen als een mier, maar als een 'mammoet', als één van de ergste vormen van corruptie. Ahmad Jhawnie

## Spiritueel

### Wereldwijde 'djihaad' van start gegaan

Het is inmiddels bekend dat er op 20-21 juli wereldwijd een grote 'djihaad' van start is gegaan. Op die dagen zijn de moslims namelijk begonnen te vasten met als doel om daardoor een beter mens te worden; het streven van de moslims ter verbetering van zichzelf wordt in de Koran (25:52, 29:69, 16:110 e.a.) een 'grote djihaad' genoemd.

De Koran zegt over het vasten: "O, gij die gelooft, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen vóór u werd voorgeschreven, opdat u zich voor het kwaad zult hoeden. Voor een zeker aantal dagen; maar wie onder u ziek of op reis is, zal dan een gelijk aantal andere dagen vasten; en degenen die het zwaar vinden om te doen, kunnen een lossing treffen door een arme te voeden; en wie uit eigen opwelling goed doet, voor hem is het beter; en dat u vast is beter voor u, indien u het weet."

Verder zegt de Koran, reeds aan het begin: "Ik, Allah, ben de beste Weter. Dit Boek, daaraan is geen twijfel, is een leidraad voor degenen die aan hun plicht voldoen, die geloven in het Ongeziene, het gebed onderhouden en uitgeven van wat Wij hen gegeven hebben, en die geloven in wat er aan jou (Mohammed) geopenbaard is en in wat er vóór jou geopenbaard is, en zij zijn overtuigd van het Hiernamaals. Dezen zijn op een juiste weg van hun Heer, en dezen zijn het die succesvol zijn" (Koran 2:1-5).

Reeds aan het begin van de Koran worden drie van de vijf zuilen van de Islam genoemd, in één vers, namelijk geloof in het Ongeziene, onderhouden van het gebed en uitgeven van wat Allah aan de mens heeft gegeven. De andere twee zuilen - vasten en hadj (bedevaart) - worden hier niet genoemd; deze zijn geen deel van ons dagelijks leven.

De drie zuilen die eerder werden genoemd dienen deel uit te maken van ons dagelijks leven. Echter zijn velen over het algemeen zo druk met wereldse zaken, iedere dag opnieuw, zodat men het waar doel van het leven uit het oog verliest. Velen vergeten dat het leven meer is dan slechts streven naar geld, winst, diploma's en dergelijke. De Koran waarschuwt ons in vele verzen

hiervoor, bijvoorbeeld:

"O gelovigen! Laten jullie rijkdom en jullie kinderen jullie God niet doen vergeten" (63:9).

"Dit wereldse leven is niets dan spel en ijdel tijdverdrijf. En het verblijf in het Hiernamaals is waarlijk beter voor degenen die aan hun plicht voldoen. Begrijpen jullie dan niet?" (6:32).

"De genen die de ontmoeting met Ons niet verwachten, en die tevreden zijn met dit wereldse leven en er genoeg aan hebben, en degenen die Onze boodschap niet in acht nemen, hun verblijf is het Vuur om wat zij verdienden" (10:7-8).

"Voor wie verlangt naar de oogst van het Hiernamaals, vergroten Wij zijn oogst; en aan wie de oogst van deze wereld verlangt, zullen Wij het geven; en hij heeft geen deel in het Hiernamaals" (42:20).

Zij die zo een leven leiden, worden aangeduid als "verliezers", "wiens verblijf het Vuur is", "zij die geen aandeel zullen hebben in het Hiernamaals", etc. Allah is echter zo vol van genade voor Zijn

scheepselen dat Hij hen ieder jaar een kans geeft, gedurende een maand, om hun daden en levensstijl te herzien. Deze speciale maand is de Ramadan. Zonder deze gezegende gelegenheid zouden velen van ons jaar in jaar uit achter werelds voordeel aangaan, zonder zelfs maar aan Allah, het gebed of liefdadigheid te denken! Wat een zegen van de Almachtige om ons een vierde zuil te geven, het vasten, hetwelk ons in de gelegenheid stelt om de drie zuilen, die deel moeten uitmaken van ons dagelijks leven, ons te herinneren en die te benadrukken.

De Ramadan geeft ons ook de gelegenheid tot een hernieuwde kennismaking met de Koran, onze belangrijkste levensgids. Als je een willekeurig

persoon vraagt wanneer hij voor het laatst de Koran heeft gelezen, kan het antwoord variëren van enkele dagen tot een jaar geleden, of zelfs langer. Dankzij de Ramadan, de maand waarin de eerste openbaring van de Koran plaatsvond, krijgen wij een gelegenheid om dit Boek regelmatiger te lezen, of tenminste erover te horen gedurende de nachtelijke gebedsdiensten.

Wat een gezegend geschenk van onze Schepper! Om ons ervan te weerhouden onszelf volledig te verliezen in wereldse zaken, geeft Hij ons ieder jaar de gelegenheid om na te denken over onze leefwijze en onze daden; om onze kennismaking met de Koran, onze gebeden en imaan (geloof) te hernieuwen, en we krijgen ook extra gelegenheden om onze broeders in nood bij te staan. Moge Allah daarom ons allen in staat stellen het vasten in de Ramadan - de vierde zuil van de Islam - te volbrengen, zodat we de motivatie en training kunnen krijgen om de eerste drie zuilen van de Islam na te leven, niet alleen gedurende de Ramadan, maar ook gedurende de rest van het jaar.

In het bijzonder zij die langdurig vrijgesteld zijn van het vasten, dienen voor ogen te houden dat het belangrijkste doel van vasten niet is het wegblijven van voeding en drank, maar om taqwa (nabijheid tot God) te bereiken (Koran 2:183). Zoals onze Profeet (vzmh) zei: "Als iemand niet weg kan blijven van valsheid en slechte daden, is het voor Allah niet nodig dat hij zijn eten en drinken achterwege laat."

Al kunt u dus niet vasten, u kunt wel de Ramadan doorbrengen door extra hard uw best te doen om weg te blijven van slechte woorden en daden. Probeer ook voor elke gemiste vastendag minimaal één behoefte te voeden. Zodoende zal Allah u zeker (een deel van) de zegeningen van deze maand schenken. Niet vasten gedurende de Ramadan betekent zeker niet dat deze gezegende maand voorbij moet gaan zoals iedere andere willekeurige maand!

Ramadan Mubarak.



## Website

Artikel van de week:

### Vasten en onze gezondheid

Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

## Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 29 juli

Ramadan motivatie programma:

### Ramadan changed me

Deel 7: Time management

Deel 8: Positief zijn

Uitzending gemist?

Download de vorige editie op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

