



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 6, editie 133 - 11 aug. 2012 - Ramadan 23, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivesep.org/risaalah

Actueel

Erste vrouwelijke Saudische Olympische hardlooperster krijgt staande ovatie

Foto rechts: de atlete Sarah Attar (midden, met hoofddoek) is de eerste vrouwelijke Saudische hardlooperster die ooit heeft meegedaan aan de Olympische Spelen. Hoewel ze als laatste eindigde, zo'n 45 seconden na de winnares, kreeg ze een staande ovatie van het publiek vanwege het feit dat haar participatie alleen al een historische mijlpaal markeerde.



Stille nacht, heilige nacht...

"Waarlijk openbaarden Wij het (de Koran) op de Nacht van Grootsoetheit. En wat zal jou doen inzien wat de Nacht van Grootsoetheit is? De Nacht van Grootsoetheit is beter dan duizend maanden. De engelen en de Geest dalen erin neer met de toestemming van hun Heer voor iedere aangelegenheid. Vrede! het duurt tot aan het ochtendgloren" (Koran 97:1-5).

Deze nacht (in het derde deel van de Ramadan) is de Nacht van Grootsoetheit genoemd, omdat het een nacht van grote eer is, en één waaraan men volledige respect en eerbied dient te verlenen. Er is geen twijfel dat de nacht waarin de Heilige Koran werd geopenbaard - een buitengewoon geschenk en een onvergelijkbaar boek van leiding voor de mensheid - met de grootste eer dient te worden behandeld. Deze nacht dankt zijn grootsoetheit aan het feit dat de Heilige Koran daarin werd geopenbaard, en de gedenktag van de openbaring van de Koran op deze nacht is voor altijd vastgelegd als een nacht van grote zegeningen en eer, zodat ieder jaar als deze nacht komt, Allah Zijn deuren van genade en zegeningen opent voor Zijn dienaren. Dit is niet zomaar een verjaardag, want net zoals de rivieren van Allah's genade op die sublieme nacht neerstroomden met de eerste openbaring van de Koran, net zo gebeurt dat ieder jaar op die bewuste nacht, wanneer Allah Zijn genade en zegeningen doet neerdalen op degenen, die streven naar Zijn genade.

"En wat zal jou doen inzien wat de Nacht van Grootsoetheit is? De Nacht van Grootsoetheit is beter dan duizend maanden."

Het verrichten van aanbidding en het doen van rechtschapen daden in deze nacht zal de gelovige meer beloning schenken dan hij in duizend maanden zou kunnen krijgen. Het woord duizend is hier gebruikt om een heel groot aantal aan te duiden, waarmee wordt bedoeld dat ontelbare zegeningen de gelovige zullen toekomen als hij aan de voorwaarden voldoet. Het is opgetekend dat de Heilige Profeet (vzmh) in de maand Ramadan extra gul was en in de nacht extra gebeden verrichtte, in het bijzonder in de laatste tien nachten, waarin zijn aanbidding de hoogste piek van perfectie bereikte.

Religieus

Capita selecta

Je ouders uitschelden

Iemand kan zijn ouders direct of indirect uitschelden. Hoe indirect? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd, dat als je de ouders van iemand uitscheldt, zal de persoon in reactie daarop jouw ouders uitschelden. Dus nooit en te nimmer de ouders van iemand uitschelden. Je ouders uitschelden is een vervloekte daad in beide werelden.

Anderzijds heeft de Profeet (vzmh) ook gezegd dat ouders hun kinderen niet moeten vloeken.

Twee soorten van mensen

Koran 2:74 zegt dat er 2 groepen van mensen zijn inzake de ontvangst van de Boodschap van Allah.

De ene groep bestaat uit mensen die zich negatief opstellen uit allerlei persoonlijke en/of groeps belangen en/of vooroordelen. Ze sluiten hun harten en laten het Licht niet er doorheen schijnen. Dezen hebben een hart van steen of harder dan dat.

De andere groep stelt zich ontvankelijk, positief op. Het Licht doet hun stenen hart smelten en zij worden aldus dragers en verspreiders van dat Licht.

Zie ook Nieuwe Testament, Matthéüs 13, waar de Profeet Jezus (vzmh) het heeft over de zaaier (Gods Profeet) en het zaad (Gods Woord) dat uitgestrooid wordt. Het zaad valt op goede vruchtbare gronden en op rotsen, onvruchtbare gronden.

Eeuwige vruchtdragende boom

Bestaat er een boom die 365 dagen per jaar vruchten geeft, en waarvan de takken tot de hemel reiken? Hoe zullen de wortels en stam van zo een boom eruit zien? Dit is een vergelijking van degenen die een onwrikbaar geloof in Allah hebben, niet bekrompen zijn en overvloedig goede daden verrichten. Zie Koran 14:24-27.

Zelfkennis

"Kun uzelf" zijn beroemde woorden toegeschreven aan 6 Griekse filosofen. De Profeet Mohammed ging een stap verder en heeft gezegd: "Wie zichzelf kent, kent zijn Heer." Woorden van dergelijke strekking staan in het Nieuwe Testament, 1 Korinthiërs 2:11.

"Wie zichzelf kent, kent zijn Heer", betekent o.a., door zelfkennis verwerf je Godskennis; door fana fillah (zuivering van het ego) verwerf je baqa billah (geestelijke verlichting).

Tijdelijk huwelijk (mu'tah)

Het komt voor dat sommige moslimmannen uit het Midden-Oosten tijdens hun vakantie in Indonesië een mu'tah sluiten. De Indonesische Raad van Schriftgeleerden (MUI) heeft een fatwa uitgevaardigd die deze handeling als haraam (absoluut verboden) heeft verklaard. Kan voormelde handeling van de toeristen niet beschouwd worden als een verkapt vorm van sekstoerisme met een religieus sausje erover, zoals ook onder de dekmantel van religie vrouwen worden beroofd van haar rechten tijdens een ongeregistreerde nikaah?

Noot: In Indonesië riskeren een man en een vrouw die een ongeregistreerde nikaah (nikah sirri, geheim huwelijk) sluiten een gevangenisstraf van 3 maanden en/of een geldboete van 5 miljoen rupees, en een ambtenaar die daaraan meewerkt een gevangenisstraf van maximaal een jaar en/of een geldboete van 6 miljoen rupees.

Ahmad Jhawnie

Vaststelling led ul-Fitr datum

(Surinaamse tijden)

17 aug., 12:55 pm: geboorte van de maan

17 aug., 6:53 pm: zonsondergang

17 aug., 6:52 pm: maansondergang

Op 17 aug. rond zonsondergang merken we dat de maan 1 minuut voor de zon zal ondergaan. De maan is tegen die tijd +/- 6 uren oud en zal niet zichtbaar zijn.

Begin Shawwaal, berekend volgens 2 criteria:

1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan: start Shawwaal 19 augustus, led ul-Fitr dag derhalve op zondag 19 augustus. Aangezien de maan op 17 augustus niet zichtbaar zal zijn, kan op 18 augustus geen led gevierd worden.

Het criterium 'berekende zichtbaarheid' wordt door een steeds groter wordend deel van de internationale moslimgemeenschap gehanteerd.

2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint bij de eerste zonsondergang waarbij de maan ondergaat na de zon (criterium dat Mekka hanteert): start Shawwaal 19 augustus, led ul-Fitr dag derhalve op zondag 19 augustus. Dit criterium wordt o.a. ook gehanteerd door de Islamic Society of North-America (ISNA), zie www.isna.net, en in Suriname door de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), zie facebook.com/SIV.AAIIIL

Aanbevolen literatuur: 'Astronomical Calculations and Ramadan' van Zulfiqar Ali Shah, www.ivesep.org.

Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

Website

Artikel van de week:

Bijdrage led ul-Fitr aan natievorming

Lees op www.ivesep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivesep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates? Zoek naar 'ivesep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 12 aug.

In the footsteps of the Prophet (documentaire)
The Challenge of Change (speech, Nadeem Hydal)
Little Mosque on the Prairie (TV comedy)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivesep.org

Spiritueel



Citaat

Om God te vinden, moet je alles accepteren wat op je pad komt. Ook tegenslagen; dat zijn juist goede leermomenten in ons leven!

Spiritueel

De weg naar het Paradijs!

"En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en een Tuin, zo groot als de hemelen en de aarde; het is bereid voor degenen die aan hun plicht voldoen. Degenen die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed en degenen die (hun) boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goed doen (aan anderen) lief.

En degenen die, wanneer zij een onzedelijkheid begaan of hun zielen onrecht aandoen, Allah gedanken en om vergeving vragen voor hun zonden. En wie anders dan Allah vergeeft er zonden? En zij gaan niet onwetend door met wat zij doen.

Hun beloning is bescherming van hun Heer, en Tuinen waardoor rivieren stromen om in te verblijven. En uitmuntend is de beloning voor de werkers!"

Koran, hoofdstuk 3, versen 133-136