



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Jaargang 6, editie 134 - 25 aug. 2012 - Shawwaal 7, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Internationaal

Burgemeester: "De Islam hoort bij Wuppertal"

Duitsland, augustus 2012 - Tijdens een plechtige bijeenkomst in Wuppertal van moslims en vertegenwoordigers van het stadsbestuur ter gelegenheid van het islamitische suikerfeest zei burgemeester Peter Jung (CDU): 'De Islam hoort bij Wuppertal' en 'We moeten de Islam in ons midden brengen'. Jung juicht het toe dat er meer moskeeën en Islamitische begraafplaatsen in Wuppertal komen. Op dezelfde bijeenkomst beloofde integratieminister van de deelstaat Noord-Rheinland Westfalen Zülfiye Kaykin zich in te zetten voor de invoering van Islamitische feestdagen in de deelstaat. Kort geleden stelde Hamburg al Islamitische feestdagen in. De vertegenwoordigers van de moskeeën in Wuppertal zouden graag drie officiële vrije dagen gedurende de Ramadan en vier vrije dagen ter gelegenheid van het Offerfeest willen hebben. Ze zijn dan bereid om tijdens Christelijke feestdagen door te werken.

Dalai Lama bij ontvangst eredoctoraat Islamitische universiteit

"Sinds 9/11 verdedig ik de Islam"



De Indiase Islamitische universiteit Jamia Millia Islamia in New Delhi heeft de Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama enige tijd geleden een eredoctoraat in de letteren gegeven. De Dalai Lama gaf aan dat dit eredoctoraat van een universiteit met "een Moslim smaak heel speciaal voor mij is omdat ik religieuze harmonie ben toegewijd. Sinds 11 september verdedig ik de Islam. We moeten niet een hele religie aanspreken op een paar misleide mensen. In elke religie, ook in het Hindoeïsme en Boeddhisme, zitten wel een paar misleide mensen. De Islam is een van de belangrijke religies op deze planeet en belichaamt hoop voor miljoenen mensen." De Dalai Lama vroeg zijn toehoorders aan het begin van zijn dankwoord om hem niet verkeerd te begrijpen, "want mijn Engels is niet zo goed."

Hamburg erkent officieel Islamitische feestdagen

Duitsland, augustus 2012 - Het stadsbestuur van Hamburg heeft besloten Islamitische feestdagen officieel te erkennen. Hamburg is de eerste stad in Duitsland die hiertoe heeft besloten. Het besluit vloeit voort uit een overeenkomst tussen het stadsbestuur en lokale Moslingroepen. De stad heeft in het verleden vergelijkbare overeenkomsten gesloten met Christelijke en Joodse organisaties. Burgemeester Olaf Scholz zei te hopen dat Hamburg als voorbeeld zal dienen voor andere steden. Hamburg telt tienduizenden Islamitische inwoners.

Franse socialistische politiek en Islam

Frankrijk, augustus 2012 - Met de verkiezing van een nieuwe socialistische regering hopen Moslims zich een betere positie in Frankrijk te verwerven. Op 19 juli had de nieuwe president Hollande een gesprek met de rector van de grote moskee van Parijs, Dalil Boubakeur over de organisatie van de Islam in Frankrijk, de opleiding voor imams en misdaden tegen Moslims. Boubakeur zei dat er sinds de verkiezingen een klimaat van hoop heerst. Begin juli zei minister van binnenlandse zaken Manuel Valls bij de vastenmaaltijd in een moskee in de Parijse voorstad Cergy: "Islam, is in haar universele dimensie een integraal onderdeel van ons huidige Frankrijk. De Islam wordt te vaak gezien als een voertuig van achterdocht, wantrouwen en minachting. Het is onze verantwoordelijkheid een Franse Islam op te bouwen met wortels in ons land." Het aantal moslims dat meedoet aan de Ramadan groeit sterk in Frankrijk. Twintig jaar geleden deed 60% mee aan de Ramadan, nu is dat 71% (3,5 miljoen mensen). Nieuwreligieuspeil.net

Interreligieus

Enkele overeenkomsten Koran en Hindoeïsme

- "En niet is één aan Hem gelijk en gelijkwaardig." (Koran 112:4)
"...Niets is aan Hem gelijk..." (Koran 42:11)
"Niets is met Hem vergelijkbaar." (Svetasvatara Upanishad 4:19)
- "Ogen kunnen Hem niet bereiken..." (Koran 6:103)
"...Niemand kan Hem zien met het oog." (Svetasvatara Upanishad 4:20)
- "Alle lof / eer komt Allah toe, de Heer der werelden (multiversum)." (Koran 1:1)
"Alle lof komt Hem alleen toe." (Rig Veda, Vol.8,1:1)
- "Waarlijk, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid Mij daarom..." (Koran 20:14)
"Er is slechts Eén God, aanbid Hem." (Rig Veda, Vol.6,45:16)
- "En geef niet om meer te ontvangen." (Koran 74:6)
D.w.z. doe het goede uit liefde voor Allah, onbaatzuchtig, en niet uit egocentrische of egoïstische motieven, of om er rijk van te worden.
"Zoals de onwetenden handelen uit gehechtheid aan handeling, O Bharata, zo hoort de wijze mens het welzijn der wereld beogend, te handelen zonder gehechtheid." (Bhagawat Gita 3:25)
- "...Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht (op de Oordeelsdag), laat hem goede daden verrichten (uitsluitend om Allah te behagen) en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen (geen goede daden doen om gezien of geprezen te worden)."
"Wijd alle handelingen in volledige overgave aan Mij..." (Bhagawat Gita 3:30)
- "Degenen die geloven en van wie de harten rust vinden in de gedenking (zikr) van Allah. Waarlijk nu, vinden harten rust in de gedenking van Allah." (Koran 13:28)
"...Breng uw denken (hart) tot rust in het Allerhoogste Zelf..." (Bhagawat Gita 3:30)

Noot:

1) Volgens wetenschappers heb je door te slapen op je buik veel meer kans op een sexy droom dan in andere houdingen, zie Times of Suriname d.d. 11/8/2012, pag. 26.

In de Islam mag men niet op zijn buik slapen, zie Ar-Risaalah d.d. 26/4/2008, artikel lem Saba.

2) Ramadan is voorbij. Wij vragen beleefd aan de moslims om minimaal 1x per week te vasten op de maandag of donderdag. Zie ook deze link <http://dieet.blog.nl/gezondheid/2011/04/10/een-keer-per-week-vasten-is-goed-voor-de-gezondheid>.

Ahmad Jhawnie

Veel moskeeën in Brabant

Nederland, augustus 2012 - In de provincie Brabant staan op dit moment 45 moskeeën. In Eindhoven staan er zes, in Oss vier, in Breda, Tilburg en Den Bosch staan er elk drie. Dat blijkt uit een inventarisatie van de krant BN De Stem. Er bestaan plannen voor een nieuwe moskee in Veghel. De nieuwe moskeeën komen vaak in de plaats van krakkemikkige gebedsruimten die decennia geleden ontstonden in oude fabrieksgebouwen of schuren.

Citaat

Vergeven en vergeten zijn uitingen van het tonen van liefde. Velen zijn slaven van het verleden. Situaties gaan voorbij, ze houden op te bestaan, maar ze blijven voortbestaan in de gedachten van de mensen. Open uw hart en wees gul; bevrijd uzelf van dit leed, vergeef en vergeet, en u zult op ieder moment van uw leven vrede ervaren.

Bron: *The Gift of Peace – Thoughts for a Peaceful World*

Website

Artikel van de week:

Ter overpeinzing...
(Citaat van Jalal ud-Din Rumi)

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 26 aug.
led ul-Fitr viering, Onafhankelijkheidsplein
(19 augustus 2012)
Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Spiritueel

Schenken van licht en leven aan anderen

"Bij de zon en zijn helderheid! En de maan wanneer zij licht van hem leent! En de dag wanneer deze haar onthult! En de nacht wanneer deze een sluier over haar heentrekt! En de hemel en zijn bouw! En de aarde en haar uitstrekking! En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan haar, haar weg van kwaad en haar weg van goed. Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en degene die het begraaft, faalt zeker" (91:1-10).

Een hoog ontwikkelde ziel moet, zoals de zon dat doet, leven en licht naar anderen brengen. Hij moet hen brengen uit het duister van onwetendheid, goddeloosheid en ongelof. Hij moet degenen, die in onwetendheid verkeren, bezielen, hen kracht geven en de wereld reinigen van alles wat onzuiver is. De meesten van ons hebben uiteraard dit licht niet van onszelf; we moeten het lenen (zoals de maan het leent bij de zon) van de hoger ontwikkelde zielen - die grote mensen, die het licht direct van God hebben ontvangen en die van tijd tot tijd verschijnen, als de gehele horizon van de wereld duister was. We moeten de wereld verlichten als deze verlichte personen er niet meer zijn, zoals de maan dat doet wanneer de zon ondergaat.

Zoals de dag dat doet, dient de mens anderen te wekken uit de bedwelming van inactiviteit en traagheid. Hij dient hen te motiveren, en hen te bezielen tegen vertwijfeling, hopeloosheid en angst. Hij dient de wereld te doordrenken met een nieuwe bezieling. Wanneer zijn medemensens vermoeid raken, dient hij hen zodanig te benaderen, dat hij ze rust en bemoediging geeft. Als zijn inspiratie de verborgen vermogens van anderen aanwakkerd, zullen zijn vriendelijke woorden en daden hun verfrissen en hen in staat stellen met hernieuwde moed door te gaan met hun werk, en zodoende nieuwe hoogten van inspanning te bereiken.

Bron: Khwaja Kamal-ud-Din, *Message of Islam*