



Ar-Risaalah

الرسالة

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 136 - 22 sept. 2012 - Dhul-Qadha 6, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

VN: Film over Profeet Mohammed valt niet onder vrijheid van meningsuiting



VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een film, waarin de Profeet Mohammed (vzmh) wordt belasterd, afgekeurd door te zeggen dat het daarin gebruikte materiaal een inbreuk is op het recht van vrijheid van meningsuiting. "Sommige mensen maken misbruik van deze vrijheid. Deze provocaties - anderen vernederen door het bespreken van (religieuze) overtuigingen - kan niet worden begrepen onder deze vrijheid," zei hij. De film, geproduceerd door een Amerikaans-Israëliëse vastgoedontwikkelaar, portretteert de Profeet als een dwaas,

rokkenjager en een onecht religieus figuur. Uit boosheid gingen wereldwijd duizenden moslims de straat op om te protesteren tegen de lasterlijke film. Tenminste 10 mensen vonden bij deze protesten de dood. De VN-chef is van mening dat de vrijheid van meningsuiting een onvervreemdbaar mensenrecht is, maar dat ook dit recht grenzen heeft. "De vrijheid van meningsuiting moet worden gewaarborgd en beschermd, wanneer deze wordt gebruikt voor algemene rechtvaardigheid en het bereiken van gemeenschappelijke doelen," zei Ban. "Het is heel belangrijk dat mensen wereldwijd meer respect en dieper inzicht krijgen in de waarden, overtuigingen, tradities en geschiedenis van andere mensen en andere groepen in de gemeenschap." (onislam.net)

Internationale Dag van de Vrede

De Internationale Dag van de Vrede werd voor het eerst vastgesteld in 1981 (resolutie 36/67), samenvallend met de openingsessie van de Algemene Vergadering, ieder jaar in september. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september (resolutie 55/282).

Enkele 'vredesverzen' uit de Koran:

"O jullie die geloven, tredt de absolute vrede binnen en volg niet in de voetsporen van de duivel. Waarlijk is hij jullie openlijke vijand." (2:208)

"Zeg niet tegen iemand die jullie met vrede begroet, je bent geen gelovige." (4:94)

"Hun roep (van degenen die geloven en goedgevoelen) hierin (in het paradijs) zal zijn: Glorie aan U, o Allah! en hun

groet, Vrede!" (10:10)



"De dienaren van de Erbarmers zijn degenen die de aarde bewandelen in nederigheid, en wanneer de onwetenden hen aanspreken, dan zeggen zij, Vrede!" (25:63)

"Wanneer twee partijen van de gelovigen ruzie maken, sticht dan vrede tussen hen." (49:9)

Hema neemt hoofddoek op in najaarscollectie



Nederland - Sinds kort verkoopt Hema hoofddoeken als onderdeel van de najaarscollectie. Er zijn twee modellen, traditioneel en 'eenvoudig'. Een Hemawoordvoerder: 'die laatste variant hebben we geïntroduceerd, omdat het omdoen van een hoofddoek een tijdrovend klusje kan zijn. Deze kan je ook snel, zonder spelden, omdoen. Dat past in onze filosofie om dingen makkelijk te maken voor de consument'. Hema denkt dat de potentiële doelgroep interessant genoeg is, om de hoofddoek in het standaard-assortiment op te nemen.

Atgelopen jaar kwam de Hema in België in conflict met een medewerkster met hoofddoek, omdat het bedrijf een neutraal imago wilde. Maar bij Hema-Nederland is de hoofddoek onderdeel van de bedrijfskleding.

Spiritueel

Herinnering aan de rijken en machtigen

O jullie die rijk zijn, die koningen zijn, die miljonairs zijn, onder jullie zijn er weinigen die Allah vrezen en die op Al Zijn wegen waarheidlievend en standvastig blijven. De meesten zijn van dien aard dat ze hun hart verpenden aan de rijkdommen van deze wereld, en hun hele leven besteden aan deze bezigheid zonder enige aandacht te schenken aan de dood. Iedere rijke die zich niet in het gebed tot Allah richt, wiens houding tegenover Allah er een van achteloosheid is, zal de zonden van iedereen die een band met hem heeft op zijn hoofd dragen. Iedere rijke man die drinkt, zal op zijn hoofd de zonden dragen van iedereen onder hem die met hem meedrinkt.

O verstandige mensen! Deze wereld duurt niet voor eeuwig. Hou jezelf in de hand en wees stabiel. Geef alle buitensporigheden op. Laat alle bedwelmende middelen staan. Wijn, bier, whisky, etc., zijn niet de enige schadelijke dranken. Opium, marihuana en alle andere bedwelmende middelen waaraan je verslaafd raakt, hebben alle een dodelijke uitwerking op de hersenen en zullen uiteindelijk fataal blijken. Jullie dienen van al zulke zaken weg te blijven. We kunnen in feite helemaal niet begrijpen waarom jullie jezelf wennen aan het gebruik van zaken, die elk jaar voor jullie eigen ogen de ondergang vormen van duizenden mensen en zelfs hun dood veroorzaakt, terwijl de straf die in het Hiernamaals komt iets zeer apart is, afgezien van alle nadelen waarmee deze zaken vergezeld gaan.

Word rechtschapen en Godvrezend, zodat jullie langer zullen leven en gezegend worden door Allah. Teveel opgaan in luxe, comfort, onverantwoordelijk leven is een vloek, net zoals het slechtgemanierd en harteloos is om onverschillig te staan tegenover het leed van anderen.

Iedere rijke is net zo zeer verantwoordelijk voor de gepaste vervulling van zijn plichten tegenover zijn Schepper en zijn medemens als een arme. In feite is een rijke zelfs meer aansprakelijk. Hoe ongelukkig is inderdaad degene die zich omwille van dit korte leven op deze wereld volledig van Allah afwendt; die met zo'n onverschrokkenheid verboden zaken gebruikt alsof ze zeer wettig zijn; die, wanneer hij boos is, als een maniak tegen mensen tekeer gaat, beledigende taal gebruikt, bereid om te verwonden en te doden; en die, in de jacht naar zijn lusten, in extreme mate schaafteloos wordt. Zo iemand zal nooit werkelijke voorspoed kennen.

Dierbare vrienden! Jullie zijn slechts voor een korte tijd op deze wereld, waarvan een deel reeds is verstreken. Stel jullie Meester niet teleur. Zelfs een wereldlijke overheid kan jullie vernietigen wanneer zij ontevreden over jullie is. Hoe groter is daarom niet jullie plicht om jullie Schepper niet teleur te stellen. Niemand kan jullie vernietigen wanneer jullie rechtschapen worden geacht in de ogen van de Heer. Hij zal jullie Zelf beschermen en geen enkele bloeddorstige vijand zal in staat zijn jullie kwaad te doen. Er bestaat anders geen bescherming voor jullie en jullie zullen in constante angst voor jullie vijanden moeten leven, onbehaaglijk, rusteloos en vol met akelige voorvoelens, en de latere dagen van jullie leven zullen met veel zielenleed voorbijgaan. Allah zal Zelf de bescherming worden van degenen die bij Hem staan. Kom daarom tot Hem en laat alle soorten van tegenstand tegen Hem achterwege. Wees nooit onachtzaam in het vervullen van de plichten die Hij jullie heeft opgelegd. Onderdruk nooit Zijn schepselen, niet met de hand of met een gesproken woord, en wees altijd bevreesd voor de toorn uit de hemel, want in deze vrees ligt de enige weg naar verlossing.

Bron: De Ark van Noach
Mirza Ghulam Ahmad

Religieus

"O mensen..."

Koran 4:1 dat bij elk moslimhuwelijk wordt geciteerd en waarbij Allah Zich richt tot de gehele mensheid, luidt als volgt: "O mensen, vrees (Allah) jullie Heer, Die jullie schiep uit één enkele ziel (nl. Adam) en daaruit zijn echtgenote (Hawwa / Eva) schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allah in Wiens Naam jullie elkaar (rechten) vragen en (vrees het verbreken van) de familiebanden. Waarlijk, Allah is de Waker over jullie." (zegeningen en vrede van Allah zij met Adam en Eva).

Uit voornoemd vers kan de volgende informatie worden gehaald.

1. De mens stamt af van één gemeenschappelijk mensenpaar (monogenisme). Zie ook Koran 7:189 en 49:13. Sommigen zijn van mening dat de mens afstamt van meerdere Adams en Eva's (polygenisme), al dan niet uit een evolutieproces.
2. De gelijkheid van mensen; een mens of mensenras is niet superieur aan de andere (geen racisme en discriminatie). In zijn afscheidspraak zei de Profeet Mohammed (vzmh): "...De hele mensheid stamt af van Adam en Eva. Dus is een Arabier niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier. Evenmin is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in Gods vrees en goede daden." Ook heeft hij gezegd: "...Mensen zijn allemaal gelijk als de tanden van een kam..."
3. Taqwa, godvrezendheid, is de enige maatstaf bij Allah om mensen te beoordelen (zie ook Koran 49:13). De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Allah kijkt niet naar jullie rijkdommen en gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten (Godsvrees, intenties) en daden."
4. De man en de vrouw werden in de echt verbonden, dus instelling huwelijk.
5. Huwelijk heeft vergaande juridische gevolgen, rechten en plichten die afdwingbaar zijn. Dit kan helaas helemaal niet gezegd worden van ongeregistreerde nikaah (ongehuwd samenwonen / nephuwelijk).
6. Middels huwelijk ontstaat bloedverwantschap (gezin/familie) en aanverwantschap (schoonfamilie), met ook rechten en plichten.
7. Er moet gewaakt worden over schendingen van rechten voortvloeiende uit het huwelijk, nl. huwelijks-, familie-, vermogens- en erfrecht.

Ahmad Jhawnie

Citaat

Als je jezelf ergens zou tegenkomen, zou je jezelf dan aardig vinden?
Probeer jezelf eens te bekijken vanuit de ogen van een ander. De uitkomst van dit zelfonderzoek kan verrassend zijn!

Website

Artikel van de week:

Vrijheid van meningsuiting

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 23 sept.

Allah, the Most Loving One

The Deen Show - interview

Little Mosque on the Prairie

TV comedy

Uitzending gemist?

Download de vorige editie op www.ivisep.org

