



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 137 - 6 okt. 2012 - Dhul-Qadah 20, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Hadj of Bedevaart

Over pakweg tien dagen begint de Islamitische maand "Zul Hadj", dat is de maand waarin de Islamitische Bedevaart (Hadj) plaatsvindt in Mekka, Saudi-Arabië. De Hadj is verplicht voor elke volwassen Moslim (Koran 2:196, 3:96, 22:27), die daartoe in staat is. Met "in staat zijn" wordt bedoeld, dat iemand niet wordt belemmerd door gebrek aan financiële middelen, lichamelijke handicaps, levensgevaar (bijv. in tijden van oorlog), enz. Voor mensen die in dergelijke omstandigheden verkeren geldt de plicht tot het volbrengen van de bedevaart niet.

Qiblah van de Moslims

De Ka'aba, die ligt in de Heilige Moskee te Mekka, is de zgn. qiblah van de Moslims, d.w.z. dat de Moslims zich bij het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden met hun aangezicht in die richting wenden. Vermeldenswaard is dat, voordat de Ka'aba tot de qiblah van de Moslims werd gemaakt, het gebedshuis te Jeruzalem (Masjid al-Aqsa) de qiblah van de Moslims was. De Heilige Profeet Mohammed (vzrh) had voor deze qiblah gekozen, omdat deze de qiblah was van de laatste Profeet die vóór hem was verschenen, nl. de Profeet Jezus. En aangezien de Islam de waarheid in



alle eerdere openbaringen erkent, koos de Profeet Mohammed ervoor het gebedshuis te Jeruzalem tot zijn qiblah te maken, totdat aan hem werd geopenbaard de Ka'aba te Mekka tot zijn qiblah te maken (Koran 2:144).

Wordt de Ka'aba aanbeden?

Bij velen heerst de mening, dat de Ka'aba en/of de zwarte steen in Mekka door de Moslims wordt aanbeden. Niets is echter minder waar. Allah zou het de Moslims heel erg kwalijk nemen, als zij iets anders dan Hem zouden aanbidden! De Eenheid van Allah blijkt namelijk duidelijk uit Zijn openbaringen. Zie o.a. Koran 2:255: "Allah - er is geen god behalve Hij, de Eeuwigelevende, de Zelfbestaande, door Wie alles bestaat ..." en het welbekende 112:1: "Zeg: Hij, Allah, is Eén." Zelfs in de tijd vóór de Islam werden de Ka'aba en/of de zwarte steen niet aanbeden door de afgodendienaren, hoewel de Arabieren toentertijd zo'n 360 afgodsbeelden hadden.

Bouw van de Heilige Moskee

Volgens de Koran (2:127) werd de Heilige Moskee te Mekka door de Profeet Abraham herbouwd. Echter wordt niet vermeld door wie deze Masjid al-Haram gebouwd werd. Wel was volgens Koran 3:95 deze Heilige Moskee het eerste gebedshuis: "Waarlijk, het eerste huis voor de mensen bestemd, is dat te Bekka, gezegend en een leiding voor de volkeren."

Ook geschiedkundige verslagen kennen aan de Ka'aba een zeer hoge ouderdom toe. Voorts wordt in verschillende literatuur vermeld, dat de funderingen van de Ka'aba door de Profeet Adam zijn gelegd.

Instelling van de Hadj

Velen denken, dat de hadj is ingesteld door de Profeet Muhammad (s.a.w.). Als we echter Koran 22:27 raadplegen, zien we dat Allah zegt, nadat Hij in 22:26 aan de Profeet Abraham o.a. beval het Huis te reinigen: "En verkondig de bedevaart onder de mensen; zij zullen te voet en op iedere slanke kameel, komende van elk verafgelegen pad, tot u komen."

De hadj werd dus reeds ten tijde van de Profeet Abraham ingesteld.

Heden ten dage zien we overduidelijk deze voorspelling van Allah, die ongetwijfeld millennia geleden is gedaan, uitkomen. Vanuit alle uithoeken van de wereld trekken bedevaartgangers in de Islamitische maand Zul Hiddja naar Mekka om hun Hadj te volbrengen; tegenwoordig bijna 2 miljoen pelgrims per jaar; ieder jaar weer het grootste aantal mensen op de wereld bij elkaar.

Offerfeest

Het jaarlijkse Offerfeest van de Moslims is onderdeel van de Hadj. Dit jaar zal het Offerfeest omstreeks 26 oktober worden gevierd. In onze volgende editie zullen we dit onderwerp uitgebreid behandelen. (www.ivisep.org)

Website

Artikel van de week:

**Vrijheid van meningsuiting,
de spirituele kant**

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 7 okt.

Islam and Universal Brotherhood
Speech, Dr. Zakir Naik

Little Mosque on the Prairie
TV comedy

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Spiritueel

Te snel conclusies trekken

Wij mensen zijn vaak heel snel in het beoordelen / veroordelen van anderen, als we iets bij hun merken dat ons niet zint. Het verhaal hieronder - geciteerd uit de Koran - leert ons dat we niet zomaar anderen mogen veroordelen alvorens de achtergronden van hun handelen te kennen.

Een voorbeeld uit het leven van Mozes

Mozes zei tegen één van God's dienaren aan wie God kennis van zichzelf had geschonken: "Mag ik jou volgen, zodat jij mij kunt leren van het goede dat jou is bijgebracht?"

De dienaar zei: "Jij zal geen geduld met mij hebben. En hoe kan jij geduld hebben met datgene waar jij geen brede kennis van hebt?"

Mozes zei: "Wanneer het Allah behaagt, zal jij zien dat ik geduldig ben, noch zal ik ergens ongehoorzaam in zijn."

De dienaar van God zei: "Wanneer jij mij wilt volgen, stel mij dan nergens vragen over totdat ik er zelf met jou over spreek."

Dus trokken zij verder totdat, toen zij aan boord van een boot gingen, hij er een gat in maakte. Mozes zei: "Heb jij er een gat in gemaakt om zo haar inzittenden te verdrinken? Jij hebt waarlijk een vreselijke daad begaan."

De dienaar van God zei: "Heb ik niet gezegd dat jij geen geduld met mij zou hebben?"

Mozes zei: "Beschuldig mij niet om wat ik vergat, en wees niet te streng voor mij om wat ik deed."

Dus trokken zij verder totdat, toen zij een jongen tegenkwamen, hij deze doodde. Mozes zei: "Heb jij een onschuldig persoon dood, onschuldig aan de dood van een ander? Hij hebt zeker een gruwelijke daad begaan."

De dienaar van God zei: "Heb ik jou niet gezegd dat jij geen geduld met mij zou hebben?"

Mozes zei: "Wanneer ik jou hierna nog eenmaal ergens naar vraag, blijf dan niet langer in mijn gezelschap. Jij zal hiervoor dan inderdaad een excuus hebben."

Dus trokken zij verder totdat, toen zij de mensen van een stad benaderden, zij deze mensen om voedsel vroegen, maar zij weigerden om hen als gasten te ontvangen. Toen vonden zij er een muur die op het punt stond om te vallen, dus repareerde hij deze.

Mozes zei: "Als jij het gewild had, had jij je hiervoor kunnen laten belonen."

De dienaar van God zei: "Dit is het moment waarop onze wegen scheiden. Nu zal ik jou vertellen wat het belang is geweest van datgene waar jij geen geduld voor kon opbrengen."

Wat betreft de boot, deze behoorde toe aan arme mensen die werken op de rivier, en het was mijn bedoeling er schade aan toe te brengen, want achter hen was een koning die iedere boot met geweld in beslag nam.

En wat betreft de jongen, zijn ouders waren gelovigen en Wij vreesden dat hij hen zou betrekken bij kwade daden en ongeloof. En het was Onze bedoeling dat hun Heer aan hen in zijn plaats een betere zou geven, zuiverder en dichter bij genade.

En wat betreft de muur, hij behoorde toe aan twee weesjongens uit de stad, en eronder lag een schat die hen toebehoorde, en hun vader was een rechtschapen man geweest. Dus wilde jouw Heer dat zij hun meerderjarigheid zouden bereiken en hun schat eruit zouden nemen - een genade van jouw Heer - en ik deed dit niet uit eigen beweging.

Dit is de betekenis van datgene waar jij geen geduld voor kon opbrengen."

Koran, 18:66-82

Religieus

Enkele overeenkomsten Koran en Hindoeïsme (2)

De bron van deze vergelijking is het artikel "Waarom prasād offeren bij tempeldiensten?" in Dagblad Suriname van 14/9/2012, pag. 27, rubriek Sandesa.

1. "De Heer aanvaardt wel een eenvoudige offerande uit een schone keuken, maar geen uitgebreide offerande uit een smerige keuken."

Zie Koran 5: 27-31 over de offers die Kaïn (Qabil) en Abel (Abil) brachten. Het offer van Abel werd geaccepteerd omdat hij de mooiste en beste dingen offerde aan Allah. Terwijl dat van Kaïn niet werd aanvaard omdat hij slechte en afgedankte dingen offerde.

2. "...Een heel belangrijke lering uit de Veda's: "Alles is afkomstig van de Heer en alles moet weer aan Hem geofferd worden voor ons geluk."

Zie Koran 9:111 waar staat vermeld dat men - indien noodzakelijk - bereid moet zijn zijn bezittingen en leven op te offeren voor Allah in ruil voor het Paradijs (eeuwig geluk).

3. "Een offerande van ons dagelijks voedsel aan de Heer is niet omdat Hij plotseling honger heeft gekregen..."

Koran 51:57 luidt: "Ik (Allah) wens geen levensonderhoud van hen (mens en djinn), en Ik wens niet dat zij Mij voeden." (zie ook 112:2)

4. "Een offerande van ons dagelijks voedsel aan de Heer is niet omdat Hij plotseling honger heeft gekregen, maar omdat Hij onze toewijding wil zien."

Over het vee dat geslacht wordt tijdens Idul Adha (Offerfeest) zegt Allah in Koran 22:37: "Het is niet hun vlees en niet hun bloed dat Allah bereikt, maar wat Hem bereikt is de taqwa (Godsvrees, toewijding, gehoorzaamheid) van jullie (voor Hem)..."

5. "De kok denkt aan het plezier van zijn geliefde Devtā (Goddelijke aspect) en niet aan dat van zichzelf."

Koran 18:28 zegt: "En houd degenen gezelschap die 's ochtend en 's avonds hun Heer aanroepen (gedenken) op zoek naar Zijn tevredenheid, en laat jouw ogen niet van hen afdwalen (laat je niet afleiden van Allah) op zoek naar de schoonheid (geneugten) van dit wereldse leven..." En in 2:165 lezen we: "...Maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah..."

6. "Dit is werkelijke yoga: ons verbinden met de Allerhoogste."

Koran 51:50 zegt: "Dus (neem lering uit de geschiedenis van voorgaande volkeren en) vlucht naar Allah..." D.w.z. smeed een hechte band met Allah.

Een strofe: Alles is vluchtig, slechts het Eeuwige gewichtig.

Noot: Er zijn Moslims die tijdens religieuze bijeenkomsten voedsel en/of lekkernijen (siernie) en drank offeren aan Allah.

Ahmad Jhawnie