



# Ar-Risaalah

الرسالة

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 138 - 20 okt. 2012 - Dhul-Hijjah 4, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Religieus

### Capita selecta

#### God rustte op de zevende dag

Na de schepping van de hemel en de aarde met alles erop en eraan, rustte God op de zevende dag volgens het Oude Testament, Genesis 2:2-3. Staat er iets dergelijks in de Koran? Ja, indirect.

Na vermelding van de schepping van de hemelen (multiversum) en de aarde zegt Allah in Koran 7:54, 10:3 en 13:2: "...Vervolgens zetelde Hij Zich op de Troon...". Koran 11:7 vult aan: "...en Zijn Troon was op het water...".

Moeten de woorden 'rustte' en 'zetelde Hij Zich op de Troon' letterlijk of figuurlijk worden opgevat? Letterlijk opvatten houdt in dat Allah begrensd wordt, wat onmogelijk is omdat Hij onbegrensd is, niets kan Hem omvatten. Lees verder Koran 2:255, het welbekende Aajatoel Koersie (Troonvers).

Voor een mogelijke betekenis van Koran 11:7 zie artikel 'De Koran en waterstof' in Ar-Risaalah van 5/5/2011.

#### Heeft iemand Allah ooit gezien?

"...niemand kan Hem zien met het oog." (Svetasvatara Upanishad 4:20)

"...Gij kunt Mijn aangezicht niet zien, want geen mens kan Mij zien en nochtans leven." (Oude Testament, Exodus 33:20)

"Geen mens heeft ooit God gezien..." (Nieuwe Testament, Johannes 1:18)

"Ogen kunnen Hem niet bereiken (zien)..." ('Laatste Testament', Koran 6:103)

In Exodus 33:11 staat dat God sprak tot de profeet Mozes (vzmh) van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend (zie ook Koran 4:164).

Tijdens de 'Isra wal Mi'raadi' (Hemelreis) had de Profeet Mohammed (vzmh) een tête-à-tête gesprek met Allah. Moet het zien van Allah door deze profeten letterlijk (Allah in Zijn volle Glorie en Heerlijkheid) of figuurlijk (slechts een glimp van Hem opgevangen) worden opgevat?

Noot: In het Paradijs zal men in staat worden gesteld om Allah te zien (Koran 75:23).

*Noot van de redactie: Volgens Koran 7:143 wilde Mozes Allah graag zien, maar hij viel flauw toen Allah Zijn macht aan de berg openbaarde. Dit zou kunnen betekenen dat het zien van Allah volgens Koran 4:164 e.a. figuurlijk is bedoeld. Zie ook het artikel "Waarom kunnen wij God niet zien" op ivisep.org.*

#### Eerste en tweede natuur

15 oktober is jaarlijks Wereld Handenwasdag. Deze wereldwijde campagne benadrukt de belangrijke rol die goede handhygiëne speelt bij het voorkomen van de verspreiding van verschillende ziektes in alle landen. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft tien zaken genoemd die fitra's (natuurlijk van aard) zijn, die hebben te maken met de persoonlijke hygiëne. Eén van ze is de handen goed wassen. Dit is eerste natuur.

Daarnaast heeft de Profeet ons geleerd verschil te maken tussen de rechter- en linkerhand. Dit is de tweede natuur. De rechterhand is voor eten en drinken, en sociale contacten (hand schudden; iets overhandigen aan iemand of in ontvangst nemen). De linkerhand is voor onreine handelingen (toiletbezoek, de mond en neus bedekken bij gapen, hoesten en niezen, etc.).

#### Over de solaat (namaaz, gebed)

De eerste zuil van de Islam die (tijdens de Hemelreis van de Profeet) verplicht werd gesteld is de solaat, en dit is het eerste waarover rekenschap gevraagd zal worden op de Oordeelsdag. "Wie het gebed onderhoudt, houdt het geloof recht overeind, en wie het verzaakt, heeft het geloof doen omvallen", heeft de Profeet Mohammed gezegd. Dus geachte Moslims, wees helemaal niet onverschillig tegenover de solaat, inclusief het Vrijdaggebed (zie ook Koran 19:59). Ora et labora, bid en werk!

#### No joke

"Een rechtbank in Botswana heeft de gewoonteregeling die vrouwen uitsluit als erfgenaam gisteren nietig verklaard. De rechter oordeelde dat de ongeschreven wet vrouwen discrimineert..." Aldus De Ware Tijd van 13/10/2012, pag. B9.

Naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vraag: Hoe kan een moslimman zijn partner uitsluiten als erfgenaam?

Antwoord: Door de nikaah niet te registreren. Dit niet verder doorvertellen, a.u.b., begi begi, is publiek geheim!

Ahmad Jhawnie

## Actueel / Spiritueel

### Ied ul-Adha (Offerfeest)

Eind volgende week zal het weer zover zijn dat Moslims wereldwijd zullen deelnemen aan het Offerfeest. Hierbij wordt een schaap, geit, koe of kameel geslacht; een schaap of geit is als offer voldoende voor één gezin, en een koe of kameel voor zeven gezinnen.

Dit offer is ter herdenking aan de Profeet Abraham, die van God de opdracht kreeg om zijn zoon Ismaël te offeren. Toen Abraham op het punt stond dit te doen, liet God hem echter weten dat hij dat offer niet meer hoefde te volbrengen, aangezien zijn rechtschapenheid reeds bewezen was door zijn intentie. Abraham mocht in plaats van zijn zoon een dier offeren, en deze daad van absolute gehoorzaamheid en opofferingsgezindheid aan God wordt ieder jaar door de Moslims herdacht.

Het Offerfeest heeft ook een spirituele betekenis. De Koran zegt immers in 22:37 dat niet het bloed en het vlees van de dieren Allah bereiken, maar dat voor Hem belangrijk is de rechtschapenheid van Zijn dienaren: "Niet hun vlees, noch hun bloed bereikt Allah, maar door Hem wordt aanvaard dat jullie aan je plicht voldoen." (Koran, 22:37).

Met bovenvermeld vers geeft de Koran aan, dat het werkelijke offeren niet bestaat uit de daad van het vergieten van het bloed van een dier of het uitdelen van het vlees. Het beginsel van het offer in de Islam heeft een diepere betekenis. Het betekent het offeren van de offeraar zelf en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn bereidwilligheid, om zijn leven te geven en al zijn belangen en begeerten voor de zaak van de waarheid op te offeren. Het dier dat geofferd wordt, staat in feite voor het dierlijke in de mens, ofwel zijn lagere, ongecontroleerde begeerten.

Als een ieder zijn lagere begeerten zou opofferen, dan zou het vrede op aarde zijn, want het zijn deze verkeerde impulsen die onenigheid en vijandschap tussen de mensen brengen. En het onderdrukken van zulke verlangens is het Paradijs waard, zoals de Koran stelt in 79:40-41: "Wat betreft degene die vreest voor zijn Heer te staan en die zichzelf weerhoudt van lage verlangens, de Tuin is zeker het verblijf."

Het hoogste niveau van offeren bereikt men pas, als men zich kan houden aan de voorwaarden die de Koran in 6:162 stelt: "Mijn gebed en mijn offers en mijn leven en mijn dood zijn zeker voor Allah, de Heer van de werelden."

Moge de Almachtige Allah de Moslims in staat stellen op de juiste wijze hun offer te brengen, en zodoende mee te werken aan een betere wereld.

## Website

### Artikel van de week:

#### Waarom kunnen wij God niet zien?

Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Op de hoogte blijven van onze updates?  
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



## Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 21 okt.

**Onze wonderbaarlijke planeet**  
Documentaire

**Hadj - Bedevaart**  
Documentaire i.v.m. Hadj 2012

Uitzending gemist?  
Download de vorige editie op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

### Verklaring: 'Respect voor alle Profeten'

Hoge vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Organization of Islamic Conference (OIC), Arabische Liga en de Afrikaanse Unie veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring van 'vrede en intolerantie' alle vormen van 'religieuze haat' die een oproep tot vijandigheid zijn.

De verklaring vervolgt: 'hoewel we de vrijheid van meningsuiting volledig erkennen, geloven we in het belang van respect voor alle profeten, van welke religie dan ook. De angst van Moslims voor de productie, verspreiding van de film die de Islam beledigt, wordt gedeeld door alle gemeenschappen en individuen die weigeren dat religie wordt gebruikt om provocatie, confrontatie en extremisme te voeden'.

En: 'we moeten ons er van verzekeren dat de recente gebeurtenissen niet de relatie van vertrouwen en respect ondermijnen die we gedurende vele jaren hebben opgebouwd tussen onze volken, gemeenschappen en staten'. 'We veroordelen de recente aanslagen op diplomatieke missieposten die hebben geleid tot een tragisch verlies aan mensenlevens. Beledigende opmerkingen moeten niet worden beantwoord met geweld, want dat zal alleen leiden tot een spiraal van geweld waar we allemaal leed van zullen ondervinden'.

'We spreken onze krachtige inzet uit voor verdere maatregelen voor internationale overeenstemming over tolerantie en volledig respect voor religie, op basis van VN-resolutie 16/18'.

Bron: [nieuwreligieuspeil.net](http://nieuwreligieuspeil.net)

## Spiritueel / Maatschappij

### De kunst van karaktervorming

"Trek niet uitbundig door het land, want jij kan de aarde niet spijten, noch de bergen evenaren in hoogte. Dit alles, het kwaadaardige ervan, is verachtelijk in het aangezicht van jouw Heer." (Koran, 17:37-38)

Mensen drukken zich vaak uit in ijdelheid, trots of hoogmoed. Ijdelheid die op overmatige wijze tentoon wordt gesteld, kan hoogmoed worden. Als deze eigenschap niet via de mens zou werken, zouden er geen 'grote' of 'kleine' personen bestaan in de wereld. Vrijwel alle deugden en kwaad komen voort uit deze eigenschap. De kunst van het vormen van ons karakter is om de ruwe randen van de eigenschap van ijdelheid weg te snijden; die ruwe randen die anderen pijn kunnen doen of storend kunnen zijn naar anderen toe. Iemand die bijvoorbeeld te vaak het woord 'ik' gebruikt, kan de luisteraar daarmee maar al te vaak irriteren.

Vaak worden mensen getraind in hoffelijkheid en goede manieren, zowel in daden als in taalgebruik. En toch, als ijdelheid de kop opsteekt, kan die zich doen gelden, ondanks alle goede manieren en mooie woorden, en de ijdelheid kan tot uitdrukking komen via iemands gedachten, woorden of daden. Dit is één van de moeilijkste dingen om onder controle te houden. Maar het strijden hier tegen maakt het karakter steeds mooier en mooier, en eigenschappen die in hun ruwe vorm niet kunnen worden getolereerd, worden zodoende makkelijk te verdragen voor de medemens. Zeker één van de grootste uitdagingen in het leven!

"Draai jouw gelaat niet in minachting van de mensen af, en ga niet uitbundig door het land. Waarlijk houdt Allah van geen enkel verwaande opschepper. En volg bij jouw bezigheden de juiste weg en temper jouw stem. Waarlijk is de meest gehate stem het balken van ezels." (Koran, 31:18-19)

Bronnen:

- The Art of Personality  
- De Heilige Koran