



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 139 - 3 nov. 2012 - Dhul-Hijjah 18, 1433 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivesep.org/risaalah

Religie en Filosofie

Heel klein beetje kosmologie

Onderstaand enkele overeenkomsten tussen de Boeddhistische en Islamitische kosmologie.

1. Volgens het Boeddhisme kent het heelal een periode van expansie (groei) en contractie (ondergang), oftewel een Big Bang en Big Crunch, wetenschappelijk uitgedrukt.

Koran 21:30 en 51:47 gaan over de Big Bang en expansie, en 21:104 gaat over de Big Crunch.

2. Volgens het Boeddhisme is er geen eenmalige Big Bang en Big Crunch, maar een continue zich zelf herhalend proces (cyclus) van beide. De periode tussen twee Big Bangs heet 'kappa', tijdseenheid van zeer lange periode.

Koran 14:48 en 21:104 hebben het over de herhaling van de Big Bang.

Uit Koran 10:4, 29:19 en 30:27 leiden we af dat Big Bang en Big Crunch een continue proces is. We citeren Koran 10:4: "...Waarij, Hij (Allah) begint de schepping (van de hemelen en aarde, zie 10:3) en vervolgens herhaalt Hij deze (dus herschepping)..."

3. Hoeveel kappa's, oftewel hoeveel cycli van expansie en contractie, hoeveel Big Bangs, heeft het heelal al volbracht? Volgens het Boeddhisme zouden er meerdere of oneindig moeten zijn.

De Koran heeft het vaak over de schepping van de hemelen en aarde in zes dagen of perioden. Veronderstel dat 1 dag / periode gelijk is aan 1 kappa, dan zou onze huidige heelal zijn ontstaan bij de zesde kappa / cyclus. Of zou zes talrijk kunnen betekenen?

4. Volgens Boeddhistische geschriften zijn er vele universa die tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Ons heelal is slechts een deel van een multiversum.

We willen de lezers verwijzen naar de hypothese over vele of parallelle universa op basis van de Koran in Ar-Risaalah van 30/6/2011, artikel 'Universum of multiversum?'

Noot 1: In de Koran zegt Allah keer op keer dat Hij de Schepper is van de hemelen en de aarde, en dat deze functioneren volgens door Hem vastgestelde natuurwetten (zie bijv. 10:3 en 41:12). Verder geloven de Moslims dat Allah waa-dijeboel woe-djoed is, d.w.z. Hij is het Wezen Wiens bestaan noodzakelijk is, en dat het onmogelijk is dat Hij niet bestaat.

Noot 2: Moslims zijn bekend met het woord Djahiliyya. Dat is het pré-Islamitische Duistere Tijdperk, gekenmerkt door onwetendheid, veel bijgeloof en heel veel ondeugd. Mensen waren zoveel 'lichtjaren' verwijderd van God, en materialisme vierde hoogtij.

Er zijn gezegden van de Profeet Mohammed (vzmh) waarin vermeld staan, dat ook in de Laatste Dagen onwetendheid en immoraliteit hoogtij zullen vieren. Dit is ongetwijfeld wat er bedoeld wordt als de Hindoes en Boeddhisten zeggen dat we nu leven in de Kali Yuga, oftewel het Duistere Tijdperk.

Over Islam

Islam betekent 'zich onderwerpen aan de wil van Allah'.

- Koran 2:131 zegt: "En toen zijn Heer tot hem (Abraham) zei: 'Onderwerp jezelf (aan Mij)'..."

- Koran 2:133: verklaart: "...Zij (de kinderen van Jacob) zeiden: '...en wij hebben ons aan Hem onderworpen'..."

- Koran 3:20 luidt: "...zeg dan (tot de mensen): 'Ik (Mohammed) heb mijn aangezicht (mezelf) onderworpen aan Allah en (ook) wie mij volgt!'..."

- In het Nieuwe Testament, Hebrëeën 5:7 staat: "...God verhoorde zijn gebeden, omdat hij (Jezus) zich aan Godswil onderwierp."

- De Bhagawat Gita 18:66 zegt: "Laat alles achter je en onderwerp jezelf aan Mij alleen. Wees niet bezorgd. Ik zal je al je zonden kwijtschelden."

Mag iemand grenspalen veranderen?

"Grenspalen eigendunkelijk verplaatsen mag absoluut niet", zegt districtscommissaris Aroenkumar Ramdhani van Saramacca (zie DBS 25/10/2012, pag. 04).

De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Allah vervloekt degene die de duidelijke tekenen (grenspalen) op het land verandert." Ahmad Jhawnie

Actueel



Hadj afgelopen

De Islamitische bedevaart, de Hadj, die vorige week plaatsvond, is inmiddels achter de rug. De bedevaartgangers keren nu huiswaarts. Op Schiphol Airport worden zij, zoals reeds enige jaren het geval is, middels speciale borden welkom geheten, zoals op de foto te zien is.

Foto: Elvin Muradin

S.I.V. organiseert conventie

De Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) organiseert een driedaagse Internationale Islamitische Conventie op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 in haar hoofdkwartier aan de Keizerstraat no. 88 te Paramaribo. Het thema van deze conventie is "My perception of Islam, religion of peace". De hoofdbedoeling van de conventie is in het algemeen om geloofsgenoten en geïnteresseerden in een Islamitische setting bij elkaar te brengen en in het bijzonder om de religie te plaatsen tegen de achtergrond van de hedendaagse internationale wereldproblematiek. Inleiders zullen actuele onderwerpen die op de internationale politieke agenda staan en die belicht worden in het internationale nieuws, vanuit een Islamitisch perspectief belichten. Er zal tijdens de conventies gelegenheid zijn om interactief te communiceren met de inleiders. Thema's die aan de orde komen tijdens de conventie zijn o.a. de essentiële plichten binnen de Islam, de Islam en geweld, de Islam en de nationale politiek, de jihad-plicht, Islam, zelfmoordaanlagen en terrorisme, Islam en de VN, Islam en andere religieën, de opkomende Islamofobie in de westerse wereld en Islam en vrouwenrechten.

Aan deze conventie nemen vertegenwoordigers deel van verenigingen uit verschillende landen die zijn aangesloten bij de Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, Lahore (AAII Lahore), waaronder Pakistan, India, Nieuw Zeeland, Indonesië, Australië, Engeland, Nederland, Duitsland, USA, Canada, Trinidad en Guyana. Ook officiële instanties zullen bij de conventie aanwezig zijn of actief daaraan participeren. Geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om aan de conventie te participeren.

Website

Artikel van de week:

Ware liefdadigheid volgens de Koran

Lees op www.ivesep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivesep.org

Op de hoogte blijven van onze updates? Zoek naar 'ivesep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 4 nov.

Eid ul-Adha viering
Onafhankelijkheidsplein, 26 okt. 2012

The Prophet Moses
Harun Yahya documentaire

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivesep.org

Spiritueel

Tevredenheid

Als we echt tevreden willen zijn, moeten we tevredenheid zoeken in onze huidige situatie, in datgene waarmee we nu bezig zijn. Als we in deze situatie niet tevreden zijn, zullen we in geen enkele andere situatie voldoening vinden. We moeten onze tevredenheid niet afhankelijk maken van externe factoren of andere mensen. Als iemand verliest worden we blij, en als iemand meer dan ons krijgt, worden we verdrietig. Waarom moeten we onze vreugde afhankelijk stellen van anderen? Gezegd is hij die blij kan zijn met de vreugde van anderen.

We hebben in feite miljoenen redenen om gelukkig te zijn, als we ons maar bewust zijn van deze dingen. Hoe vaak danken we de Almachtige voor de lucht die we inademen, wat we vaak als vanzelfsprekend ervaren? We moeten zeer vreugdevol zijn dat we alle noodzakelijke dingen van het leven hebben gekregen, zoals lucht, water en zonlicht.

Wanneer we steeds dankbaarheid voor deze zaken in gedachten houden, zullen we altijd in staat van vreugde verkeren. We denken vaak, dat als we iets zouden hebben wat we nu niet hebben, we gelukkiger zouden zijn. Maar het is juist omgekeerd. Als we in een staat ZIJN van vreugde, vrede, enz., dan zullen we alles ontvangen om in die staat te blijven. Maar als we in een staat ZIJN van behoefte, zorgen, haat, enz., dan zullen we ook alles ontvangen om in diezelfde staat te blijven.

"Zien jullie wat jullie zaaien? Zijn jullie het die het laten groeien, of zijn Wij de Veroorzaker van groei? Als het Ons had behaagd, zouden Wij er kaf van maken, dan zouden jullie klagen. Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar beneden uit de wolken, of zijn Wij de Brenger? Als het Ons had behaagd, zouden Wij het zout kunnen maken; waarom zeggen jullie geen dank?" (Koran, 56:63-70).

"Zeker vestigden Wij jullie op de aarde en maakten Wij daarop middelen voor jullie onderhoud; hoe weinig zeggen jullie dank!" (Koran, 7:10).

"Toen jullie Heer het bekendmaakte: Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie meer geven" (Koran, 14:7-8).

Gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh): "Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft, en je zal tot de rijkste der mensen behoren."

Bronnen:

- Be the God you are (Dr. K. Bhujang Shetty)

- De Heilige Koran (vert. Maulana Muhammad Ali)