



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 142 - 15 dec. 2012 - Safar 2, 1434 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

December 2012, einde van de wereld?

Vele theoriën doen de ronde dat de wereld in december 2012 zal ophouden te bestaan. Het meest gebruikte argument hiervoor is de Maya kalender, die volgens berekeningen eindigt op 21 december 2012. Zal het eind van deze kalender dan ook het eind van de wereld betekenen? vragen velen wereldwijd zich af.

Een nadere beschouwing leert dat de Maya kalender zich in diverse cycli beweegt. Zo'n cyclus duurt ongeveer 5000 jaar. De huidige cyclus startte in 3114 v. Chr. en loopt tot 21 december 2012.

We zien hier een overeenkomst met de Hindu kalender. Volgens beschrijvingen in de 'Brahma-Vaivarta Purana' vertelt Krishna dat een 'Gouden Periode' van 10.000 jaren zal aanbreken, 5000 jaren na de 'Kali Yuga'. Deze 'Kali Yuga' startte in 3102 v. Chr., een verschil van slechts 12 jaren met de Maya kalender. Ook deze 5000 jaren lopen

Religie en Filosofie

Diverse onderwerpen

Huiselijk geweld

De Koran en de Profeet Mohammed benadrukken de goede behandeling van vrouwen. Was er sprake van huiselijk geweld in de tijd van de Profeet Mohammed? Uit een aantal hadith blijkt dat dat wel het geval was. Bijvoorbeeld, van een groep vrouwen die thuis bij de Profeet ging om hun beklag te doen over huiselijk geweld.

2. Vele mannenorganisaties in India eisen van acteur Aamir Khan dat hij zijn excuses moet aanbieden vanwege zijn vermeende eenzijdige TV-programma's over vrouwenmishandeling. (Times of Suriname van 3/12/2012)

De Islam heeft zich reeds meer dan 14 eeuwen geleden uitgesproken tegen huiselijk geweld. Enkele citaten:

"Een van Zijn (Gods) tekenen is dat Hij voor jullie partners schiep uit julliezelf, opdat jullie gemoedsrust bij hen zult vinden, en Hij plaatste liefde en tederheid tussen jullie." (Koran, 30:21)

"De beste van u is degene die zijn vrouw het best behandelt." (Citaat van de Profeet Mohammed)



Liefde voor profeten

De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Geen van jullie is een (ware) gelovige totdat hij van mij houdt meer dan zichzelf, zijn ouders, zijn kinderen, zijn rijkdom en alle mensen."

De profeet Jezus (vzmh) zei: "Wie grotere liefde voor vader of moeder heeft dan voor mij, is mij niet waardig; en wie grotere liefde voor zoon of dochter heeft dan voor mij, is mij niet waardig." (Matthéus 10:37)

Een profeet liefhebben wil op de eerste plaats zeggen zijn levenswijze navolgen, en niet alleen maar lippendienst bewijzen (Koran 3:31 en NT, Matthéus 7:21)

Jurisprudentie?

Juris betekent recht en prudentie betekent inzicht, verstandig oordeel.

Een rechter in Saoedi-Arabië heeft gescheiden Saoedi-Arabisch mannen veroordeeld tot het verplicht betalen van een vergoeding, los van alimentatie, aan hun voormalige echtgenotes wegens genot dat ze hebben beleefd aan hun lichaam. Hij baseerde zijn uitspraak op een nauwelijks bekende bepaling in het islamitische recht.

"...Deze schadeloosstelling wordt toegelaten door de islam. Alleen weet geen enkele vrouw dit..." Aldus de rechter. (Dagblad Suriname van 21/11/2012, pag. 31)

"Objection, your Honor", zegt Ahmad. "Objection overruled", kaatst de rechter terug.

Ahmad Jhawnie

nu tegen het einde aan.

Wat beide kalenders ons kennelijk aangeven, is dat er een bepaalde periode ten einde komt en een nieuwe periode / cyclus van start gaat.

Vele honderden personen hebben in de historie van de mensheid het einde van de wereld 'voorspeld'. Populaire data voor zo'n gebeurtenis waren de wisselingen van de millennia. Zo voorspelde Paus Sylvester II dat op 1 januari 1000 de wereld zou vergaan. Een religieuze groep in Uganda voorzag het einde van de wereld op 1 januari 2000, zoals ook diverse andere religieuze figuren. Jehovah's Getuigen hebben in 1971 en in 1984 beweerd dat de wereld voor het jaar 2000 zou vergaan. Tynetta Muhammad van 'Nation of Islam' was van mening dat de wereld in 2001 zou eindigen.

Hoe het ook zij, de wereld draait nog steeds door (en dat kunnen we zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren). Wij houden het daarom gemakshalve op de 'eind van de wereld voorspelling' zoals de Koran ons dat geeft in hoofdstuk 33:63:

"De mensen vragen u (Mohammed) over het (laatste) Uur. Zeg: Kennis hierover is slechts bij Allah. En wat zal jou doen inzien dat het Uur wellicht nabij is?"

En een wijze uitspraak van de Profeet Mohammed over dit onderwerp gaat als volgt:

"Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor het leven hierna alsof je morgen zal doodgaan."

Raad van Kerken geeft brochure uit over Christendom en Islam

Nederland - De Raad van Kerken geeft een reeks brochures uit over Christendom en Islam, waaraan zowel Islamitische als Christelijke theologen meewerkten. Harry Mintjes, voorzitter van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken: 'Veel kerkelijke gemeenten zijn op de een of andere manier geïnteresseerd in de Islam en doen een beroep op ons voor meer informatie. We worden geregeld benaderd voor spreekbeurten'.

De brochures gaan in op vragen als: hoe verhoudt de Islam zich met het publieke leven? Hoe zit het met het ondersteunen van armen? Hoe kijkt de Islam aan tegen geweld?

Mintjes: 'De discussie rond de Islam is sinds 11 september veel concreter geworden. De vraag naar informatie over dit onderwerp is vanuit de kerken toegenomen en zal in de toekomst ook blijven toenemen. Het is belangrijk dat Christenen en Moslims met elkaar blijven praten. We willen ook andere godsdiensten niet uitsluiten en vinden het belangrijk om met andersgelovigen in gesprek te zijn. Maar de Islam pretendeert de vervolmaking te zijn van het Jodendom en het Christendom, en springt om die reden het meest in het oog'.

Bron: nieuwreligieuspeil.net

Website

Artikel van de week:

Het belang van Jezus voor de Moslims

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Vorige editie: 16 dec.

Mystery of the Deep
(Harun Yahya documentaire)

Little Mosque on the Prairie
(TV comedy serie)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Spiritueel / Maatschappij

Roddel en laster

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven, vermijd de meeste overdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het!" (Koran, 49:11-12).

- Hij die andermans zaken aan u vertelt, vertelt zeker ook uw zaken aan anderen.

- Spreek geen kwaad over de doden, want dat is een grote zonde.

- Heb geen kritiek op iets waar je geen kennis over hebt, omdat je misschien niet weet wat voor goeds er allemaal in zit.

- De tong is een beest; als je het vrijlaat, zal het bijten.

- Roddelen is het tijdverdrijf van de zwakken.

- Hij die de roddelaar gehoorzaamt en gelooft, verliest een vriend.

"Gehoorzaam geen enkele verachtelijke zweerder, lasteraar, die rondgaat met kwaadsprekerij, verhinderaar van het goede die de grenzen overschrijdt, zondig, laaghartig, en naast dat alles berucht om zijn kwaadaardigheid." (Koran, 68:10-13)

"Toen jullie het op jullie tongen ontvingen en met jullie monden spraken over datgene waar jullie geen weet van hadden, en jullie dat een kleinigheid vonden, terwijl Allah het ernstig vond. En waarom zeiden jullie niet, toen jullie het hoorden: Het betaamt ons niet om erover te praten. Glorie aan U! Dit is vreselijke kwaadsprekerij. Allah vermaant jullie, dat jullie nooit tot zoiets terugkeren, als jullie gelovigen zijn. ... Degenen die graag zien dat roddel de ronde doet over degenen die geloven, voor hen is er een vreselijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals." (Koran, 24:15-17, 19)

Bronnen: - De Heilige Koran / - Sayings of Ali

Wetenschap

Honing

"En jouw Heer inspireerde de bij:

'Bouw huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen. Eet dan van alle vruchten en volg de wegen die jouw Heer makkelijk maakte'. Er komt uit hun buiken een drank met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Voorwaar, daarin is er zeker een Teken voor een volk dat nadenkt." (Koran, 16:68,69).

Honing wordt reeds eeuwenlang als huismiddeltje bij uitstek gebruikt. Verzachtend voor de keel, goed voor de maag, weerstand bevorderend, enzovoorts. Nu wordt het al als regulier medicijn toegepast bij wondbestrijding en wel in de vorm van een zalf die heel goed blijkt te werken op met name slecht genezende wonden. De honing in die zalf werkt antibacterieel en verzachtend, en zorgt er ook voor dat verband niet aan de wond kleeft.

Er wordt nu zelfs onderzocht of men honing niet als een antibioticum kan gebruiken voor bijvoorbeeld maag- en darminfecties. Men zou de bijen dan een speciaal soort stuifmeel (genetisch gemodificeerd) toedienen, waarbij dan de heilzame eiwitten in de honing terecht komen en daar keurig bewaard in blijven. Om ziekteverwekkers in het menselijk lichaam te gaan bestrijden hoeft de patiënt nu alleen maar die bepaalde honing te gaan eten.

"Welke gunsten van jullie Heer zullen jullie dan verwerpen?" (Koran, hoofdstuk 55).

Drs. Jimmy Kromosoeto