



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 148 - 16 maart 2013 - Jumada ul-Awwal 4, 1434 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

"Ehh, What's Up, Doc?"

Mevrouw Lakshmi Puri, onderdirecteur van de VN-vrouwenorganisatie UN Women, heeft de volgende uitspraak gedaan richting hen die geweld tegen vrouwen goedpraten: "Cultuur, traditie en religie kunnen en mogen niet ingeroepen worden om geweld tegen vrouwen te rechtvaardigen."

Naar analogie van bovenstaande 'krasse' uitspraak willen wij het volgende kwijt: cultuur, traditie en religie kunnen en mogen helemaal niet ingeroepen worden om het niet registreren van het huwelijk (nikaah, vivaah, toow) te rechtvaardigen.

In Suriname kan en mag eenieder volgens zijn / haar religie, cultuur of traditie trouwen, maar de verbintenis MOET aangegeven worden bij de Burgerlijke Stand. Doet men dat niet, dan heeft men - bewust of onbewust - gekozen voor ongehuwd samenwonen. Dus de visie van de parlementariër Ronny Asabina dat koppels getrouwd volgens de marrontraditie erkend dienen te worden door de Staat, snijdt geen hout (zie DWT van 1/3/2013, pag. A4). Eén rechtssysteem, één huwelijkswetgeving voor het hele land.

Een casus aan de MMS

Op 4 maart 2013 is door ons de volgende casus ter beantwoording voorgelegd aan de Madjlies Moesliemien Suriname.

Een moslim man en vrouw sluiten een nikaah en laten die niet inschrijven, omdat ze vinden, denken, voelen en zeggen dat ze getrouwd zijn. De man komt later te overlijden. Heeft de vrouw recht op zijn nalatenschap?

- Zo ja, tot wie of welke instantie kan zij zich wenden om haar aandeel te verkrijgen.

-Zo nee, waarom maakt zij geen aanspraak op de boedel. Hoe kan dit worden voorkomen.

Stof tot nadenken!

Welke slaaphouding?

De Profeet Mohammed (vzvh) heeft ten sterkste afgeraden om op de buik te slapen (is niet goed voor de spijsvertering, ademhaling etc.). Door op de linkerzij te slapen wordt druk uitgeoefend op het hart waardoor het extra hard moet pompen. Om die druk te verminderen, slaap op je rechterzij (is een soennah, gewoonte, van de Profeet Mohammed), of op je rug.

Het beste en het slechtste

De baas van Loeqman, de wijze, (zie ook Koran 31:12) vroeg aan hem om een schaaft te slachten, hetgeen hij deed. "Geef mij de beste delen ervan", vroeg de baas. Loeqman gaf hem de tong en het hart. De baas vroeg hem om nog een schaaft te slachten, hetgeen hij deed. "Geef mij de slechtste delen ervan", vroeg de baas. Loeqman gaf hem weer de tong en het hart. De moraal van het verhaal begrepen?

Iets uit het niets

De kosmoloog en natuurkundige Lawrence Krauss wil met zijn in 2012 uitgegeven boek 'Universum uit het niets' aantonen, dat het mogelijk is dat het heelal uit het niets is ontstaan. Daarmee bevestigend wat Koran 2:117 zegt: "badie'oes samaawaatie wal ard...". D.w.z. Allah is het Die de hemelen en de aarde heeft geschapen uit het niets (zonder grond- en hulpstoffen, gereedschappen, maquette, etc.)

Ahmad Jhawnie

Citaat

Belang van een goede intentie

Op een dag zei Abdoellah, de zoon van imam Ahmad (moge Allah genadig met beide zijn) tegen zijn vader: "Vader, adviseer me."

Waarna zijn vader zei: "Heb altijd het goede voor, mijn zoon. Zolang je het goede voor hebt, zal je altijd in een staat van goedheid verkeren."

(al-Adab ash-Shar'iyyah'; 1/102)

Actueel / Interreligieus

Moslims verwelkomen nieuwe Paus

Moslims wereldwijd hebben de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio gelukkig met zijn verkiezing tot Paus van de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij ze de hoop hebben uitgesproken op betere relaties met het Vaticaan onder de nieuwe kerkvorst. De nieuwe Paus komt in de plaats van Benedictus XVI, die vanwege gezondheidsredenen vorige maand zijn functie neerlegde. Het is de eerste keer dat iemand afkomstig van het Zuidamerikaans continent tot Paus wordt gekozen. In het bijzonder Argentijnse media hebben extra aandacht aan dit nieuws besteed (zie foto onder). De nieuwe Paus zal volgens het Vaticaan op 19 maart formeel worden geïnstalleerd.

Moslims hebben te kennen gegeven uit te kijken naar betere contacten met het Vaticaan onder de nieuwe Paus. De relaties strandden in 2006 nadat Paus Benedictus een 14de eeuwse Byzantijnse veroveraar citeerde, die zei dat alles wat de Profeet Mohammed (vzvh) heeft gebracht, slecht en onmenselijk was. Hoewel de Paus daarna te kennen gaf dat de woorden niet zijn persoonlijke visie reflecteerden, bleven de relaties koel. Dit gebeuren bracht Al-Azhar, de hoogste opleidingsinstelling in de Soennitische Moslimwereld, ertoe de dialoog met het Vaticaan stop te zetten.

Bron: onislam.net



Website

Artikel van de week:

Ethiek in de Islam en het Christendom

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 17 maart

People of the Book
(Interview, Adnan Okhtar)

Little Mosque on the Prairie
(TV comedy serie)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Spiritueel

De mens als Gods vertegenwoordiger op aarde

"En toen jouw Heer tot de engelen zei, Ik ga een regeerder (khalifa) plaatsen op aarde." (Koran, 2:30)

De schepping van de mens en zijn aanwijzing als khalifa (vertegenwoordiger van God op aarde) vallen samen, de mens als khalifa van God mag Zijn naam kenbaar maken en uit Zijn naam spreken op aarde. Een voorwaarde is wel dat de mens zich houdt aan de regels van de Schepper. Plaatsvervanger mogen zijn van God is voor de mens de grootste eer, maar brengt tevens een zware verantwoordelijkheid met zich mee.

Dit geeft ons te denken over de bijzondere aard van de mens in relatie tot zijn Schepper en de schepping. De schepping heeft een doel en betekenis, de mens en de natuur zijn beide Zijn scheppingen en onderworpen aan Zijn wil.

De mens staat in een onverbrekelijke onderlinge verhouding tot de natuur; aan de ene kant is de mens in staat de natuur tot een zekere hoogte te veranderen en aan de andere kant bepaalt de natuur in zekere mate het lot van de mens.

Enerzijds is hij dus plaatsvervanger van God op aarde en anderzijds Zijn dienaar. Hij mag de natuur gebruiken, maar mag haar niet vernietigen en moet altijd verantwoording afleggen aan God.

Allah is Rahman en Rahiem, Barmhartig en Genadevol. Een Moslim dient dus ook barmhartig en genadevol te zijn tegenover zijn omgeving. Allah is Al-Razzaq, de Onderhouder, dus de mens dient dit ook te zijn. Alle natuurlijke hulpbronnen zijn gaven van God en de mens dient deze in dank te aanvaarden en er goed voor te zorgen.

Uit: Iqra, kwartaalblad van de Stichting Ahmadiyya Isha'at-Islam, Nederland

Auteur: mw. Arfa Shairmahomed

Wetenschap

Migratie van vogels

"En kijken jullie niet naar de vogels boven jullie, hoe zij hun vleugels uitslaan en weer ineenvouwen? Er is niemand die ze tegenhoudt dan de Erbarmer. Voorwaar, Hij is Alziende over alle zaken." (Koran, 67:19)



Dit vers, waarin de rechtstreekse afhankelijkheid van het gedrag van de vogels ten opzichte van de Goddelijke orde benadrukt wordt, kunnen we helemaal naast modern feitenmateriaal leggen. Deze tonen aan welke graad van perfectie bepaalde vogelsoorten in het programmeren van hun verplaatsing bereikt hebben. Want er staat wel degelijk een migratieplan in het DNA van het dier. Dat alleen kan verklaren, hoe piepjonge vogels zonder eerder opgedane ervaring en zonder enige richtlijnen in staat zijn tot moeilijke en zeer lange reizen, om op een vaststaande dag op hetzelfde punt vanwaar ze vertrokken, weer terug te komen. Aangenomen wordt, dat de ingewikkelde leidraad voor zo'n reis noodzakelijkerwijs in de zenuwcellen van de vogel staat. Die is beslist voorgeprogrammeerd. Maar wie is de Programmeur?

Drs Jimmy Kromosoeto
Uit: Maurice Bucaille's De Bijbel, De Qur'an en de wetenschap