



Ar-Risaalah

الرسالة

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 149 - 30 maart 2013 - Jumada ul-Awwal 18, 1434 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Briefgeheim

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft verboden om zonder toestemming brieven van anderen te openen en te lezen. Naar analogie is voornamelijk verbod ook van toepassing op faxen, e-mails etc. Ook is het heel afkeurenswaardig om te snuffelen in stukken van anderen.

Copy-paste

Koran 33:21 zegt: "Waarlijk, de Boodschapper van Allah (Mohammed) is voor jullie een prachtig voorbeeld voor wie op Allah en de Laatste Dag hoopt, en Allah veelvuldig gedenkt." Hier zegt Allah om de levenswijze van de Profeet Mohammed te kopiëren en te plakken in ons leven. Je gaat de volgende 'melding' krijgen: Wil je je bestaande levenswijze vervangen door die van de Profeet Mohammed? Ja/Nee. Klik op Ja.

Namen, namen en nogmaals namen

Allah (s.w.t.) heeft 99 namen, oftewel namen die bijzondere eigenschappen weergeven. Jezus heeft ook 99 namen en Krishna heeft 108.

Schoonheid Krishna, Jozef (Joesoef) en Mohammed
Krishna was zo mooi en aantrekkelijk dat alle meisjes en vrouwen van zijn dorp verliefd op hem werden.

De vrouw van de farao van Egypte werd verliefd op Jozef. Toen de vrouwen daarover gingen roddelen, liet zij hen bijeenkomen en gaf aan ieder van hen een mes. Toen Jozef bij hen kwam, waren ze zo onder de indruk van zijn schoonheid dat ze onbewust hun handen gingen verworden met de mes (Koran 12:30-31).

Hazrat Aisha (r.a.), echtgenote van de Profeet Mohammed, bracht de schoonheid van de Profeet Mohammed als volgt onder woorden: "Als de vrouwen ten tijde van Jozef mijn geliefde hadden gezien, zouden ze in plaats van hun handen hun harten hebben verwond."

Koran en Bhagavat Gita, enkele overeenkomsten

- Koran 6:162 luidt: " (O Mohammed) Zeg: Waarlijk, mijn sólaat (gebed), mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn opgedragen (gewijd) aan Allah, de Heer der werelden (multiversum)."

Bhagavat Gita 18:64-65 luidt: "Luister alleen nog eens naar Mijn laatste woord ... Wijd uzelf (uw leven) aan Mij, aanbid Mij, offer aan Mij, werp uzelf voor Mij neer, dan zult u zeker tot Mij komen ... want u bent Mij dierbaar."

- Koran 4:103 zegt: "... Waarlijk, de sólaat is de gelovigen (5x daags) op vaste tijden verplicht gesteld."

Bhagavat Gita 18:7 zegt: "Het is niet goed om verplichte handelingen na te laten (uit onverschilligheid, luiheid)..."

- Koran 33:41-42 draagt op: "O jullie die geloven, gedenk Allah veelvuldig, en loof en prijs Hem 's morgens en 's avonds."

Bhagavat Gita 18:57 draagt op: "... concentreer uw intellect op Mij en denk altijd aan Mij."

- Koran 95:4-6 zegt: "Waarlijk, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen. Daarna laten Wij hem (de goddelozen) vervallen tot de allerlaagste, behalve zij die geloven en goede werken doen ..."

Bhagavat 16:19 zegt: "Zij (de goddelozen) die op Mij jaloers zijn en niet willen deugen, werp ik altijd in de oceaan der materie als de laagsten der mensheid ..."

- Koran 16:23 zegt: "... Waarlijk, Hij (Allah) houdt niet van de hoogmoedigen."

Arrogantie is één van de eigenschappen van de goddelozen volgens Bhagavat Gita 16:10.

- Koran 23:115 zegt: "Dachten jullie (goddelozen) dat Wij jullie zo maar (doelloos) geschapen hebben? ..."

Bhagavat Gita 16:8 zegt: "Zij (de goddelozen) zeggen dat het heelal een toeval is, zonder doel en zonder God..."
Ahmad Jawhnee

Citaat

Pasen

Moge Pasen voor ons allen een spirituele wedergeboorte zijn, zodat we dichterbij komen bij ons ware levensdoel; God vinden door een goede en positieve levenswijze.

Actueel / Maatschappij

Islam tegen elke vorm van discriminatie

De Verenigde Naties herdenken elk jaar op 21 maart de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Op deze dag, in 1960, opende de politie in Sharpeville het vuur op vredige demonstranten tegen de apartheid in Zuid-Afrika, waarbij 69 mensen werden gedood. Bij het uitroepen van deze Dag in 1966 werd de internationale gemeenschap opgeroepen om de inspanningen, om alle vormen van rassendiscriminatie uit te bannen, te verdubbelen.

De Islam is tegen elke vorm van discriminatie. Acceptatie van andere godsdiensten, gelijkheid van rassen, gelijkwaardigheid van man en vrouw, etc. zijn basiscaken die de Islam reeds meer dan 1400 jaar onderwijst. Enkele voorbeelden.

Respect voor andere godsdiensten

"Zij die geloven, en degenen die Joden zijn, en de Christenen, en de Sabiërs, wie er ook geloof in Allah en de Laatste Dag en die goeddoet, zij krijgen waarlijk hun beloning bij hun Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren." (Koran 2:62)

Gelijkheid van rassen

"Een arabier is niet beter dan een niet-arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft." (Afscheidsrede van de Profeet Mohammed, vzmh)

Gelijkwaardigheid man en vrouw

De mannen en de vrouwen die goed leven, hebben allemaal recht op dezelfde beloning:

"Voor de mannen die zich onderwerpen en de vrouwen die zich onderwerpen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarheidlievende mannen en de waarheidlievende vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de nederige mannen en de nederige vrouwen, en de liefdadige mannen en de liefdadige vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die hun kuisheid bewaren en de vrouwen die bewaren, en de mannen en vrouwen die Allah regelmatig gedenken, waarlijk heeft Allah voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning." (Koran 33:35)

Je naasten niet voortrekken boven anderen

"O jullie die geloven, wees oprecht voor Allah, getuig op rechtvaardige wijze; en laat de haat voor een volk jullie niet aansporen onbillijk te handelen. Wees rechtvaardig; dat staat nader tot de vervulling van jullie plicht." (Koran 5:8)

"Wanneer jullie spreken, wees rechtvaardig, zelfs als het (tegen) een familielid zou zijn." (Koran 6:152)

Website

Artikel van de week:

Het Paasfeest

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 7 april

Religieuze motivatie voor inschrijven nikaah
(Speech, Reza Ghaforkhan)

Little Mosque on the Prairie
(TV comedy serie)

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Spiritueel

Pasen en beproevingen

"En Wij gaven Mozes inderdaad het Boek en na hem stuurden Wij boodschappers, de een na de ander; en Wij gaven duidelijke argumenten aan Jezus, zoon van Maria, en sterkten hem met de Heilige Geest. Is het dan zo dat telkens wanneer er een boodschapper tot jullie kwam met wat jullie zielen niet wensten, jullie arrogant waren? En jullie beschuldigen sommigen van een leugen, en anderen zouden jullie doden." (Koran 2:87)



Pasen herinnert ons aan de beproevingen van de grote Profeet Jezus (vzmh), toen hij door zijn eigen mensen werd verraden en tot kruisiging werd veroordeeld. Vele andere Profeten hebben grote beproevingen moeten ondergaan gedurende hun missie. Zo weten we van de Profeet Mozes (vzmh) dat hij en zijn volgelingen moesten vluchten uit het land vanwege vervolging door de Farao (Koran 20:9 en verder). We lezen in Koran 12:7 en verder over de Profeet Jozef (vzmh) toen hij door zijn eigen broers werd verbannen. We hebben gehoord over de Profeet Abraham (vzmh) die van Allah de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren; later werd het offer vervangen door een dier (Koran 37:102). We weten over de vervolging van de Profeet Mohammed (vzmh) in de beginjaren van zijn missie in Mekka in zodanige mate, dat hij en zijn volgelingen moesten vluchten naar Medina (de Hidjra, Koran 16:41 e.a.).

Op vele momenten in de historie heeft Allah beproevingen gebruikt als een middel om de ware gelovigen van de huichelaars te onderscheiden (zie bijv. Koran 3:154). Ook in onze tijd zijn beproevingen een middel om de sterke gelovigen van de zwakke te onderscheiden, zoals we lezen in de Koran:

"Denken de mensen dat zij met rust gelaten zullen worden wanneer zij zeggen, Wij geloven, en dat zij niet beproefd zullen worden? En zeker beproefden Wij degenen vóór hen, dus Allah zal degenen die waarheidsgetrouw zijn zeker kennen, en Hij zal de leugenaars kennen." (29:2-3)

"Wanneer een wond jullie teistert, heeft een dergelijke wond ook de (ongelovige) mensen geteisterd. En Wij brengen de mensen deze dagen om beurten, opdat Allah degenen die geloven zal kennen (en zuiveren) en getuigen uit jullie midden kan nemen. Denken jullie dat je de Tuin zult betreden, terwijl Allah degenen uit jullie midden die zich zeer inspannen nog niet kent, (noch) de standvastigen kent?" (3:140, 142)

Tevreden zijn onder alle omstandigheden

"En onder de mensen is degene die Allah dient, (staande) op de rand, zodat, als het goede hem overkomt hij daar tevreden mee is, maar als een beproeving hem kwelt, hij regelrecht omkeert. Hij verliest deze wereld en het Hiernamaals. Dat is een duidelijk verlies." (22:11)

Leiders krijgen macht als beproeving

"Hij is het Die jullie opvolgers maakte in het land en Die sommigen van jullie in rang deed uitstijgen boven anderen, opdat Hij jullie zou beproeven met wat Hij aan jullie heeft gegeven." (6:165)

"Het zou kunnen dat jullie Heer jullie vijand zal vernietigen en jullie regeerders maakt in het land, dan zal Hij zien hoe jullie je gedragen." (7:129)

Zeker een duidelijke waarschuwing voor wereldse en andere leiders die hun macht misbruiken!

Advies van Loeqmaan aan zijn zoon

"O mijn zoon, onderhoud het gebed en bevel het goede en verbied het kwade, en verdraag geduldig wat jou overkomt. Waarlijk is dit een zaak van grote vastberadenheid." (31:17)

Moge de Almachtige ons allen in staat stellen om de beproevingen van het leven moedig te doorstaan, zodat we spiritueel steeds sterker worden.
Amien!