



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 151 - 27 april 2013 - Jumada al-Thani 16, 1434 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Risaalah TV

Film: The Message

Risaalah T.V. zal vanaf a.s. zondag de film "The Message" uitzenden in drie delen. The Message (De Boodschap, in het Arabisch "Ar-Risaalah") is de eerste film die over de Profeet Mohammed werd gemaakt en kwam uit in 1976. De hoofdrollen zijn vertolkt door Anthony Quinn, Irene Papas en Michael Ansara, die respectievelijk Hamza, Hind en Abu Sofyan uitbeelden. De regisseur is Moustapha Akkad (1935-2005). Diverse belangrijke gebeurtenissen worden op zeer interessante wijze in de film uitgebeeld, zoals de eerste openbaringen, de onderdrukking en de eerste martelaren, de kleine en grote Hidjra, de verovering van Mekka, etc. Een film die zeker de moeite waard is!

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Over verspilling

President Bouterse heeft 'op de rem' getrapt – en gelukkig niet op het 'gaspedaal' - toen hem opgevallen is hoe er wordt verspild op de ministeries en ook op zijn kabinet. Hij klinkt als Loegman de Wijze uit Koran hoofdstuk 31 met zijn woorden: "Je mag nooit verspillen, maar een beetje beter omgaan met publieke middelen". Hallelu Jah!

Het bovenstaande doet ons denken aan het volgende gezegde van de Profeet Mohammed (vzmh): "Een volk (of bedrijf of gezin) dat verspilt, zal tot armoede vervallen." De voortlopende schulden en financiële crisis in het Westen met wereldwijde impact zijn getuigen van de woorden van de Profeet. Sommigen verwachten in de VS een 'Obamageddon', een 'oorlog' met president Obama over openbare financiën.

Niets mag worden verspild: geen geld, geen kleding, geen eten en drinken, geen water etc.

- Koran 17:29 zegt: "En houd uw hand niet op uw zak (wees niet gierig), noch open haar al te wijd (verkwist niet), anders wordt je verweten en spijtig."
- Koran7:31 zegt: "O kinderen van Adam, let op uw uiterlijk (lichaam en kleding) ter gelegenheid van aanbidding (als je naar Godshuis gaat en naar andere bijzondere gelegenheden) en eet en drink, maar verkwist niet (eet en drink niet overmatig; vermors eten en drinken niet). Hij (Allah) heeft de verkwesters zeker niet lief."
- De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Als je bij de zee (of rivier of kreek) bent en je wil een bad nemen, gebruik slechts de hoeveelheid water die je nodig hebt."

Over boze oog (ogri ai)

Het boze oog - dat in alle culturen bekend is - is een blik van het oog waarmee men bewust of onbewust, uit bewondering of afgunst, anderen schade kan berokkenen. De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Het boze oog is echt." Een Arabisch spreekwoord luidt: Het boze oog kan een kameel in de vlespot doen belanden. Mensen gebruiken verschillende zaken (amuletten, zwarte kraaltjes, de kleur blauw) om zich te beschermen tegen het boze oog. Moslims gebruiken bepaalde passages uit de Koran (bijv. de hoofdstukken 113 en 114) of gebeden die de Profeet Mohammed heeft geleerd.

Over zwarte magie (bonu, wisi, sihr)

Zwarte magie wil zeggen de menselijke geest ten kwade beïnvloeden, zodat allerlei verschijnselen op lichamen en psychisch gebied kunnen optreden (zie ook Koran 2:102). Er staat vermeld dat de Profeet Mohammed een keertje getroffen was door zwarte magie. De hoofdstukken 113 en 114 werden toen geopenbaard om de magische krachten ongedaan te maken. De Profeet heeft geadviseerd om elke ochtend en avond en na elk verplicht gebed genoemde hoofdstukken te lezen.

Ahmad Jhawnie

Noot van de redactie: Zij die heilig in zwarte magie geloven, zoeken achter alles wat er misgaat, zwarte magie gedaan door anderen. Men mag echter niet zomaar anderen ervan verdenken of beschuldigen dat ze met zwarte magie bezig zijn! Vaak genoeg kan de beschuldiging onterecht zijn en in dat geval begaan we een zonde. De Koran zegt immers in 49:12: "O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde..." Laten we onszelf vrijwaren van deze zonde door niet zomaar anderen van wat dan ook te verdenken of beschuldigen.

Djihad - de ware betekenis

We horen de laatste tijd berichten van jonge, thuiswonende moslims die alles in de steek laten en naar Syrië of elders afreizen om daar aan een



(zogenaamde) "dijhaad" mee te doen, daarbij hun ouders, en vooral hun moeders, in uiterste wanhoop en verdriet achterlatend. Men schijnt volkomen over het hoofd te zien dat zorgen voor je ouders net zo goed dijhaad is. Enkele ahâdis:

"Abdullah ibn Mas'ud zei, ik vroeg aan de Profeet (vzmh): welke daad is het meest geliefd bij Allah? Hij zei: de gebeden op tijd verrichten. Ik vroeg hem: wat daarna? Hij zei: vriendelijkheid en respect tegenover je ouders. Ik vroeg hem: wat daarna? Hij zei: dijhaad omwille van Allah." (Bukhari)

In deze hadies is dus de zorg voor je ouders boven dijhaad gesteld.

"Abdullah ibn Amr vertelde: Een man vroeg aan de Profeet: zal ik meedoen met de dijhaad? De Profeet zei: zijn uw ouders in leven? De man zei: ja. De Profeet zei: doe dijhaad voor hun welzijn." (Bukhari)

In deze hadies heeft de Profeet (s.a.w.s.) dus zorg voor je ouders gelijkgesteld aan dijhaad.

"Abdullah ibn Amr levert over: Een man zei tegen de Profeet (s.a.w.s.): ik zweer trouw aan u voor de hidjra en de dijhaad op de weg van Allah om beloning te zoeken. De Profeet vroeg: is een van uw ouders in leven? Hij zei: ja, beiden. Hij zei: zoekt u beloning van Allah? Hij zei: ja. Hij zei: keer dan terug naar uw ouders en behandel hen goed met uw gezelschap." (Bukhari)

Deze ahadis laten duidelijk zien dat je niet zomaar eventjes alles en iedereen, en vooral je ouders, in de steek laat om ergens op de wereld een politiek conflict uit te vechten, die de naam "dijhaad" niet eens verdient.

Merk ook op dat de Profeet (vzmh) alle mankracht kon gebruiken die hij nodig had en dat hij ver in de minderheid was. En toch weigerde hij van sommigen hun aanbod om mee te strijden en zond hij ze terug naar hun ouders om voor hen te zorgen.

Reza Ghafoerkhan

Website

Artikel van de week:

Diverse milieuartikelen en -tips

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah kraalt gemist?

- Vorige editie van Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek naar 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Aardedag

Op 22 april was het weer Aardedag. Een moment om stil te staan bij onze aarde, en vooral bij het voortbestaan van deze planeet als het gaat om ons leefmilieu.

De Heilige Koran leert ons dat al het geschapene ten dienste van de mens is gemaakt (14:32-34) en dat aan de mens de zorg voor deze schepping is toevertrouwd (33:72). Hieruit vloeit dus voort dat het de plicht van de mens is om datgene, wat hem is toevertrouwd, in goede staat te behouden.

Er zijn echter ook andere redenen om aan milieubehoud te werken, namelijk iets doorgeven aan onze nakomelingen, waar zij wat aan hebben. Deze noodzaak tot "lange-termijn planning" blijkt heel mooi uit een gezegde van de profeet Mohammed: "Als een moslim een boom plant of zaden zaait, en een vogel, mens of dier eet ervan, wordt dat als een daad van liefdadigheid beschouwd". Er is uiteraard ook sprake van liefdadigheid wanneer aan iemand eenvoudigweg een bordje eten wordt gegeven, maar daarnaast kan ook iedere daad, waarmee ervoor wordt gezorgd dat anderen in de toekomst goed voedsel (of andere goede zaken) hebben, als liefdadigheid worden beschouwd. En goed voedsel begint bij een goed milieu (zee en land), vandaar dat het bijdragen aan milieubehoud, ten behoeve van onszelf en de rest van de mensheid, zeker de zegeningen van de Almachtige zal opleveren.

Hieronder enkele voorbeelden, hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het milieu niet onnodig wordt belast.

Huis en tuin

- Gebruik spaarlampen in plaats van gloeilampen. Spaarlampen gaan langer mee en verbruiken tot 80 procent minder energie.
- Neem, als u gaat winkelen, een eigen boodschappentas mee. Zo hoeft u niet iedere keer een nieuwe plastic zak te gebruiken.

- Probeer zoveel mogelijk te recyclen. Koop bijv. frisdranken in statiegeldflessen, en als u de zgn. PET-flessen gebruikt, gooi dan de lege flessen in een PET-recyclington.

- Gebruik spuitbussen alleen indien uiterst noodzakelijk. Deze bevatten over het algemeen CFK's, dat zijn gassen die een negatieve invloed hebben op de ozonlaag (wel zijn er tegenwoordig ook CFK-vrije spuitbussen; staat op de verpakking vermeld).

- Gebruik bestrijdingsmiddelen (gramoxone e.d.) alleen indien uiterst noodzakelijk. Tjap, houwer en schoffel zijn ook effectief en het gebruik hiervan is ook nog eens bevorderlijk voor de gezondheid.

Werk en school

- Kopieer en print dubbelzijdig in plaats van enkelzijdig. Dit scheelt al gauw 50% in uw papierverbruik!
- Vrijwel alle printers hebben een 'economy' stand. Schakel die in; de kwaliteit is over het algemeen niet merkbaar minder dan bij de 'normale' stand.
- De 'marges' verkleinen kan bij grote documenten al gauw enkele pagina's voordeel opleveren bij het printen.

Auto

- Gebruik de airco alleen indien echt noodzakelijk. Airco-gebruik verhoogt het brandstofverbruik met meer dan 10%.
- Probeer niet te hard op te trekken. Door hard optrekken wordt vele malen meer brandstof verbruikt!
- Probeer, voorzover mogelijk, samen met anderen te rijden naar het werk, tijdens een uitstapje, enz. (carpooling).

Bron: www.ivisep.org



Risaalah T.V.
Zondag 28 april, 9:00 a.m.
RBN TV, kanaal 5

The Message
Part 1
"Spectacularly Done!"