



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 154 - 8 juni 2013 - Rajab 29, 1434 - Tel: 85.95.800 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

KMO-fonds en de Profeet Mohammed

Het KMO-fonds is een fonds ingesteld door de overheid en wordt beheerd door de Volks Crediet Bank. Het doel ervan is zowel klein als middelgroot ondernemerschap te stimuleren, waardoor er meer arbeidsplaatsen ontstaan.

De Profeet Mohammed (vzvh) was met zijn metgezellen toen een stevige jongeman bij hen kwam en om geld vroeg. Wat deed de Profeet? De jongeman de weg wijzen naar een uitkeringsloket? Nee! De Profeet vroeg aan zijn metgezellen wie een bijl heeft. Een van hen ging naar huis en bracht een bijl. De Profeet gaf de bijl aan de jongeman met de volgende woorden: "Ga hiermee brandhout hakken om die dan te verkopen op de markt. Dat is beter dan bedelen."

De boodschap van de Profeet uit deze les: zelfredzaamheid, je eigen broek ophouden. Je kunt iemand beter leren vissen dan heeft hij zijn leven lang vis te eten. De Profeet heeft gezegd: "Niemand heeft ooit beter voedsel gegeten dan het voedsel dat hij verdient heeft door het werken met zijn eigen handen..."

Tot slot het volgende spreekwoord: Arbeid zonder verstand is schade voor het land.

Boekbespreking

In mei 2013 is door een Moslimgemeente in Suriname een boek uitgegeven over Islamitische geloofsleer en geloofspraktijk. Daarin is er een paragraaf opgenomen over nikaah (Moslimhuwelijk). Heel erg jammer is dat een zinnetje ontbreekt, nl. dat het een verplichting is de nikaah aan te geven bij de Burgerlijke Stand. Dit zinnetje zou een brug slaan tussen het verleden en het heden (evolutie van orale traditie naar schriftelijke traditie). Nu lijkt het erop alsof de Islam een fossiel is.

Bovengenoemde ernstige ommissie rikt op zijn zachtst gezegd naar latente radicalisering. Ook rikt het naar grove minachting voor de rechtsorde (het niet willen of kunnen erkennen van de verplichting tot inschrijving) en vrouwen (hun degraderen van echtgenote naar minnares).

Vergelijk het bovenstaande met het volgende citaat uit bladzijde 180 van het boek 'Islam in Focus' van Dr. H. Abdalati, uitgegeven in Amerika, dat ook gaat over Islamitische geloofsleer en geloofspraktijk: "Every marriage, in order to be legal, must be witnessed by two adults and registered in official documents." Vertaling: Elk huwelijk moet, teneinde rechtsgeldig te zijn, geschieden in bijzijn van twee getuigen en ingeschreven worden in de overheidsakten.

Het is nodig om te herhalen, dat in Pakistan - als een nikaah niet is ingeschreven - men zijn rechten helemaal niet kan doen gelden, noch bij de staatsrechtbank noch bij de sharia rechtbank. Ongeregistreerde nikaah is een zwart, malafide en ondergronds huwelijk.

In het eerstgenoemde boek is er ook een paragraaf over talaac. Dit is het eenzijdige recht van de man om indien nodig elk moment te kunnen scheiden van zijn vrouw. Een voorbeeld, als een stomdronken man drie keren talaac zegt, is de echtscheiding een feit volgens de Hanafi rechtsschool.

In vele Moslimlanden is de talaac afgeschaft en verloopt de echtscheiding via een rechtbank. Wat er precies beoogd wordt met het paragraaf over de talaac is onduidelijk. Is het bedoeld als weetje weetje? Of wil men proberen de talaac te herintroduceren? Met de afschaffing van de Aziatische Huwelijkswetgeving in Suriname in juni 2003 is ook de talaac afgeschaft.

Een aantal jaren geleden had een man in India in zijn droom de talaac uitgesproken tegen zijn vrouw. Dit was aanleiding voor een gekibbel onder de geleerden over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de talaac.



Ahmad Jhawnie

Religieus

Hemelvaart van de Profeet Mohammed

De Miraadji, de hemelvaart van de Heilige Profeet Mohammed (vzvh), vond plaats op de 27ste nacht van de Islamitische maand Radjab, dit jaar herdacht omstreeks 6 juni. Men treft sinds de vroege Islamhistorie verschillen aan in de vorm ervan. Deze verschillende meningen zijn de volgende:

1. dat de Profeet Mohammed lichamelijk werd meegevoerd vanuit de heilige moskee te Mekka naar de moskee te Jeruzalem en van daaruit de lucht in naar de hemelen;
2. dat hij lichamelijk werd meegevoerd vanuit de heilige moskee te Mekka naar de moskee te Jeruzalem en dat vandaar uit slechts zijn geest naar de hemelen opsteeg; m.a.w. deels een stoffelijke, deels een geestelijke reis;
3. dat de hele gebeurtenis van het meevoeren vanuit de heilige moskee te Mekka naar de moskee te Jeruzalem en vervolgens naar de hemelen een duidelijk visioen was in wakende toestand, zonder dat er sprake was van verplaatsing van het stoffelijke lichaam;
4. dat de gehele gebeurtenis aan de Profeet getoond werd in de vorm van een droom in een slaaptoestand.

Het moet duidelijk zijn dat het aanhangen van welke van deze vier meningen dan ook van geen enkele invloed is op iemands geloof als een Moslim, aangezien de aanhangers van ieder van deze meningen hun visie baseren op de Koran en verslagen van de metgezellen van de Profeet.

Sommige overleveringen beschrijven deze hemelreis in detail. Als we echter de Miraadji beschouwen als uitsluitend een fysieke reis, zonder de spirituele betekenis erachter te begrijpen, verliest het zijn waarde voor de Moslimgemeenschap. Wij zullen daarom trachten deze verborgen waarden uit te leggen.

1. Het openen van de borstkas van de Profeet en het plaatsen van geloof en wijsheid daarin door de engel Gabriël duidt erop, dat het hart van de Profeet gezuiverd werd van alle lagere gevoelens en dat aan hem en zijn gemeenschap geloof en wijsheid werden geschonken.
2. Het reizen door de Profeet op de Boeraaq (soort van 'hemeldier') met grote snelheid wijst erop dat de religie van de Islam zich zeer snel zal verspreiden. De geschiedenis getuigt van de waarheid hiervan.

3. Het opstijgen naar de hemelen en het ontmoeten van de oude profeten duidt op de grote hoogten die de Moslims zouden aandoen, en dat alle profeten onderdeel zijn van één plan en waren opgewekt om de mensheid naar één doel te leiden, namelijk het spiritueel 'opstijgen' naar grote hoogten.

4. Het leiden van de gebeden van de andere profeten door Mohammed is een aanwijzing van de beëindiging van het Profeetschap.

5. Het bereiken van de verste lotusbloem door de Profeet is een profetie van het instellen van een nieuwe wereldorde, de Islam. De wortels van de boom wijzen op het stevige fundament van deze nieuwe orde, en de takken duiden op de leringen van de Islam, die op ordelijke wijze met elkaar zijn verbonden.

6. Het instellen van het gebed, 5x per dag, gebeurde tijdens de hemelreis van de Heilige Profeet. Het gebed is volgens een overlevering van de Profeet de Miraadji van de gelovige, en dus de meest aangewezen methode voor hun spirituele verheffing. Door deze plicht te vervullen, worden alle gelovigen tot deelgenoot gemaakt in de spirituele hemelreis van de Heilige Profeet. Wat een waardevolle gift aan de Moslims!

Website

Artikel van de week:
Suriname en de immigratie:
eenheid in verscheidenheid

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Milieu

Een Islamitische bijdrage aan een gezond milieubeleid i.v.m. Wereld Milieudag, 5 juni

De aarde is geschapen voor menselijk gebruik, zonder misbruik te maken. Er zijn verschillende verzen die in dit verband kunnen worden aangehaald, bijvoorbeeld:

"En Hij heeft aan u dienstbaar gemaakt wat in de hemelen en op de aarde is, alles daarvan. Daarin zijn waarlijk tekenen voor lieden, die nadenken." (Koran 45:13; zie ook 31:20 en 16:12)

In zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van God op aarde, heeft de mens de verantwoordelijkheid over de aarde als beproeving meegekregen, zoals we zien staan in Koran 10:14:

"Daarna maakten Wij u na hen tot stehouders op de aarde, opdat Wij zouden toezien hoe u handelt." (zie ook 6:165)

De mens

De Islam geeft in de meest sterke bewoordingen aan, dat het menselijk leven een heilig goed is:

"Wij hebben de kinderen van Israël voorgeschreven dat wie een ziel doodt, ... is alsof hij alle mensen tezamen heeft gedood, en dat wie het in leven houdt, is alsof hij alle mensen tezamen heeft gered." (Koran 5:32)

Dieren

De Islam gebiedt een juiste houding tegenover dieren. Dieren moeten goed worden behandeld en mogen alleen met gegronde reden worden gedood, zoals voor voedsel, of indien bepaalde dieren het leven of de gezondheid in gevaar zouden kunnen brengen.

Om een dier te slachten dient een zo scherp mogelijk voorwerp gebruikt te worden, waardoor het zo min mogelijk pijn lijdt. Shaddad Ibn Aws vertelde dat de Profeet zei:

"Wees uitmuntend in het slachten; scherp uw mes zodanig, dat het te slachten dier het minst te lijden krijgt." (Muslim)

Verder kan worden vermeld, dat zelfs het kleinste dier niet zonder geldige reden mag worden gedood. Abdullah Ibn Amr vertelde dat de Profeet zei:

"Geen enkel mens doodt onrecht een mus of (iets) groters, zonder dat God hem daarover zal ondervragen op de Dag des Oordeels." Er werd gezegd: "O Profeet! Wat is zijn recht?" De Profeet antwoordde: "Zijn recht is dat u het slacht en opeet, en niet dat u het onthoofd en weggooit!"

Planten

De Islam moedigt de mensen aan om te planten. Djibir vermeldde dat de Profeet zei:

"Een Moslim die een spruit plant, wordt op de Dag des Oordeels beschouwd als armenbelasting te hebben betaald, indien iemand zelfs maar het minste voordeel eruit haalt." (Muslim)

Zelfs indien iemand zich realiseert dat de Laatste Dag is aangebroken en zich haast om iets te planten, ontvangt hij een beloning voor die daad, zoals de Profeet ons leerde.

Land

Vele overleveringen van de Profeet Mohammed geven aan, dat het land dient te worden beschermd tegen vervuiling. Eén overlevering vermeldt dat God van goedheid, reinheid en edelmoedigheid houdt, en deze overlevering eindigt met een verzoek van de Profeet aan de Moslims om hun erven schoon te houden.

De Islam heeft een band geschapen tussen geloof en reinheid. Abu Hurairah vertelde dat hij van de Profeet heeft gehoord:

"Behoed u voor de twee daden die vervloeking teweegbrengen: uw behoeften doen op de weg die mensen afleggen of in de schaduw (waar zij uitrusten)."

Andere overleveringen vermelden dat men zijn behoeften ook niet moet doen in water (meren, rivieren, kreken, enz.)

Artikel van prof. Mustapha Abu-Sway
Al-Quds university, Jeruzalem