



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 155 - 22 juni 2013 - Sha'ban 13, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Over goed nabuurschap

Iemand vroeg naar het oordeel van de Profeet Mohammed (vzmh) over een vrouw die veel bidt en vast, maar de burenen (over)last bezorgt; ze scheldt hen uit, en roddelt en lastert over hen. "Ze gaat naar de Hel", zei de Profeet. Dan heb je een andere vrouw die weinig bidt en vast, maar goed leeft met de burenen; ze bezorgt hen geen (over)last. "Ze gaat naar het Paradijs", zei de Profeet. Kortom, er moet een balans zijn tussen de rechten van Allah enerzijds en de rechten van mensen anderzijds.

Over Krutu

Krutu oftewel beraadslaging, consultatie, overleg is een belangrijke pijler van de marrongemeenschap. In de Islam wordt het Shura, Mashwara of Mashwara genoemd. - Hoofdstuk 42 van de Koran heet As-Shura, d.w.z. de Beraadslaging, om de noodzaak ervan te benadrukken; vers 38 van dit hoofdstuk laat zien dat het houden van Shura een traditie moet zijn.

- In hoofdstuk 3:159 werd de Profeet Mohammed (c.q. overheid) opgedragen om bij zwaarwichtige zaken zijn metgezellen (c.q. stakeholders) te consulteren.
- Hoofdstuk 2:233 laat zien dat ook in een gezin Shura dient plaats te vinden.

Overeenkomst Koran en Bhagavat Gita

In de Koran komt vaker voor de uitdrukking "zij die geloven (in Allah) en goede werken doen". Met andere woorden, goede werken zonder geloof in Allah zijn vruchteloos (zie bijv. Koran 47:32). De Bhagavat Gita zegt in 17:28: "Alles wat zonder geloof (in God) gedaan wordt, hetzij offer, strenge onthouding (ascetisme) of een gave, of wat dan ook, wordt "Asat" genoemd (wat "onwerklijk" betekent) - want het is een ontkenning van "Sat". Zulk een daad is van geen betekenis, hier niet, noch in het hiernamaals."

Van Noah tot en met Mohammed

In Koran 11:31 legt Allah de volgende woorden in de mond van de profeet Noah (Noah, vzmh): "En ik zeg jullie niet: 'Ik bezit de schatten van Allah (de bodemschatten van de aarde)', noch ken ik (heb ik kennis van) het onzichtbare (ghaib), noch zeg ik: 'waarlijk, ik ben een engel'..."

En in Koran 6:50 legt Allah dezelfde woorden in de mond van de Profeet Mohammed: "Zeg (aan de mensheid): 'Ik (Mohammed) zeg niet tot jullie, dat ik de schatten van Allah bezit, noch dat ik het onzichtbare ken, noch zeg ik tot jullie: 'waarlijk, ik ben een engel'..."

Twee zeer belangrijke zaken wil Allah laten zien met voornoemde verzen:

1. Profeten waren geen buitenaardse wezens, maar menselijke wezens (zie ook Koran 17:93-95). Sommige christenen zeggen dat Jezus een engel was.
2. Profeten zijn geen 'aaliemoel' ghaib' (kenner van het onzichtbare, onwaarneembare). Dit is een attribuut dat uitsluitend voorbehouden is aan Allah (zie bijv. Koran 5:116; 59:22; 7:187-188 en Matteüs 24:36).

Internationale oorlogswetten

Het komt vaak voor dat bij oorlogen vrouwen worden verkracht. Tijdens gewapende conflicten mogen non-combattanten echter helemaal niet worden gemolesteerd. Toen de kalief Abu Bakr (r.a.) een leger ten strijde stuurde naar Syrië, gaf hij de volgende gedragscodes aan de bevelhebber mee:

"Laat de reis (naar het oorlogsgebied) niet vermoeiend zijn voor je soldaten (n.l. rustpauzes inlassen). Wordt niet boos op hen en raadpleeg hen over je strategieën. Wees rechtvaardig en onthoud je van tirannie en onderdrukking. Een leider die tiranniek is (zich laat leiden door haat en wrok) zal niet bloeien en geen overwinning behalen op zijn vijanden. Wanneer je de overwinning hebt behaald op je tegenstanders, dood niet hun kinderen, senioren burgers en vrouwen. Vernietig niet hun aanplantingen, oogsten, (vrucht)bomen en vee. Verdragen die je sluit, kom die na. Als je monniken (asceten) tegenkomt die zich bezighouden met de aanbidding van Allah, laat hen met rust en laat ze doorgaan met hun kerkdiensten; dood hen niet en vernietig niet hun gebedsplaatsen. Moge de vrede van Allah met je zijn (zolang je mijn woorden naleeft)."

Bovenstaande oorlogswetten dateren van ongeveer 634 n.Chr., en de Geneefse Conventies inzake internationale rechtsregels bij gewapende conflicten dateren van 1864 tot 1949.

Ahmad Jawhnie

Actueel / Religieus



Moon facts Ramadan (Surinaamse tijden)

8 juli, 4:15 am: geboorte van de maan

8 juli, 6:59 pm: zonsondergang

8 juli, 7:18 pm: maansondergang

Begin Ramadan, berekend volgens 3 criteria:

1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan: start Ramadan 10 juli. De maan is op 8 juli rond zonsondergang minder dan 15 uur oud, dus meest waarschijnlijk niet zichtbaar. Vandaar dat o.b.v. de (berekende) zichtbaarheid de Ramadan op 10 juli zal starten. Het criterium 'berekende zichtbaarheid' wordt door een steeds groter wordend deel van de internationale moslimgemeenschap gehanteerd.
2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint bij de eerste zonsondergang waarbij de maan ondergaat na de zon (criterium dat Mekka hanteert): start Ramadan 9 juli. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de Islamic Society of North-America (ISNA).
3. Criterium dat de nieuwe maand begint bij de eerste zonsondergang na geboorte van de maan: start Ramadan 9 juli. Dit criterium wordt slechts door een heel klein deel van de moslims gehanteerd.

De Islamic Society of North-America (ISNA) heeft bekendgemaakt op basis van berekeningen op 9 juli te zullen starten met de Ramadan. Zie www.isna.net

Aanbevolen literatuur: 'Astronomical Calculations and Ramadan' van Zulfikar Ali Shah, zie www.ivisep.org.

Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

Risaalah TV - Ramadan specials

I.v.m. de naderende vastenmaand Ramadan zal Risaalah TV enkele Ramadan motivatieprogramma's voor de jeugd uitzenden. De programmering is als volgt:
23 juni: Verander jezelf / Intentie en handeling
7 juli: Zelf evaluatie / Ontwikkel jezelf
14 juli: Mededogen met behoeftigen / Boosheid beheersen
21 juli: Time management / Positief zijn
28 juli: Jezelf innerlijk goed voelen / De beloning
De uitzendingen zullen plaatsvinden op de zondagochtend om 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5.

Website

Artikel van de week:

Vasten in zomer en winter,
een spirituele beschouwing

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 23 juni

Ramadan motivatieprogramma voor jongeren:

- Verander jezelf
- Intentie en handeling

Uitzending gemist?
Download de vorige editie op www.ivisep.org

Immigratie / Historie

Moulvi Shekh Ahmadali Een bijzondere immigrant

Op 23 juni zal het 100 jaar geleden zijn dat de Brits-Indische immigrant Shekh Ahmadali in Suriname aankwam. Hij was geboren in India in het jaar 1894 te Dhonorra Village. Hij vertrok op 13 mei 1913 met het stoomschip 'Mutla' naar Suriname en kwam alhier aan op 23 juni van dat jaar. Na aankomst kreeg hij een vijfjarig contract bij landheer Seetal Singh als voorman op diens plantage 'Frederic's Gift' in het district Saramacca.



Los van zijn werk als contractarbeider, hield Shekh Ahmadali zich ook bezig met het propagere van de Islam. Na zijn contractperiode werkte hij zelfstandig als kleermaker en trouwde hij met Doerkhani Ghafoerkhan.

Moulvi Ahmadali was nauw betrokken bij de oprichting van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) in 1929. Het is op zijn initiatief geweest dat aan het toenmalig Pad van Wanica de eerste afdeling van de S.I.V. werd opgezet, genaamd Imdadia Islam (later Imdadia Isha'at Islam), waarvan hij de eerste voorzitter en imaan werd. Deze afdeling werd opgezet op een terrein dat door de moulvi zelf werd geschonken aan de djama'at. Hetzelfde deed hij door op zijn perceel te Leiding 19 (Saramaccapolder) een djamaat met moskee te vestigen als een afdeling van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), waar hij eerst zelf ook de Imam van was. Zijn zoon Mahmood volgde hem op en schonk later deze vestiging aan de S.I.V. Het is eveneens een initiatief van de moulvi geweest om een buitenlandse Islamgeleerde naar Suriname te halen. Dit was moulvi Ameer Ali, die in Pakistan zijn opleiding had genoten en namens de Ahmadiyya Beweging in Trinidad gestationeerd was. Hij kwam naar Suriname in 1934.

Gedurende 1934-1960 was de moulvi redacteur/uitgever van het Islamitisch blad 'Hakikatoel Islam'. Dit was het eerste gestencilde maandblad in het Urdu, dat in Suriname werd uitgegeven. Imdadia was in de periode van moulvi Ahmadali het opleidingscentrum van de S.I.V. Vele latere imaams hebben hier hun Islamitische opleiding gehad. Vanwege zijn kennis werd de moulvi door de Overheid betrokken bij de herziening van de Aziatische Huwelijkswetgeving in 1939 en bracht hij in echtscheidingskwesties tussen moslims, adviezen uit bij de Rechterlijke Macht. Aan dit instituut was hij permanent als eedafnemer verbonden. Ook is de moulvi huwelijks-beambte voor geheel Suriname geweest, gedurende lange tijd de enige.

Voor zijn bijdrage aan de gemeenschap werd aan moulvi Ahmadali, op voordracht van de gouverneur, tot tweemaal toe een koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau toegekend.

Een andere grote verdienste van moulvi Ahmadali is geweest dat op zijn initiatief een Nederlandse vertaling van de Koran in Suriname werd uitgegeven. Het betrof een heruitgave van de vertaling van Soedowo uit Indonesië. De uitgave in Suriname vond plaats in 1968, enige maanden na het overlijden van de initiatiefnemer.

Diverse (klein)kinderen van de moulvi zijn actief of actief geweest op het gebied van de Islam. Zoon Towahirali (wijken) is in de periode 1958-1973 voorzitter geweest van Imdadia; evenzo ook zoon Toyabali in de periode 1973-1986. Laatstgenoemde is vanaf 2004 tot heden imaan van Imdadia. Zoon Basharat is uitgever van het Islamitisch blad 'Al Haq' geweest in de periode 1971-1980. Zoon Mahmoodali (wijken) is imaan geweest van Moefidoel Islam te Leiding 19; in Den Haag was hij ook imaan bij de Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam. Dochters Twahiragatoen (wijken) en Twejebagatoen hebben zich vele jaren beziggehouden met het verzorgen van Islamonderwijs.

Kleinzoen Zebier Hoeseni was tot vorig jaar voorzitter van de Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam te Den Haag; deze stichting heeft heel wat boekwerken uitgegeven, waaronder een herziene Nederlandse vertaling van de Koran. Kleinzoen Riaz is coördinator van het Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties, redacteur van Ar-Risaalah en A Spiritual Note en samensteller Risaalah TV.