



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 6, editie 157 - 20 juli 2013 - Ramadan 12, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Over moskee (masdjid)

Een moskee is een plaats die dient om daarin Allah te aanbidden en te prijzen. Het mag niet worden gebruikt om o.a. handelsactiviteiten te ontplooiën.

In het Nieuwe Testament, Joh. 2:13-17 staat, dat de profeet Jezus (vzmh) in een tempel geldwisselaars en handelaren in runderen, schapen en duiven aantrof. Hij joeg ze allemaal weg uit de tempel, zeggende: "...Maak van het huis van mijn Vader geen bedrijf."

Draaiing van de aarde om zijn as

Op een indirecte manier wijst Koran 28:71-72 erop dat de aarde om zijn as draait: "(O Mohammed) Zeg (aan de mensen): Wat dachten jullie als Allah de nacht voor jullie eeuwig zou doen voortduren... Wat dachten jullie als Allah de dag voor jullie eeuwig zou doen voortduren..."

Als de aarde niet zou draaien om zijn as, zou de ene helft altijd licht hebben en zou de andere helft altijd in duisternis gehuld zijn. Leven zou dan helemaal niet mogelijk zijn. Door de draaiing van de aarde om zijn as ontstaat afwisselend dag en nacht.

Daabatoel ard (een schepsel of beest uit de aarde)

Een van de tekenen van het einde der wereld is te vinden in Koran 27:82: "En wanneer het woord tegen hen ten uitvoer wordt gebracht, dan zullen Wij voor hen een schepsel (of beest) uit de aarde voortbrengen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensen niet geloofden in Onze boodschap."

In een Hadies (Overlevering) noemde de Profeet Mohammed (vzmh) o.a. de volgende 3 tekenen van het einde der wereld: Ja'djoedj en Ma'djoedj (Gog en Magog, is het Westerse Imperialisme), het Beest (het Westerse Imperialisme zal zich als een beest gedragen en mensen bewegen tot ongelooft) en de opkomst van de zon in het westen (groei en bloei van de Islam in het Westen).

Volgens het Nieuwe Testament, Openbaring 13:1-10, zag de apostel Johannes in een visioen een Beest uit de zee opkomen. En volgens Openbaring 13:11-18 zag hij een Beest uit de aarde opkomen dat een grote macht heeft. Vermoedelijk hebben deze twee Beesten betrekking op Gog en Magog, op kapitalisme en communisme.

Overeenkomst Koran en Bhagavat Gita

Wat is het doel van de schepping van de mens? Koran 51:56 verklaart: "En Ik heb de djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te dienen."

De Bhagavat Gita in 6:14 verklaart: "...dient men in zijn hart op Mij te mediteren en Mij het einddoel van zijn leven te maken..."

'Groene' Ramadaan? Ja graag!

Groene energie, groene milieu, groene revolutie, etc. Waarom niet een keertje over 'groene' Ramadaan?

De essentie van de vastenmaand Ramadaan is eigenlijk het bestrijden van corruptie in de ruimste zin des woords, oftewel Ramadaan is synoniem aan corruptiebestrijding. Dit is te vinden in de Koran hoofdstuk 2, paragraaf 23, de verzen 183 en 188.

Vers 183 gaat over interne (endogene) corruptiebestrijding (dat is corruptie die in onze ziel, geest of nafs (ego) aanwezig is) middels loutering en onthechting. En vers 188 handelt over externe (exogene) corruptiebestrijding, dat is corruptie in de samenleving, en geeft als voorbeelden het geven en nemen van steekpenningen, en op allerlei slinkse manieren proberen bezittingen van mensen en/of de staat af te pakken. Herkennen de lezers een heel bekend gezegde in de verzen 183 en 188? Ja? Bingo!

Op de lijst Corruption Perceptions Index 2012 van Transparency International valt ons land in de categorie 'zeer corrupt'. Een heel trieste zaak. Moge de Ramadaan ertoe bijdragen dat Suriname in de toekomst een positieve verbetering laat zien.

Een beroep wordt gedaan op de president om zonder aanzien des persoons rigoureuus af te rekenen met eenieder die sjoemelt met staatsgelden/-bezit, door hem voor penitentie en afkick te verbannen naar Santo Boma.

"No mi no mus' go na Santa Boma, nooit mi no mus' go na Santa Boma. Mi mi mi no no no lobi Santa Boma."
(wijken Papa Touwtjie) Ahmad Jhawnie

Wetenschap

Moon facts Shawwaal / led ul-Fitr

(Surinaamse tijden)

6 aug., 18:45: maansondergang
6 aug., 18:51: geboorte van de maan
6 aug., 18:57: zonsondergang

7 aug., 18:57: zonsondergang
7 aug., 19:28: maansondergang

led ul-Fitr datum, berekend volgens 3 criteria:

1. Criterium van berekende zichtbaarheid van de maan: led ul-Fitr op 8 augustus. De maan is op 7 aug. bij zonsondergang reeds meer dan 24 uren oud en makkelijk zichtbaar. Het criterium 'berekende zichtbaarheid' wordt door een steeds groter wordend deel van de moslimgemeenschap gehanteerd.

2. Criterium dat - na de nieuwe maan - de maand begint bij de eerste zonsondergang waarbij de maand ondergaat na de zon (criterium dat Mekka hanteert): led ul-Fitr op 8 augustus. Dit criterium wordt ook gehanteerd door de Islamic Society of North-America (ISNA).

3. Criterium dat de nieuwe maand begint bij de eerste zonsondergang na geboorte van de maan: led ul-Fitr 8 augustus. Dit criterium wordt slechts door een zeer miniem deel van de moslims gehanteerd.

De Islamic Society of North-America (ISNA) heeft bekendgemaakt op basis van berekeningen op 8 augustus led ul-Fitr te zullen vieren. Zie www.isna.net

Bron tijdsberekeningen: www.timeanddate.com

Risaalah TV - Ramadan specials

I.v.m. de Ramadan zal Risaalah TV enkele Ramadan motivatieprogramma's voor de jeugd uitzenden. De resterende uitzendingen zijn als volgt:

21 juli: Time management / Positief zijn
28 juli: Jezelf innerlijk goed voelen / De beloning

De uitzendingen zullen plaatsvinden op de zondagochtend om 9:00 uur op RBN TV, kanaal 5.



Website

Artikel van de week:

Zakaat of armenbelasting

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 21 juli

Ramadan motivatieprogramma voor jongeren:

- Time management

- Positief zijn

Uitzending gemist?

Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Spiritueel

Spirituele verheffing door het vasten

We lezen in spirituele literatuur dat alle kwaad dat we op de wereld zien, herleid kan worden tot vijf basis passies, namelijk lust, boosheid, gierigheid, arrogantie, en gehechtheid aan materiële zaken.

1 -> **Ongecontroleerde lust** kan ons leiden naar misbruik van drugs, sigaretten, overmatig eten, maar ook overmatige seksuele behoeften die op hun beurt kunnen leiden tot verkrachtingen, etc. Koran 38:26: "Volg niet (de) begeerte, opdat deze jou niet zal doen afdwalen van het pad van Allah."

2 -> **Overmatige boosheid** kan leiden tot verstoring in relaties van liefde en vrede binnen gezinnen, families, organisaties, etc. Zij die in zo'n staat van boosheid verkeren, kunnen anderen pijn doen, zowel fysiek als emotioneel. Koran 3:132-133: "Degenen die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed en degenen die (hun) boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goeddoen (aan anderen) lief."

3 -> **Gierigheid** kan leiden tot overmatige gehechtheid aan wereldse zaken. Het kan ons ook leiden tot liegen, stelen, corruptie, omkoping, met het doel om zoveel mogelijk werelds voordeel te behalen. Koran 89:17-20: "Jullie eren de wees niet, noch sporen jullie elkaar aan om de armen te voeden. En jullie verteren erfgoed, verteren alles, en jullie hebben rijkdom lief met buitensporige liefde."

4 -> **Arrogantie** kan leiden tot opscheppen over jezelf, anderen kleineren, etc. Koran 31:18: "Keer jouw gezicht niet in minachting van de mensen af, en ga niet uitbundig door het land. Waarlijk houdt Allah van geen enkel verwaande opschepper."

5 -> **Overmatige gehechtheid** aan wereldse zaken is niet makkelijk uit te leggen. We mogen uiteraard blij zijn met ons gezin, ons werk, onze mooie woningen, onze carrière, onze status of populariteit, etc. Door echter teveel aan dergelijke zaken te hechten, worden we van de ware doelen van ons leven afgeleid. Zodoende gaan we denken dat materiële vooruitgang het enige is waarvoor we hier op aarde zijn gekomen. Koran 3:14: "Schijnbaar mooi gemaakt voor de mensheid is de liefde voor verlangens, voor vrouwen en zonen en verzamelde schatten van goud en zilver en goed gefokte paarden en vee en bouwland. Dit is de voorziening voor het leven in deze wereld. En Allah - bij Hem ligt het goede doel (van het leven)."

We dienen voor ogen te houden dat spirituele progressie, ontwikkeling van onze ziel, ons belangrijkste doel hier op aarde is. Ieder van bovengenoemde negatieve emoties kan ons leiden naar spirituele achteruitgang, of minimaal onze spirituele ontwikkeling belemmeren. We moeten daarom ons best doen om dergelijke passies in ons dagelijks leven te beperken.

We kunnen zulke negatieve emoties wegmaken door ze te 'neutraliseren' met positieve krachten. Lust kan worden overwonnen door zelfbeheersing en kuisheid; boosheid kan worden overwonnen door verdraagzaamheid en vergeving; gierigheid door dankbaarheid en tevredenheid; arrogantie kan worden overwonnen door nederigheid; etc.

De beste manier om van negatieve emoties weg te blijven, is om onszelf continu naar Allah te richten. Onze ziel moet doordrenkt zijn van de liefde voor Allah. Ieder moment van de dag of de nacht dienen we te leven met Allah in onze gedachten. Zo'n levenswijze kan ons ver houden van negatieve krachten in onszelf.

Koran 4:103: "Wanneer jullie het gebed hebben beëindigd, gedenk Allah dan staand, zittend en liggend."

Het belangrijkste doel van het vasten is om Allah levend te houden in onze gedachten, de gehele dag door. We weten dat we gedurende het vasten niet mogen eten, drinken, ruziën, seksuele gemeenschap hebben, etc. We houden ons hieraan omdat het fysieke vasten een herinnering voor ons is om van eerder genoemde lagere begeerten weg te blijven. Zodoende kan de Ramadaan ons ondersteunen in het neutraliseren van onze verlangens, zodat onze ziel zich beter kan ontwikkelen naar spirituele perfectie.

Bronnen: - The Path of the Masters (Julian Johnson)
- De Heilige Koran (Maulana Muhammad Ali)