



Ar-Risaalah

الرسالة

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 158 - 3 aug. 2013 - Ramadan 26, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Steeds meer Latino bekeerlingen

Volgens imam Shamsi Ali van de New Yorkse 96th Street moskee bekeren zich sinds 9/11 steeds meer Hispanic vrouwen tot de islam. Het zou vooral om hoogopgeleide jonge vrouwen gaan.

Vanaf haar jaar 2000 steeg het aantal mensen dat zich tot de islam bekeerde van 9% naar 41% in 2011. Van alle bekeerlingen tot de islam is 12% van Hispanic afkomst. Ali meent dat vrouwen vooral worden aangetrokken door de 'seksueelheid' binnen de islam. Sommige vrouwen zeggen zich te willen onttrekken aan de patriarchale traditie binnen de Hispanic gemeenschap.

Ahmad Akhar, hoogleraar op Ibn Khaldun leerstoel voor islam op de Universiteit van Washington, noemt als redenen de strikt monotheïstisch oriëntatie van de islam, de vertaling van steeds meer islamitische boeken in het Spaans. En sommige Latino's voelen het als een terugkeer naar hun Spaanse wortels die hun oorsprong hebben in 800 jaar islamitische aanwezigheid op het Iberische schiereiland. (Bron: nieuwereligieuspeil.net)

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Wanneer is het einde der wereld?

Over de Laatste Dag of het Laatste Uur heeft de profeet Jezus (vzmh) gezegd: "Van die Dag of het Uur weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, behalve de Vader." (Markus 13:32)

De engel Djibriel (Gabriël, vzmh) vroeg aan de Profeet Mohammed (vzmh) wanneer het Laatste Uur zal aanbreken. De Profeet antwoordde: "De ondervraagde weet daarover niet meer dan de vragensteller." (Hadith Muslim) Zie ook Koran 7:187; 33:63; 79:42-44.

Na de Big Crunch, wat?

Nadat de hemelen en de aarde zullen zijn vergaan, zal zich na verloop van onbepaalde tijd weer een oerkrnal voordoen.

In het Nieuwe Testament, Openbaring 21:1 zegt de apostel Johannes: "Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij..."

Koran 14:48 zegt: "Op de Dag dat de aarde wordt vervangen door een andere aarde, en zo ook de hemelen..." Zie ook 21:104.

Geen ontwikkelingsvisie

140 jaar al wordt in Suriname onder de moslims verkondigd dat het geven en nemen van rente niet is toegestaan. Dat is op zijn plaats, daarvoor bestaat geen twijfel. Wat wij nu willen weten is: waar of bij wie kunnen moslims terecht voor een renteloze lening?

Noot: In Trinidad is er sinds 1983 een spaar- en kredietcoöperatie genaamd 'Muslim Credit Union' (MCU) voor allerhande leningen.

Huwelijk en echtscheiding in sneltreinvaart

Wanneer een moslimman en -vrouw gescheiden zijn en ze willen hertrouwen, moet de vrouw eerst met een andere man trouwen (Koran 2:230), waarbij het huwelijk geconsumeerd moet worden. Als de tweede man dan van haar scheidt, mag ze met de eerste man trouwen. Er wordt beweerd dat er in Nederland plaatsen zijn waar voorzieningen zijn getroffen voor vrouwen als hierboven vermeld, en wel als volgt. Er wordt snel een huwelijk voltrokken, daarna wordt het huwelijk geconsumeerd, waarna echtscheiding plaats vindt. Deze sluiproute wordt 'halaalah' genoemd. Sommigen zien dit als een zegen, anderen als hoererij. Onduidelijk is of er bij deze 'transactie' wel of geen betaling plaats vindt.

Profeten op de proef gesteld

De Duivel toonde Jezus alle koninkrijken van de wereld en zei: "Dit alles zal ik u geven (macht en aanzien) als u voor mij neervalt en mij aanbidt." Daarop zei Jezus tegen hem: "Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem." (Matthéus 4:8-10 en Lucas 4:5-8)

De polytheïstische stamhoofden van Mekka zeiden tot Mohammed om te stoppen met het prediken van de islam. In ruil daarvoor zouden ze hem tot koning maken, hem rijkdom en mooie vrouwen geven. Mohammed accepteerde hun aanbod onder geen enkel beding, en zei dat alleen de dood, of een bevel van Allah daartoe, hem zou kunnen stoppen. Ahmad Jhawnie

Eco-djihad

De religie is niet alleen maar voor het uitvoeren van rituelen en voor onze geestelijke ontwikkeling. Dat er ook aandacht aan maatschappelijke kwesties vanuit de religie moet worden besteed, blijkt uit een voorbeeld van een moskee in Engeland.

De 'Anware Madina' moskee in Engeland heeft zich namelijk geëngageerd om wat meer 'groen' te brengen in hun onderwijscurriculum. Behalve les in Koran en Hadies, worden kinderen zodanig gevormd dat ze 'eco-ambassadeurs' worden. Aan de kinderen worden de volgende zaken bijgebracht:

- een zo groot mogelijk deel van hun afval - thuis of in de moskee - hergebruiken;
- water besparen bij het doen van de grote en kleine rituele wassing, en bij andersoortig waterverbruik;
- fruit en groenten leren planten om zodoende in de eigen behoefte te kunnen voorzien, en daarnaast dankbaarheid aan te leren voor wat de natuur schenkt;
- afval van voedsel proberen te reduceren door niet meer dan noodzakelijk te kopen en te eten;
- awareness aankweken aangaande consumentengedrag bij het kopen van voedsel, kleding, etc. en Islamitische economische waarden in het algemeen leren begrijpen. (Bron: theecomuslim.com)



"Eet en drink en wees niet verkwistend; Hij (Allah) heeft de verkwiststers immers niet lief." (Koran, 7:31)

Met deze editie van Ar-Risaalah beginnen wij aan onze zevende jaargang. Wij danken een ieder die in de afgelopen zes jaren ervoor heeft gezorgd dat deze Islampagina elke twee weken heeft kunnen verschijnen in Dagblad Suriname. Moge de Almachtige u allen rijkelijk zegenen!

Website

Artikel van de week:

Bijdrage led ul-Fitr aan natievorming

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist? Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates? Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 4 aug.

- Omgaan met het milieu (jeugdprogramma)
- Moskee Mekka, Medina, Jeruzalem (documentaire)

Utzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Spiritueel

Stille Nacht, Heilige Nacht...

De laatste tien dagen van de Ramadan zijn in volle gang. Hierbinnen valt de nacht, bekend als Lailatul-Qadr, de nacht waarin de eerste openbaring van de Koran plaatsvond. Het is onder andere vanwege de openbaring van de Koran in de Ramadan, dat in deze maand het vasten werd voorgeschreven. De daadwerkelijke herdenking vindt dus in deze nacht plaats. Deze nacht - die in dit weekend zal worden herdacht - is tevens de nacht waarin men extra gebeden verricht tot de Almachtige om vergeving. Een bekend gebed dat in deze nacht wordt opgezegd, luidt als volgt: "O Allah, U bent degene die vergeeft, U houdt van vergeven, moge U mij daarom vergeven."

Vergeving in diverse godsdiensten

Alle godsdiensten leren ons om vergeving te vragen; ook wordt ons geleerd dat we onze broeders die ons iets hebben aangedaan, moeten vergeven, net zoals wijzelf vergeving van God wensen te ontvangen.

"Haast jullie naar vergeving van jullie Heer en een Tuin, zo groot als de hemelen en de aarde; het is bereid voor degenen die aan hun plicht voldoen.

En degenen die, wanneer zij een onzedelijkheid begaan of hun zielen onrecht aandoen, Allah gedenken en om vergeving vragen voor hun zonden. En wie anders dan Allah vergeeft er zonden?" (Koran 3:133, 135)

Bijbel: "Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelve, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:8-9)

Hindoëïsme: "Oh, Mahadev, oceaan van mededogen, vergeef mij alstublieft als ik iets verkeerd heb gedaan, bewust of onbewust, met mijn handen of voeten, met mijn spraak, mijn lichaam, mijn handelingen, mijn oren en ogen, of met mijn gedachten. Laat overwinning de uwe zijn. God is als een vergevende moeder, maar ik moet vergiffenis vragen vanuit mijn hart, vastbesloten dat ik niet dezelfde fouten zal maken en dat ik met God in gedachten zal handelen." (Shiva Manasa Puja sloka, vers 5)

Elkaar vergeven

Omdat God voor de mensen barmhartig is, moeten zij ook aan elkaar vergiffenis schenken:

"Vergeef en vergeet. Vinden jullie het niet fijn, dat Allah jullie zal vergeven? En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig." (Koran 24:22)

De Bijbel beaamt dit: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (uit het welbekende Onze Vader, (Matthéus 6:12))

Een stapje verder...

De Koran gaat nog een stapje verder dan alleen maar elkaar vergeven. Zoals we lezen in verzen 3:133-134: "... Degenen die boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goedgevoerd lief."

Deze passage leert ons drie graden van reactie tegenover degenen die ons verkeerd hebben behandeld.

- Het minste dat we kunnen doen, is dat we onze boosheid bedwingen. Elke reactie die op boosheid is gebaseerd, zal onvermijdelijk buitensporig en onrechtvaardig zijn, en kan zelfs de benadeelde partij schade berokkenen.

- Verder nog dan het onderdrukken van boosheid, kunnen we degenen die ons verkeerd behandelen vergeven in plaats van hen te willen straffen, indien ze zich daardoor ten goede kunnen keren.

- Tenslotte kunnen we zelfs nog verder gaan en kwaad met goed vergelden, waarmee we hun het goede voorbeeld geven.

In de bijbel lezen we iets dergelijks: "Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem; indien hem dorst, zo geef hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede." (Romeinen 12)

Moge het vragen van vergiffenis plaatsvinden vanuit een oprechte intentie om niet meer te zondigen. En laten wij samen met het vragen van vergeving aan de Almachtige, ook onze medemensen vergeven.