



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 159 - 17 aug. 2013 - Shawwaal 10, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Kennis versus onwetendheid

Koran 35:19-22 vergelijkt kennis met onwetendheid als volgt: de ziende met de blinde; het licht met de duisternis; de schaduw met de hitte en de levende met de dode.

Egoïsme

Egoïsme is je nafs (ego, begeerten) als god nemen (gehoorzamen) in plaats van Allah. Koran 25:43 zegt: "Heb jij degene gezien, die zijn begeerten als zijn god (iela-ha) neemt?...?" (Merk op dat volgens Koran 4:84 Allah alle zonden vergeeft, behalve shirk (een gelijke naast Allah als God nemen).

Gebruik van het woord Allah door niet-moslims

Naar aanleiding van het jarenlange gekibbel tussen de Maleisische regering en de RK-Kerk over het al dan niet gebruiken van het woord Allah voor God, het volgende.

In de tijd van de Profeet Mohammed (vznh) gebruikten de polytheïsten het woord Allah om een hoofdgod met onder Hem lagere goden aan te duiden (Koran 53:19-21). Allah zuiverde Zijn Persoon en ook Zijn Naam van alle valse denkbeelden die in zwang waren (zie bijv. Koran 37:149-160).

Als Maleisische christenen het woord Allah gebruiken, bedoelen ze daarmee dat Allah een drie-eenige God is, dat Allah een Zoon heeft, dat Allah kan incarneren. Volgens de islam is Allah absoluut vrij van zulke zaken (zie bijv. Koran 5:73; 6:101; 5:72). Een groot verschil in gebruik van het woord Allah dus.

Moslims over de gehele wereld, ongeacht ras en taal, gebruiken slechts één woord voor God, en dat is Allah. Insgelijks zouden de Maleisische e.a. christenen voor God misschien liever het woord gebruiken dat Jezus hanteerde, nl. Elöh (Hebreeuws) of Ala-ha (Aramees).

Met dit artikel wordt overigens niet gesuggereerd dat moslims patent hebben op het gebruik van het woord Allah.

Satire: warm pleidooi 'dubbele burgerlijke staat'
Dubbele agenda, dubbele tong, dubbele moraal, dubbele bodem politiek, dubbele nationaliteit. Ergo, dubbele burgerlijke staat moet toch ook kunnen?

Moslims met een ongeregisteerde nikaah (huwelijk) vinden, voelen, denken en zeggen dat ze getrouwd zijn. Bij de Burgerlijke Stand echter staan ze geboekt als ongehuwd. Een extreem moeilijk dilemma. Hoe deze twee met elkaar conflicterende zaken te verzoenen, oftewel hoe een synthese te bereiken tussen de Sharia (het sacrale) en het Surinaamse rechtssysteem (het profane)?

Om uit bovengenoemde impasse te geraken het volgende voorstel c.q. gelegenheidswetgeving. Aan bovengenoemde groep van moslims dient een 'dubbele burgerlijke staat' te worden verleend. Dit houdt in, dat bij afgifte van een uittreksel uit het bevolkingsregister voor voornoemde personen het volgende wordt vermeld, waarbij ze de keus hebben om aan te kruisen wat van toepassing is, al naar gelang de situatie.

0 Ongehuwd
0 Gehuwd met ...

Er wordt gehoopt dat moslimorganisaties voornamelijk voorstel massaal en frontaal zullen ondersteunen. Zodoende kunnen moslims met een ongeregisteerde nikaah die 'slachtoffers' zijn van de Surinaamse rechtsorde, ook aan hun trekken komen. Net als het plan van de overheid om Nederlandse sporters met Surinaamse roots, de Surinaamse nationaliteit te verlenen, of het wetsvoorstel over Surinamers in diaspora (PSA).

Zoals de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde functies bij de overheid bij wet wil laten politiseren (een briljant idee), zo wil ik de zeer betreurenswaardige status van moslims met een ongeregisteerde nikaah bij wet laten sacraliseren (een Nobele prijs waard).
Ahmad Jhawnie

Actueel

Ied ul-Fitr gebed op alternatieve locatie

Vanwege de Carifesta voorbereidingen op het Onafhankelijkheidsplein was het voor de Javaanse moslimbroeders en -zusters dit jaar niet mogelijk het Ied ul-Fitr gebed op het Plein te verrichten. In plaats daarvan werd gekozen voor het terrein van de Nabawischool te Tourtonne 4. Het Ied gebed werd aldaar verricht op vrijdag 9 augustus. Ustaad Ali Arifin Talha ging voor in het gebed, waarna de khutbah (preek) werd verzorgd door ustaad Abdoelaziz Clemens. Namens de minister van Binnenlandse zaken voerde ustaad Maghfuz Samijadi het woord. (Foto onder: Ied gebed)



Een bijzonderheid dit jaar was het samenvallen van de Ied ul-Fitr dag met de herdenking van de Javaanse immigratie. Later op de dag vond er in dit verband een kranselegging plaats bij het Immigratiemonument door minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken en anderen.



Eerste moskee in Denemarken

Alle Europese landen hebben nu moskee

Alleen nog een koepel en een minaret en dan heeft elk Europees land een volwaardige moskee. Denemarken was het enige land zonder moskee, maar daar komt verandering in. De laatste hand wordt gelegd aan de moskee in Kopenhagen en dan kunnen moslims er samenkomen. Er waren al wel plaatsen van gebed, maar die bevonden zich weggestopt in achtertuinen, ver van de hoofdweg. Het project kost in totaal bijna 20 miljoen euro en wordt gefinancierd door de overheid van Qatar.

Website

Artikel van de week:

Fraude en omkoping - de Koran spreekt...

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 18 aug.

- Sfeerbeelden Ied ul-Fitr viering
(9 aug. 2013, terrein Nabawischool)

- Subliem karakter van de Profeet Mohammed
(documentaire)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Pauselijke Ied ul-Fitr boodschap

BRUSSEL - Paus Franciscus riep moslims en katholieken in een boodschap naar aanleiding van het einde van de vastenmaand Ramadan op tot wederzijds respect en eerbied voor elkaars godsdienst en religieuze gebruiken. Daarbij moet de opvoeding van jongeren een voortrekkersrol vervullen. De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog stuurt jaarlijks een groet aan alle moslims, naar aanleiding van het einde van de Ramadan. Opmerkelijk is dat de boodschap deze keer persoonlijk door de paus werd ondertekend.

De kerkleider riep religieuze leiders op hun gelovigen op te voeden tot wederzijdse eerbied. Dat moet niet enkel gebeuren via gezinnen, scholen en godsdienst-onderwijs, maar evenzeer via de moderne communicatiemediën. Dat respect betreft niet enkel de leer, de symbolen en de waarden van de andere godsdienst, maar evenzeer de religieuze leiders en de cultusplaatsen. "Door opvoeding kunnen wij leren om respectvol over andere godsdiensten te denken en te spreken, maar eveneens om hun overtuiging en geloofspraktijk niet belachelijk te maken."

Naar aanleiding van het feest van het einde van de Ramadan 2013 werkte Kerkwerk Multicultureel Samenleven een diavoorstelling uit. Die kon worden geprojecteerd langs het intern circuit van televisieschermen in (hoge) scholen, zorginstellingen en openbare diensten. Voorbijgangers en bezoekers in wachtkolken werden zo vrijblijvend geïnformeerd.

Spiritueel / Interreligieus

Eerlijke verdiensten

Vertrouwen, geduld, rechtvaardigheid en waarheidslievendheid leiden ons tot eerlijke verdiensten van ons brood. Als iemand dit door oneerlijke middelen probeert te bereiken, dan zal hij ontelbare goede eigenschappen verliezen. Ook zullen steeds meer mensen hun vertrouwen in ons verliezen, als ze merken dat we op oneerlijke wijze handelen. De Koran legt heel veel nadruk op eerlijkheid:

"Verteer niet onderling op oneerlijke wijze jullie bezittingen, en probeer je hiermee ook geen toegang te verschaffen tot de rechtbanken, opdat jullie een deel van de bezittingen van de mensen onrechtmatig verteren, terwijl jullie (dit) weten." (2:188)

"O jullie die geloven, verteer jullie bezittingen niet onder elkaar met illegale methoden, maar alleen in handel met wederzijdse goedkeuring. En dood je eigen mensen niet. Waarlijk is Allah immer Barmhartig voor jullie." (4:29-30)

"Wee de bedriegers! Die, wanneer zij (hun aandeel) van de mensen afmeten, het volledig nemen, maar wanneer zij iets afmeten voor anderen of (iets) voor hen afwegen, dan geven zij minder dan (de ander) toekomt." (83:1-3)

De Profeet Mohammed (vznh) zei eens: "De eerlijke zakenman wordt de beloning der profeten deelachtig."

Ook in andere religieuze geschriften wordt het belang van eerlijkheid benadrukt:

Bijbel: "Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft." (Efeziërs 4:28)

Hindoe geschriften: "Laat uw gedrag worden gekenmerkt door waarachtigheid in woord, daad en gedachte." (Taittiriya Upanishad 1.11.1)

In het zakendoen zijn geen middelen toegestaan, die de mens onwaardig zijn en de zakenman, die zich inbeeldt, dat leugen en bedrog zijn toegestaan, bedriegt zichzelf schromelijk. Misschien wint hij iets op materieel gebied, maar hij verliest aan de kwaliteiten van zijn geestelijk ik, omdat hij geen vertrouwen heeft in de voorzienigheid van onze Schepper, de Onderhouder der Werelden.

[ivisep.org](http://www.ivisep.org)