



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 160 - 31 aug. 2013 - Shawwaal 24, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Surinaamse contestant behalen zege op 13e Internationale Qaseeda Competitie

Jaarlijks wordt er een Internationale Qaseeda Competitie gehouden tussen diverse landen van het Caribisch Gebied. Qaseeda's zijn lofzangen ter ere van de Profeet Mohammed (vzmh). Om de beurt treden Suriname, Guyana en Trinidad als gastland op. Dit jaar werd de Qaseeda Competitie op Trinidad & Tobago

georganiseerd, en wel op 18 augustus jl. De Surinaamse zangers zijn met de meeste trofeeën en prijzen teruggekeerd. In totaal werden 14 prijzen in de wacht gesleept, waaronder eerste prijs senior male categorie door H. Soebhan en eerste plaats senior female door K. Soebhan-Adjiembaks.

Bron: Surinaamse Moeslim Associatie, FB pagina

Foto: de Surinaamse contestantanten met de behaalde bekens

Religie / Filosofie

Diverse onderwerpen

Enkele plichten van een moslim

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Een moslim heeft (o.a. de volgende) zes plichten tegenover een andere moslim.

1. Hem groeten als hij hem ontmoet.
2. Zijn uitnodiging (voor huwelijk etc.) accepteren als hij je uitnodigt.
3. Hem (oprecht) van advies dienen als hij vraagt.
4. Als hij niest en 'alhamdoe lillaah' zegt, deze beantwoorden met 'jarhamoekallaah'.
5. Als hij ziek is hem bezoeken.
6. Als hij overleden is deelnemen aan zijn begrafenis."

Noot: alhamdoe lillaah: alle lof, eer, aanbidding komt Allah toe; jarhamoekallaah: moge Allah je genadig zijn.

Over scheld- en bijnamen

Het is zeer afkeurenswaardig om iemand die een bepaalde handicap heeft een bijnaam te geven of hem zo te roepen. Bijvoorbeeld, iemand heeft een scheel oog, en je begint hem 'skerri' te noemen.

Koran 49:11 zegt: "...En belaster elkander niet, noch noem elkaar bij scheld- of bijnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof..."

De lezers worden beleefd verzocht Koran 49:11-12 volledig te lezen, en de lessen die daarin zijn vervat voor onze dagelijkse omgang met mensen goed ter harte te nemen.

Soerah al-Kahf

De Profeet Mohammed heeft de moslims gevraagd om elke vrijdag de eerste 10 verzen en de laatste 10 verzen van soerah al-Kahf, hoofdstuk 18 uit de Koran, te lezen. Genoemde verzen gaan over grote shirk, nl. een schepsel gelijkstellen met Allah, en kleine shirk, nl. rie'ja, goede daden doen om gezien of geprezen te worden. Allah zal zulke daden niet belonen. Zie ook Nieuwe Testament, Matthéüs 6:1-6.

In een andere Hadith heeft de Profeet gevraagd om de hele soerah Kahf te lezen. De boodschap van deze soerah is dat Allah ons geloof, onze rijkdom, kennis en macht op de proef zal stellen.

Heeft Allah een kind?

Heeft Allah een kind nodig?

Een mens heeft een kind bijv. nodig:

- om zijn nageslacht of naam voort te zetten;
- om hem te verzorgen in zijn ouderdomsjaren;
- om zijn bedrijf voort te zetten na zijn dood;
- om zijn boedel te erven na zijn overlijden.

Zijn de genoemde punten van toepassing op Allah? Nee, absoluut niet.

Moslims noemen Allah daarom nooit Vader (Abba in het Hebreeuws), omdat het verkeerde associaties kan oproepen.

Koran 6:101 zegt: "...hoe kan Hij (Allah) een zoon hebben indien Hij geen vrouw heeft?..." In 72:3 staat: "...Hij heeft Zich geen vrouw genomen en geen zoon." En 112:3 zegt: "Niet heeft Hij verwekt (Allah heeft geen kind) noch is Hij verwekt (Allah heeft geen ouders)." M.a.w. Allah heeft het heelal niet geërfd noch zal iemand dat van Hem erven.

Als Allah een zoon zou hebben, zou dat inhouden dat de zoon van hetzelfde 'hout' is gesneden als de Vader, en dit is shirk / polytheïsme (iemand gelijk stellen aan Allah). Een zonde die Allah niet vergeeft.

Ahmad Jhawnie

Spiritueel / Interreligieus

Het belang van vergeving

Kleine geschillen leiden vaak tot levenslange ruzies; families, vrienden, collega's, etc. die niet met elkaar praten, die niet bereid zijn toenadering te zoeken, die liever levenslang in onmin met elkaar leven dan een kleine stap te doen om het weer goed te maken. En die dan vaak pas na de dood van zo'n familielid of vriend erachter komen dat ze te lang hebben gedraald om het weer goed te maken... We zijn vaak niet geneigd anderen te vergeven, terwijl we aan de andere kant wel willen dat God ons vergeeft!

De Koran adviseert ons hierover als volgt: "Vergeef en vergeet. Vinden jullie het niet fijn, dat Allah jullie zal vergeven? En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig." (Koran 24:22; zie ook 42:43 en 7:199)

In de Bijbel lezen wij: "En wanneer gij staat om te bidden, vergeef, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven." (Marcus 11:25-26)

En in Hindoe geschriften: "Men dient te vergeven onder elke verwonding. Gezegd wordt dat het voortbestaan van de mensheid komt door de menselijke aard van vergeving. Hij, die zijn wraak heeft kunnen beheersen en vergeving toont, ook al wordt hij beledigd, onderdrukt en boos gemaakt door een sterk iemand, is een wijs en goed persoon. De sterke persoon die zijn boosheid bedwingt, heeft vele zegeningen waar hij van zal genieten, terwijl degene die kwaad wordt, als een dwaas wordt gezien en zowel in deze wereld als in het hiernamaals met afgang zal worden vergolden." (Mahabharata)

Onderzoek heeft aangetoond dat vergeven goed is voor het welzijn van degene die vergeeft. Alles wat we meemaken, slaan we op in onze lichaamscellen. Onverwerkt leed verkrampt de celreceptoren, die informatie doorgeven. Daardoor kunnen ze hun werk niet goed doen en dat kan zich uiten in klachten als migraine, depressie, woede-aanvallen, enz. In vergeving de sleutel ligt om weer gezond te worden. Vergeven doe je in de eerste plaats dus niet voor de ander, maar voor jezelf.

Vriendelijk gedrag

Vriendelijk gedrag zal er toe leiden dat anderen ons aardig vinden. Als we iets te vertellen hebben, wordt onze boodschap eerder geaccepteerd als we dat op een vriendelijke manier ten gehore brengen. Onvriendelijk gedrag kan ertoe leiden dat anderen ons arrogant vinden, met als resultaat dat hetgeen we in zo'n toestand ten gehore brengen, veel moeilijker door hen zal worden geaccepteerd. Door vriendelijk te zijn trekken we dus anderen aan, en door onvriendelijk gedrag stoten we anderen af. De Koran vermeldt dit in 3:159:

"Dus is het door Allah's genade dat jij (o Profeet) zachtvaardig voor hen bent. En was je hardhandig geweest, hardvochtig, dan hadden zij zich zeker van rondom jou verspreid."

Ook andere religieuze bronnen leren vriendelijkheid: "Wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, God heeft geen verwaande opschepper lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het baken der ezels." (Koran 31:18-19)

In de Bijbel lezen we: "Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven aan hen, die het horen." (Efeziërs 4:29)

Hindoe geschriften: "Welke waarde hebben ogen, die geen vriendelijkheid uitdrukken? Een vriendelijke blik is het sieraad van de ogen. Zonder vriendelijkheid zijn de ogen zijn twee lelijke wonden." (Tirukkural 58:573-575)

www.ivisep.org



Risaalah TV: Documentaire

De verborgen boodschappen in WATER

Risaalah TV zendt op zondagochtend 2 september om 9:00 uur de documentaire "Hidden Messages in Water" uit op RBN TV, kanaal 5. Een review.

Water heeft nog veel meer eigenschappen dan wij ons kunnen indenken. De Japanner Masaru Emoto (doctor in de alternatieve geneeskunde) heeft ontdekt hoe water in staat is energieën, hoe subtiel ook, te absorberen en dat deze energieën de samenstelling van het water kunnen veranderen. Voor de mens, die als volwassene uit 70% water bestaat, bevatten zijn ontdekkingen een belangrijke boodschap.

Dr. Emoto deed uitgebreid onderzoek naar waterkristallen. Hij stelde water bloot aan bepaalde woorden en onderzocht daarvan het resultaat. Zijn bevindingen waren o.a. de volgende:
- water dat werd blootgesteld aan de woorden "Dank je wel", toonde prachtige hexagonale kristallen;
- water dat aan het woord "idiot" werd blootgesteld, toonde gedeformeerde en gefragmenteerde kristallen.

Mooie woorden geven dus mooie resultaten; en woorden die afkamen of kwetsen zijn het resultaat van door mensen gemaakte cultuur en deze zijn geheel en al in strijd met de wetten van de natuur. Emoto: "Als ons hart is vervuld met liefde en dankbaarheid, zullen we merken dat we worden omgeven door zoveel om van de houden en dankbaar voor te zijn. En dat kan ons dichterbij een gezond en gelukkig leven brengen."

Website

Artikel van de week:

De verborgen boodschappen in WATER

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 1 sept.

- De verborgen boodschappen in water
(documentaire)

- Little Mosque on the Prairie
(documentaire)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org