



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 161 - 14 sept. 2013 - Dhul-Qadah 8, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Interreligieus

Moskeeën in China promoten reproductieve gezondheidszorg

Moskeeën in de Chinese stad Wuzhong hebben groot succes geboekt bij het promoten van reproductieve en seksuele gezondheidszorg. De 'China Family Planning Association' betreft vanaf 1999 immers en moskeeën in deze stad om moslims te onderwijzen in deze vorm van gezondheidszorg. Vanwege het feit dat moslims respect hebben voor de geestelijken, komt de informatie goed aan als het via die kanalen wordt verspreid. Zo'n 1 miljoen moslims hebben voordeel gehad aan het project, dat via 500 moskeeën werd uitgevoerd. Volgens recent onderzoek is de awareness met betrekking tot seksuele / reproductieve gezondheid gestegen van 46% in 1999 naar 97% in 2011. Bij het coachen van vrouwen inzake hun gezondheid, worden vrouwelijke imams ingezet omdat vrouwen zich bij hun beter op hun gemak voelen.

China telt ongeveer 22 miljoen moslims.



Religie / Filosofie

Stop corruptie NU!

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Zoals de leider is, zo zullen de volgelingen zijn." Als leiders goed zijn, zullen hun volgelingen goed zijn, en als leiders corrupt zijn, zullen hun volgelingen ook corrupt zijn (ze nemen het voorbeeld over dat ze zien). Sommigen denken dat met 'leider' slechts een staatshoofd wordt bedoeld. Met leider wordt hier echter bedoeld een ieder die ondergeschikten onder zijn hoede heeft; kan dus zijn leider van een land, regering, bedrijf, organisatie, gezin, etc. Het aangehaalde gezegde van de Profeet laat een top-down relatie zien. Corruptie bijvoorbeeld, sijpelt dan door van boven naar beneden. Is het omgekeerde, dus een bottom-up lijn mogelijk? Ja, dat blijkt ook uit voormeld gezegde. Corruptie bijvoorbeeld, wordt beneden geïnïtiseerd, waarbij er hulp wordt gezocht van boven (zie bijv. Koran 2:188 inzake het omkopen van hooggeplaatste personen). Leiders en hun volgelingen zijn geen twee waterdichte entiteiten; ze kunnen elkaar vrijelijk positief of negatief beïnvloeden. De boodschap is, dat corruptieve praktijken niet alleen bij geregeerders aangepakt moeten worden, maar tegelijkertijd bij alle lagen van de bevolking; dus in alle 'slagaders', 'aders' en 'haarvaten' van de samenleving.

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen aan...

Aan wie? Moslims zullen eenstemmig zeggen: aan de Profeet Mohammed, zie Koran 33:56. Er is echter een stukje informatie dat onbekend is bij het publiek. Voorafgaand aan vers 56 zegt Koran 33:41-43, dat Allah en Zijn engelen zegeningen zenden aan degenen die Hem veelvuldig gedenken (zijk en solaat / gebed doen) in de ochtend en in de avond.

Mannen kijken eerst naar de ogen van vrouwen

Het eerste waar een man naar kijkt als hij een vrouw voorbij ziet komen, zijn haar ogen, en op de derde plek staan de borsten. Dit blijkt uit onderzoek. (bron: nu.nl) Koran 24:30 luidt: "Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen..." En Koran 24:31: "Zeg tot de gelovige vrouwen dat zij... hun hoofdoeken over hun boezems dragen..." Hetzelfde onderzoek werd gedaan onder duizend vrouwen. Ook zij bleken als eerste naar de ogen van een man te kijken. Koran 24:31: "En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij (ook) hun ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen..."
Ahmad Jawhrie

Arrogantie

Arrogantie is wanneer we op anderen neerkijken. Dit is een eigenschap waar we zeer goed voor moeten oppassen. Raciale en religieuze gevoelens van superioriteit hebben in uiterste gevallen immers geleid tot zaken als etnische zuiveringen, religieuze conflicten, etc. Maar ook in het dagelijks leven is arrogantie vaak genoeg een bron van conflicten en ergernissen, doordat hoogmoedigen de neiging hebben anderen te kleineren, beledigen, etc.

Arrogantie is één van de grootste obstakels om wijsheid te verkrijgen. De Joodse wijzen leren: "Wie is een wijs persoon? Hij die van alle mensen leert." Denk nooit dat u de wijsheid in pacht heeft!

Het is belangrijk te realiseren dat onze persoonlijke kenmerken en vaardigheden geschonken zijn door God. Het is daarom absurd trots te zijn op intelligentie, populariteit, veel kennis, etc. Arrogante mensen willen echter de indruk wekken dat ze dit alles helemaal op eigen kracht bereikt hebben...

"Wandel niet hoogmoedig in het land, want u kunt de aarde niet doorsnijden, en ook niet de bergen in hoogte bereiken. Dit alles – het kwaad daarvan – is hatelijk in de ogen van uw Heer." (Koran 17:37-38; zie ook 31:18-19, 4:36, 4:173, 7:36, 7:48, 16:29, 7:146)

"Wie ook maar een greintje trots heeft in zijn hart, zal het Paradijs niet binnengaan." (Profeet Mohammed)

In de Bijbel lezen wij: "Als de hovaardigheid (trots) komt, zal de schande ook komen; maar met de nederigen is wijsheid." (Spreuken 11:2)

"Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende." (Galaten 5:26)

En in Hindoe geschriften: "Hypocrisie, trots, eigenwijsheid, toorn, arrogantie en onwetendheid behoren, O Partha, aan hem die geboren is als erfgenaam van de duivels." (De Gita, XVI. 4)

Het is niet verkeerd om blij of trots te zijn om wat u bereikt heeft. Laat die trots echter niet overgaan in arrogantie waarbij u zich superieur voelt boven anderen, met alle negatieve gevolgen van dien. Wees integendeel dankbaar voor de gunsten die de Schepper u heeft gegeven, waarvan u gebruik heeft gemaakt om te bereiken wat u heeft bereikt. Dankbaarheid en nederigheid zijn de beste manieren om arrogantie tegen te gaan!

"En toen jullie Heer het bekendmaakte: als jullie dankbaar zijn, zal Ik (God) jullie meer geven, en als jullie ondankebaar zijn, dan is Mijn straf waarlijk streng." (Koran 14:7)

Website

Artikel van de week: Religie en gezondheid

Lees op www.ivisep.org

- Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 15 sept.

**Historische ontwikkeling
Islam en wetenschap**
(BBC documentaire, deel 2)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Maatschappij

De weg naar wereldvrede

I.v.m. Internationale Dag der Wereldvrede, 21 sept.

Eenheid, tolerantie en vrede, is voorwaar voor iedere ware moslim een zeer belangrijke bede.

Het Paradijs is echt niet slechts voor één groep om erin te geraken, Maar iedere ware gelovige mag er gebruik van maken. (Ref: Koran 2:62)

Ook uit andere verzen zou de tolerantie van de Islam moeten blijken, Daarom gaan wij nu verder in de Heilige Koran kijken.

Een huwelijk met een volgeling van het Boek is de moslim toegestaan, En ook het voedsel van een volgeling van het Boek hoeft een moslim niet te laten staan. (Ref: Koran 5:5)

Ik hoor u reeds vragen: de volgelingen van het Boek, waar staat dat voor?
De oprechte joden, christenen, hindoes, enzovoorts, kunnen allemaal daarvoor door!

De Almachtige belooft het goede aan een ieder die Hem volledig is toegewijd, Hij gaf immers openbaringen aan al Zijn schepselen, vanaf het begin der mensheid. (Ref: Koran 40:78, 35:24)

Niet alleen erkent de Islam de vroegere openbaringen als zijnde van God, Maar het geloven in de missie van eerdere profeten, is voor de moslims een duidelijk gebod.

Respect voor al deze profeten van God wordt de moslims keer op keer ingepompt, Vandaar dat de ware moslim respect heeft voor alle profeten, die God steeds weer zond. (Ref: Koran 2:136)

Gebedshuizen van alle godsdiensten zijn voor de moslims daarom heilig, (Ref: Koran 22:40) En daarom is een ieder in de buurt van een waar moslim volkomen veilig.

U zult zich zeker afvragen: waarom zoveel volkeren, als God eenheid wenst op aard?
De Koran geeft het antwoord: dit leven gaat met vele beproevingen gepaard.

Het leren kennen van elkaar is in de Heilige Koran een duidelijk gebod; En degene die deze en andere beproevingen goed doorstaat, mag rekenen op de genade van God. (Ref: Koran 49:13, 5:48)

In opdracht van de Almachtige zijn verschillende volkeren naar de aarde gegaan, Zeker niet met de bedoeling om elkaar naar het leven te staan.

God schiep zwart, wit, rood, geel en nog veel meer, Met de duidelijke opdracht om elkaar te leren kennen, steeds weer.

Door aan deze Goddelijke opdracht gehoor te geven, Zullen wij steeds meer in vrede met elkaar gaan leven.

En door die vrede verder en verder te laten groeien, Zal ook de eenheid tussen de verschillende groeperingen steeds meer gaan bloeien.

Ons geliefd land Suriname is een levend voorbeeld van Eenheid in Verscheidenheid, En dat er aan deze eenheid een waarachtige vrede ten grondslag ligt, is een onbetwist feit.

Wij zijn hier in verscheidenheid bij elkaar, en dát willen wij aan de wereld tonen, Indien u ons land als voorbeeld neemt, kunt ook u in vrede met elkaar wonen.

Tot slot vragen wij aan een ieder, waar ook ter wereld: wees lief voor elkaar, Dan zal de Almachtige lief voor u zijn, reken maar!

Wij ronden onze boodschap af met de Moslimgroet, en wel nu, As-salaamoe 'alaikoem, vrede zij met u!

Bron: ivisep.org

