



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 162 - 12 okt. 2013 - Dhul-Hijjah 7, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Capita Selecta

Heeft de volle maan invloed op onze psyche?

Er zijn beweringen dat de volle maan invloed heeft op ons gedrag. Wetenschappelijk is dit nog niet bewezen (zie Dagblad Suriname van 28/9/2013, pag. 31).



Wikipedia beschrijft maanziekte als een vermeende geestesziekte waarbij mensen door stemmingswisselingen zouden worden getroffen wanneer het volle maan is. In de Middeleeuwen was maanziekte de term voor epilepsie. Zie Nieuwe Testament, Mattheüs 17:14-18, waar Jezus een maanzieke genas.

Uit enkele zaken in de Islam zou kunnen worden afgeleid, dat de volle maan effect heeft op onze geestsgesteldheid.

- De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de Moslims geadviseerd om op de 13de, 14de en 15de dag van elke maanmaand te vasten. Waarom?

- Koran 113:3 luidt: "(...Ik zoek bescherming bij de Heer...) ...tegen het kwaad van de *ghaasieq* wanneer hij aanbreekt."

Ghaasieq betekent pikdonkere nacht, maar kan ook de maan betekenen. Een keer wees de Profeet Mohammed (vzmh) zijn vrouw Aisha (r.a.) naar de maan, zeggende: "Zoek bescherming (bij Allah) tegen het kwaad van deze *ghaasieq* wanneer hij aanbreekt." De vraag is: wat voor kwalen (negativiteiten) schuilen er in de (volle) maan?

- Sommige Moslimgeleerden – evenals het Taoïsme - adviseren om geslachtsgemeenschap te vermijden tijdens de volle maan, om te voorkomen dat de foetus 'maanziektes' (geestelijke en/of lichamelijke gebreken) oploopt.

Huwelijk tussen man en adoptie dochter

Het Iraanse parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat mannen met hun geadopteerde dochters mogen trouwen (zie Dagblad Suriname van 28/9/2013, pag. 15).

In de Islam mag een man trouwen met zijn adoptie dochter, als er tussen hen geen enkele bloedverwantschap bestaat. Met welke vrouw het verboden is voor de man om te trouwen, is te vinden in de Koran 2:221, 4:23-24 en 24:3. Adoptie dochter wordt daarbij niet genoemd.

Noot: In de Islam mag men een kind adopteren, maar hij mag dat kind niet zijn naam geven. Een kind moet de naam van zijn biologische vader dragen (Koran 33:4-5).

Een casus

Ahmad voltrekt een ongeregistreerde nikaah (Moslimhuwelijk). Na enige tijd komt de man te overlijden en laat hij een perceeltje ter waarde van euro 10.000,- achter. Noch volgens de Surinaamse, noch volgens de Sharia wetgeving zal de vrouw kunnen erven. Dit is eenieder bekend. Moet de vrouw bij de pakken neerzitten?

Door de nikaah niet te laten registreren heeft Ahmad zich schuldig gemaakt aan een zeer grove onrechtmatige daad, waardoor hij de vrouw financiële schade heeft berokkend. Deze vermogensderving zou ze eigenlijk middels een civiele zaak moeten kunnen verhalen op hem.

Hoe zou Ahmad bovenstaande schadeclaim kunnen voorkomen? Door de partners een verklaring te laten tekenen dat de nikaah op verzoek van hen niet wordt ingeschreven, waarmee hij zou kunnen worden gevrijwaard van alle negatieve gevolgen die daaruit eventueel zouden kunnen voortvloeien? Of zijn er andere mogelijkheden? Ons inziens niet.

Les uit bovenstaande casus: niemand moet zich inlaten met een ongeregistreerde nikaah (ongehuwd samenwonen).

Ahmad Jhawnie

Actueel

Nationale Koran memorisatie competitie

Op zondag 3 november 2013 zal de eerste Koran memorisatie competitie in Suriname worden gehouden, en wel in de Congresshal aan het Onafhankelijkheidsplein. De doelen van deze competitie zijn:

- bevordering memorisatie, recitatie, studie van de Koran;
- bijeenbrengen van de Moslims door de Koran;
- versteviging van de samenwerking met de gehele Islamitische wereld;
- selectie van participanten voor de regionale competitie.

Er zal in vier categorieën competitie worden gevoerd:

1. Dertig djuz (1/30 deel Koran);
2. Tien opeenvolgende Djuz;
3. Vijf opeenvolgende Djuz;
4. Eén Djuz (Djuz Amma).

(Noot: 1 Djuz = 1/30 deel van de Koran)

Deelname is voor alle leeftijden. Het aanmelden kan geschieden door een daarvoor bestemd formulier in te vullen, hetwelk te verkrijgen is bij diverse Islamitische organisaties. De uiterste aanmelddatum is 19 oktober 2013 om 19:00 uur. Deelname is kosteloos.



Het jaarlijkse Offerfeest wordt dit jaar op 15 of 16 oktober herdacht.

Het Offerfeest is ten eerste een onderdeel van de jaarlijkse bedevaart te Mekka, die komende week zal plaatsvinden.

Ten tweede is het Offerfeest een herdenking aan de grote profeet Abraham, toen hij de opdracht van God kreeg om zijn zoon te offeren. Toen bleek dat Abraham inderdaad bereid was zo'n groot offer omwille van zijn liefde voor God te brengen, kreeg hij van de genadige God toestemming om in plaats daarvan een dier te offeren. Dit is eigenlijk van belang voor alle grote godsdiensten, want deze gebeurtenis wordt ook in het Oude Testament genoemd [1].

Abraham wordt daarom gezien als de aartsvader van Joden, Christenen en Moslims, aangezien Mozes, Jezus en Mohammed allemaal in spirituele zin van hem afstammen. Ook zijn er volgens sommige Islamgeleerden grote gelijkenissen tussen Abraham en de figuur Brahma uit het Hindoeïsme; twee grote persoonlijkheden [2]. Zo bekeken is deze dag dus eigenlijk een belangrijke gedenkdag voor alle grote godsdiensten.

Ten derde leert het Offerfeest ons nederigheid, want we zijn ons ervan bewust dat wij de macht hebben om het leven van een dier te nemen, maar evenzo heeft ook God de macht om ieder moment ons leven te nemen!

Ten vierde is het offeren van een dier een symbool voor het offeren van de gehechtheid aan materiële zaken zoals bezittingen, macht en zelfs kinderen, etc; dit helpt de Moslims oprechter te staan in het leven en zich niet te laten afleiden door buitensporige wereldse liefhebberijen.

Voorts bestaat het offeren bij het Offerfeest spiritueel gezien niet in de eerste plaats uit de daad van het slachten van een dier of het distribueren van zijn vlees. Het beginsel van het offer in de Islam heeft een diepere betekenis. Het betekent het offeren van de offeraar zelf en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn bereidwilligheid, om zijn leven te geven en al zijn belangen en begeerten voor de zaak van de waarheid en het welzijn van zijn medemensen op te offeren. Volgens de Koran is dit het belangrijkste deel van het Offerfeest [3].

Het dier dat geofferd wordt, staat in feite voor het dierlijke in de mens, ofwel zijn lagere begeerten. Als een ieder zijn dierlijke verlangens zou kunnen beheersen, dan zou het vrede op aarde zijn, want het zijn deze verkeerde verlangens die onenigheid en vijandschap tussen de mensen brengen. En het onderdrukken van zulke verlangens is het Paradijs waard, zoals de Koran stelt in 79:40-41: "Wat betreft degene die vrees voor zijn Heer te staan en die zichzelf weerhoudt van lage verlangens, de Tuin is zeker het verblijf."

Het hoogste niveau van offeren bereikt men pas, als men zich kan houden aan de voorwaarden die de Koran in 6:162 stelt: "Mijn gebed, mijn offers, mijn leven en dood zijn zeker voor Allah, de Heer der werelden."

Ook wordt een groot deel het vlees van de offerdieren verdeeld onder armen en behoeftigen, dus zit er tenslotte een aspect van liefdadigheid in.

led mubarak!

Voetnoten: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17

[2] Zie www.ivisep.org [3] Koran 22:37

Interreligieus

Liefdadigheid

Eén van de manieren om onszelf te onthechten van aardse rijkdommen, en zodoende dicht bij ons levensdoel te komen, is door in liefdadigheid uit te geven van hetgeen we liefhebben:

"Jullie zullen geen rechtschapenheid bereiken, tenzij jullie uitgeven van wat jullie liefhebben." (Koran, 3:92)

"De gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah's weg is als de parabel van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere are honderd graankorrels. En Allah verveelvuldigt (verder) voor wie het Hem behaagt. En Allah is Ruimgevend, Wetend." (Koran, 2:261)

"Wee iedere lasteraar, smader! Die rijkdom vergaart en het telt. Hij denkt dat zijn rijkdom hem zal doen blijven. Nee, hij zal zeker in de verpletterende ramp worden geworpen." (Koran, 104:1-4)

Bijbel: "Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud" (Mattheüs, 13:23).

Bhagavad Gita: "Daden van offeren, liefdadigheid en soberheid dient men niet te verwaarlozen, maar moeten worden uitgevoerd, omdat opoffering, liefdadigheid en soberheid zelfs de meest wijze zielen reinigen." (18.05)

Website

Artikel van de week:

Lessen uit Bedevaart en Offerfeest

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bekijk op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 13 okt.

Journey to Hajj and Umrah
(Documentaire ivm Bedevaart 2013)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org



Eid ul Adha
hajj

Eid Mubarak

wishing you and your loved ones a blessed Eid!