



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 167 - 7 dec. 2013 - Safar 4, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Diverse Koranverzen

Koran 112 vers 1 en 4

Vers 1 luidt: "(O Mohammed) Zeg (aan de mensen): Hij, Allah, is Eén."
Vers 4 luidt: "En niemand (geen engel, geen profeet, geen mens) is aan Hem (Allah) gelijk (en gelijkwaardig)."

Iets vergelijkbaars met het bovenstaande is te vinden in het Oude Testament, Jesaja 46:9: "Gedenk ... dat Ik God ben, en er is geen andere God, en er is niemand gelijk Ik."

Koran 13:11

Een citaat uit het ingezonden artikel 'God zij met ons Suriname' van bisschop E.C. Ritfeld in De Ware Tijd van 16/11/2013 pag. A7: "Als wij afzien van onze zelfzucht, geldzucht, hebzucht, vijandigheid en als wij oprecht berouw tonen van onze snode daden, dan zal Hij een keer brengen in ons leven, in onze gezinnen, in onze politiek-economische situatie, in onze leefgemeenschap, in ons land Suriname."

Koran 13:11 zegt precies wat de bisschop naar voren heeft gebracht: "...Waarlijk, Allah verandert de (slechte) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen (slechte) toestand veranderen..."

Koran 4:10

Paus Franciscus heeft corruptie als zware zonde veroordeeld. "Wie door omkoping aan geld komt, verliest zijn waardigheid en geeft zijn kinderen vuil brood", aldus de paus. (Times of Suriname 9/11/2013 pag. 16)

Koran 4:10 zegt: degenen die op illegale wijze geld en/of rijkdommen vergaren, "...vullen hun buiken slechts met vuur..."

Koran 4:35

Mediatie / arbitrage is het bemiddelen door derden en naar redelijke oplossingen zoeken bij conflicten tussen partijen, zonder naar de rechter te stappen.

Over mediatie zegt de Koran in 4:35: "En als jullie (de familieleden) een breuk (echtscheiding) tussen hen beiden (man en zijn vrouw) vrezen, stuur (benoem) dan een bemiddelaar (mediator, arbiter) van zijn familie en een bemiddelaar van haar familie. Indien zij (oprecht) een verzoening willen, dan zal Allah tussen hen beiden een eendracht bewerkstelligen..."

Twee op- en aanmerkingen:

a. de Koran heeft het in het bijzonder over mediatie bij conflicten (inbegrepen huiselijk geweld) tussen een man en zijn vrouw, omdat het gezin de hoeksteen is van de samenleving;

b. mediatie kan ook worden toegepast bij allerlei geschillen tussen burgers, bedrijven, organisaties, overheden, landen, etc.

Koran 2:229

Bij een huwelijk komen een man en vrouw met wederzijdse liefde en respect bij elkaar. Als ze het huwelijk niet meer zien zitten, moeten ze precies zo met wederzijdse respect en vriendelijkheid uit elkaar gaan, en niet met haatgevoelens, scheldkanonnades, vervloeking etc. Het is immers mogelijk dat ze in de toekomst besluiten om te hertrouwen.

Koran 2:229 zegt: "De verstoting is twee maal (mogelijk). Daarna is er (de keus tussen) terugname (verstoting intrekken) volgens de voorschriften of (definitieve) scheiding op een goede (vriendelijke en respectvolle) manier..."

Koran 16:112

"Ooit dachten Surinamers dat hun van God gegeven land van wereldlijke rampen bespaard zou blijven, maar dat is een illusie", benadrukte Bekker. Aldus een citaat uit het artikel 'DNA laat zich informeren over klimaatverandering' in De Ware Tijd van 28/11/2013 pag. A5.

Koran 16:112 zegt: "En Allah geeft de gelijkenis van een stad (of land), die in rust en vrede was en wier voorziening in overvloed van alle kanten tot haar kwam; maar zij was ondankbaar voor de gunsten van Allah en daarom deed Allah honger (voedseltekorten) en vrees (bijv. voor gevolgen klimaatverandering) over haar komen voor hetgeen zij deed." *Ahmad Jhawnie*

Actueel / Maatschappij

Godslastering niet meer strafbaar in Nederland

Een meerderheid van de Nederlandse Eerste Kamer heeft dinsdag 3 december ingestemd met het schrappen van het verbod van Godslastering uit de strafwet. Van de Eerste Kamerleden stemden 49 voor het schrappen van het verbod en 21 tegen.

In hoeverre dit een verantwoord besluit is geweest, zal nog moeten blijken. Diverse meningsuitingen waarbij bijv. de islam in een kwaad daglicht werd gesteld, liggen ons immers nog vers in het geheugen. Namen als Wilders, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Pim Fortuyn klinken nog steeds bekend als het gaat om hun negatieve uittalingen tegenover moslims, immigranten en dergelijke. De Nederlandse samenleving is nog niet zover om op verantwoorde wijze met diverse godsdiensten en culturen om te gaan en die te waarderen voor wat ze waard zijn. Derhalve zou wettelijke bescherming van minderheidsgroeperingen nog steeds te adviseren zijn, zoals ook de toenmalige minister van Justitie, Donner, in 2004 adviseerde na de moord op Theo van Gogh.

Vermeldenswaard is dat Godslastering in Nederland strafbaar werd gesteld in 1932 toen anti-christelijke publicaties vanuit atheïstische en communistische hoek steeds meer werden.

Spiritueel

'Thanksgiving'

'Thanksgiving Day' wordt vooral gevierd in de V.S. en Canada als dankbaarheid voor de oogst en voor het voorgaande jaar. Verschillende andere plaatsen rond de wereld hebben soortgelijke feesten. Het wordt in de V.S. herdacht op de vierde donderdag van november. Thanksgiving heeft zijn historische oorsprong in religieuze en culturele tradities, en is ook lang in seculiere betekenissen gevierd.

Dankbaarheid wordt in de Islam vaak omschreven als een teken van geloof, terwijl ondankbaarheid als een teken van ongelooft wordt aangemerkt. Ondankbaarheid heeft niet alleen een negatief effect in de relatie tussen ons en onze Schepper, maar het heeft ook negatieve invloed op onze intermenselijke relaties.

Laat Thanksgiving voor ons een extra voornemen zijn om dankbaar te zijn tegenover Allah voor Zijn onmetelijke zegeningen aan ons. En laten we daarnaast ook dankbaarheid tonen aan een ieder die iets positiefs betekent (of heeft betekend) in ons leven.

"Verheerlijk Mij daarom, Ik zal jullie verheffen, en zeg Mij dank en wees niet ondankbaar tegenover Mij." (Koran, 2:152)

"Verheerlijk Allah omdat Hij jullie heeft geleid en opdat jullie dank kunnen zeggen." (Koran, 2:185)

Website

Artikel van de week:

Vrijheid van meningsuiting, hoe ver(der)?
Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 8 dec.

Mohammed
Erfenis van een grote Profeet

(documentaire)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

In memoriam: Nelson Mandela

Nelson Mandela, de wereldwijd gerespecteerde staatsman die na een gevangenschap van 27 jaar vrijkwam om Zuid-Afrika te leiden uit de tientallen jaren van apartheid, overleed op 5 december 2013.



In een land dat aan het genezen was van de littekens van de apartheid, werd Mandela een moreel kompas. Zijn verzet tegen de overheersing van de blanke minderheid en zijn opsluiting vanwege zijn bestrijding van discriminatie, richtte de aandacht van de wereld op apartheid, de 'legale' rassenscheiding van de Zuid-Afrikaanse regering tot 1994.

In dit artikel herdenken we Nelson Mandela middels enkele van zijn citaten.

"Moeilijkheden breken sommige mensen, maar maken andere."

"Ik hou van vrienden die een eigen mening hebben, omdat ze je helpen om problemen van alle kanten te bekijken."

"Echte leiders moeten bereid zijn om alles op te offeren voor de vrijheid van hun volk."

"Een goede zorg voor anderen in ons individueel en gemeenschappelijk leven zou ons heel ver brengen om van de wereld een betere plek te maken; iets waarvan we allemaal zo hartstochtelijk dromen."

"Niemand wordt geboren met haat voor een ander vanwege diens huidskleur, achtergrond of religie. Men wordt geleerd om te haten, en als men dat kan leren, kan men ook leren om lief te hebben, omdat liefde op een meer natuurlijke wijze naar het menselijk hart komt dan haat."

"Iedereen kan uitstijgen boven hun omstandigheden en succes bereiken, als ze toegewijd en gepassioneerd zijn in hetgeen ze doen."

"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen."

"Vrij zijn is niet slechts het afwerpen van iemands ketenen, maar leven op een manier die de vrijheid van anderen respecteert en verbetert."

"Wrok is als het drinken van gif en dan hopen dat het je vijanden zal doden."

"Geef leiding vanaf de achterkant - en laat anderen geloven dat ze aan de voorkant zijn."

"Ik haat rassendiscriminatie meest intens en in al haar verschijningsvormen."

"Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een fantastische combinatie."

"Als je tot iemand spreekt in een taal die hij begrijpt, gaat dat naar zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, dan gaat dat naar zijn hart."

"We leren de ziel van een maatschappij kennen aan de manier waarop het omgaat met zijn kinderen."

"We moeten de tijd verstandig gebruiken en beseffen dat de tijd altijd rijp is om goed te doen."

"Een goede leider kan met een open en eerlijke houding deelnemen aan een debat, wetende dat aan het eind hij en de andere kant dichterbij elkaar moeten komen, en dus sterker moeten worden. Je hebt deze visie niet wanneer je arrogant, oppervlakkig en onwetend bent."

(Over vergeving) "Toen ik de deur die zou leiden naar mijn vrijheid uit liep wist ik dat ik, als ik mijn bitterheid en haat niet achter zou laten, nog steeds gevangen zou zijn."

Moge zijn ziel in vrede rusten!