



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 169 - 4 jan. 2014 - Rabi al-Awwal 4, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Actueel

Capita selecta

Koran 56:25-27 en 67:30

"Suriname moet zich niet veilig wanen omdat het beschikt over een grote voorraad schoon water. Wanneer de voorraad op is, is hij op", waarschuwt Adrianus Vlugman, senior adviseur bij gezondheidsorganisaties PAHO/WHO in Guyana. Zie artikel 'Toppositie waterbronnen geen verzekering' in De Ware Tijd van 3/12/2013, hoofdpagina. Enkele van de dramatische gevolgen van klimaatverandering zijn zeespiegelstijging en extreme droogte.

Door zeespiegelstijging zal het zeewater meer landinwaarts komen en verzilting veroorzaken, dus een zoetwatertekort. Koran 56:68-70 zegt: "Hoe denken jullie dan over het water dat jullie drinken? Zijn jullie het die het uit de wolken doen neerkomen of zijn Wij (Allah) Die het neerzenden? Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het tot zout water maken. Waren jullie maar dankbaar?"

Over extreme droogte zegt de Koran in 67:30: "(O Mohammed) Zeg (aan de mensen): Wat dachten jullie, als jullie (water)bron plotseling in de aarde verdwijnt (opdroogt), wie zal jullie dan stromend water brengen?"

De boodschap hieruit: verspil geen water, en elke keer als je het gebruikt, bedank Allah daarvoor.

Koran 9:36; 22:47 en 70:4

Tijd is Ruimte (T=R), en dus Ruimte is Tijd (R=T) [als a=b, dan is b=a]. Tijd en Ruimte zijn onafscheidelijk, gelijktijdig ontstaan. Koran 9:36 zegt: "Waarlijk, het aantal maanden (Tijd) bij Allah is twaalf maanden, volgens de beschikking van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde (Ruimte) schiep..."

De Tijd in het heelal (Ruimte) is niet absoluut, overal hetzelfde, maar relatief. Iemand kan door het heelal één dag reizen en een afstand afleggen waarvoor wij naar aardse maatstaven 1.000 jaar nodig zouden hebben (Koran 22:47 en 32:5). Maar hij kan ook op één dag een afstand afleggen waarvoor naar aardse maatstaven 50.000 jaar nodig zou zijn (Koran 70:4). Gezien de onmetelijkheid van het universum - en dus de enorme afstanden die gemeten worden in lichtjaren - is reizen door het heelal met een lichtsnelheid van 300.000 km per seconde helemaal niet voldoende, misschien met een snelheid van 50x lichtsnelheid of zelfs meer.

Koran 17:79

Koran 17:79 zegt: "En verricht in een gedeelte (in het laatste derde deel) van de nacht (het Tahadj-djoed) gebed, als een extra (gebed) voor u (Mohammed). Uw Heer zal u (op de Oordeelsdag) zeker verheffen tot een positie van grootse glorie (maqam mahmoed)." Zie ook Koran 73:1-6, 20.

Noot:

- het Tahadj-djoedgebed was waa-djied (een soort verplichting) voor de Profeet Mohammed, maar is vrijwillig voor zijn volgelingen.

- Na elke azaan (oproep tot het gebed) vragen de moslims aan Allah om aan de Profeet Mohammed de beloofde maqaam mahmoed te schenken. Voor maqaam mahmoed zijn twee soorten van uitleg gegeven:

a) ash-shafa'a al-kubra, Grootste Bemiddelaar, een heel bijzondere bevoegdheid aan de Profeet Mohammed om op de Oordeelsdag te mogen bemiddelen voor alle moslims vanaf Adam tot Mohammed.

- Ter vergelijking: het Nieuwe Testament in 1 Timotheüs 2:5 zegt: "Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en de mensen, een mens Christus Jezus."

b) lq'ad 'alal 'Arsh an-Nabi. Allah zal de Profeet Mohammed laten zitten op Zijn Troon aan de rechterzijde, dus een ereplaats naast Allah.

- Ter vergelijking: in het Nieuwe Testament staat dat Jezus op dit moment op de Troon van God zit aan de rechterzijde (Marcus 14:62). "Daarom heeft God hem (Jezus) hoog verheven..." (Philippenzen 2:9).

Koran 112:4

- Koran 112:4 luidt: "En niemand (geen engel, geen profeet, geen mens) is aan Hem (Allah) gelijk (en gelijkwaardig)." [zie ook Koran 42:11, die zegt: "...niets is aan Hem gelijk..."]

- Het Oude Testament in Jesaja 46:9 zegt: "...en er is niemand gelijk Ik (God)."

- Svetasvatara Upanishad 4:19 en Yajurveda 32:3 zeggen: "Niets is met Hem vergelijkbaar (of: Niets is aan Hem gelijk)." Ahmad Jhawnie

Herdenking geboortedag Profeet Mohammed

Op de 12e dag van de Islamitische maand 'Rabi' al Awwal', in het jaar 571 n.C., werd de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in Mekka geboren. Dit jaar valt de 12e 'Rabi' al Awwal' rond 12 januari. Het is volgens de oorspronkelijke geschriften nooit de gewoonte van de profeet geweest om zijn verjaardag te vieren; die gewoonte ontstond pas omstreeks 450 jaar na zijn dood. Nochtans maken we van de gelegenheid gebruik iets te vertellen over deze grote Profeet.

Leerstellingen, normen en waarden

Op een vraag aan Aisja, echtgenote van de profeet Mohammed, over de zeden van deze profeet, antwoordde zij dat zijn moraal de Koran was. Inderdaad was Mohammed degene die de leerstellingen uit dit Boek het best in praktijk bracht. De Koran bevat niet slechts religieuze leerstellingen en bevelen, zoals aangaande gebed, vasten, liefdadigheid en bedevaart, maar geeft daarnaast ook richtlijnen over vrijwel alle zaken van het leven. Zo zijn zaken als huwelijk en echtscheiding, erfrecht, voedsel- en drankwetten, eerlijkheid in de handel en vrouwenrechten in dit Boek opgenomen, evenals meer persoonlijk gerichte regelingen, zoals die inzake kleding, roddel en laster, alcohol en kansspelen, het goed behandelen van de ouders, het houden van beloften, zachtaardigheid, verzoening, arrogantie, enz. Als we heden ten dage om ons heen kijken en constateren hoeveel Moslims zich schuldig maken aan zaken als alcoholgebruik, kansspelen, roddel, arrogantie, machtsmisbruik, onverzoenlijkheid en dergelijke, kunnen wij niet anders dan constateren dat het zeker nodig is ons te bezinnen over de leerstellingen van de Koran, en dus over het gedrag van Mohammed.

Tolerantie, vrede en vergeving

Mohammed heeft altijd vreedig samen willen leven met belijders van andere godsdiensten. Toen bij bijvoorbeeld eens een Christelijke delegatie uit Nadjran ontving, stond hij hen toe in de moskee te overnachten, waarbij het de gasten geoorloofd was hun religieuze gebruiken te handhaven. 'Geen dwang in de godsdienst' is dus het motto van de Islam, zoals ook door Mohammed in praktijk gebracht. Verder leert de Koran dat een ieder, die gelooft en goede werken doet, een goede bestemming tegemoet mag zien, ongeacht of die een Moslim is of niet. Ook vermeldt dit Boek dat de boodschappers van alle geopenbaarde godsdiensten door de Moslims dienen te worden gerespecteerd; Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha, Mohammed, enz. zijn immers allen door dezelfde Schepper gezonden.

De vredelievendheid en vergevingsgezindheid van Mohammed bleken vooral bij de innname van Mekka, waartoe hij besloot nadat de ongelovigen een met de Moslims gesloten overeenkomst hadden geschonden. Mohammed rukte met bijkans tienduizend man op naar Mekka en nadat de stad was ingenomen, en de Mekkanen aan de genade van de Moslims waren overgeleverd, vergaf Mohammed hen al het voorgaande met de woorden: "Er zal heden geen verwijt zijn tegen u". Hoeveel mensen zijn er, die heden ten dage deze les van tolerantie en vergeving in praktijk brengen?

www.ivisep.org

Website

Artikel van de week:

Top-10 internationaal moslim nieuws 2013

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 5 jan.
= Medina =
De stad en moskee van de Profeet
(documentaire)
Utzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Top-5 moslim nieuws uit 2013

Malala Yousufzai genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede



De 16-jarige student / blogger Malala Yousufzai was niet het eerste meisje dat aangevallen werd in een poging om op te komen voor haar recht op onderwijs, maar met de hulp van haar leeftijdsgenoten werd zij via gebruikmaking van social media wel de meest beroemde tiener in de wereld in 2013. Begin 2013 werd ze door Time Magazine genomineerd als een van de 100 meest invloedrijke mensen in de wereld, vanwege haar inzet waardoor Pakistan haar eerste "Recht op Onderwijs" wet uitvaardigde en doordat ze miljoenen meisjes over de hele wereld inspireerde om te geloven dat onderwijs hun geboorterecht is.

Yusuf Islam in Rock & Roll Hall of Fame

Yusuf Islam / Cat Stevens is in 2013 ingewijd in de Rock and Roll Hall of Fame. Na het vaarwel zeggen van de muziekwereld aan de top van zijn carrière bij het omarmen van de islam rond 1970, leefde hij een rustig leven waarbij hij een islamitische school in Londen startte en werkte aan het bevorderen van de wereldvrede (waarvoor hij diverse awards heeft ontvangen). Na jaren maakte Yusuf een terugkeer naar de muziek in 2003 waarbij hij "de lange geschiedenis van de muziek in de islam en islamitische muzikanten" bestudeerde en concludeerde dat er geen conflict bestaat tussen de islam en muziek. In de afgelopen 10 jaar heeft hij opnieuw zijn oude fans tevreden gesteld en aan een nieuwe generatie twee albums, concerten en een musical ("Moonshadow") aangeboden.



Eerste vrouwelijke recitator op ISNA Conventie

De Islamic Society of North America (ISNA) begon haar 50e jaarlijkse conventie als altijd met een recitatie uit de Koran. Maar voor het eerst werd een vrouw gekozen om de recitatie te verrichten, en wel Tahera Ahmad, verbonden aan de Northwestern University. Zij is o.a. opgeleid aan de Al-Azhar universiteit te Egypte.

Paus Francis respecteert islam en moslims

Paus Francis is niet de eerste paus die door moslims wordt gerespecteerd - Johannes Paulus II was zo geliefd in de hele islamitische wereld, dat zelfs de Taliban rouwde over zijn dood - maar zijn hulpverlening aan moslims tijdens het begin van zijn ambtstermijn heeft een diepe snaar geraakt in moslimgemeenschappen over de hele wereld. Genoemd kunnen worden het verzenden van goede wensen naar de moslims aan het einde van de Ramadan, het schrijven naar de Grand Imam van Al-Azhar, Ahmed Al Tayyeb, om respect voor de islam te uiten en vragen om wederzijds begrip, en zijn oproep om moslim immigranten in Europa met genegenheid en respect te behandelen.

Moslims redden Bradford synagoge in Engeland

Al jaren wonen de joden en moslims van Bradford (Engeland) in de buurt van elkaar, maar zonder veel interactie. Bijna 20 procent van de stad is moslim. Er is in de stad nog maar één synagoge, die 130 jaar oud was en in staat van verval verkeerde. De 45 gezinnen die daarvan gebruik maakten, konden zich geen reparaties veroorloven. Toen de moslim 'buren' dat hoorden, ondernamen ze stappen om fondsen te verzamelen voor restauratie van de synagoge. Deze geste leidde tot verbeterde contacten tussen de gemeenschappen, waarbij voor het eerst sinds mensenheugenis leden van de verschillende huizen van aanbidding bij elkaar op bezoek gingen en de gelovigen gezamenlijk braderieën en filantropische projecten organiseerden.