



# Ar-Risaalah

الرسالة  
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 172 - 15 feb. 2014 - Rabi al-Thani 16, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Actueel / Maatschappij

### Eerste 'smart mosque' in Dubai

In Dubai is deze week de eerste 'smart mosque' geopend. Gelovigen kunnen informatie over dit gebedshuis opvragen door de QR code te scannen met hun smartphones. De code geeft dan informatie over de historie van de moskee, capaciteit, locatie, gebedstijden, lezingen en cursussen, evenals informatie over het wekelijkse Vrijdagsgebed. Ook kunnen de gelovigen op deze manier hun klachten en opmerkingen digitaal inzenden. In de toekomst zullen ook e-cursussen tot de mogelijkheden behoren, evenals elektronische donaties. (onislam.net)



## Religie / Filosofie

### Capita selecta

#### Ter overdenking

De Franse president François Hollande woonde ongetuigd samen met mevrouw Valérie Trierweiler. Verder is bekend dat de president met haar samenwoonde, terwijl ze nog niet officieel gescheiden is van haar echtgenoot Dennis Trierweiler; het echtscheidingsproces loopt nog. Kan dit door de beugel voor een president? Geef blij van een hopeloze neergang in normen en waarden.

In het verlengde van het bovenstaande de volgende heel erg lastige vraag: kan en mag een moslim met een ongeregistreerde nikaah (is gelijk aan ongetuigd samenwonen) als imam fungeren?

In januari 2012 had ik een casus als hierboven genoemd voorgelegd aan de Madjlies Moesliemien Suriname (MMS), - zie Ar-Risaalah van 3 mei 2012 - en wel als volgt. Een moslim echtpaar besluit te scheiden en gescheiden van elkaar te leven. Terwijl de echtscheidingszaak gaande is bij de rechter, neemt zowel de man als de vrouw een partner. Is dit wel of niet toegestaan? Helaas is tot op heden een reactie uitgebleven.

#### Het vijlen van de tanden

Op enkele plaatsen (bijv. Indonesië) komt het voor dat de tanden van meisjes worden gevild als onderdeel van hun cultuur (tandenvilceremonie), of om de meisjes of vrouwen mooier te laten lijken (gebitsverfraaiing).

In de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) deden vrouwen op allerlei manieren moeite om hun schoonheid te vergroten, zoals epilieren, tattooëren, nepharen dragen. Een andere manier was om de spaties tussen hun tanden groter maken door deze te laten vijlen. De Profeet stond dit niet toe (zie Sahih Bukhari en Muslim, en Koran 4:119 inzake veroordeling ijdelheid).

#### Trouwen met 2 zussen tegelijk

Een Amerikaan, die het Mormoonse geloof aanhangt, mag van de rechter in de stad Utah trouwen met twee zussen tegelijk, zie deze link: <http://www.gfcnieuws.com/?p=205140>.

In de Islam is het de man verboden om met twee zussen tegelijk te trouwen, zie Koran 4: 23. En volgens de Hadith (Overlevering van de Profeet Mohammed) mag de man ook niet tegelijk trouwen met een vrouw en haar tante.

Ahmad Jhawnie

### Valentijnsdag

Het 'liefdesfeest', tegenwoordig gevierd op 14 februari, was een van de feesten van de Romeinen, toen het heidendom de voornaamste religie van de Romeinen was, meer dan 17 eeuwen geleden. In het Romeinse concept van toen was het een uitdrukking van "spirituele liefde".

Toen de Romeinen het Christendom aannamen continueerden ze dit Feest van Licht, maar ze veranderden het van het heidense concept van "spirituele liefde" in een ander concept, genaamd "martelaren van de liefde", ter herinnering aan Sint Valentijn die een bepleiter was van liefde en vrede, waarvoor hij de marteldood stierf. Het werd ook het Feest van Geliefden genoemd, en Sint Valentijn werd beschouwd als de beschermheer van geliefden.

Er zijn sommige vormen van het uitdrukken van liefde die Islamitisch gezien acceptabel zijn, en andere vormen die dat niet zijn. Het is duidelijk dat de Islam geen activiteiten of feesten toestaat waarbij het erom gaat anderen te verleiden, om maar een voorbeeld te noemen. Wel kan Valentijnsdag worden gebruikt als een gelegenheid om haat om te zetten in liefde, om oplossingen te zoeken voor geschillen, om geschenken uit te wisselen om zodoende de

onderlinge liefde en vriendschap te versterken, of - in het algemeen - om activiteiten te ontplooiën met als doel tot vrede te komen, daar waar onenigheid mensen uit elkaar heeft gehaald.



De Profeet Mohammed (vzmh) moedigde aan om geschenken uit te wisselen, omdat zodoende onze liefde voor elkaar wordt versterkt. Volgens Bukhari zei de Profeet dat het geven van geschenken een manier is om dichtertot onze medemens te komen, waardoor de onderlinge band wordt versterkt. Volgens Ibn Taymiyyah hoeft een geschenk niet duur te zijn, zelfs een simpel cadeautje kan het hart van de ontvanger verzachten. Het gaat om de kwaliteit, niet de kwantiteit.

Hoewel de Moslims dus Valentijnsdag niet vieren op de manier zoals dat tegenwoordig wordt gedaan, kunnen we de gelegenheid gebruiken om geschenkenjes uit te wisselen. Hierdoor worden we herinnerd aan de liefde voor elkaar, waardoor de band tussen ons en de degenen van wie we houden wordt versterkt.

Bronnen: [islamonline.net/](http://islamonline.net/) / [turntoislam.com](http://turntoislam.com)

## Website

### Artikel van de week:

#### Het scheppingsverhaal volgens de Koran Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?  
Bezoek het archief op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Op de hoogte blijven van onze updates?  
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

*Risaalah T.V.*

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 16 feb.

**Wilders, profeet van de angst**  
(documentaire)

**Tsunami, did God punish Japan?**  
(Speech, Shahid Azizi)

Uitzending gemist?  
Bekijk de vorige editie via [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

## Spiritueel

### Het belang van kennis

"Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk? Slechts mensen met verstand nemen zich in acht." (Koran, 39:9)

"Hij is het Die het Boek aan jou heeft geopenbaard; sommige van zijn verzen zijn eenduidig - zij vormen de basis van het Boek - en andere zijn allegorisch. En degenen in wier harten verdorvenheid huist volgen het deel dat allegorisch is, en proberen te misleiden, en proberen om er (hun eigen)

interpretatie aan te geven. En niemand kent er de interpretatie van behalve Allah, en degenen met een diepgewortelde kennis. Zij zeggen: Wij zeggen erin, het komt allemaal van onze Heer. En niemand neemt het in acht, behalve mensen met verstand." (Koran, 3:7)



Enkele gezegden van de Heilige

Profeet Mohammed (vzmh) over kennis:

"Zoek kennis van de wieg tot het graf."

"Met kennis stijgt men op naar de hoogten van goedheid en een nobele positie, naar die van de vorsten in deze wereld, en het leidt naar de perfectie van geluk in de volgende wereld."

"Buitensporige kennis is beter dan buitensporig gebed... Het is beter om gedurende één uur in de nacht kennis te onderwijzen, dan om de gehele nacht te bidden."

"Eén geleerd persoon geeft meer tegenstand aan de duivel dan duizend onopgeleide vereerders."

"Wie zijn de geleerden? Degene die in praktijk brengen wat ze weten."

"Kennis, waaruit geen voordeel wordt verkregen, is als een schat waaruit geen liefdadigheid wordt gegeven op de weg van de Heer."

### Het belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis te verkrijgen. Deze twee zijn niet helemaal hetzelfde. Leer over de natuur, en belangrijker nog - leer over uw medemens. Geen enkele kennis is ooit verspild. Vergaar daarom kennis; het stelt de bezitter ervan in staat om het goede van het slechte te onderscheiden; het verlicht het pad naar de hemel; het is onze vriend in de woestijn; onze metgezel in eenzaamheid; het leidt ons naar vreugde; het steunt ons in ellende; het is een sieraad onder vrienden, en een pantsers tegen vijanden.

Bron: Prof. N. Stephen, in het boek 'Muhammad and Learning' (e.a. bronnen)

## Wetenschap

### Herkomst van het leven

"Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit water maakten? Geloven zij niet?" (Koran 21:30)

Dit vers kan zowel betekenen dat ieder levend wezen hoofdzakelijk uit het bestanddeel water is gemaakt, als dat alle levende organismen in het water zijn begonnen.

Beide mogelijke betekenissen zijn correct (lees: wetenschappelijk bewezen). Het leven is ooit in het water begonnen én water is het voornaamste bestanddeel van elke levende cel. Zonder water is er geen enkel leven mogelijk. Wie over de mogelijkheid van leven op een andere planeet praat, moet zich het volgende afvragen: Bevat die planeet daarvoor (voldoende) water?



Drs Jimmy Kromosoeto