



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 175 - 29 mrt. 2014 - Rabi al-Thani 28, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie / Filosofie

Capita selecta

Twee grote zonden

Er wordt gezegd, dat de profeet Noeh / Noach (vzmh) aan zijn nakomelingen de vermaning gaf om twee zonden te vermijden, nl. shirk (de allergrootste zonde, Koran 4:48) en takabooer (hoogmoed, arrogantie). Shirk betekent een schepsel gelijkstellen met de Schepper, en dat schepsel als zodanig aanbidden / aanroepen. Het tegenovergestelde van shirk is tawhied, d.w.z. Allah is één, uniek en ongeëvenaard in Zijn persoon, eigenschappen en daden.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Wie in zijn hart hoogmoed heeft gelijk aan het gewicht van een mosterdzaadje, zal het Paradijs niet binnengaan." Het eerste wezen dat zich schuldig heeft gemaakt aan hoogmoed is de Satan, een djinn (wezen) geschapen van een rookloze vuurvlam. Hij vindt dat hij beter is dan de mens, geschapen van klei (zie Koran 7:12-13). "...Waarij, Hij (Allah) houdt niet van de hoogmoedigen." (Koran 16:23)

Noot: de eerste zonde die werd begaan was hoogmoed; de tweede was hebzucht en de derde was doodslag.

Over boosheid en woede

Boosheid is iets natuurlijk in de mens, maar als het buiten proportie is, kan het de mens schade berokkenen.

'Woede vergroot kans op hartaanval', is de kop van een artikel op deze link: www.gfnieuws.com/?p=208834. "Een heethoofd zijn, kan de kans op een hartaanval of beroerte vergroten. Twee uur na een woedeuitbarsting is het risico op een hartaanval vijf keer zo hoog [...] Het risico is echter cumulatief. Dat wil zeggen dat hoe vaker je je kwaad maakt, hoe hoger het risico wordt. Vooral mensen die al een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, zijn kwetsbaar."

De Profeet Mohammad heeft gezegd: "De worstelaar is niet hij die anderen vloert, maar iemand die zich beheerst wanneer hij boos is (om woede-uitbarstingen te voorkomen)."

Een persoon kwam bij de Profeet Mohammed en vroeg hem om een advies. De Profeet zei: "Word niet boos (vermijd boosheid)". De man vroeg voor de tweede en derde keer om een advies. De Profeet zei steeds "Word niet boos".

Een keer was de Profeet heel boos geworden omdat twee moslims in zijn bijzijn een totaal nutteloze discussie voerden over een uitspraak van hem.

Wat de Koran zegt over boosheid / woede, zie 3:133-134.

Begin helemaal niet aan tatoeage

De Engelse tv-presentatrice Kelly Osbourne schrijft op haar blog: "Als mens maken we onszelf van alles wijs om de domme dingen die we in het leven doen te rechtvaardigen... Zoals het nemen van stomme tattoos... Maar de grootste les die ik hieruit kan leren is: nadenken voordat je een tatoeage neemt! Denk sowieso na voordat je een permanente beslissing neemt." Kelly Osbourne heeft in het verleden verschillende tattoos laten zetten, waarvan ze er een deel weer heeft laten verwijderen omdat ze spijt had. (Bron: De Ware Tijd van 15/3/2014, pag. B5).

In de tijd van de Profeet Mohammed lieten mensen om verschillende redenen (bijgeloof, cultuur om er 'mooi' uit te zien om stoer te doen) tatoeages zetten. Hij heeft de mensen dit verboden.

Het Oude Testament zegt over tatoeage in Leviticus 19:28: "Kerf geen tekens (symbolen, logo's etc.) in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de Heer." (Laat je lichaam ongeschonden, 'beklad' het niet met tatoeages).

Paardengevechten in de Filipijnen

"Dorpelingen komen in T'Boli bij elkaar tijdens het Seslong festival, voor een traditioneel paardengevecht. Hoewel het paardengevecht al sinds 1998 verboden is op de Filipijnen, lappen verschillende dorpen het verbod aan hun laars." (Bron: Dagblad Suriname, 19/3/2014, pag. 28)

'Abdullah bin 'Abbas (r.a.) vertelde dat de Profeet Mohammed verboden heeft om dieren op te hitsen om met elkaar te vechten (als vermaak of weddenschap). Overlevering in Bukhari en Muslim. Ahmad Jhawnie

Wetenschap

Bijdrage Islam aan moderne wetenschap

Bij het lezen over de islamitische geleerden uit het verleden, staan we versteld van hun prestaties en bijdragen aan de moderne wereld. Een wetenschapper in het bijzonder steekt met kop en schouders uit boven de rest. Hij is Ibn al-Haytham (965-1040).

De wetenschappelijke methode

Vandaag de dag gaat de wetenschap ervan uit dat alles moet worden bewezen. Je kunt geen beweringen over wetenschappelijke theorieën aannemen zonder experimenten. Vóór Ibn al-Haytham was dat niet het geval. De Grieken geloofden dat wetenschappelijke



feiten konden worden ontdekt door de rede, of gewoon toeschrijven aan de acties van de goden. Ibn al-Haytham wist wel beter. Hij was de eerste wetenschapper in de geschiedenis die zei dat alles moet worden bewezen door middel van een bepaalde methode voor het ontdekken van nieuwe informatie - de wetenschappelijke methode. Belangrijke wetenschappers als Galileo Galilei en Isaac Newton bouwden voort op het werk van Ibn al-Haytham e.a. islamitische geleerden bij het uitvoeren van hun onderzoeken.

'The Book of Optics'

Met behulp van zijn revolutionaire wetenschappelijke methode boekte Ibn al-Haytham grote vooruitgang op het gebied van de optica. In zijn boek 'The Book of Optics' was hij de eerste die de oude Griekse gedachte, dat licht komt uit het oog, weerkaastte tegen objecten, en terugkomt naar het oog, weerlegde. Hij was degene die verklaarde hoe licht het oog binnenkomt, wordt gefocust en aan de achterkant van het oog wordt geprojecteerd.

Hij bestudeerde ook de manier waarop het licht wordt beïnvloed bij het verplaatsen door een medium zoals water of gas. Zo was hij in staat om te verklaren waarom de hemel verandert van kleur bij schemering (de zonnestralen raken de atmosfeer in een hoek, waardoor de breking). Hier vanuit gaande was hij in staat om de diepte van de atmosfeer van de aarde te berekenen, 1000 jaar voordat het zou worden bewezen door de ruimtevaart.

De vertaling van 'The Book of Optics' had een enorme impact op Europa. Latere Europese wetenschappers waren in staat om dezelfde apparaten te bouwen als Ibn al-Haytham deed, en dankzij dit boekwerk begrepen ze ook hoe licht werkt. Zodoende werden belangrijke zaken als brillen, vergrootglazen, telescopen en camera's ontwikkeld. (lostislamichistory.com)

Website

Artikel van de week:

De Schepper en wetenschappen

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 30 maart

Don't panic, I'm Islamic!
(BBC documentaire)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Maatschappij / Spiritueel

Anderen veroordelen

Mensen hebben vaak de slechte gewoonte om daden van anderen te beoordelen zonder de intenties achter die daden te kennen. Op basis hiervan kunnen we anderen gaan haten, en zelfs hun reputatie schaden door een andere slechte gewoonte toe te passen, namelijk roddelen.

De Koran geeft ons diverse voorbeelden waaruit we kunnen leren dat het veroordelen van anderen, zonder de motieven van hun daden te kennen, moet worden vermeden. In feite is het oordelen over anderen slechts aan Allah voorbehouden, en om in vrede met onze medemens te leven, zou het beter zijn om hen niet op iedere daad te beoordelen of veroordelen. Natuurlijk kunnen we wel trachten hun bij te staan en te adviseren, als we zien dat ze een duidelijk verkeerde daad begaan.

Hieronder een voorbeeld uit de Koran (verzen 18:65-82), genomen uit het leven van Mozes, waaruit we wijze lessen over oordelen en (bege)leiding kunnen halen.

"Toen vonden zij (Mozes en zijn bediende) een van Onze dienaren die Wij van Onze genade hadden geschonken en die Wij kennis van Onszelf hadden bijgebracht. Mozes zei tegen hem: 'Mag ik jou volgen, zodat jij mij kunt leren van het goede dat jou is bijgebracht?'

Hij zei: 'Jij zal geen geduld met mij hebben. En hoe kan jij geduld hebben met datgene waar jij geen brede kennis van hebt?'

(Mozes) zei: 'Wanneer het Allah behaagt, zal jij zien dat ik geduldig ben, noch zal ik ongehoorzaam zijn.'

Hij zei: 'Wanneer jij mij wilt volgen, stel mij dan nergens vragen over totdat ik er zelf met jou over spreek.'

Dus trokken zij verder totdat, toen zij aan boord van een boot gingen, hij er een gat in maakte. (Mozes) zei: 'Heb jij er een gat in gemaakt om zo haar inzittenden te verdrinken? Jij hebt waarlijk een vreselijke daad begaan.'

Hij zei: 'Heb ik niet gezegd dat jij geen geduld met mij zou hebben?'

Hij zei: 'Beschuldig mij niet om wat ik vergat, en wees niet te streng voor mij om wat ik deed.'

Dus trokken zij verder totdat, toen zij een jongen tegenkwamen, hij deze doodde. (Mozes) zei: 'Heb jij een onschuldig persoon gedood, onschuldig aan de dood van een ander? Jij hebt zeker een gruwelijke daad begaan.'

Hij zei: 'Heb ik jou niet gezegd dat jij geen geduld met mij zou hebben?'

Hij zei: 'Wanneer ik jou hierna nog eenmaal ergens naar vraag, blijf dan niet langer in mijn gezelschap. Jij zal hiervoor dan inderdaad een excuus hebben.'

Dus trokken zij verder totdat, toen zij de mensen van een stad benaderden, zij deze mensen om voedsel vroegen, maar zij weigerden om hen als gasten te ontvangen. Toen vonden zij er een muur die op het punt stond om te vallen, dus repareerde hij deze.

(Mozes) zei: 'Als jij het gewild had, had jij je hiervoor kunnen laten belonen.'

Hij zei: 'Dit is het moment waarop onze wegen scheiden. Nu zal ik jou vertellen wat het belang is geweest van datgene waar jij geen geduld voor kon opbrengen.'

Wat betreft de boot, deze behoorde toe aan arme mensen die werken op de rivier, en het was mijn bedoeling er schade aan toe te brengen, want achter hen was een koning die iedere boot met geweld in beslag nam.

En wat betreft de jongen, zijn ouders waren gelovigen en Wij vreesden dat hij hen zou betrekken bij kwade daden en ongelooft. En het was Onze bedoeling dat hun Heer aan hen in zijn plaats een betere zou geven, zuiverder en dichter bij genade.

En wat betreft de muur, hij behoorde toe aan twee weesjongens uit de stad, en eronder lag een schat die hen toebehoorde, en hun vader was een rechtschapen man geweest. Dus wilde jouw Heer dat zij hun meerderjarigheid zouden bereiken en hun schat eruit zouden nemen - een genade van jouw Heer - en ik deed dit niet uit eigen beweging. Dit is de betekenis van datgene waar jij geen geduld voor kon opbrengen."

Bron: A Spiritual Note (ivisep.org)