



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 179 - 24 mei 2014 - Rajab 25, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie & Filosofie

Capita selecta

Over faillissement

Abu Hurairah (r.a.) vertelde dat de Profeet Mohammed (vzmh) eens aan zijn metgezellen vroeg: "Weten jullie wie een bankroet persoon is?" De metgezellen antwoordden: "Hij die geen geld of bezittingen heeft." De Profeet zei: "Onder mijn volgingen is hij bankroet, die op de Oordeelsdag zal opstaan met (veel beloningen voor) gebed, vasten en armenbelasting, maar hij had iemand uitgescholden of hem valselijk beschuldigd, of ten onrechte iemand zijn bezitting of leven ontnomen. De beloningen van de dader zullen (ter compensatie) gegeven worden aan zijn slachtoffers, en als de beloningen niet toereikend zijn, zullen de zonden van de slachtoffers overgeheveld worden naar de dader, waarna de dader in het Vuur geworpen zal worden." [Sahih Muslim]

Wie financieel bankroet is, is heel erg. Maar het ergste is hij die geestelijk en moreel bankroet is.

Enkele eigenschappen van de gelovigen

Op een aantal plaatsen in de Koran staan diverse eigenschappen van de gelovigen vermeld, zie bijvoorbeeld 23:1-11; 25:63-76; 33:35 en 70:19-35. Hoofdstuk 9:71 zegt het volgende: "En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers (ondersteuners), zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en zij onderhouden het gebed (de solaat) en geven de armenbelasting (de zakaat) en zij gehoorzamen Allah en Zijn Profeet (Mohammed)..."

Noot: de Bhagavad Gita (16:1-3) noemt op onder andere 26 eigenschappen (guna's) die godvrezenden moeten bezitten.

Koran 8:24

"O jullie die geloven, geeft gehoor aan (gehoorzaam) Allah en aan Zijn Profeet (Mohammed) wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft..."

"Oproept tot wat jullie leven geeft" betekent, een oproep om op aarde een zinvol leven te leiden dat in overeenstemming is met de wil van Allah dat op zijn beurt leidt tot een eeuwig leven in het hiernamaals. "En Ik heb de djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te dienen." (Koran 51:56) Wat is het verschil tussen een mens die het doel van zijn schepping niet weet en een dier? Een dier weet niets anders dan eten, drinken en zich vermenigvuldigen.

Ter herinnering: Jezus zei: "Mijn voedsel is: de wil doen van Hem Die mij gezonden heeft..." (NT, Johannes 4:34).

'Inhumaan en barbaars'

Aldus bestempelde Iyad Madani, de nieuwbakken secretaris-generaal van de Organisatie van Islamitische Coöperatie (OIC), de ontvoering van 200 schoolmeisjes door Boko Haram in Nigeria, en het dreigement hen te zullen verkopen als slaven. Volgens Madani is sektarisch geweld (sektarisme) één van de grootste problemen in de moslimwereld.

Noot: intussen dreigt in Afrika een 'War on Terror'. West-Afrikaanse landen zijn overeengekomen om met steun van Frankrijk gezamenlijk oorlog te voeren tegen Boko Haram, zoals een oorlog gaande is tussen troepen van de Afrikaanse Unie en Al-Shabaab in Somalië.

Ahmad Jawhrie

Actueel / Interreligieus

Interreligieus bezoek aan 'Heilige Land'

Een rabbi en een sheikh, vrienden van Paus Franciscus uit zijn periode als Aartsbisschop van Buenos Aires, zullen de Paus vergezellen op zijn reis naar heilige plaatsen in Jordanië, Palestina en Israël, dit weekend. Het zal voor het eerst in de geschiedenis zijn dat vertegenwoordigers van andere godsdiensten een Paus op een officiële reis vergezellen. Tijdens dit bezoek zal de Paus ook de Grand Mufti van Jeruzalem ontmoeten.

Rabbi Abraham Skorka en sheikh Omar Abboud participeren reeds lang in interreligieuze dialogen met de Paus, sinds zijn toenmalige functie van Aartsbisschop. Abboud is directeur van het Instituut van Interreligieuze Dialoog in Argentinië



en voormalig secretaris-generaal van het Islamitisch Centrum van dat land. Skorka is rector van het 'Latin American Rabbinical Seminary' in Buenos Aires en heeft samen met Bergoglio (de werkelijke naam van de Paus) het boek 'On Heaven and Earth' geschreven.

Met deze reis wil Paus Franciscus tevens de reis van Paus Paulus VI gedenken, die 50 jaar geleden een historisch bezoek bracht aan Jeruzalem. Dit was voor het eerst in de 20-ste eeuw dat een Paus een buitenlandse reis maakte (januari 1964). Dat was tevens de eerste keer dat een regerende Paus per vliegtuig reisde, en ook voor het eerst dat een Paus een bedevaart maakte naar het Heilige Land. *Bron: huffingtonpost.com*

Islangeleerden Engeland bezoeken S.I.V.

Momenteel zijn bij de Surinaamse Islamitische Vereniging te gast o.a. de Islangeleerden Dr. Zahid Aziz en Shahid Aziz, beide van de Ahmadiyya Beweging in Londen. De heren zijn alhier te gast voor kennisoverdracht over de Islam en hebben in dit kader bij diverse afdelingen van de S.I.V. lezingen gehouden.



bereiken. De spreker gaf aan dat middels de website van de organisatie waar hij aan verbonden is, vele duizenden mensen worden voorzien van literatuur in digitale vorm; ook via de Facebook pagina van de organisatie worden vele mensen bereikt. Voorts heeft zijn organisatie een virtuele moskee opgezet waardoor mensen online o.a. de wekelijkse Vrijdagsdienst (Djoema) live kunnen volgen (www.virtualmosque.co.uk); ook heeft de organisatie een Youtube kanaal waarop een archief van de lezingen is opgeslagen (youtube.com/user/VirtualMosque).

In de vragenronde na de lezingen kwam naar voren dat weinig jongeren de moskee bezoeken, en wat de sprekers hierover zouden kunnen adviseren. Shahid Aziz gaf aan dat in zijn organisatie jongeren worden gemotiveerd om de preek in de moskee te verzorgen, na eerst onderzocht te hebben wat andere jongeren aanspreekt en dat dan als onderwerp te kiezen. Zo wordt de preek iets dat aansluit op de dagelijkse beleving. Ook werd aangegeven dat religieuze

filmavonden georganiseerd kunnen worden om zodoende jongeren meer inspiratie te geven op religieus vlak.

Bron: Jongerencommissie S.I.V.

Met dank aan Farley Bechoe & Khalid Saboerali

Spiritueel

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs de hele baan daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan...

Ik zei toen: "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had; juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad."

De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen: "Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, toen heb Ik je gedragen."

Oorspronkelijke Engelstalige versie door Mary Stevenson

Website

Artikel van de week:

Arrogantie - de Islamitische visie

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?

Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 25 mei

Muhammad, the Last Prophet
(Animatiefilm, deel 2)

Soerah Al-Fatiha
(Speech, Haroen Badloe)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org