



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 181 - 21 juni 2014 - Shaban 23, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Religie & Filosofie

### Capita selecta

#### Goddelijke versus satanische kwaliteiten

Citaat uit de Bhagavad Gita 16:1-5. "Shri Krishna zei: 1. Onbevreesheid, een zuiver leven leiden, zich onafgebroken richten op wijsheid; gulheid, zelfbeheersing, bereidheid tot offers, regelmatige studie van de Schriften, soberheid, openbaarheid (transparent zijn), 2. Goedwilligheid, waarheid, afwezigheid van toorn, afstand-doen (ascese), tevredenheid, eerlijkheid, mededogen voor alles, onbaatzuchtigheid, hoffelijkheid, bescheidenheid, trouw, 3. Moed, vergevensgezindheid, geestkracht, zuiverheid (in woorden, daden en gedachten), bevrijd zijn van haat en ijdelheid; dat zijn de eigenschappen van hem die de goddelijke kwaliteiten bezit, O Arjuna! 4. Huichelarij, trots, onbeschaamdheid, wreedheid en onwetendheid behoren bij hem die uit de goddeloze kwaliteiten (demonische guna's) geboren is. 5. Goddelijke kwaliteiten leiden tot bevrijding; demonische tot slavernij. Wees niet bezorgd, Prins (Arjuna)! U hebt de goddelijke kwaliteiten." De verzen 1-3 doen denken aan Koran 2:138, waarbij Allah zegt dat wij ons moeten 'verven' met Zijn 'kleur', goddelijke eigenschappen, en vers 5 doet denken aan Koran 68:4, waarbij Allah zegt over de Profeet Mohammed (vzmh): "Waarlijk, u beschikt over een hoogstaand karakter."

#### Over gedwongen huwelijk

"In de Pakistaanse stad Lahore is een vrouw gestenigd, omdat ze tegen de zin van haar familie was getrouwd met de man op wie ze verliefd was. Haar vader en broers doodden haar uit eerwraak. Farzana Iqbal was uitgehuwelijkt aan haar neef, maar trouwde een maand geleden met een andere man." (Bron: srherald.com)

Een meisje of vrouw een huwelijk opleggen tegen haar wil is geheel en al in strijd met de letter en geest van de Islam, en nog erbij haar doden omdat ze zich verzet tegen een gedwongen huwelijk, nee, dat is gewoonweg barbaars.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Een gescheiden vrouw of een weduwe mag niet worden uitgehuwelijkt zolang ze niet geraadpleegd wordt; en een maagd mag niet ten huwelijk gegeven worden zolang ze niet om haar toestemming gevraagd wordt..."

Ook heeft de Profeet gezegd: "Een weesmeisje moet geraadpleegd worden inzake haar huwelijk. Als ze zwijgt, is dat haar toestemming. Als ze weigert, dan moet ze niet gedwongen worden."

Een meisje kwam bij de Profeet Mohammed en zei tegen hem dat haar vader haar had uitgehuwelijkt tegen haar wil. De Profeet gaf haar de keuze om het huwelijk voort te zetten of dat te laten ontbinden. Conclusie: een gedwongen huwelijk is vernietigbaar.

Het huwelijk in de Islam is een zeer gewichtige overeenkomst, waarbij onder andere geld aankondiging, vrije wil (geen dwang), toestemming van partijen en voltrekking in het openbaar.

Noot: gearrangeerd huwelijk moet niet verward worden met gedwongen huwelijk.

#### De vuurproef: Ibrahim, Sita en Prahalad

Omdat de profeet Ibrahim (Abraham, vzmh) fel gekant was tegen de afgoderij van zijn volk, besloot het volk hem uit te schakelen door hem op een brandstapel te zetten. Allah beschermde hem door het vuur koud en veilig te laten worden, zie Koran 21:51-70.

Sita, de echtgenote van Shri Rama, was in India door Ravana ontvoerd en naar het eiland Lanka gebracht, waar ze 14 jaren verbleef. Rama, geholpen door Hanuman, bevrijdde haar. Om haar trouw aan Rama te bewijzen dat zij kuis was gebleven, liet zij zich op een brandstapel zetten. Brahma beschermde haar en ze bleef ongedeerd.

Holika, een heel slechte vrouw, wilde Prahalad, een godvrezende zoon van haar broer, middels een boos plan uitschakelen. Ze trok een onbrandbaar kleed aan en liet zichzelf en Prahalad op een brandstapel zetten. Holika kwam in de vlammen om en Prahalad bleef ongedeerd. Deze gebeurtenis wordt door de Hindoes herdacht tijdens de Holi. *Ahmad Jhawnie*

## Actueel



Aan alle moslimbroeders en -zusters alvast een gezegende Ramadan toegewenst!  
(28 juni - 27 juli 2014, onder voorbehoud)

### Interreligieus gebedshuis in Berlijn

Berlijn moet een gebedshuis krijgen waar Joden, Moslims en Christenen gaan bidden. The House of One is een wereldprimeur: tot nu toe is er nergens ter wereld een gebouw dat tegelijkertijd een synagoge, een kerk en een moskee huisvest. Het initiatief ging uit van een Protestantse gemeente. De liberale Joodse gemeente van Berlijn was snel voor het project gewonnen. Het vinden van een Islamitische partner was moeilijker. Uiteindelijk besloot het Forum voor Interculturele Dialoog, bestaande uit jonge, hoogopgeleide en tolerante Turken, mee te doen. *(parool.nl)*



### Nieuwe start voor de studie van religie

LEIDEN - 'Religie is overal'. Dat is de eerste zin uit de missie van het nieuwe Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR). Dit nieuwe centrum van de Universiteit Leiden richt zich op het onderzoek van religie als menselijke activiteit.

#### Mission statement LUCSoR

Religie is overal. Wie de wereld wil begrijpen moet zich met religie bezighouden. De studie van religie berust op een degelijk fundament van kennis van de ideeën en praktijken die we religies noemen. Mensen hebben religie ontwikkeld om de wereld en hun eigen bestaan te begrijpen, de samenleving te ordenen en het verleden betekenis te verlenen. Context (plaats, tijd) en perspectief (cultuur, individuele zingeving) zijn cruciale voorwaarden voor de uitingen van religie en haar invloed op individu en samenleving.

Bij LUCSoR wordt religie in haar diversiteit bestudeerd, niet alleen door die diversiteit in kaart te brengen, maar ook door die te verklaren. Dit wil het instituut bereiken door onderzoekers met expertise in afzonderlijke religies samen te brengen met onderzoekers die religie bestuderen vanuit diverse invalshoeken. *(hum.leidenuniv.nl)*

## Website

**Artikel van de week:**  
**= Vasten in zomer en winter =**  
**Een spirituele beschouwing**  
Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

**Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?**  
**Bezoek het archief op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)**  
**Op de hoogte blijven van onze updates?**  
**Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!**



## Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 22 juni

**Ramadan changed me**  
*(Motivatieprogramma)*

- Af1. 5: Zorgen voor de behoeftigen  
- Af1. 6: Onze boosheid leren beheersen

Uitzending gemist?  
Bekijk de vorige editie via [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

## Spiritueel / Maatschappij

### Ied ul-Fitr mogelijk feestdag in Engeland

ENGELAND - Een online petitie om het Ied ul-Fitr feest en het Divali feest als officiële nationale feestdag in te voeren, is al 119.000 keer getekend. Dit betekent dat het Britse Lagerhuis zich erover moet buigen. Initiatiefnemer Jon Timmis: 'Met het grote aantal Moslims en Hindoes in ons land is het niet meer dan eerlijk dat ook hun belangrijkste feesten nationale feestdagen worden'.

*(nieuwreligieuspeil.net)*

### Positie van de man in de Islam

*(I.v.m. Vaderdag)*

We horen vaker mensen spreken over de positie van de vrouw. Maar hoe staat het met de positie van de man? Welke rol heeft een vaderfiguur in een gezin?

Er bestaat geen twijfel over dat de citaten over ouders in Islamitische geschriften de status van de moeder benadrukken. Dit moet echter geen afbreuk doen aan de belangrijke rol die een vaderfiguur vervult in het opbouwen van een hechte familieband en het opvoeden van jongeren die later een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Onderzoek heeft uitgewezen dat vaders die aanwezig zijn in het leven van hun kinderen, kwaliteiten helpen vormen als liefde, verantwoordelijkheid, moraal en fatsoen, inzet en dergelijke.

Als we nadenken over wat de Koran vertelt over vaders, merken we dat er heel wat wijze lessen zijn die kinderen van hun vader kunnen leren. Zoals we lezen in Koran 31:13-19 waar Loeqmaan zijn zoon als volgt adviseert: associeer geen partners met Allah, wees goed tegenover de ouders, onderhoud het gebed, beveel het goede, verbied het slechte en verdraag geduldig wat je ook mocht overkomen, ga niet hoogmoedig door het land, volg bij je bezigheden de juiste weg en matig je stem, etc.



Dit is slechts één voorbeeld van de hoge status die de Koran toekent aan vaders, namelijk het onderwijzen van hun kroost aangaande religie, moraal en fatsoen, normen en waarden, etc. Aan de andere kant leert de Koran ook dat de kinderen goed moeten zijn voor hun vader en moeder, zoals we lezen in 17:23-24:

"Jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goetdoen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet "Foei" tegen hen en berisip hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: "Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik) klein (was)."

Moge het bovenstaande een inspiratiebron zijn voor alle vaders om hun verantwoordelijkheden naar hun kinderen toe ten volle te vervullen, en voor kinderen om hun ouders te blijven respecteren. Amien! *ivisep.org*

## Literatuur i.v.m. Ramadan

**I.v.m. de naderende vastenmaand Ramadan zijn de volgende boeken bij VACO boekhandel verkrijgbaar:**

- Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
- De Religie van de Islam, inclusief CD
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Verkondig! Islamitische speeches voor diverse gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdoten uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)