



# الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 182 - 5 juli 2014 - Ramadaan 8, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Religie & Filosofie

### Capita selecta

#### Buddha en Koran: de daad bij het woord voegen

Buddha zei: "Hoeveel heilige woorden je ook leest, hoeveel (heilige woorden) je ook spreekt, wat voor goeds zullen die jou bezorgen als je niet daarnaar handelt?"

De Koran zegt in 61:2-3: "O jullie die geloven, waarom zeggen jullie hetgeen jullie niet doen? Het is afkeurenswaardig bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen."

#### Buddha en Mohammed waren mens

"Buddha zei dat hij een gewoon mens was en geen god – alsof hij de latere pogingen om hem te vergoddelijken voorzag."

Bron: <http://y-jesus.org/dutch/wrj/3-is-jesus-god/3/>

De Koran 18:110 luidt: "(O Mohammed) Zeg (aan de mensen): 'Ik (Mohammed) ben slechts een mens gelijk jullie (behoort tot het menselijke ras), maar mij is geopenbaard dat jullie God slechts één God is.'"

Mohammed (vzmh) is geen God, engel of djinn, maar een mens-profeet. Alle pogingen om Mohammed te vergoddelijken, wordt door dit vers tenietgedaan.

#### Jezus is alomtegenwoordig, en Mohammed?

Jezus is met zijn geest overal aanwezig. Hij zei: "En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." NT, Mattheüs 28:20.

Volgens moslims behorende tot de Barelvi (of Razakhani) stroming is de Profeet Mohammed (vzmh) overal met zijn geest aanwezig, een visie die niet gedeeld wordt door alle moslims. Op de website van Masjid Taiba in Nederland staat het volgende:

"Mullah Ali Qari vertelt in zijn commentaar op de as-Shifaa (sharh as-Shifaa): "Als je het huis binnengaat, moet je altijd de inwoners ervan groeten. Als er toevallig niemand aanwezig is, doe dan de salaam (vredesgroeten) op de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam)!" Hij vertelt de reden ervan: li anna ruhahu (saw) haadirun fi buyuti ahl al-islam (de ruh [geest, a] van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) is aanwezig in het huis van elke moslim!)

Bron: <http://www4.taibah.nl>

Noot: Volgens de Koran is slechts Allah Alomtegenwoordig, zoals we bijv. lezen in Koran 58:7:

"Ziet u niet dat Allah weet wat er in de hemelen is en wat er op aarde is? Er is geen geheim beraad tussen drie of Hij is de vierde van hen, noch tussen vijf of Hij is de zesde van hen [...]. Hij is bij hen waar zij ook zijn; dan zal Hij hen op de dag van de Opstanding op de hoogte brengen van wat zij deden. Waarlijk is Allah de Weter van alle dingen."

#### Rama en Mohammed

Sita, de echtgenote van Shri Rama, was in India door Ravana ontvoerd en naar het eiland Lanka gebracht, waar ze 14 jaren verbleef. Rama, met behulp van Hanuman, bevrijdde haar, maar wilde haar niet meer terugnemen. Ze liet zich daarom op een brandstapel zetten, maar bleef ongedeerd, waarmee Brahma / God bewees dat Sita trouw en kuis was gebleven.

Door een voorval werd Hazrat Aisha (r.a.), de echtgenote van de Profeet Mohammed, via een roddel- en lastercampagne ervan beschuldigd ontucht te hebben gepleegd, als gevolg waarvan de Profeet een maand lang niet met haar sprak en hij van plan was haar te verstoppen. Allah openbaarde dat Aisha helemaal onschuldig was. Zie de bijzonderheden hierover in de Koran, 24:11-26.

#### Motto Academisch Ziekenhuis en de Koran

Het motto van het Academisch Ziekenhuis is: moving lives forward.

Het 'motto' van de Koran is: moving souls forward, nl. van nafs al-ammaarah (Koran 12:53) naar nafs al-lawwamah (Koran 75:2) tot naar nafs al-moetaminah (Koran 89:27-30) / nirvana (toestand van rust) / moksha (redding, bevrijding).

Ahmad Jhawnie

## Wetenschap & Gezondheid

### Vasten versterkt het immuunsysteem

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat we ons hele immuunsysteem kunnen verjongen door drie dagen te vasten. Het vasten stimuleert het lichaam om nieuwe witte bloedcellen aan te maken. Een opvallende doorbraak, aldus wetenschappers.

Door honger beginnen stamcellen nieuwe witte bloedcellen aan te maken die infecties kunnen bestrijden. Wetenschappers van de University of Southern California zeggen dat vooral mensen met een beschadigd immuunsysteem profijt kunnen hebben bij deze ontdekking. Ook ouderen met een minder effectief afweersysteem kunnen ervan profiteren.

Door te vasten beginnen stamcellen met de productie van nieuwe witte bloedcellen. Het gevolg hiervan is dat het immuunsysteem zich herstelt. "Het hele systeem wordt als het ware opnieuw opgebouwd", aldus professor Valter Longo van de USC. "En het goede nieuws is dat het lichaam tijdens het vasten oude of beschadigde delen van het systeem weggooit."

Allah zegt in de Koran, 2:184: "Het is beter voor jullie dat jullie vasten, als jullie dat maar weten."

Noot: De Profeet Mohammed (vzmh) vastte minimaal drie dagen van iedere maand, namelijk de 13de, 14de en 15de dag. Daarnaast vastte hij ook op de maandag en donderdag.

Bron: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>



## Website

### Artikel van de week:

#### Ramadan World Cup

Lees op [facebook.com/ivisep](https://www.facebook.com/ivisep)

(Geef een 'like' en ontvang alle volgende updates)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?  
Bezoek het archief op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

**Risaalah T.V.**  
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 6 juli  
**Ramadan changed me**  
(Motivatieprogramma)  
- Afl. 9: Je goed voelen van binnen  
- Afl. 10: De beloning  
Uitzending gemist?  
Bekijk de vorige editie via [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

## Maatschappij

### Algerijns team doneert gelden aan Gaza

Islam Slimani, een van de spelers van het Algerijns voetbalteam, heeft uit de doeken gedaan dat hij en zijn teamgenoten hun totale WK verdiensten zullen doneren aan mensen in Gaza. Het gaat om een bedrag van 9 miljoen USD. Het team won vele harten in hun moedig optreden tijdens Duitsland in de kwartfinale van het WK, waarbij Duitsland een verlenging nodig had om van Algerije te winnen, en dit terwijl de meeste van de Algerijnse spelers aan het vasten waren vanwege Ramadan.



Foto: de Algerijnse voetballers werden bij thuiskomst als helden binnengehaald.

## Spiritueel

### Benut elkaars verschillen!

Wij mensen hebben vaak de neiging verschillen met anderen te benadrukken, vaak om zgn. te 'bewijzen' dat we beter zijn dan anderen, en vaak genoeg ook om – door splitsingen teweeg te brengen – zelf als overwinnaar uit de bus te komen in geschillen ('verdeel en heers').

De Koran leert ons om op precies tegenovergestelde manier met verschillen om te gaan. Zoals we lezen in 49:13: "O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen."

De bedoeling van onderlinge verschillen is dus om van elkaar te leren, om zodoende een beter en mooier leven te hebben. We eten toch allen graag bami, roti, tjawmin, patat, etc.? Laten we evenzo de veelzijdige verschillen tussen mensen, culturen, godsdiensten, etc. waarderen, en uit die verschillen ons kennis verrijken. Laten we vanuit onze verschillen dus geen verdeeldheid zaaien, maar juist eenheid in verscheidenheid creëren. Indachtig aan gezegden van grote dichters als Dobru ("Wan bon, someni wiwiri") en Shrinivasi ("Spreek de talen van al onze volkeren, zoals je eet het menu van de wereld"). Uit zowat elk verschilpunt kunnen we wel iets goeds halen!

Veda's: "O gij mensen! Verbind u met elkaar en leef samen. Praat met liefde met elkaar. Laat al uw gedachten eensluidend zijn. Zoals de nobele wijzen hun plichten hebben vervuld, vervult ook u uw plichten op die manier." (Rigveda 10.191.2)

Bijbel: "Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn." (2 Korinthiërs 13:11)

## Literatuur i.v.m. Ramadan

I.v.m. de vastenmaand Ramadan zijn de volgende boeken bij VACO boekhandel verkrijgbaar:

- Koran met Nederlandse vertaling & uitleg, met CD
- De Religie van de Islam, inclusief CD
- Inleiding in de Islam (Dr. Zahid Aziz)
- Verkondigd! Islamitische speeches voor diverse gelegenheden (Riaz Ahmadali)
- Islam, vrede en tolerantie (Dr. Zahid Aziz)
- Moslim gebedsboek (maulana Muhammad Ali)
- Anekdoten uit het leven van de profeet Mohammed
- Mohammed, levende leer van een levende profeet
- De betekenis van Soerah Fatihah (kinderboek)
- Djamiel en Fazilah leren over het vasten (kinderboek)