



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 183 - 19 juli 2014 - Ramadaan 22, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie & Filosofie

Capita selecta

De belangrijkheid van het gebed

De Koran geeft in 23:1-9 en 70:22-34 een opsomming van enkele belangrijke eigenschappen van de gelovigen. De opsomming in beide genoemde hoofdstukken beginnen en eindigen met het verrichten en onderhouden van de solaah (namaaz, gebed).



De Profeet Mohammed

(vzmh) heeft gezegd, dat op de Oordeelsdag het eerste waarover rekenschap gevraagd zal worden, de solaah is. Als deze goed uit de bus komt, zal de rekenschap over andere zaken soepel verlopen; en als deze niet goed uit de bus komt, kunnen de andere zaken problemen opleveren.

Een casus aan de MMS

In mijn zoektocht naar dynamiek en diepgang binnen de Islam in Suriname, heb ik op 25 juni 2014 een vierde casus voorgelegd aan de Madjies Moestliemien Suriname (MMS).

Het komt voor dat er nikaah (moslimhuwelijk) wordt gesloten voor 14-jarige meisjes. De probleemstellingen zijn:

- wat voor rechten allemaal kunnen de meisjes in kwestie ontlenen aan die nikaah?
- terwijl de Islam geen minimum huwelijksleeftijd kent, is het volgens de Surinaamse wet strafbaar om seks te hebben met minderjarige meisjes. Hoe denkt de MMS dit dilemma te kunnen oplossen?

Overdrijven in de aanbidding van Allah

In de Koran 51:56 zegt Allah de mens en djinn te hebben geschapen om Hem te aanbidden. Net zoals men met eten, drinken, kleden, de kost winnen etc. etc. matigheids dient te betrachten, precies zo dient dat ook het geval te zijn met de aanbidding ('ibaadah) van Allah.

Het komt voor dat mensen Allah veel aanbidden en dan plotseling stoppen, afhaken. De Profeet heeft gezegd om Allah regelmatig te aanbidden, al is het weinig. Dus liever weinig maar continu, dan veel met (over)vermoeidheid en uitputting.

Een metgezel van de Profeet Mohammed las veel uit de Koran. Toen de Profeet dit vernam, verzocht hij de metgezel om de recitatie te verminderen. Na over en weer hun standpunten kenbaar te hebben gemaakt, werd tenslotte overeengekomen dat de metgezel dagelijks zo een portie mocht lezen, wat zelfs nog veel was in de ogen van de Profeet. Later in zijn oudere jaren werd de metgezel slechtiend, en hij zei toen dat hij maar liever naar het advies van de Profeet had geluisterd door genoeg te nemen met minder Koran-recitatie. Nu hij slechtiend was, kon hij helemaal niet meer reciteren...

Klimaatveranderingen op komst

Uit overleveringen van de Profeet Mohammed blijkt dat er klimaatveranderingen (of klimaatverschuivingen) zullen plaatsvinden als gevolg van het naderende einde der wereld (apocalyps). Bijvoorbeeld, grote droogte als gevolg van het niet betalen van de zakaat (armenbelasting). Geen zakaat betalen wil zeggen, mensen zaken / dingen ontnemen of onthouden die hen rechtens toekomen, zoals dat ook het geval is bij een ongeregistreerde nikaah (moslimhuwelijk).

Op 16 januari 2014 viel er voor enkele minuten hagel in Paramaribo. Dat zulks in de toekomst weer zal plaatsvinden is geen onmogelijkheid. Dit leid ik af uit de woorden van de Profeet Mohammed, waarbij hij heeft gezegd dat Arabië weer een plaats zal worden met weilanden en rivieren, dus heel vruchtbaar.

Er wordt gezegd dat Arabië vroeger in de IJstijd een vruchtbaar gebied was. Volgens sommige klimatologen is de opwarming van de aarde voorbij en moet de wereld zich nu opmaken voor een nieuwe ijstijd.

Ahmad Jhawnie

Actueel

In memoriam:

Drs. Khaliel Ghafoerkhan

Op zaterdag 12 juli / 15 Ramadan wisselde Drs. Khaliel Ghafoerkhan - na een kortstondig ziekbed - het aardse leven in voor het eeuwige leven, in de gezegende leeftijd van 83 jaar.

Dhr. Ghafoerkhan heeft gedurende 43 jaren het beroep van huisarts uitgeoefend in Paramaribo en Wanica, na zijn medische opleiding te hebben doorlopen op de Leidse Universiteit. Daarnaast heeft hij vijf termijnen aangezet als ondervoorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), tevens belast met religieuze aangelegenheden. Hij heeft enige jaren terug zijn 50-jarig huwelijksjubileum met mev. Mary Ghafoerkhan-Karamat Ali herdacht.

Dokter Ghafoerkhan werd op 16 juli naar zijn laatste rustplaats begeleid. Moge zijn ziel in vrede rusten.



Interreligieuze herdenking sterfdag Swami Vivekananda

Delhi - Swami Vivekananda ging op 4 juli 1902 heen op de jonge leeftijd van 39 jaar. Dit werd dit jaar - 112 jaar later - herdacht middels een interreligieuze dienst, georganiseerd door de Vivekananda Global Awareness Foundation, Baba Gurar Das Education Foundation and New Age Islam Foundation.



Swami Vivekananda heeft in zijn vrij korte levensperiode miljoenen Indiers geïnspireerd, los van religie of kaste. Een van de sprekers, Ghulam Rasool Dehlvi (foto), gaf aan dat de Swami een groot bewonderaar was van de basisbeginselen van de Islam. Ook zei hij dat volgens Vivekananda de Islam en Sanatan Dharma grote overeenkomsten vertoonden in het bereiken van de ultieme bevrijding. Net zoals 'Nirvana' (eenwording met de Brahma) via Moksha (bevrijding) wordt bereikt volgens de Hindoe filosofie, wordt ook in de Islam iets dergelijks bereikt, namelijk Wisal-e-Ilahi (eenwording met Allah), volgens de Soefi traditie.

Bron: www.newageislam.com

Website

Artikel van de week:

led ul-Fitr, het feest van verzoening

Lees op facebook.com/ivisep

(Geef een 'like' en ontvang alle volgende updates)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org



Risaalah T.V.
Zondag 27 juli, 9:00 a.m.
RBN TV, kanaal 5

The Message
Part 3
"Spectacularly Done!"

Spiritueel

Stille Nacht, Heilige Nacht...

Vergeving vragen aan de Almachtige

De laatste tien dagen van de Ramadan zijn net gestart. Hierbinnen valt de nacht, bekend als Lailatul-Qadr, de nacht waarin de eerste openbaring van de Koran plaatsvond. Het is onder andere vanwege de openbaring van de Koran in de Ramadan, dat in deze maand het vasten werd voorgeschreven. De daadwerkelijke herdenking vindt dus in deze nacht plaats. Deze nacht - die in deze week zal worden herdacht - is tevens de nacht waarin men extra gebeden verricht tot de Almachtige om vergeving. Een bekend gebed dat in deze nacht wordt opgezegd, luidt als volgt: "O Allah, U bent degene die vergeeft, U houdt van vergeven, moge U mij daarom vergeven."

Vergeving in diverse godsdiensten

Alle godsdiensten leren ons om vergeving te vragen; ook wordt ons geleerd dat we onze broeders die ons iets hebben aangedaan, moeten vergeven, net zoals wijzelf vergeving van God wensen te ontvangen.

"Haast jullie naar vergeving van jullie Heer en een Tuin, zo groot als de hemelen en de aarde; het is bereid voor degenen die aan hun plicht voldoen.

En degenen die, wanneer zij een onzedelijkheid begaan of hun zielen onrecht aandoen, Allah denken en om vergeving vragen voor hun zonden. En wie anders dan Allah vergeeft er zonden?" (Koran 3:133, 135).

Bijbel: "Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelve, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:8-9).

Hindoeïsme: "Oh, Mahadev, oceaan van mededogen, vergeef mij alstublieft als ik iets verkeerd heb gedaan, bewust of onbewust, met mijn handen of voeten, met mijn spraak, mijn lichaam, mijn handelingen, mijn oren en ogen, of met mijn gedachten. Laat overwinning de uwe zijn. God is als een vergevende moeder, maar ik moet vergiffenis vragen vanuit mijn hart, vastbesloten dat ik niet dezelfde fouten zal maken en dat ik met God in gedachten zal handelen." (Shiva Manasa Puja sloka, vers 5)

Elkaar vergeven

Omdat God voor de mensen barmhartig is, moeten zij ook aan elkaar vergiffenis schenken:

"Vergeef en vergeet. Vinden jullie het niet fijn, dat Allah jullie zal vergeven? En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig." (Koran 24:22)

De Bijbel beaamt dit: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (uit het welbekende Onze Vader, (Matthéüs 6:12)

Een stapje verder...

De Koran gaat nog een stapje verder dan alleen maar elkaar vergeven. Zoals we lezen in verzen 3:133-134: "... Degenen die boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goeddoen lief."

Deze passage leert ons drie graden van reactie tegenover degenen die ons verkeerd hebben behandeld.

- Het minste dat we kunnen doen, is dat we onze boosheid bedwingen. Elke reactie die op boosheid is gebaseerd, zal onvermijdelijk buitensporig en onrechtvaardig zijn, en kan zelfs de benadeelde partij schade berokkenen.

- Verder nog dan het onderdrukken van boosheid, kunnen we degenen die ons verkeerd behandelen vergeven in plaats van hen te willen straffen, indien ze zich daardoor ten goede kunnen keren.

- Tenslotte kunnen we zelfs nog verder gaan en kwaad met goed vergeldend, waarmee we hun het goede voorbeeld geven.

In de Bijbel lezen we iets dergelijks: "Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede." (Romeinen 12)

Moge het vragen van vergiffenis plaatsvinden vanuit een oprechte intentie om niet meer te zondigen. En laten wij samen met het vragen van vergeving aan de Almachtige, ook onze medemensen vergeven.

Bron: www.ivisep.org