



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 184 - 2 augustus 2014 - Shawwaal 6, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie & Filosofie

Capita selecta

Over rituelen: checks and balances

Een ritueel heeft een uiterlijk (fysiek) en een innerlijk (geestelijk) aspect. Beide aspecten dienen in evenwicht te zijn omdat beide elkaar aanvullen. Het ene aspect moet niet opgeofferd worden voor het andere.

Er zijn mensen die het uiterlijke aspect - c.q. de middelen, de 'lippen' - zwaarder laten wegen en het innerlijke - c.q. het doel, het 'hart' - geringschatten. Omgekeerd heb je mensen die het innerlijke aspect benadrukken en het uiterlijke aspect geringschatten. De Koran in hoofdstuk 2 vers 177 keurt het af om het accent alleen te leggen op uiterlijke rituelen, op het bewijzen van lippendienst.

"Het is geen deugd (vroomheid), dat jullie ge zichten naar het oosten of naar het westen wenden (tijdens het gebed), maar (ware) deugd is in hem die gelooft in Allah, de Laatste Dag (in verantwoording afleggen van je daden in het Hiernamaals), de Engelen, het Boek (of: de Boeken) en de Profeten, en die de rijkdom die hij liefheeft (een deel ervan) weggeeft aan de verwanten (naaste familie), de wezen, de behoeftigen, de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (de rijkdom gebruikt) voor het vrijkopen van slaven (of kriegsgevangenen), en die de solaat (gebed, namaaz) onderhoudt en de zakaat (verplichte armenbelasting) betaalt, en die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen, en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd (conflictsituaties). Dezen zijn het, die oprecht (waarheidslievend) zijn, en dezen zijn de vromen (godsvrezenden)."

Het geciteerde vers is een 'cocktail' van dogma's, naastenliefde, spiritualiteit en verhoging van de geestelijke immuniteit.

Over vervloekingen en verwensingen

"Fyofyo is volgens Binderhagel een ziektebeeld dat een voedingsbodem heeft in ruzies, veelal binnen families en gezinnen, waarbij verwensingen over en weer worden geuit..." Times of Suriname van 22/7/14, pag. 2.

Het is verboden in de Islam om vervloekingen en/of verwensingen te uiten, zelfs niet tegen dieren en overledenen. Ik volsta met 2 gezegden van de Profeet Mohammed (vzmh):

- "Een gelovige vervloekt of verwenst niet."
- "Als iemand een persoon vervloekt of verwenst, komt de vervloeking of verwensing terug naar de vervloeker als de vervloekte het niet verdient." Dus mensen, vervloeken of verwensen heeft een boemerangeffect.

'Por' nen, no bun'

Een roddel over iemand verspreiden, kan onherstelbare schade aanrichten aan de reputatie van de andere, al wordt in een later stadium het tegendeel bewezen, de goede naam van die persoon is al geschaad... Weet dus wat je zegt." DWT van 23/5/2014 pag. A8 over het toneelstuk 'Por' nen, no bun' van theatergroep A Sa Go.

Roddel en laster kunnen vriendschap kapot maken, verdeeldheid veroorzaken, goede reputatie beschadigen en jaloezie aanwakkeren.

Allah heeft een gruwelijke hekel aan roddelaars en lasteraars. Koran 104:1 zegt: "Wee (het zal verschrikkelijk slecht aflopen met) elke lasteraar en roddelaar."

Ook staat in de Koran, 49:12: "O jullie die geloven... bespioneer elkaar niet en spreek geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten..." M.a.w. roddelaars en lasteraars zijn 'kannibalen' (mensenvretigers).

De Profeet Mohammed vroeg eens aan zijn metgezellen of ze wisten wat roddel en laster is. Hij zei: "Wanneer je iets van je broeder zegt dat op waarheid berust, maar hij zou het niet leuk vinden, dan is dat roddel. Maar als het niet op waarheid berust, is dat laster."

De profeet Jezus (vzmh) zei, dat roddel en laster erger zijn dan moord. Moord is eenmalig, maar roddel en laster blijven je je hele leven lang achtervolgen. (het Evangelie van Barnabas)

Ahmad Jhawnie

Actueel

100 jaar Eerste Wereldoorlog

Paus Franciscus heeft op 27 juli in zijn Angelustoespraak stil gestaan bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast deed hij een hartstochtelijke oproep om huidige gewapende conflicten onmiddellijk te beëindigen.

"Morgen is het de honderdste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, die miljoenen slachtoffers en enorme verwoestingen veroorzaakte. Dit conflict, dat paus Benedictus XV een 'zinloze slachting' noemde, resulteerde na vier lange jaren in een zeer broze vrede", zei de paus tegen de duizenden mensen op het Sint-Pietersplein.

Lessen van de geschiedenis

"Morgen als we dit drama denken, zal een dag van rouw zijn. Terwijl we deze tragische gebeurtenis in herinnering roepen, hoop ik dat de fouten van het verleden zich niet herhalen, maar dat er lessen uit de geschiedenis worden getrokken. Altijd moeten de redenen voor vrede middels een geduldige en moedige dialoog de bovenhand krijgen."



Hedendaagse oorlogen

Franciscus vroeg de gelovigen te blijven bidden voor de gebieden waar op dit moment conflicten worden uitgevochten: het Midden-Oosten, Irak en Oekraïne. De paus zei dat hij ervoor bidt dat alle belanghebbenden ervan overtuigd raken dat alleen dialoog en verzoening iets opleveren. "Denk eraan: door oorlog gaat alles verloren en door vrede niets."

Oorlogskinderen

"Broeders en zusters, nooit meer oorlog! Nooit meer oorlog! Ik denk vooral aan de kinderen, voor wie de hoop op een waardig leven en op een toekomst verloren gaat. Dode kinderen, gewonde kinderen, verminkte kinderen, verweesde kinderen, kinderen die restanten van de oorlog als speelgoed hebben, kinderen die niet kunnen lachen. Stop ermee, alstublieft! Ik vraag het u met heel mijn hart. Het is tijd om ermee te stoppen! Stop ermee, alstublieft", zei de paus. (rkk.nl)

Noot van de redactie: wij sluiten ons volledig aan bij deze oproep van de Paus.

Citaat

"Wees vriendelijk en genadig tegenover de mensen, want allen zijn Zijn schepselen. Onderdruk hen niet met uw tong, handen of op enige andere wijze. Werk altijd ten goede van de mensheid. Laat nooit op onbehoorlijke wijze uw trots over anderen gelden, zelfs niet over degenen die onder u zijn geplaatst. Gebruik nooit beledigende taal tegen wie ook, zelfs als hij u heeft beledigd. Wees nederig in geest, vriendelijk en zacht, en vergevend, mededogend tegenover iedereen en wens het goede voor hen." (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad)

Website

Artikel van de week:

Ied ul-Fitr khutbah

(door Reza Ghafoer Khan, Ned.)

Lees op facebook.com/ivisep

(Geef een 'like' en ontvang alle volgende updates)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 3 aug.
Muhammad
Legacy of a Prophet
(Documentaire, deel 1)
Utzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Spiritueel / Maatschappij

Word niet boos!

Behoort u misschien tot degenen die om het minste en geringste dat hem tegenzit, kwaad wordt? Ongecontroleerde boosheid kan heel veel ellende met zich meebrengen. Het kan leiden tot versterking in relaties van liefde en vrede binnen gezinnen, families, vriendschappen, organisaties, etc. Zij die in zo'n staat van boosheid verkeren, kunnen anderen veel pijn doen, zowel fysiek als emotioneel. Vandaar dat alle religieuze leraren ons hebben gewaarschuwd tegen boosheid.

"En degenen die de grote zonden en onzedelijkheden uit de weg gaan en, altijd wanneer zij boos zijn, vergeven." (Koran 42:37)

Bijbel: "Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid kwijt bent voordat de zon ondergaat. Geef de duivel geen schijn van kans." (Efeziërs 4:26-27)

Veda's: "Als we spreken vanuit haat en woede, zal dat leiden tot ongeluk, pijn en ellende. Daarom dient men met zachte woorden te spreken." (Yajur Veda 3,4)

"Als je geduldig bent in een moment van woede, zal je ontsnappen aan honderd dagen van spijt." (Chinees gezegde)

"Een sterk persoon is niet hij die goed kan worstelen, maar een sterk persoon is hij die zichzelf kan beheersen wanneer hij tot woede is gebracht." (Profeet Mohammed)

S.I.V. moskee 30 jaar



Op 27 juli jl. was het 30 jaar geleden dat de hoofdmoskee van de Surinaamse Islamitische Vereniging aan de Keizerstraat formeel in gebruik werd genomen. Het opzetten van het gebouw, waarmee in 1973 werd aangevangen, nam zo'n 10 jaren in beslag. Het ontwerp is van wijlen Ir. Mohamed Nazier Ataoellah, bijgestaan door Ir. George Soerjoesing (constructeur) en Akbaal Ghafoer Khan (assistent-architect). Later dit jaar zal de S.I.V. als religieuze organisatie haar 85-jarig bestaan vieren.

Ied ul-Fitr in Gaza

Fot onder: moslims verrichten het Ied ul-Fitr gebed in Gaza voor een moskee die door Israëlische bombardementen is vernield.

