



# الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 185 - 16 augustus 2014 - Shawwaal 20, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Religie & Filosofie

### Capita selecta

#### Mahatma Gandhi over de Profeet Mohammed (vzmh)

"...Ik werd meer dan ooit overtuigd dat het niet middels het zwaard was dat de Islam in die dagen een plaats veroverde in het levensplan. Het was de rigide eenvoud en de uiterste bescheidenheid van de Profeet, zijn nauwgezette naleving van beloften, zijn intense toewijding voor zijn vrienden en volgelingen, zijn onbevreesdheid, zijn absolute vertrouwen in God en in zijn eigen missie. Dit - en niet het zwaard - was op de eerste plaats en overwon elke obstakel.

Toen ik het tweede deel (van de Profeet zijn biografie) had uitgelezen, vond ik het jammer dat ik niets meer had om te lezen over die grote persoonlijkheid."

#### Koran en Mahatma Gandhi

De Koran 2:83 zegt: "...Spreek het goede (wat nuttig, waardevol is) tot de mensen..." Zie ook Koran 16:125.

Mahatma Gandhi zei: "Spreek wat slechts waar, vriendelijk en nodig is."

#### Materiële en geestelijke overvloed

De profeet Jezus (vzmh) zei: "Ik ben gekomen om hen leven in overvloed te geven." (Johannes 10:10b).

De Koran vermeldt in 108:1: "Waarlijk, Wij (Allah) hebben u (Mohammed) de overvloed (in stoffelijke en onstoffelijke zaken) geschonken."

#### Herhaling oerknal

Wanneer het heelal zal zijn vergaan, zal na verloop van tijd de oerknal zich herhalen, dus een nieuw heelal en nieuwe aarde zullen ontstaan.

In het Nieuwe Testament, Openbaring 21:1 zegt de apostel Johannes: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan..."

De Koran 14:48 zegt: "Op de Dag dat de aarde wordt vervangen door een andere aarde, en zo ook de hemelen..."

#### Overdrijven in de aanbedding van Allah (2)

Drie mannen in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) vonden dat hun ibaadah (aanbedding van Allah) onvoldoende was.

De eerste zei, dat hij elke nacht zou doorbrengen met gebed. De tweede zei, dat hij het hele jaar zal vasten, en de derde zei, dat hij nooit zal trouwen (zag waarschijnlijk het huwelijk als een obstakel in zijn spirituele ontwikkeling). Toen de Profeet dit vernam, keurde hij het gedrag van die personen af en zei: "Kijk naar mij. Ik vast en soms vast ik niet; ik slaap (en ik bid) en ik ben getrouwd. Wie dus mijn Sunnah niet volgt, behoort niet tot mij."

#### De Koran over borstvoeding

Op 16 juli 2014 verscheen op gfcnieuws een mooi artikel over borstvoeding met een heel toepasselijke kop: 'Borstmelk: een gift van God'. Zie deze link: [www.gfcnieuws.com/?p=226870](http://www.gfcnieuws.com/?p=226870).

Koran 2:233, 31:14 en 46:15 benadrukken het geven van borstvoeding. "De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen, voor wie de zoogperiode wil volmaken... En wanneer jullie je kinderen door zoogmoeders willen laten zogen, dan rust er geen zonde op jullie..." (2:233)

Noot: de Profeet Mohammed werd gevoed en opgevoed door een zoogmoeder genaamd Halimah al-Sa'diyah.

#### Over ont-erving

Mag een persoon die bijv. zijn ouders of broer of zus of vrouw heeft vermoord, van hem of haar erven? De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Hij die een persoon vermoordt, mag niet van het slachtoffer erven." (Tirmidhi en Ibn Ma-djah). Ont-erving is één van de middelen in de Islam om het plegen van moord te ontmoedigen. Niemand mag beter worden van een misdadard.

Ahmad Jhawnie

### Ontwikkelaar digitale Koran leermethode in Suriname

Momenteel vertoeft in Suriname Ir. Soedirman Moentari, oprichter van de Digi Quran School. Hij vertelde aan de redactie het volgende over de door hem ontwikkelde nieuwe leermethode om Qoer'anisch Arabisch te leren.

De Digi Quran School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen die de Qoer'aan op een hedendaagse manier willen leren. Tevens ondersteunt zij docenten die deze manier van leren gebruiken. De school draagt haar onderwijsvisie uit via hun website [digiqranschool.nl](http://digiqranschool.nl) en door middel van presentaties en workshops voor scholen en instellingen. Momenteel zijn de volgende cursussen beschikbaar:

1. Cursus Arabisch voor beginners. Bij deze methode wordt de cursisten snel het Arabische alfabet aangeleerd. Van niveau 0 tot dat een cursist Arabisch kan lezen zijn er 6 lessen nodig.
2. Cursus Qoer'anisch Arabisch schrijven. In twee lessen leer je Qoer'anisch Arabisch schrijven met de computer. Deze cursus is voor kinderen en volwassenen die de Qoer'aan al kunnen lezen.
3. Digitaal Tadjwied. Deze cursus is voor kinderen en volwassenen die de Qoer'aan al kunnen lezen. Bij deze cursus wordt de Tadjwied uitgelegd middels powerpoint presentaties. Het huiswerk wordt per e-mail naar de docent opgestuurd (inclusief geluidsbestanden), de docent stuurt het gecorrigeerd terug met op- en aanmerkingen erbij. De letters en de karakters hebben verschillende kleuren afhankelijk van de desbetreffende leesregel.
4. Qoer'aan recitatie. Nadat de cursist de Tadjwied cursus met succes heeft afgerond wordt hij geleerd om de Qoer'aan vlot te kunnen reciteren. De cursist wordt ook geleerd hoe hij met gebruik van moderne apparatuur snel de Qoer'aan uit het hoofd kan leren.

Ir. Moentari verblijft nog tot oktober a.s. in Suriname. Organisaties die interesse hebben in een presentatie over zijn nieuwe leermethode, kunnen via het emailadres [digiqranschool@gmail.com](mailto:digiqranschool@gmail.com) contact met hem opnemen.



Foto: Arabisch leren schrijven op de computer volgens de methode van dhr. Moentari

## Website

### Artikel van de week:

#### Boosheid, hoe gaan we daarmee om?

Lees op [facebook.com/ivisep](http://facebook.com/ivisep)  
(Geef een 'like' en ontvang alle volgende updates)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?  
Bezoek het archief op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)



**Risaalah T.V.**  
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 17 aug.

- Historie van de Islam in Syrië
- Kinderprogr: The world of plants
- Interviews: Islam for the world

Uitzending gemist?  
Bekijk de vorige editie via [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

## Actueel / Maatschappij

### Religie en politiek, gaat dat samen?

Op 10 augustus werd door Haroen Badloe, Islam-deskundige uit Nederland, een inleiding verzorgd op initiatief van de Jongerencommissie van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV). Het thema was: 'Religie en politiek, gaat dat samen of niet?'



Foto: inleider Haroen Badloe (R) en voorzitter SIV jongerencommissie, Farley Bechoe

Na het definiëren van de begrippen 'religie' en 'politiek', voerde de inleider het gehoor naar het onderwerp 'scheiding van kerk en staat'. Hij gaf aan dat door het samengaan van religie en staat in vele landen nog steeds religieuze minderheden worden onderdrukt. Vervolgens gaf de inleider aan dat in de beginjaren van de Islam er geen scheiding was tussen religie en staat; de Profeet Mohammed (vzmh) en zijn eerste opvolgers waren zowel religieus leider als staatsman. Aangezien echter het niveau van oprechtheid van leiders van toen en nu verschilt is het haast niet meer mogelijk dat beide machten in handen van 1 persoon rusten. De adviezen die de Koran geeft aangaande rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, nakomen van beloftes, geen (politieke) zwartmakerij, etc. zijn volgens hem namelijk nauwelijks terug te vinden bij hedendaagse leiders, zodat ze geen onpartijdige plaats kunnen innemen in de maatschappij.

Verder gaf de inleider aan dat door politieke inmenging in religieuze organisaties, er vaak genoeg ruzies en splitsingen zijn ontstaan. Hij gaf daarom als advies mee dat politieke inmenging in religieuze verenigingen niet gewenst is en zoveel mogelijk vermeden dient te worden, vooral binnen de besturen en onder de geestelijken.

Uit de inleiding en daaropvolgende discussie bleek dat religie en politiek / kerk en staat niet volledig gescheiden van elkaar kunnen opereren. Immers leggen ambtsbekleders bij het aanvaarden van een hoog ambt een eed af in naam van God. Ook is in het Volkslied een regel opgenomen, 'Gado de wi fesiman'. Verder zijn religieuze organisaties van de Overheid afhankelijk v.w.b. subsidies, benoeming van huwelijksambtenaren, etc. Voor een goed functioneren van religieuze organisaties in de maatschappij, dienen ze ook contacten te onderhouden met maatschappelijke groeperingen, waaronder ook politieke organisaties. In de praktijk is het dus schipperen om een zodanige balans te vinden dat religie en politiek elkaar ondersteunen, doch geen negatieve invloed op elkaar uitoefenen.

## Spiritueel

### Respect voor ieders waardigheid

"O jullie die geloven, laat mensen geen anderen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij beter dan hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. Kwelijk is een slechte naam na geloof; en wie zich niet omkeert, dat zijn de onrechtvaardigen. O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou een van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is immers Vaakwekerend (tot genade), Barmhartig." (Koran 49:11-12)

Deze verzen handelen over sommige kwaden die veel voorkomen in de zogenaamde beschaafde wereld, en die de gemeenschap moreel doen ontwaarden. Ons wordt hier verteld dat we op basis van redelijkheid en billijkheid met elkaar omgaan, ondanks onze onderlinge verschillen.