



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 188 - 27 september 2014 - Dhul-Hidjah 3, 1435 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Religie & Filosofie

Diverse onderwerpen

Opgegeten door termieten!

Al het spaargeld van mw. Cai Hou, in totaal Yuan 10.000 (1.000 euro), is opgevreten door termieten. Die arme vrouw, 70, was er kapot van. Zie Dagblad Suriname van 4/9/2014, pagina 31.

In een poging om de snelle groei en bloei van de Islam te stuiten, hadden (in 617 na Chr.) de stamleiders van Mekka die tegen de Islam waren een boycot uitgevaardigd tegen Banu Hashim, de stam waartoe de Profeet Mohammed (vzmh) behoorde.

Het decreet van de boycot hield in, dat geen enkele vorm van relatie en communicatie onderhouden moest worden met de stamleden van Banu Hashim, inclusief de Profeet Mohammed. Het decreet werd ondertekend en opgehangen in de Ka'bah.

Als gevolg van de boycot waren de stamleden van Banu Hashim gedwongen te verhuizen naar een vallei waar ze drie jaren verbleven en veel leed en ontbering ondergingen.

Toen na drie jaren bleek dat de boycot niet het gewenste resultaat had opleverd, werd deze opgeheven. Toen men naar de Ka'bah ging om het decreet te vernietigen, bleek dat termieten dit hadden opgegeten, alleen de naam van Allah was nog leesbaar.

Een jaar na de opheffing van de boycot (ong. 621 n.Chr.) stierven Hazrat Khadijeh, vrouw van de Profeet Mohammed, en Aboe Talieb, oom en beschermheer van de Profeet. Dit jaar staat bekend als het 'Jaar van Verdriet'. 621 n.Chr. was het jaar van al-Isra wal Mi'raadij (Hemelreis) van de Profeet Mohammed en ook het jaar waarin de Profeet trouwde met Hazrat 'Aisha (r.a.).

Begin helemaal niet aan tatoeage (2)

Ik wil de lezers verwijzen naar mijn artikel 'Begin helemaal niet aan tatoeage' in Ar-Risaalah d.d. 29/3/2014, link ivisep.org/files/Risaalah20140329.pdf

Op 14 september 2014 publiceerde Volkskrant.nl een artikel van mw. Renée Braams over tatoeage met als titel 'Een tatoeage geeft aan mij de boodschap: ik heb lak aan alles en iedereen', zie deze link: volkskrant.nl/vk/nl/6191/Renee-Braams/article/detail/3746889/2014/09/14/Een-tatoeage-geeft-aan-mij-de-boodschap-ik-heb-lak-aan-alles-en-iedereen.dhtml

Tim Engelbart, columnist, heeft een fantastische reactie geschreven over voormeld artikel van mw. Braams: "Mevrouw Braams heeft dan ook helemaal gelijk. Tatoeages zijn over het algemeen een ontzering (sommigen zouden zelfs zeggen: een verminking) van het uiterlijk. Niet alleen doorbreken ze vaak op een hinderlijke manier de welhaast perfecte symmetrie van het menselijk lichaam, ook brengen ze onrust aan in een egale huid die over het algemeen juist rust uitstraalt. Alle kunstzinnige en vormgevende logica wijst dan dus ook in de richting van het resoluut afwijzen van iedere vorm van tatoeages." Bron: dagelijksestandaard.nl

Geloofsbelijdenis Islam, Christendom en Jodendom dezelfde

1) De geloofsbelijdenis van de Islam luidt: Er is geen god (niemand en niets is waard / waardig om aanbeden te worden) behalve Allah, (en) Mohammed is Gezondene (Rasoel) van Allah.

Noot: het Arabische woord Rasoel betekent: hij die gezonden / gestuurd is door Allah. Rasoel wordt ook vertaald met Profeet, Boodschapper.

2) De geloofsbelijdenis van het Christendom afgeleid uit het Nieuwe Testament, Johannes 17:3: "Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus."

Johannes 17:3 anders geformuleerd: Er is geen god behalve God, en Jezus is de Gezondene van God.

3) In het Oude Testament, Deuteronomium 6:4 staat: "Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! En in Exodus 3:15 staat: "Toen zei God verder tot Mozes: Aldus zal u tot de kinderen Israëls zeggen: De Here, de God uwer vaders, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij (Mozes) tot ulieden gezonden..."

Beide teksten samengevoegd, krijg je in het kort: Er is geen god behalve God, en Mozes is Gezondene van God.

Ahmad Jhawnie

Actueel / Maatschappij

"Wreedheden van IS veroordelen"

De Turkse islamgeleerde Gülen veroordeelde middels advertenties in diverse Nederlandse kranten de daden van IS. Dit is zijn boodschap:

"Als praktiserende moslim die sterk beïnvloed is



door de leerstellingen van de islam, veroordeel ik de gruwelijke wreedheden van de terroristische groep IS. De daden van IS zijn een schande voor het geloof dat de groep verkondigt, en zijn misdaden tegen de menselijkheid.

Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid. Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is simpelweg verkeerd en bedrieglijk.

IS is niet de eerste groep die religieuze retoriek gebruikt om haar wreedheid te vermommen; al-Qaeda deed het 13 jaar geleden, en onlangs deed Boko Haram dat. Wat ze allemaal gemeen hebben is een totalitaire mentaliteit die mensen hun waardigheid ontkent.

Elke vorm van geweld tegen onschuldige burgers of vervolging van minderheden is in strijd met de principes van de Koran en de traditie van de profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem. Leden van IS zijn ofwel totaal niet op de hoogte van het geloof dat zij verkondigen, ofwel zijn hun acties opgezet om hun persoonlijke interesses of die van hun politieke leiders te dienen. Dit laat ontverlet dat hun daden terroristische acties te zijn. Zij dienen voor de rechter gebracht en gedwongen te worden zich te verantwoorden voor hun afschuwelijke daden.

Ik betuig mijn innig medeleven met de families van de overledenen in Irak en Syrië, en de families van James Foley, Steven Sotloff en David Haines. Moge God hen kracht, geduld en doorzettingsvermogen geven en hun lijden verzachten. Ook bid ik voor de onmiddellijke vrijlating van de gegijzelden en vraag God, de Barmhartige, ons allen te leiden naar wederzijds respect en vrede. Ik nodig eenieder uit zich aan te sluiten bij mijn gebeden."

Fethullah Gülen, Turkse islamgeleerde

Website

Artikel van de week: Qurbani of Offerfeest

Lees op facebook.com/ivisep

(Geef een 'like' en ontvang alle volgende updates)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org



Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 28 sept.

Hadj - Islamitische bedevaart
(documentaire)

Utzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Spiritueel

Hadj, Navraatri en Rosh Hashanah

De Navraatri bededsperiode van onze hindoe broeders die momenteel gaande is, is een periode van zelfreflectie en terugkoppelen naar de Oorsprong. Evenzo is de Islamitische Bedevaartperiode een periode van zelfreflectie en terugkeer naar de Oorsprong. Ongeveer 2 miljoen moslims zullen in deze periode Mekka bezoeken, alwaar de Islam haar oorsprong vond.

Gedurende Navraatri vindt de zoeker de ware Bron via vasten, gebed en meditatie. Nacht wordt raatri genoemd omdat het rust en verjonging brengt. Het is interessant te weten dat de Koran ook van een nacht spreekt - de nacht waarin de Koran aan de Profeet Mohammed (vzmh) werd geopenbaard als spiritueel licht voor de mensheid.

Het is bekend dat de Profeet Mohammed (vzmh) zijn eerste openbaring ontving gedurende een periode van vasten en meditatie in de grot Hira (dit wordt in het laatste gedeelte van de Ramadan herdacht, in de Lailat al-Qadr nacht). Het is dus heel belangrijk dat wij mensen deze methoden toepassen om contact te zoeken met de Almachtige God.

Volgens bepaalde bronnen zijn de 9 dagen van Navraatri bedoeld om af te rekenen met 9 soorten van kwaad: lust (kama), woede (krodh), vol zijn van iets of jeezel (mad), hebzucht (lobha), zelfbedrog (moha), jaloezie (irsha), haat (dvesh), misgunnen (jalan), arrogantie en egoïsme (ahankara).

De Hadj rituelen vervullen het hart van de moslim met innerlijke rust en vrede. Bij de Hadj is belangrijk het gedenken van Allah (zikh), vragen van vergeving en doen van smeekgebeden, en verbeteren van ons moraal en gedrag. Daarom zei de Profeet Mohammed (vzmh): "Degene die de Hadj verricht en weg blijft van ontucht, ruzie en obsceniteiten, keert naar huis terug als (even zondeloos als) een pasgeboren kind."

In deze periode, samenvallende met Navraatri en Hadj, wordt ook het Joods Nieuwjaar herdacht. De Joodse gedenkdag Rosh Hashanah - de naam betekent "hoofd van het jaar" - wordt twee dagen herdacht, beginnend op 1 Tishrei, de eerste dag van het Joodse jaar, dit jaar op 25 september. Het is de verjaardag van de schepping van Adam en Eva, symboliserende de mensheid, en hun eerste handelingen in de richting van de realisatie van de rol van de mensheid in Gods wereld. Rosh Hashanah benadrukt daarmee de bijzondere relatie tussen God en de mensheid en onze afhankelijkheid van God als onze Schepper en Onderhouder.

Bij Rosh Hashanah worden ook de eerste zonden van de mens, en zijn berouw daarvan, herdacht. Het dient dan ook als de eerste van de "Tien Dagen van Berouw", die uitmonden in Yom Kippoor, de Grote Verzoendag. Deze tien dagen vallen dit jaar samen met de 9 Navraatri dagen, evenals met de eerste 10 dagen van de Hadj maand.

Een andere herdenking is het offer van Abraham's zoon, die ook plaatsvond op Rosh Hashanah, waarin een ram de plaats van zijn zoon innam als een offer aan God. De Joden gedenken Abrahams bereidheid om zijn zoon te offeren, en bidden dat de zegeningen uit deze daad ons mogen bijstaan terwijl we bidden voor een jaar van leven, gezondheid en welvaart. Dit offer wordt overigens jaarlijks ook door de moslims herdacht tijdens het Offerfeest, dit jaar rond 5 oktober.

Dus in de Bedevaartperiode, de Navraatri periode en de periode van Rosh Hashanah, is het hoofddoel om de diverse godsdiensten bestemd om van ons allen betere mensen te maken en zodoende een betere wereld te creëren.

-> Navraatri wordt dit jaar herdacht tussen 25 september en 3 oktober.

-> De Hadj maand, Zul-Hidjah, ging van start op 25 september en de Hadj (Bedevaart) zal op 2 oktober van start gaan.

-> Het Joodse nieuwjaar (Rosh Hashanah) ging van start op 25 september en Yom Kippoor zal op 3 oktober worden herdacht.

