



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 192 - 29 november 2014 - Safar 7, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Paus Franciscus bezoekt Turkije



Paus Franciscus en de Turkse president Erdogan

Wat is de bedoeling van het bezoek van de Paus aan een overwegend islamitisch land dat slechts 120.000 christenen telt?

Christen-moslim relaties

De paus ziet Turkije als een model voor politiek Islam en wil met zijn bezoek aan het land van 77 miljoen Turken een dialoog tussen verschillende culturen bevorderen, met de nadruk op christelijke-islamitische relaties in de 21-ste eeuw. De paus zal in Istanbul ook een bezoek brengen aan de voormalige moskee Aya Sophia, dat tegenwoordig een museum is, en de nabijgelegen moskee Sultan Ahmet, het belangrijkste gebedshuis in het land.

Oecumenische relaties

Turkije telt slechts ongeveer 120.000 christenen die tot verschillende kerken behoren. De orthodoxe kerken hebben sinds de vierde eeuw hun hoofdkwartier in Istanbul. Dat bezoekt de paus zaterdag. Patriarch Bartholomeus, de geestelijk leider van de ongeveer 300 miljoen orthodoxe christenen in de wereld, is daar gastheer. Het bezoek van de paus zal zondag worden afgesloten.

Islamitische Staat

In een toespraak zal Franciscus waarschijnlijk het geweld dat door extremisten uit naam van god wordt gepleegd, veroordelen. Ook spreekt hij mogelijk zijn steun uit voor christenen en andere religieuze minderheden die door het geweld van de terreurgroep Islamitische Staat worden getroffen. Aan de vooravond van zijn bezoek gaf de paus aan dat geweld is toegestaan om de opmars van IS te stoppen, maar alleen als de internationale gemeenschap daar achter staat. (nu.nl)

Spiritueel

Thanksgiving

'Thanksgiving Day' is een feestdag dat vooral wordt gevierd in de Verenigde Staten en Canada als dankbaarheid voor de oogst en voor het voorgaande jaar. Verschillende andere plaatsen rond de wereld hebben soortgelijke feesten. Het wordt in de V.S. herdacht op de vierde donderdag van november. Thanksgiving heeft zijn historische oorsprong in religieuze en culturele tradities, en is ook lang in seculiere betekenissen gevierd.

In deze Note zullen we ons bezighouden met een aantal aspecten van 'dankzegging' in de Islam.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Hij die de mensen niet bedankt, is ook on dankbaar tegenover God" (uit de Hadiesverzamelingen van Ahmad & Tirmizi).

De Islam leert niet dat men zich van anderen moet afzonderen teneinde spirituele groei te bereiken. Dit blijkt duidelijk uit het leven van de Profeet Mohammed (vzmh).

Niet alleen hield de Profeet van de mensen en zorgde hij voor hun, hij probeerde altijd op de hoogte te zijn van het doen en laten van zijn familie, bureu en de gemeenschap, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Of het nu betrof het bezoeken van de zieken, het geven van oprecht advies, het delen van zijn maaltijd met anderen of het accepteren van een uitnodiging, hij wist dat het vertoeven tussen de mensen de enige manier was om niet alleen een hechte gemeenschap te smeden, maar ook om zodoende zijn band met God te smeden. Het onderhouden van de onderlinge relaties wordt immers ook als een daad van geloof gezien.

In zijn leven en leringen benadrukte de Profeet Mohammed de noodzaak om met anderen verbonden te zijn door wederzijdse zorg en dienstverlening, en dankbaar te zijn voor het wederzijds goed doen naar elkaar toe.

Dankbaarheid was ook belangrijk in het leven van de Profeet (vzmh), zoals voormelde Hadies ons leert. Dankbaarheid wordt vaak gezien als een teken van geloof, terwijl ondankbaarheid als een teken van

Paus Franciscus is gisteren aangekomen in de Turkse hoofdstad Ankara voor een driedaags bezoek aan Turkije. President Erdogan heeft de paus vrijdagmiddag ontvangen in zijn ambtswoning. Voordat de paus naar het paleis ging, bezocht hij het mausoleum van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van het moderne Turkije. Hij legde een krans en hield een moment stilte.

Godsrealisatie met eigen ogen



In het onlangs uitgekomen boek 'Godsrealisatie met eigen ogen', geschreven door Hari

Kishori, worden enkele wegen besproken om een zgn. Gods-ervaring te bereiken. Na een aantal sterke geestelijke gewaarwordingen tijdens gebed, ging de schrijver op zoek naar antwoorden op het 'wat' en 'waarom' ervan. De speurtocht voerde langs verschillende gebedshuizen, maar de antwoorden werden uiteindelijk gevonden in de aloude heilige geschriften en de verklaringen daarvan door bekende leraren. In zowel de Vedische geschriften uit India, als de Bijbel en de Koran zijn duidelijke aanwijzingen gegeven om God te kunnen ervaren. Opvallend is, dat er meer gelijkenissen bestaan dan men in deze wereld van verschillen zou denken...

Alfa en Omega

In het Nieuwe Testament, Openbaring 1:8; 21:6 en 22:13 zegt God: "Ik ben de Alfa en de Omega." (de Eerste en de Laatste).

Tot de 99 Schone Namen, Siefaat van Allah behoren al-Awwal en al-Aagier (de Alfa en de Omega), zie Koran 57:3.

God is de Eerste wil zeggen, dat Hij er was voordat het multiversum werd geschapen. Hij is de Laatste wil zeggen, dat Hij er zal zijn nadat het multiversum zal ophouden te bestaan (Koran 55:26-27).

In het Nieuwe Testament, Openbaring 2:8 wordt Jezus aangeduid als alfa en omega, de eerste (profeet) en de laatste (profeet).

Jezus zei dat hij er al was voordat Abraham leefde (NT, Johannes 8:58). Ook zei hij dat er na hem talrijke valse profeten zullen komen (NT, Matteüs 24:11).

Tot de 99 namen, titels van de Profeet Mohammed (vzmh), behoren ook awwal en aagier, alfa en omega.

Mohammed zei, dat hij een profeet was voordat Adam werd geschapen. In de Koran 33:40 wordt Mohammed gaataman nabieyyien, de laatste of zegel der profeten genoemd.

Borstvoeding, en nog meer

Koran 2:233 zegt, dat moeders hun kinderen twee volle jaren borstvoeding dienen te geven. Achter de genoemde 2 jaren gaan nog meer zaken schuil dan alleen maar borstvoeding, o.a.:

- de eerste 2 levensjaren van een kind zijn heel belangrijk voor zijn motorische (lichamelijke) en cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling;
- de eerste 2 levensjaren van een kind zijn cruciaal voor de ouder-kindrelatie (liefde, warmte, troost, nabijheid).

Basiselementen succesvolle relatie

Psycholoog John Gottman beweert slechts 5 minuten nodig te hebben om te voorspellen of een koppel al dan niet toekomst heeft. Zie Dagblad Suriname van 15 nov. 2014, pag. 39, artikel: 'Heeft jouw relatie toekomst? Met deze twee kenmerken zit je goed'. Een citaat:

"Het probleem was dat alle gefaalde koppels allemaal lichamelijk tekenen van irritaties vertoonden in hun relatie. Hun lichaamstaal verradaat dat wanneer ze naast hun partner zaten, ze in strijdmodus waren. De andere koppels hadden een klimaat van vertrouwen en intimiteit geschept dat hen emotioneler en lichamelijk comfortabel had gemaakt", besluit Gottman.

Koran 30:21 luidt: "...en Hij (Allah) bracht tussen jullie (man en zijn vrouw) liefde (intimiteit) en barmhartigheid (vertrouwen). Waarlijk, daarin zijn tekenen (lessen) voor een volk dat nadenkt."

Een 'zachte landing' maken

Omdat echtscheiding heel pijnlijk is, leert de Koran 2:229 dat het op een goede (zachte, vreedzame) manier dient te geschieden. Partijen moeten niet uit elkaar gaan met een wrang gevoel, respectloos voor elkaar, met woede, verwensingen en verwijtingen. Koran 2:230 geeft de clue. Als de ex-echtgenoten in de toekomst besluiten te hertrouwen, moet het proces daartoe makkelijk verlopen.

Universum, multiversum, megaversum, of googolversum?

Is er slechts 1 heelal, of meerdere heellallen, of miljoenen heellallen of een waanzinnig oneindig aantal heellallen? Wetenschappers praten nu in termen van multiversum, met een moederheelal waaruit talrijke universa ontstonden; elk universum met zijn eigen natuurwetten.

In de Koran 41:11-12 staat: "Daarna wendde Hij (Allah) Zich tot de hemel (moederheelal) die een nevel (gas) was... En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen (talrijke universa), in twee dagen (perioden) en Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking (hun eigen natuurwetten)..."

Ahmad Jhawnie

Website

Artikel van de week:

Vorming en opvoeding

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org



Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 30 nov.

- De beginjaren van Mohammed's missie
(documentaire)

- Erfenis van de moslims in Spanje
(speech)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org