



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 193 - 13 december 2014 - Safar 21, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Islamitische gebedsdienst in kathedraal Washington



Op vrijdag 7 november werd voor het eerst een Islamitische gebedsdienst gehouden in de Nationale Kathedraal te Washington. Het wekelijkse Vrijdagsgebed is een van de belangrijkste gebedsdiensten in de Islamitische wereld.

Eerder zijn reeds oecumenische diensten gehouden in de kathedraal waarbij ook moslims betrokken waren, maar dit was de eerste keer dat de dienst speciaal voor moslims bestemd was. Met deze stap wordt beoogd dat er meer acceptatie komt tussen moslims en christenen wereldwijd. De dienst werd live uitgezonden via de website van de kathedraal.

Bron: huffingtonpost.com

Besnijden heeft vele voordelen

Het Amerikaanse Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (CDC) heeft nieuwe richtlijnen bekendgemaakt voor de besnijdenis van jongens. Volgens de overheidsorganisatie is er geen twijfel dat de ingreep gezondheidsproblemen voorkomt. In de Verenigde Staten is meer dan de helft van de mannen besneden.

Het CDC startte zeven jaar geleden een onderzoek naar herziening van



de richtlijnen voor besnijden. De vraag ernaar werd steeds kleiner en sommige staten stopten de vergoeding voor de ingreep. In de jaren zestig werd meer dan 80% van de jongens besneden, in 2010 was dat nog maar tot 58%.

Volgens het CDC is aangetoond dat besnijden een belangrijke rol speelt in het voorkomen van HIV en herpes besmettingen.

Bron: al-yaqeen.com

Ongeregistreerde nikaah niet toegestaan in Engeland

Niet alleen in Suriname, ook daarbuiten komt het wel eens voor dat huwelijksvoltrekkingen volgens Islamitische voorschriften (nikaah) niet worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. In reactie op zo'n geval in Engeland, schreef Dr. Wael Shihab:

"Het is niet acceptabel voor getrouwde moslim partners om hun huwelijk niet te registreren in een land, waar religieuze huwelijken niet automatisch worden erkend. Dit kan in de toekomst problemen brengen voor de echtgeno(o)t(e) of de kinderen."

Dr. Shihab studeerde aan de Egyptische Al-Azhar universiteit en heeft de titel van PhD in Islamitische studies.

Bron: onislam.net

Religie & Filosofie

Say NO to alcohol, drugs and gambling

De kop van dit artikelje is een parafraze van Koran 2:219, dat als volgt luidt: "Zij vragen u (Profeet Mohammed) omtrent bedwelmende middelen (alcohol, drugs) en kansspelen (loterij, gokken etc.). Zeg: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel (schadelijke gevolgen op lange termijn voor mens en maatschappij) is groter dan het (korte termijn) voordeel."

Als je middels animaties wil weten wat drugs doen met je gezicht op (lange) termijn, ga naar deze link: www.rehabs.com/explore/faces-of-addiction/

Drugs leidt tot corruptie van de samenleving, o.a.:
- fysieke en psychosociale schade bij de gebruiker;
- aanwending drugsgelden voor corruptie, omkoping, etc.;
- negatieve effecten op de volksgezondheid (om zulks tegen te gaan, denk aan bijv. het Bureau Alcohol en Drugsbestrijding).

Noot: de nieuwe Belgische regering gaat het gebruik en bezit van alle drugs opnieuw vervolgen. Afgelopen met het gedoogbeleid, dus geen legalisatie en regulatie meer. Er komt een nultolerantie op drugsbezit en -gebruik.

Een beschermend 'dak'

"We worden beschermd door een Star-trek achtig onzichtbaar schild", is de kop van een artikel in Times of Suriname van vrijdag 28 november 2014, pag. 24, rubriek Wetenschap.

"Een team van wetenschappers heeft een onzichtbaar schild ontdekt op een hoogte van 11.500 kilometer boven het aardoppervlak. Dit Star-Trek-achtig schild blokkeert extreem snelle elektronen, die tijdens zonnestormen door de ruimte vliegen en astronauten en satellieten bedreigen... Het lijkt wel alsof de elektronen op een glazen wand botsen... Nu lijkt het erop dat het Star Trek-achtig schild hiervoor verantwoordelijk is... Het is nog onduidelijk hoe het schild zich heeft kunnen vormen."

In de Koran 21:32 staat: "En Wij (Allah) maakten de hemel als een beschermend dak (kap of schild, voor de aarde), maar zij wenden zich af van Zijn tekenen."

Noot:

- 'maar zij (die niet geloven in het bestaan van een God) wenden zich af van Zijn tekenen'. De schepping van de hemelen en de aarde is het bewijs van het bestaan van een Schepper (Intelligent Designer). Wat voor bewijs willen ze nog meer?

- 'En Wij'. Wij is een majesteitsmeervoud. Hieruit mag zeker niet de conclusie getrokken worden dat er naast Allah andere goden bestaan, of dat Hij één of meerdere partners, dan wel gelijken heeft.

- De kop van het artikel 'We worden beschermd door een Star-trek achtig onzichtbaar schild' komt bijna overeen met het Koranvers 'En Wij maakten de hemel als een beschermend dak'.

- Het artikel zegt 'Het is nog onduidelijk hoe het schild zich heeft kunnen vormen'. Koran 21:32 verschaft duidelijkheid. Allah heeft het gemaakt.

Waarde gezondheid en leven

Een soefi zei, dat als je de waarde van gezondheid wil weten, bezoek de ziekenhuizen, en als je de waarde van het leven wil weten, bezoek de begraafplaatsen.

Trias politica

De trias politica oftewel scheiding der machten houdt in, dat binnen een staat er drie afzonderlijke organen moeten zijn om partijdigheid, willekeur en dictatuur te voorkomen. Deze drie machten mogen niet door één persoon of instantie worden uitgeoefend. Deze drie machten zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.

De Koran 57:25 schijnt te verwijzen naar de trias politica. "Waarlijk, Wij (Allah) zonden Onze profeten met duidelijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weegschaal opdat de mensheid rechtvaardig moge zijn. Wij hebben IJzer neergezonden..."

Het Boek verwijst naar de wetgevende macht; de Weegschaal naar de rechterlijke macht en IJzer naar de uitvoerende macht.

Dat de rechterlijke macht in voornoemd Koranvers in het midden staat, zou een aanwijzing kunnen zijn van haar dubbele taak: het toepassen van wetten en het toetsen van wetten aan een wet van een hogere orde, bijv. grondwet, verdrag.

Ahmad Jhawnie

Spiritueel / Maatschappij

Roddel en laster

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen. ... Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. ... O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het!" (Koran, 49:11-12)

- Hij die andermans zaken aan u vertelt, vertelt zeker ook uw zaken aan anderen.

- Spreek geen kwaad over de doden, want dat is een grote zonde.

- Heb geen kritiek op iets waar je geen kennis over hebt, omdat je misschien niet weet wat voor goeds er allemaal in zit.

- De tong is een beest; als je het vrijlaat, zal het bijten.

- Roddelen is het tijdverdrijf van de zwakken.

- Hij die de roddelaar gehoorzaamt en gelooft, verliest een vriend.

"Gehoorzaam geen enkele verachtelijke zweerder, lasteraar, die rondgaat met kwaadsprekerij, verhinderaar van het goede die de grenzen overschrijdt, zondig, laaghartig, en naast dat alles berucht om zijn kwaadaardigheid." (Koran, 68:10-13)

"Toen jullie het op jullie tongen ontvingen en met jullie monden spraken over datgene waar jullie geen weet van hadden, en jullie dat een kleinigheid vonden, terwijl Allah het ernstig vond. En waarom zeiden jullie niet, toen jullie het hoorden: Het betaamt ons niet om erover te praten. Glorie aan U! Dit is vreselijke kwaadsprekerij. Allah vermaant jullie, dat jullie nooit tot zoiets terugkeren, als jullie gelovigen zijn. ... Degenen die graag zien dat roddel de ronde doet over degenen die geloven, voor hen is er een vreselijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals" (Koran, 24:15-17, 19).

Roddel en laster in de politiek

Laster komt heel veel voor in de Surinaamse politiekvoering, vooral in de aanloop naar de verkiezingen toe. Om zgn. politiek gewin te bereiken, schroomt men er niet voor om politieke tegenstanders bij tijt en ontij zwart te maken. Men schildert mensen van andere partijen zodanig af dat het lijkt alsof die helemaal geen goed doen of nooit enig goed hebben gedaan.

Uitdaging

Een uitdaging aan alle politici. Voor elke negatieve zaak die u een tegenstander in de schoenen schuift, haal ook één positieve zaak van die persoon aan. Iedereen heeft goede en minder goede kanten. Leg niet alleen de nadruk op het slechte, maar ook op het goede. Wie van u is groot genoeg om dit te doen? Wij volgen u op de voet. :)

Website

Artikel van de week:

Alcoholische dranken en kansspelen

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org



Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 6
Volgende editie: 14 dec.

- **Wonderen uit de natuur**
(documentaire)

- **Dilemma of the Muslim youth today**
(speech, Abdullah Hakim Quick)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org