



Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 196 - 24 januari 2015 - Rabi ul-Thani 3, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Arabisch koning Abdullah overleden



De koning van Saudi-Arabië, Abdullah, is overleden, meldt de staatstelevisie in het land vrijdag 23 januari. Hij werd ongeveer 90 jaar oud. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Hij is 79 jaar en had al tal van taken overgenomen van Abdullah. In maart van het afgelopen jaar is de jongste halfbroer van Abdullah en

Salman, prins Muqrin, tot tweede in de lijn van troonopvolging benoemd.

Hervormingen

Abdullah voerde in het uiterst behoudende koninkrijk voorzichtig hervormingen door. De buitenwereld merkte ze nauwelijks op, maar in eigen land was dat wel anders. De maatregelen morrelden aan het gezag van de machtige moslimgeestelijkheid en aan de ultraconservatieve tradities van Saudi-Arabië. Zo was hij gastheer van een interreligieuze gedachtewisseling waaraan ook joden deelnamen, richtte hij de eerste gemengde Saudische universiteit op en beloofde hij vrouwen stemrecht in de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

Medeleven

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn medeleven geuit. "Als leider was hij altijd eerlijk en hij was moedig in zijn overtuigingen", prees Obama Abdullah in een verklaring.

"Een van die overtuigingen was zijn standvastige en gepassioneerde geloof in het belang van een band tussen de VS en Saudi-Arabië als een kracht voor stabiliteit en veiligheid in het Midden-Oosten en daarbuiten", zei Obama. "De verbondenheid en de sterkte van het partnerschap tussen onze twee landen is een onderdeel van de erfenis van koning Abdullah." Obama sprak verder van een warme en oprechte vriendschap. (nu.nl)

Spiritueel / Maatschappij

Lust en boosheid

"Volg niet (de) begeerte, opdat deze jou niet zal doen afdwalen van het pad van Allah" (38:26).

"En degenen die de grote zonden en onzedelijkheden uit de weg gaan en, altijd wanneer zij boos zijn, vergeven" (42:37).

"Wanneer een bezoeking van de duivel hen teistert, dan worden degenen die zich hoeden voor het kwaad indachtig, en jawe! zij zien" (7:201).

De Koran leert dat lust en boosheid de basisbegeerten zijn, in hun natuurlijke

toestand. Deze dienen niet onderdrukt te worden, zoals andere religieuze systemen onderwijzen, aangezien zij de grondslag vormen voor onze spirituele groei. Het Boek heeft regelingen vastgesteld waardoor zich zodanige ethiek en vroomheid uit deze basisbegeerten kunnen ontwikkelen, dat die onze spirituele kleding zullen vormen.

Het Boek leert dat boosheid en lust rechtmatig kunnen zijn, wanneer deze hartstochten veredeld worden. Boosheid - indien veredeld - wordt rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid en zelfbeheersing, dapperheid, moed, edelmoedigheid, ernst en sereniteit, tolerantie, grootmoedigheid, geduld, volharding, terwijl dezelfde hartstocht in zijn basisvorm leidt tot haat, vijandschap, wraak, heethoofdigheid, haast, trots, onbezonnenheid, roekeloosheid, koppigheid, lafheid, enz.

Lust als basishartstocht, aan de andere kant, leidt tot hebzucht, jaloezie, minachting, gierigheid, het gedogen van slechtheid, egoïsme, buitensporigheid, losbandigheid en ijdelheid, terwijl dezelfde lust in beheerste vorm leidt tot liefde, devotie, onbaatzuchtigheid, genade, medelijden, kuisheid, vrijgevigheid, opofferingsgezindheid en betrouwbaarheid.

Deze korte beschrijving van de twee soorten basishartstochten is in geen geval volledig.

Bovendien ontstaan sommige van bovengenoemde eigenschappen ook uit een combinatie van de basishartstochten. En wijsheid speelt een grote rol in de vorming van het menselijk karakter. Indien op de juiste wijze gevormd, ontstaat rede, logica, bedachtzaamheid, wijsheid en verstand. Al deze benodigdheden voor het menselijk bewustzijn en karaktervorming worden uitvoerig behandeld in de Koran, die ons een duidelijke richting geeft naar het rechte pad.

Khawja Kamal-ud-Din, Message of Islam

Citaat

Pas op voor roddelaars!

Als je meedoet met mensen die roddelen en lasteren, kan het zijn dat je ooit ook het onderwerp van hun gesprek wordt... Blijf ver van zulke lieden!

Website

Artikel van de week:

Diverse milieu artikelen en milieu tips

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 25 jan.

Islam, Slavery, and the African

(Speech, Abdullah Hakim Quick)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Religie & Filosofie

Fatwa (juridisch oordeel) naar aanleiding van moordaanslagen

Naar aanleiding van de moordaanslagen op 7 januari 2015 in Frankrijk op redactieleden van het satirische weekblad Charlie Hebdo, heeft Shaykh Fawaz Jneid van Den Haag, 'Nederlandistan', het volgende geschreven op zijn Facebook:

"Het standpunt van de moslims is, dat het niet toegestaan is om journalisten in Europa en het westen te vermoorden die de beste der schepselen, de Profeet Mohammed - Vrede Zij Met Hem -, belachelijk maken. Dit komt doordat de Islamitische wet dit verbiedt en doordat hier grote gevaren (voor moslims) het gevolg van kunnen zijn."

Minder wiegendoden

In vergelijking met 20 jaar geleden komt wiegendood 5 maal minder voor in België. De gunstige evolutie is volgens professor G. Naulaers toe te schrijven aan de voorzorgsmaatregelen die steeds meer ouders in acht nemen zoals baby's op hun rugje te laten slapen en niet roken tijdens en na de zwangerschap.



Link: www.knack.be/5-maal-minder-wiegendoden-in-20-jaar-tijd

SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) is de plotselinge en onverklaarbare dood bij zuigelingen jonger dan een jaar. Het voornaamste risicofactor daarbij is het laten slapen van de baby's op hun buik.

De Profeet Mohammed heeft mensen verboden om op hun buik te slapen, omdat het schadelijk is. De Profeet had de gewoonte te slapen op zijn rechterzij. De beste slaaphouding is slapen op je rechterzij of op je rug, niet op je linkerzij (hoewel niet verboden) en niet op je buik.

De Islam tussen onwetende volgelingen en incapabele schriftgeleerden

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi (foto) heeft opgeroepen tot een 'religieuze revolutie' die een eind moet maken aan de gewelddadige jihad in zowel de islamitische als de niet-islamitische wereld. Deze oproep deed hij op de Al-Azhar universiteit tot de aanwezige religieuze schriftgeleerden ('ulama) in verband met de herdenking van de geboortedag van de Profeet Mohammed.



De president durfde te zeggen tot de schriftgeleerden: "Julie imams zijn verantwoordelijk bij Allah. De hele wereld - ik herhaal, de hele wereld - wacht op jullie omdat deze gemeenschap (Egypte of de moslimwereld) uit elkaar wordt gescheurd, het wordt kapotgemaakt, het gaat verloren - en het gaat verloren door onze eigen handen."

Tot slot zei president Al-Sisi: "Wij moeten hard nadenken over waarmee wij geconfronteerd worden. Het is ondenkbaar dat wat wij als het meest heilige beschouwen (namelijk de Koran, A.J.), maakt dat de gehele moslimwereld een bron van zorg, angst, gevaar, moord en vernietiging is geworden voor de rest van de wereld. Onmogelijk."

Link <http://freebeacon.com/egyptian-president-calls-for-religious-revolution-in-islam>

Noot: De kop van dit artikel is ontleend aan een boek van de Egyptische rechtsgeleerde Abdull Qadir Awdah, getiteld 'al-islam baina jahli abna-ihl wa 'ajzi 'ulama-ihl'.

Je suis Ahmad Jhawnie