



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 197 - 7 februari 2015 - Rabi ul-Thani 17, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Historie

Profeet Mohammed een van de grootste wetgevers in historie mensheid

De wereld wordt steeds weer opgeschrikt over cartoons over de Islamitische Profeet Mohammed (vzmh). De Charlie Hebdo affaire ligt ons nog vers in het geheugen. Enkele jaren terug heeft ook de Deense krant Jyllands-Posten de Profeet afgebeeld als een terrorist met een bom. En zo zijn er nog meerdere gevallen geweest waarbij de Profeet in een negatief daglicht werd gesteld door middel van cartoons. Tussen dit alles door is maar weinig bekend van een positief bedoelde beeltenis van de Profeet Mohammed,

beeltenissen: "Mohammed (c 570-632), de profeet van de islam. Hij wordt afgebeeld met de Koran. De Koran geeft de primaire bron van de islamitische wet. De afbeelding hieronder is een goedbedoelde poging van de beeldhouwer, Adolph Weinman, om Mohammed te eren, maar het is niet bedoeld om op Mohammed te lijken. Moslims hebben over het algemeen een sterke afkeer van beeldhouwde of afgebeelde voorstellingen van hun profeet." Zie hier voor de link: www.supremecourt.gov/about/northandsouthwalls.pdf



namelijk in het Amerikaans Hooggerechtshof. De rechters van dit hof zijn namelijk omringd door beeltenissen van wat zij beschouwen als de 18 grootste wetgevers in de historie van de mensheid, waaronder ook een beeltenis van de Profeet Mohammed. Deze beeltenissen werden omstreeks 1935 geplaatst. Franklin D. Roosevelt was toen president van de V.S. De derde beeltenis vanuit rechts is een persoon met een exemplaar van de Koran in zijn hand, die Mohammed moet voorstellen. Andere grote wetgevers die daar zijn genoemd, zijn o.a. Mozes, Salomon, Confucius en Hammurabi.

De website van de Hoge Raad zegt over deze

www.sharia101.org

Spiritueel / Maatschappij

Het goede in anderen beschouwen

Toen John D. Rockefeller de leiding had over 'Standard Oil', maakte een van zijn uitvoerende managers een fout die de maatschappij meer dan 2 miljoen dollar kostte.

De andere managers dachten dat Rockefeller kwaad zou worden en wellicht deze manager zou ontslaan. Maar hij deed dat niet.

Voordat hij de manager die de fout had gemaakt, naar zijn kamer riep, ging hij rustig zitten en stelde een lijst op van de positieve kwaliteiten van die man, waaronder ook hoe deze meneer in het verleden de maatschappij heeft geholpen om miljoenen dollars te verdienen.

Een van de andere managers zei later: "Zodra ik de neiging heb om kwaad te worden op iemand, dwing ik mezelf ertoe om even rustig te gaan zitten en een lijst te maken van hun positieve eigenschappen. Tegen de tijd dat ik hiermee klaar ben, heb ik een andere visie op die persoon. En het beste resultaat is, dat ik tegen die tijd ook over mijn boosheid heen ben. Ik kan niet vertellen hoe vaak deze gewoonte mij ervan heeft weerhouden een van onze grootste fouten te maken, namelijk onze zelfbeheersing verliezen. Ik zou deze gewoonte aan een ieder willen aanbevelen die met mensen te maken heeft."

Dus voordat we een vooroordeel over anderen overnemen, neem even pauze en vraag God om wijsheid. Neem dan even de tijd om een lijst met hun goede kwaliteiten te maken. Als je dat doet, kan je tot een andere conclusie komen. Een ding is zeker: je zal hun op gepaste wijze benaderen en geen dingen zeggen waar je later spijt van hebt." (Jaganathan Madhavan).

Koran 4:19: "Als jullie hen haten, kan het zijn dat u een afkeer heeft van iets, terwijl Allah daarin overvloedig goed heeft geplaatst.

Citaat

Het beste geschenk

Het beste geschenk dat je aan je medemensen kunt geven, is hen het beste toewensen en hen ondersteunen onder alle omstandigheden.

Goede en slechte daden

1. Daden uit vroomheid verliezen nooit hun waarde.
2. Er is geen betere vroomheid dan van hem, die in geval van twijfel zich terugtrekt van een zaak.
3. Er is geen betere aanbidding dan het nakomen van plichten.
4. Het wegblijven van een zonde is makkelijker dan het vergeving vragen ervoor.
5. De biddende die geen goede daden doet, is als een boogschutter zonder boogpees.
6. In de wereld zijn er twee soorten mensen: een die zijn ziel heeft verkocht en het daarom heeft vernietigd, en een die zijn ziel heeft gekocht en het daardoor heeft bevrijd.
7. Een ieder die een verkeerde daad doet, begaat twee zonden: ten eerste het begaan van de daad, en ten tweede het tevreden zijn erover.
8. De wereld is een doorgangshuis naar het permanent verblijf in het Hiernamaals.
9. Degene die blij is over de slechte daden van mensen, wordt beschouwd als een van hen.

Bron: Sayings of Ali

Website

Artikel van de week:

Eenheid in Verscheidenheid

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org



Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 8 feb.

Answers from the Quran
(Harun Yahya documentaire, deel 3)
In the footsteps of the Prophet
(Documentaire)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Religie & Filosofie

De eeuwig bestaande

De Bhagavat Geeta zegt in 2:12: "Er was nooit een tijd dat Ik niet bestond." D.w.z. God is de eeuwig bestaande. Twee van de eigenschappen van Allah zijn al-giedam, zijnde zonder begin, en al-baqa, zijnde zonder einde. Dus de eeuwig bestaande, de eeuwig levende.

Bhagavat Gita 10:3 zegt: "Hij, die Mij kent als ... de Beginloze ... wordt als zijnde wijs onder de stervelingen beschouwd ..." En Bhagavat Gita 11:19: "Zonder een begin, midden of einde..."

Svetasvatara Upanishad en Koran hoofdstuk 112

Svetasvatara Upanishad 6:9, een Hindoe heilig geschrift, luidt als volgt: "Na casya kascij janita na cadhipah." Vertaling: Hij (God) kent geen ouders noch superieuren. De geciteerde tekst is ontleend aan artikelen van Dr. Zakir Naik.

1. Als God ouders zou hebben, zou dat logisch inhouden dat God ook grootouders heeft, en overgrootouders, en overovergrootouders, en zo tot in het oneindige. Koran 112:1 zegt dat Allah Eén en Enig is.
2. Als God ouders zou hebben, zou dat inhouden dat God een baas boven zich heeft, en dus ondergeschikt en afhankelijk is. Koran 112:2 zegt dat Allah de Onafhankelijke is (is voor Zijn bestaan van niemand en niets afhankelijk).
3. Als God ouders zou hebben, zou dat inhouden dat er een tijd was dat God niet bestond. Dit is onmogelijk en ondenkbaar. Koran 112:3 zegt dat Allah geen ouders heeft. De Bhagavat Gita zegt in 10:3: "Hij, die Mij kent als de Ongeborene... wordt als zijnde wijs onder de stervelingen beschouwd..."
4. Als God ouders zou hebben, zou dat inhouden dat God een kind of kinderen heeft. De ouders van God zouden vanzelfsprekend kleinkinderen willen hebben. Koran 112:3 zegt dat Allah geen kind heeft.
5. Als God ouders zou hebben, zou de vraag rijzen of de ouders van God nog meer kinderen hebben, en die dus de gelijke zijn van God. Of is God het eniggeboren kind van Zijn ouders? Koran 112:4 zegt dat Allah in geen enkel opzicht gelijken heeft.

Samenvatting: Bhagavat Gita 10:5: "U (God) bent Zelf de enige, die weet wie en wat U bent." Koran 42:11: "Niets is gelijk aan Hem (vergelijkbaar met Hem)."

Het levend begraven van meisjes

"In India is op vrijdag 16 januari 2015 een man opgepakt die zijn dochter levend wilde begraven in zijn achtertuin in het dorpje Putia in het noordoosten van het land. De man had het 10-jarige meisje al tot aan haar hals onder de aarde gestoken. Buurtbewoners konden de man gelukkig nog tegenhouden."

Link www.hln.be/Man-probeert-dochter-levend-te-begraven-omdat-ze-meisje-is.dhtml.

Vóór de komst van de Islam werden in Arabië pasgeboren meisjes levend begraven. De Islam maakte een einde aan deze gewoonte. De Koran zegt in hoofdstuk 16, verzen 58-59: "En wanneer aan één hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn (vol droefheid en woede). Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten."

En in hoofdstuk 81 luiden de verzen 8 en 9: "En wanneer het levend begraven meisje (op de Oordeelsdag) ondervraagd wordt, voor welke zonde zij gedood werd."

In onze tijd worden er dagelijks meisjes 'levend begraven'. Hoezo? Het antwoord is te vinden in bovengenoemd artikel. "Het komt regelmatig voor dat foetussen worden afgedreven als blijkt dat het een meisje is."

De Indiase premier N. Modi heeft recentelijk het startssein gegeven voor een campagne om een tekort aan meisjes te stoppen, link www.bnr.nl/feeds/amp/BU1/161301-1501/indiase-campagne-moet-meisjestekort-stoppen.

Ahmad Jhawnie