



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 198 - 21 februari 2015 - Jumada al-Awwal 2, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

'Alles onder één dak': interreligieuze gebedshuizen



Het internationaal unieke 'House of Religions' in Bern, Zwitserland opende haar deuren eerder deze maand. Acht religieuze gemeenschappen gaan hier samen onder één dak. Het is de eerste in zijn soort in de wereld. Dit is het type van religieuze tolerantie dat de wereld op dit moment nodig heeft. Christenen, Hindoes, Moslims, Boeddhisten, en andere geloofsgemeenschappen nemen dit gebedshuis nu hun 'huis'.

Het gebouw is zodanig ontworpen dat de diverse geloofsgemeenschappen hun eigen gebedsplaatsen hebben en daarnaast ook makkelijk in contact met elkaar kunnen treden.

Ook in Duitsland is een dergelijk initiatief gaande. Christenen, Moslims en Joden, allemaal biddende onder één dak, dat is het unieke project van een pastoor, een imaan en een rabbi in Berlijn. De bedoeling is dat dit gebouw in 2018 zal worden geopend. De fundraising ging in juni 2014 van start. Het gebouw komt te staan op een plek met een grote religieuze significantie. Rond deze plek werden namelijk bij archeologische

opgravingen in 2017 diverse kerken uit de Middeleeuwen gevonden.

Dergelijke interreligieuze samenwerkingen zijn overigens niet nieuw. Toen de Moslims zich omstreeks het jaar 634 in Syrië vestigden, verrichtten ze hun gebeden in de 'John de Baptist' kerk in Damascus. De Christenen bleven op de zondag hun kerkdienst aldaar houden. Twee geloofsgemeenschappen, vredig naast elkaar. Later werd deze kerk overgekocht door de Moslims en werd daar de Umayyad moskee gevestigd.

Uit de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) is bekend dat hij ooit een Christelijke delegatie ontving, en hun toestond in de moskee hun gebeden te verrichten. Hoewel geen interreligieuze gebedshuis, zien we hier een voorbeeld van interreligieuze tolerantie die reeds in de beginjaren van de Islam werd toegepast.

Terwijl religieuze spanningen stijgen over vrijwel de gehele wereld, zien we hier verheffende voorbeelden van liefde en compassie tussen geloofsgroepen onderling. De initiatieven in Bern en Berlijn zijn kleine stappen naar een meer harmonieuze toekomst voor de wereld. Het is te hopen dat ook anderen dit initiatief overnemen in plaats van gescheiden naast elkaar te leven en slechts hun eigen visie als de ultieme waarheid te beschouwen, met alle negatieve gevolgen van dien. Laat dit verhaal een inspiratie zijn (ook naar de Surinaamse geloofsgroepen toe) om de diverse wereldreligies te zien als diverse paden die allemaal leiden naar spiritueel geluk.

Glossy magazine over Profeet Mohammed

Was de profeet oorlogszuchtig, vrouw-onvriendelijk en pedofiel? Hoe ging hij om met zijn bureu? Met zijn vrouwen? Had hij gevoel voor humor of niet?

Dergelijke vragen komen aan de orde in de glossy die de Nederlandse Moslimkrant (demoslimkrant.nl) dit jaar gaat maken.

Reden voor deze glossy zijn de aanhoudende misvattingen en minimale kennis over de Profeet, aldus hoofdredacteur Bourzik. "In 63 pagina's (omdat de Profeet 63 jaar werd) leggen artikelen over de verschillende rollen van de Profeet een relatie met onze huidige dilemma's en toonaangevende mensen in het Nederland van nu."

republiekalloctonie.nl

Religie & Filosofie

2015 Internationaal Jaar van het Licht

"De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot internationaal jaar van het licht. Licht is immers de bron van alle leven en laat ons toe om met elkaar te communiceren en de wereld waarin we leven beter te begrijpen. Bovendien neemt licht heel wat verschillende vormen aan.

Het internationaal jaar van het licht, uitgeroepen door de Verenigde Naties, wil aandacht vragen voor de realisaties op het gebied van lichttechnologie en zijn toepassingen, maar ook toekomstige wetenschappers en ingenieurs inspireren.

2015 telt een aantal verjaardagen van belangrijke ontdekkingen, zoals de 100e verjaardag van de relativiteitstheorie van Albert Einstein, en het vroege werk uit 1015 van de Arabische wiskundige Ibn al-Haytham, die als eerste onderzoek deed naar de reflectie van licht op gekromde oppervlakten.

Bron: knack.be/nieuws/planet-earth/in-beeld-dit-is-waarom-2015-het-internationaal-jaar-van-het-licht-is

Over geestelijk licht

1. Allah is het Licht der lichten, de Bron van alle lichten. De Koran zegt in 24:35: "Allah is het Licht van de hemelen en de aarde..." Dit vers wordt genoemd 'Ayat an-Noer', Vers van het Licht. Imam Ghazali (1058-1111 n. Chr.) heeft over dit Koranvers een boek geschreven, getiteld 'Mishkat al-Anwar' (De Nis van Lichten).

Het Nieuwe Testament, Jakobus 1:17 zegt: "Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven (God), want het daalt neer van de Vader (Bron) der lichten..."

De Bhagavat Gita, 15:12 zegt: "De pracht die wordt gevonden in het licht van de zon die de gehele wereld verlicht en ook wordt gezien in de maan en het vuur; begrijp dat dat licht het Mijne is."

2. An-Noer (Het Licht) is één van de 99 *sifaaat* (eigenschappen) of *asmaa oel-hoesna* (de schone Namen) van Allah, de Bron van alle lichten.

3. De Koran is Licht. Allah zegt in de Koran, 64:8: "Geloof daarom in Allah en Zijn Profeet (Mohammed) en het Licht (de Koran) dat Wij (Allah) hebben neergezonden..."

De Tawraat (Thora) wordt Licht genoemd. "Waarlijk, Wij (Allah) hebben de Tawraat neergezonden met daarin Leiding en Licht..." Koran 5:44

De Indjiel (het Evangelie) wordt Licht genoemd. "...En Wij (Allah) gaven hem (Isa / Jezus) de Indjiel met daarin Leiding en Licht..."

4. De Profeet Mohammed (vzmh) is Licht. Allah zegt in de Koran, 5:15: "...Waarlijk, er is van Allah een Licht (de Profeet Mohammed) en een duidelijk Boek (de Koran) tot jullie gekomen."

De profeet Jezus (vzmh) is Licht. "Ik ben het Licht van de wereld. Wie mij volgt heeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten." Nieuwe Testament, Johannes 8:12. (zie ook Koran 6:122)

5. De Islam is Licht. "...en Hij (Allah) brengt hen vanuit de duisternissen naar het Licht (de Islam)..." Koran 5:16.

De Koran zegt in 24:35: "...Licht op Licht..." Allah (Licht) is de Schepper van het Licht (de Islam), die bestemd is voor zowel het Oosten als voor het Westen, dus universeel. Licht op Licht is onwrikbaar geloof en zekerheid.

Over de duisternis, het tegenovergestelde van licht, zegt de Koran in 24:40: "...duisternis boven duisternis..." D.w.z. onwetendheid en twijfel leiden tot ongeloof.

6. Boeddha zei: "Ik ben niet jullie licht... Wees een licht voor jezelf." M.a.w. neem zelf je eigen verantwoordelijkheid, volg mij en je wordt een licht.

De Koran 6:122 zegt in dit verband: "Is degene die (geestelijk) dood was, en die Wij dan tot leven wekten ('herboren' wordt) en voor wie Wij een licht (tot een lichtend voorbeeld) maakten waarmee hij zich onder de mensen begeeft, gelijk aan degene wiens gelijkenis is als iemand (van alle kanten) in duisternis waaruit hij niet kan ontsnappen?..."
Ahmad Jhawnie

Spiritueel / Maatschappij

Vijf belangrijke regels voor succes

1) Nederigheid

Laat elk van je daden ten dienste van anderen zijn. Ambities om alleen jezelf ten dienste te zijn, eindigen altijd in ontevredenheid.

Het 'persoonlijke ego' dient te worden onderdrukt en te worden vervangen door het 'universele ego'. We moeten geen 'deel' zijn, maar samen moeten we 'het geheel' zijn. Het 'ik' moeten we vergeten.

2) Eerbied

Wees je ervan bewust dat je de tolk bent van het 'universele bewustzijn'. Weet dat je de potentie hebt om alles te creëren, om ongelooflijke dingen tot stand te brengen, omdat je een instrument bent van het Universum. Niemand kan iets tot stand brengen zonder eerst eerbied voor het Universum te hebben, waarbij hij weet dat hij vanuit de Universele Kracht werkt.

3) Inspiratie

Als je eenmaal weet dat je Eén bent met het Universum, heb je alleen nog stilte nodig om Goddelijke inspiratie tot stand te brengen. De enige manier om dit te bereiken, is door regelmatig alleen te zijn, en lang genoeg om je innerlijke stem de gelegenheid te geven tot je te praten. Het is deze stem, de stem van de natuur, die tot een ieder spreekt die wil luisteren.

Als je lang genoeg alleen bent, zal je influisteringen horen vanuit de Universele Bron, die je zullen inspireren. Je zult merken hoe de onzichtbare kosmische krachten als richtlijn te hanteren, in plaats van blindelings dag en nacht in het wilde weg te werken voor uitsluitend werelds resultaat.

Citaat

We leren vaak pas de waarde van water als de bron droog staat...
Laat het niet zo ver komen maar wees elk moment dankbaar voor wat de Schepper je heeft gegeven.
Neem het niet aan als vanzelfsprekend!

4) Vastomlijnd doel

Inspiratie is nutteloos zonder doel. Je moet je levensdoel ontdekken om zodoende volledig gebruik te kunnen maken van de tools die hierboven zijn genoemd.

5) Vreugde en extase

De vreugde wanneer je iets hebt bereikt, geeft je de energie om naar je volgende doel te gaan. Het gaat hierbij om een innerlijke vreugde, die dus niet op een overdreven, dramatische manier naar buiten wordt gebracht, als bluf. Zo iemand kan alleen zijn of tussen anderen; zijn innerlijke vreugde blijft hetzelfde. Hij die op deze stille manier vreugde kan beleven, kan iedere uitdaging aan om een autoriteit te worden op zijn vakgebied.

Walter Russell (filosoof, muzikant, componist, schilder, beeldhouwer, architect, wetenschapper, etc.)

Website

Artikel van de week:

Fraude en omkoping

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 22 feb.

Van Cat Stevens naar Yusuf Islam
(Het verhaal van zijn bekering)

Een Gedachte achter het Bestaan
(Wetenschappelijke speech. Drs Sharda Doeckhie)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org