

الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 8, editie 200 - 21 maart 2015 - Jumada al-Thani 1, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Wetenschap

Mohammed, een Profeet voor deze tijd



Karen Armstrong, een bekende Britse schrijfster, bekend om haar baanbrekende werk over vergelijkende godsdiensten, presenteerde een fascinerend portret van de profeet Mohammed (vzmh) in haar boek:

"Mohammed: Een profeet voor onze tijd". Ze is van mening dat leven en leer van de profeet Mohammed relevanter zijn dan ooit tevoren, omdat "ze een cruciaal inzicht bieden in de islamitische godsdienst, die vaak verkeerd geïnterpreteerd en geradicaliseerd wordt."

Armstrong beschrijft de Profeet als een zeer schappelijk persoon die een leven van barmhartigheid en genade leefde. Hiermee gaat ze lijnrecht in tegen westerlingen die de Profeet beschrijven als intolerant, onverdraagzaam, onbarmhartig en iemand

die totaal geen genade kende voor aanhangers van andere godsdiensten.

Een overtuigend bewijs dat de Profeet een leven van genade en vergevingsgezindheid leefde, is dat hij zelfs bad voor de leider van de huichelaars die in de Koran worden beschouwd als hen die de zwaarste toorn van God zullen ondergaan in het hiernamaals. Het gebeuren is overgeleverd door de Profeet zijn metgezel Ibn Abbas:

"Toen Abdullah bin Oebai (de leider van de hypocrieten) stierf, kwam zijn zoon Abdullah naar de Profeet en vroeg hem hem zijn shirt te geven om zijn vader daarin te hullen. De Profeet gaf het aan hem. Toen vroeg Abdullah de Profeet om het begrafenisgebed voor zijn vader te verrichten. De Profeet van Allah stond op om dat te doen. Umar stond ook op, greep van het kleed van de Profeet en zei: "O Boodschapper van Allah! Zult u het begrafenisgebed voor hem verrichten, al heeft uw Heer u verboden om dat te doen?" De Profeet zei: "Maar Allah heeft mij de keus gegeven door te zeggen: 'Of je nu zeventig vragen vraagt voor hen of niet, zelfs als je zeventig maal vergeving zou vragen voor hen...'" (Koran 9:80). Dus ik zal meer dan zeventig keer vragen." En de Profeet verrichtte het begrafenisgebed voor hem." (Bukhari)

Bron: newageislam.com

Wetenschap

Tentoonstelling Islam en wetenschap

De lijst met wetenschappelijke prestaties uit de "gouden eeuwen" (800-1600 CE) van de islam is lang. Maar deze vind je niet terug in onze schoolboeken of zelfs moskeën. De universiteit, lagere school, vulpen, koffie, bestek, mechanica, chirurgie, chemie, ziekenhuizen, optiek, asfalt, zijn maar enkele uitvindingen van moslim wetenschappers.

Om deze islamitische wetenschappelijke prestaties te belichten, is de organisatie 'Al-Khemia' gestart met een tentoonstelling "Islam en de Wetenschap". Deze is op 28 februari jl. geopend in de Nasir Moskee aan de Ephraïmszegenweg. Het doel is om moslims, van alle leeftijden, verloren of vergeten kennis bij te brengen, hun rol in de maatschappij te versterken en hun zelfbeeld te verbeteren. De tentoonstelling gaat om de 2 weken naar een andere moskee.

Islamitische wetenschap maakt een directe band tussen ontwikkeling en ethiek. Alle kennis is vrij en moet ten goede komen van de mensheid. Er waren in de Islamitische Gouden Eeuw geen patenten en auteursrechten.

Islamitische wetenschappers werden 'al-khemia' genoemd, hetgeen betekent 'zij die verbetering brengen'. Dit woord is later veranderd naar 'chemie' in het westen, omdat de vader van de wetenschappelijke methodiek (Jabar ibn Hayan, 721-803 CE) ook de uitvinder was van de moderne chemie.

Voor meer informatie: Ing. A. Alibux, anwar@alibux.com

Bron: arabnews.com

Spiritueel

'Plastic robotten'

Misschien wel de grootste obstakels voor het spreken van de waarheid zijn oppervlakkige gesprekken en roddelen. Een wijze adviseert: "Als je niets (goeds) te zeggen hebt, zeg dan niets..."

Elke ademhaling is heilig; elke ademhaling krijgen we voor een doel. Als elke ademhaling een reden heeft, dan heeft elk woord dat uit een adem voortkomt, ook een doel. Je adem gebruiken om roddels te verspreiden of te manipuleren (politiek?) is verspillen van heilige adem.

In deze tijd de waarheid spreken is bijzonder moeilijk omdat we allen geconditioneerd zijn - in onze gezinnen en scholen en door de media - om onze persoonlijke waarheid te verbergen om ervoor te zorgen dat we door anderen worden geaccepteerd. We zijn bang dat als we onze waarheid vertellen, dat we niet zullen worden geaccepteerd door onze omgeving. Na decennia lang onze persoonlijke waarheid te onderdrukken, kunnen we komen tot een punt waar we eigenlijk het contact verliezen met wat de waarheid voor ons is. We gaan in feite 'dood' en worden 'plastic robotten' in plaats van spontane, creatieve wezens.

Als ons spreken dood, manipulatief, niet-authentiek is, dan is dit, letterlijk, de energie die we uitzenden in de wereld, want alles wat we doen heeft een effect - elk van onze acties is belangrijk.

Bron: *Developing Ecological Consciousness: The End of Separation* (Christopher)

Dit is editie



van Ar-Risaalah.

Zet je huwelijkse problemen niet online!

De Grand Mufti van Saudi Arabië, Abdul Aziz Al-Asheikh, heeft echtparen gewaarschuwd tegen het publiceren van hun huwelijksproblemen op sociale netwerksites, zoals Facebook. Hij stelt dat zulke publiciteit roddel en laster in de hand kan werken. "Het huwelijk is een heilig contract in de Islam," zegt de Mufti. "Problemen online plaatsen kan zaken juist doen escaleren, terwijl die juist door wijs overleg en counseling opgelost moeten worden."

Andere bronnen geven aan dat partners die in een huwelijks crisis zitten, vaak genoeg meer openstaan voor relaties met anderen die hun wel de aandacht kunnen geven die ze binnen hun huwelijk ontberen. Zo kan het openbaar maken van huwelijksproblemen dus buitenechtelijke relaties in de hand werken doordat de aandacht van 'kwaadwillenden' kan worden gevestigd op zulke gevallen.

Bron: arabnews.com

Website

Artikel van de week:

Fysiek, mentaal, spiritueel welzijn

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Risaalah T.V.
Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 29 maart
Muhammad - Legacy of a Prophet
(Documentaire, deel 3)
Het wonder van onze ogen
(Documentaire)
Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Religie & Filosofie

De 'amritastakan'

De essentie van hoofdstuk 11 van de Bhagavat Gita is: zuivere aanbidding van God en ongedeelde liefde voor Hem zijn voorwaarden om God te kunnen zien (zie ook Koran 75:20-23). Hoe o.a. die aanbidding en liefde tot uitdrukking te brengen, vindt men in hoofdstuk 12, verzen 13 t/m 20, bekend als de 'amritastakan' (acht verzen van Nectar).

13. "Hij die niet in staat is tot haat jegens enig wezen, die vriendelijk en meedogend is, vrij van zelfzucht, zonder trots, gelijkmoedig in vreugde en in smart en vergevingsgezind,

14. Altijd tevreden, evenwichtig, zelfbeheerst, resoluut, en die zijn geest en zijn verstand aan Hij heeft overgedragen, zulk een aan Mij toegewijde leerling is Mij dierbaar.

15. Hij die de wereld geen kwaad doet en wie de wereld geen kwaad kan doen, die zich niet laat meeslepen door enige opwelling van vreugde, boosheid of angst, zulk een is Mij zeer dierbaar.

16. Hij die niets verwacht, die zuiver is, waakzaam, onbekommerd, door niets verontrist en die afstand doet van alle initiatief, zulk een is Mij dierbaar.

17. Hij die boven vreugde en haat staat, die noch klaagt, noch begeert, voor wie voorspoed en tegenslag gelijk zijn, zulk een is Mij dierbaar.

18. Hij voor wie vriend en vijand gelijk zijn, die eer en schande, hitte en koude, genot en pijn op dezelfde wijze tegemoet treedt, die door niets bekoord wordt,

19. Die lof en afkeuring gelijkelijk aanvaardt, die zwijgzaam is, die tevreden is met elk lot, die geen vaste woonplaats heeft, die standvastig is en vervuld van devotie, zulk een is Mij dierbaar.

20. Waarlijk, diegenen die de levenschenkende wijsheid liefhebben, zoals Ik hen geleerd heb, wier geloof nooit wankelt en die hun gehele natuur op Mij concentreren, die zijn Mij boven alles dierbaar."

Wereld Waterdag 20 maart

Boodschap: "Ga verantwoord om met water, schoon drinkwater is niet vanzelfsprekend!" Zie kalender Fatum, maart 2015.

Reminder aan de MMS

Op 9 maart 2015 is een reminder gestuurd naar de Madjlies Moeslimien Suriname, een overkoepelende moslimorganisatie.

Het gaat in deze om een zeer zwaarwichtige casus die in februari 2014 voorgelegd is aan voornoemde organisatie. Zeer zwaarwichtig, omdat het van cruciaal belang is voor alle moslims die in niet-moslimlanden wonen. Voormelde casus is als volgt.

Moslims met een ongeregistreerde nikaah - religieus huwelijk dat niet is aangegeven bij de Burgerlijke Stand - zeggen dat ze getrouwd zijn. Als één van de partners komt te overlijden, tot welke autoriteit moet de andere partner zich wenden om zijn of haar legitieme aandeel in de boedel te verkrijgen conform de Koran 4:12?

Tatoeage, tatoeage en nogmaals tatoeage

Op 21/1/2015 was een artikel te lezen op gfnieuws.com van ene mw. M. Kenswil, getiteld 'Schandelijk gedrag Surinaamse vrouwen met tatoeages'.

In het artikel geeft de schrijfster aan dat ze tijdens de nieuwjaarsviering aanstoot heeft genomen aan het feit dat vrouwen op delicate plekken tatoeages hadden laten aanbrengen en via niets verhullende kleding deze tatoeages tentoonstelden. De inzender ventileert de mening dat men veronderstelt dat tatoeages hun waarde verhogen, terwijl door het gedrag dat ermee gepaard gaat, de waarde van de persoon in kwestie juist wordt verlaagd.

In de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) waren het meer vrouwen die tatoeages lieten plaatsen en hun wenkbrauwen epileerden. Zaken die geassocieerd werden met prostituties. Dit zal een van de mogelijke redenen zijn geweest waarom de Profeet tatoeage en epilieren heeft verboden. Zie ook Ar-Risaalah van 29/3/2014 en 27/9/2014.

Ahmad Jhawnie