



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 8, editie 201 - 4 april 2015 - Jumada al-Thani 15, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Wetenschap

Onderzoek: groei van grote religies (2010-2050)

In tegenstelling tot voorspellingen dat religies aan het uitdunnen zijn, zullen - volgens onderzoek van de 'Pew Research Center' - alle grote religies de komende jaren groeien. Met name de islam en het christendom. Islam, de snelst groeiende godsdienst op de wereld, zal groeien van 1,6 miljard (2010) tot 2,7 miljard (2050), volgens de studie. Tegen die tijd zullen de moslims een-derde deel uitmaken van de wereldbevolking, die tegen die tijd 9 miljard zielen zal tellen.

Volgens het Pew onderzoek zal het

christendom groeien naar 2,9 miljard in 2050, hetgeen betekent dat rond die periode 60% van de wereld zal bestaan uit moslims en christenen.

Het onderzoek stelt verder dat India rond 2050 de grootste moslim populatie in de wereld zal hebben, meer dan Indonesië. Het hindoeïsme blijft wel de grootste godsdienst in India. Meer dan 10% van de Europeanen zal tegen die tijd het islamitische geloof aanhangen. Sahara-Afrika zal 40% van de christenen op de wereld tellen.

PROJECTED CHANGE IN GLOBAL POPULATION



De groei van de Islambevolking ligt - naast het aantal bekeerlingen - overigens ook aan het grote geboortecijfer in de diverse moslimlanden.

Bron: cnn.com

Duitse voetballer wordt moslim

De Duitse profvoetballer Danny Blum is moslim geworden. Het eerste wat hij deed tijdens een trainingkamp van zijn club FC Nürnberg in het Turkse Belek, was dan ook een moskee bezoeken. "Ik was opvliegend, voelde me nergens thuis. Sinds mijn bekering voel ik me meer op mijn gemak, kan weer positief vooruit kijken."

Bron: maghreb.nl

Religie & Filosofie

Enheid in verscheidenheid

De volgelingen van de Profeet Jezus (vzmh) zijn als één lichaam. 1 Korinthiërs 12:12 en 12:26 zeggen: "Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. [...] Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde."

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat zijn oemma (moslimgemeenschap) als één lichaam is. "De moslims met hun wederzijdse liefde, vriendelijkheid en mededogen zijn als één lichaam. Als één van de lichaamsdelen pijn lijdt, voelt het hele lichaam de pijn en lijdt aan koorts." (Bukhari en Muslim)

Campagne tegen vreemdgaan

Als reactie op datingsites die vreemdgaan promoten, wil Kees van der Staaij, partijleider van de Nederlandse politieke partij 'Staatkundig Gereformeerde Partij', een campagne starten tegen overspel. Het motto van deze zeer bijzondere campagne luidt: 'Je bent een rund als je met je relatie stunt'. Zie deze link: www.telegraaf.nl/binnenland/23809532/_SGP_wil_geld_tegen_vreemdgaan_.html

De Koran 17:32 zegt omtrent overspel: "En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak (met zeer ernstige gevolgen) en een slechte weg (vol verleidingen)."

De Desatir en Koran hoofdstuk 112

In de Desatir, een heilig Boek in het Zoroastrisme (oude Perzische godsdienst), staat: "Hij (God) is zonder een begin of een einde, zonder een rivaal, een vijand, een oermodel, (zonder) een vriend, vader, moeder, vrouw, zoon, woonplaats, lichaam, vorm, kleur en geur." Zie Ar-Risaalah van 7 feb. 2015, art. 'Svetasvatara Upanishad' en Koran hoofdstuk 112.

Het verwijderen van de okselharen

De Profeet Mohammed heeft gezegd dat 10 zaken behoren tot de fitrah (natuur van de mens); deze hebben te maken met de persoonlijke hygiëne. Eén van die zaken is het verwijderen van de okselharen.

"In het Westen begon het scheren van okselhaar rond 1915 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk [...] Het scheren van okselhaar is echter veel eerder begonnen in de Arabische landen. In de Koran en de Sunnah staat dat volwassen vrouwen en mannen hun oksels en schaamstreek minstens een keer in de veertig dagen behoren te scheren. [...] Religieuze redenen en persoonlijke hygiëne worden ook soms genoemd: in de cultuur van de islam scheren zowel mannen als vrouwen hun okselhaar om hygiënische redenen." Bron: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Okselhaar>

Omtrent Koran 3:81, misaqqonen nabiiyyin

Allah had van alle Profeten de gelofte afgenomen dat indien in hun tijd de Profeet Mohammed zou verschijnen, zij in hem moesten geloven en hem ondersteunen in zijn missie. Dat wil zeggen, dat alle Profeten hun volgelingen hadden geïnformeerd over de komst van de Profeet Mohammed. Een bewijs hiervan is te vinden in het boek 'Muhammad in World Scriptures' door maulana Abdul Haq Vidyarthi. Zie ook de Koran 7:157.

Ritueel bad

In het Jodendom is een vrouw na beëindiging van de maandelijkse menstruatie verplicht een ritueel bad te nemen, 'mikwe' geheten.

Ook moslimvrouwen dienen na beëindiging van de maandelijkse menstruatie een volledig bad te nemen, 'ghoesl' geheten. De Koran 2:222 zegt: "En zij vragten u (Mohammed) omtrent de menstruatie. Zeg (hun): "Het is iets schadelijks (en pijnlijks), blijf dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in (heb geen geslachtsverkeer), voordat zij zich hebben gereinigd (ghoesl hebben gedaan)..."

Ahmad Jhawnie

Spiritueel

God praat nog steeds tot ons...

Wat als het aantal mensen dat gesprekken met God heeft gehad, onbeperkt is? En dat Hij heden nog steeds tot de mensen praat? De gedachte hieraan alleen al laat onze werkelijkheid op haar grondvesten schudden.

Laat één ding duidelijk zijn: alle boodschappen die de mensheid ooit heeft ontvangen over God, zijn gekomen via menselijke wezens. God is nooit gestopt en God zal ook nooit stoppen met het praten tot de mensen.

(Neale Donald Walsch, uit zijn boek 'God's message to the world: You have got me all wrong'.)

De Koran opperde dit idee al eeuwen geleden. Zoals we lezen in 42:51: "Het is voor een sterveling niet weggelegd dat Allah hem aanspreekt, behalve door middel van openbaring of vanachter een sluier, of door een boodschapper te sturen en met Zijn toestemming te openbaren wat Hem behaagt. Waarlijk is Hij Hoog, Wijs."

Dit vers stelt dat Allah op drie manieren tot ons spreekt:

- (1) Door middel van 'wahj', wat ook betekent 'een haastige ingeving'. Een idee dat plotseling opkomt, etc.
- (2) De tweede manier waarop Allah tot Zijn dienaren spreekt is dat Hij spreekt vanachter een sluier, bijv. in een droom of visioen.
- (3) De derde vorm van openbaring is die waarin een boodschapper - een engel - gekozen wordt door de Almachtige om Zijn boodschap af te geven aan degene tot wie Hij wenst te spreken. Dit is de hoogste vorm van openbaring en wordt slechts geschonken aan profeten, terwijl de andere twee ook aan de rechtschapenen geschonken kunnen worden die niet verheven zijn tot de waardigheid van het profetschap.

Men moet echter niet vergeten dat in al deze gevallen de ontvanger van de openbaring ook bepaalde andere zintuigen geschonken worden. Hij ziet (met zijn hart) wat anderen niet zien en hij hoort (met zijn hart) woorden die anderen niet horen. Hij hoort en ziet en voelt daarom, met wat de geestelijke zintuigen genoemd zouden kunnen worden, dingen die anderen niet horen, zien of voelen.

Deze 'spirituele zintuigen' kunnen worden ontwikkeld door gebed en meditatie. We moeten voor ogen houden dat de Profeet Mohammed (vzmh) zijn eerste openbaring ontving terwijl hij in toestand van meditatie verkeerde, in de grot Hira. Dus door onze spirituele zintuigen te ontwikkelen door gebed en meditatie, kunnen ook wij rechtstreeks met God communiceren, op de twee manieren zoals eerder vermeld.

Bron: De Heilige Koran

Vertaling van maulana Muhammad Ali

Interreligieus

Moslim meisje wint Bhagawat Gita contest

De 12-jarige moslimstudent Maryam Siddique (Mumbai) behaalde onlangs de eerste prijs in het 'Gita Champions League' contest. "Ik was altijd al nieuwsgierig naar diverse religies en in mijn vrije tijd lees ik veel hierover. Dus toen ik over dit contest hoorde, besloot ik hieraan deel te nemen. Hoe meer ik over diverse godsdiensten lees, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat 'menselijkheid' de belangrijkste religie is die we moeten volgen," aldus Siddiqui.



Maryam zei verder dat alle religieuze boeken spreken van menselijkheid en onderlinge harmonie. Bestudering van de Gita heeft haar mening versterkt dat geen enkele religie leert om anderen pijn te doen. "Een van mijn favoriete citaten was het stukje over Krishna en Arjun, net voor de oorlog. Krishna legt daarbij uit aan Arjun, dat hoewel de oorlog tussen vijanden gaat, hij toch ervoor koos om hen geen pijn te doen." "Ik heb altijd mijn kinderen geleerd om geen onderscheid te maken tussen religies. Tenslotte is God hetzelfde voor een ieder. Hoewel mijn kinderen les krijgen in de Koran, heb ik hun geleerd om ook in andere religieuze geschriften gelijke interesse te tonen," zegt Maryam's vader, Asif Siddiqui. Bron: Times of India

Website

Artikel van de week: Pasen en beproevingen

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9

Volgende editie: 5 april

Het wonder van ons immuun systeem
(Documentaire)

Gedragsvormen
(Speech, M.S. Rostamkhan)

Uitzending gemist?

Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org