



# الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 9, editie 210 - 8 aug. 2015 - Shawwaal 23, 1436 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

## Actueel / Maatschappij

### 125 jaar Javaanse immigratie in Suriname

Op 9 augustus 1890 arriveerden de eerste Javaanse immigranten in Suriname, op initiatief van de Nederlandse Handel Maatschappij (NHM), toen eigenaar van Mariënborg. De immigratie duurde tot 1939 en in totaal kwamen zo'n 33.000 Javanen naar Suriname. De Javanen vormen de grootste groep Moslims in Suriname; bij de laatste volkstelling werden er ongeveer 66.000 Moslims geregistreerd, waarvan 46.000 Javanen. De Javaanse Moslims in Suriname hebben een ontwikkeling doorgemaakt die nagenoeg los staat van de Moslims van Hindostaanse afkomst. Immers wordt over het algemeen de etnische afkomst als een sterker bindmiddel beschouwd dan de religie. Zo gaven de Javaanse immigranten te Mariënborg in 1927 de wens te kennen om een eigen moskee te hebben, aangezien de aldaar reeds bestaande moskee 'Brits-Indisch' was, en zodoende werd aldaar de eerste Javaanse moskee in 1932 geopend. De eerste zedelijk erkende Javaanse Moslimorganisatie in Suriname was de Perhimpunan Ahmadiyah Islam,



Foto: insideindonesia.org

opgericht op 21 mei 1959 en gevestigd aan de Rode Kruislaan te Paramaribo. De oprichters waren hadji Iding Soemita (die ook oprichter was van de KTIPI), Ashruf Karamat Ali (advokaat/politicus, en weliswaar een Moslim van Hindostaanse afkomst), hadji S. Saimo en G.

Kariodikromo. Een doel was om op deze manier de Javanen nog meer te bundelen, niet slechts op religieus, doch ook op politiek gebied. Deze organisatie was dan ook sterk gelieerd aan de KTIPI. Vermeld moet worden dat de naam 'Ahmadiyah' bij deze organisatie overigens niets te maken heeft met de Ahmadiyah Beweging. Een andere Javaanse Moslimorganisatie, de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS) werd opgericht op 2 augustus 1969 door een initiatiefgroep o.l.v. mr. Hadji Amir Siregal met als doel de Islamitische leer te prediken, de Moslimgemeenten in Suriname tot een eenheid te brengen en het behartigen van de sociale en godsdienstige belangen van de leden van de bij haar aangesloten gemeenten. Het secretariaat is heden gevestigd aan de Tourtonnelaan te Paramaribo.

## Religie & Filosofie

### De Koran, 22:40

"Degenen die uit hun huizen worden verdreven zonder rechtvaardige oorzaak (grondige reden), behalve dat zij zeggen: Onze Heer is Allah. En als Allah sommige mensen niet door middel van anderen had teruggedreven, dan zouden er kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin vaak de naam van Allah wordt herdacht, zijn neergehaald (vernietigd)..."

Het geciteerde Koranvers gaat over godsdienstvrijheid in het algemeen en de bescherming van gebedshuizen in het bijzonder: het recht om te aanbidden, het recht op eigendom en het recht op veiligheid. Eén van de oorlogswetten in de Islam is, dat tijdens oorlogen gebedshuizen niet mogen worden vernietigd. Het in brand steken van gebedshuizen, het plegen van aanslagen op of zelfmoordaanslagen in gebedshuizen zijn voorbeelden van schending van Koran 22:40.

### De Bhagavat Gita 17:4

"Zij die zuiver zijn, aanbidden de ware God; zij die hartstochtelijk zijn, aanbidden de machten der natuur en van rijkdom en tovenarij; de onwetenden aanbidden de geesten der doden en de lagere orden der natuur."

Uit het geciteerde wil ik 4 punten toelichten.

A. Zij die godvrezend en rationeel zijn aanbidden de ene ware God, zij die irrationeel (emotioneel en onwetend) zijn aanbidden valse goden.

"Vereer geen andere goden. Vereer alleen Mij. Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereeren of ervoor knielen..." OT, Exodus 20:3-4.

De Koran 16:36 zegt: "En waarlijk, Wij (Allah) hebben aan ieder volk een Profeet gezonden (die zei): "Aanbid Allah (God) en houd afstand van (aanbid geen) ta-ghoet (valse goden, afgodsbeelden, duistere machten)."

B. Zij die godvrezend en rationeel zijn aanbidden de ene ware God, zij die irrationeel zijn aanbidden rijkdom.

De Profeet Jezus (vzmh) heeft gezegd: "Niemand kan twee heren dienen... Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon (afgod van geld of rijkdom)." NT, Matthéus 6:24.

Allah noemt moslims die geen Zakaat (Armenbelasting) betalen figuurlijk moeshriekien, afgodendienaren, omdat ze de Mammon dienen. "En wee (En heel slecht zal het aflopen met) de afgodendienaren, (moslims) die geen Zakaat betalen..." Koran 41:6-7.

C. Zij die godvrezend en rationeel zijn aanbidden de ene ware God, zij die irrationeel zijn aanbidden de geesten der doden, doen aan spiritisme, d.w.z. het geloof dat de geest van een overleden persoon in staat is om te communiceren met andere, nog levende mensen. Iemand van wie geloofd wordt dat hij contact kan krijgen met geesten, wordt een medium genoemd.

In het Oude Testament, bijv. Deuteronomium 18:9-12 en Leviticus 19:31, wordt spiritisme krachtig veroordeeld.

Koran 72:6 zegt, dat er mensen zijn die contact zoeken met djinns (demonen), waardoor zij zich op dwaalwegen begeven.

D. Zij die godvrezend en rationeel zijn aanbidden de ene ware God, zij die irrationeel zijn doen aan tovenarij (djaadoo, bonu, black magic, sihr).

In het Oude Testament, Deuteronomium 18:9-12 worden een aantal zaken genoemd, waaronder tovenarij, die een gruwel zijn voor God. Het Nieuwe Testament, Galaten 5:19-21 zegt, dat personen die zich schuldig maken o.a. aan tovenarij het Koninkrijk Gods (Paradijs) niet zullen erven.

De Koran 2:102 maakt heel duidelijk dat tovenarij heeft te maken met satanisme, en dus verboden is.

Ahmad Hawnie

## Spiritueel

### Vriendelijk gedrag

Vriendelijk gedrag zal er toe leiden dat anderen ons aardig vinden. Als we iets te vertellen hebben, wordt onze boodschap eerder geaccepteerd als we dat op een vriendelijke manier ten gehore brengen. Onvriendelijk gedrag kan ertoe leiden dat anderen ons arrogant vinden, met als resultaat dat hetgeen we in zo'n toestand ten gehore brengen, veel moeilijker door hen zal worden geaccepteerd.

Door vriendelijk te zijn trekken we dus anderen aan, en door onvriendelijk gedrag stoten we anderen af. De Koran vermeldt dit in 3:159:

"Dus is het door Allah's genade dat jij (o Profeet) zachtvaardig voor hen bent. En was je hardhandig geweest, hardvochtig, dan hadden zij zich zeker van rondom jou verspreid."

Ook andere religieuze bronnen bevelen vriendelijkheid aan:

"Wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, God heeft geen verwaande opschepper lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het balken der ezels." (Koran 31:18-19)

In de Bijbel lezen we: "Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tut tottige stichting, opdat zij genade geven aan hen, die het horen." (Efeziërs 4:29)

En in Hindoe geschriften: "Welke waarde hebben ogen, die geen vriendelijkheid uitdrukken? Een vriendelijke blik is het stieraard van de ogen. Zonder vriendelijkheid zijn de ogen zijn twee lelijke wonden." (Tirukkural 58:573-575)



## Wetenschap

### Islam en wetenschap (9)

#### Vooraanstaande vrouwen in de Islam

Ware het zo dat vrouwen slechts als 'artikel' werden gezien in de 6e eeuw, met de komst van de Islam veranderde de positie van de vrouw drastisch. Vrouwen en meisjes werden gestimuleerd om te studeren. De eerste 100 jaar van de Islam bekleedden vrouwen belangrijke posities, vooral in de particuliere sector als ondernemers. Deze vooraanstaande rol in de maatschappij is hierna afgenomen door de opkomende macho-centrische cultuur van mannen, welke niet is gebaseerd op de Islam. Vrouwen hebben in bijna alle islamitische maatschappijen een vooraanstaande rol in ingenomen, zoals in de educatie en medicijnen. Enkele interessante feiten:

- Eén van de eerste medische inspecteurs was een vrouw die in 640 is benoemd door Kalief Umar in Medina.
- Umm Waraqa bint Abdullah, was getraind door de Heilige Profeet (vzmh) om als Imam en leider te functioneren voor haar stam. Er bestaat een lange geschiedenis van vrouwelijke voorgangers (imams). In Turkije, China en de VSA zijn er ook moskeeën speciaal voor vrouwen.
- Een van de grootste universiteiten in Fez, Marokko, was Al-Qarawiyn. Deze werd gesticht door een vrouw, Fatima al-Fihri genaamd, in het jaar 841 na Christus.
- Hazrat Hafsa (vrede zij met haar), de dochter van de tweede Kalief Hazrat Umar (vzmh) hield de eerste authentieke Koran in bewaring. Deze 7e eeuwse versie is gebruikt bij het controleren van elke kopie van de Koran die daarna is vervaardigd.

Bron: tentoonstelling van Al-Khemia  
Met dank aan Anwar Alibux (anwar@alibux.com)



Moslimvrouwen beoefenen krijgskunst

## Website

### Artikel van de week:

#### Vooraanstaande vrouwen in de Islam

Lees op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)



## Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9  
Volgende editie: 9 augustus

**Inside Islam**  
(National Geographic documentary)

Uitzending gemist?  
Bekijk de vorige editie via [www.ivisep.org](http://www.ivisep.org)