



Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 1, editie 1 - 28 juli 2007 - Rajab 14, 1428 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - email: riaz@ivisep.org

Redactioneel

Geachte lezer,

U leest nu de eerste editie van Ar-Risaalah. Deze pagina is een initiatief van de Stuurgroep Islam, en zal elke twee weken verschijnen in Dagblad Suriname. De bedoeling is om u via deze pagina te voorzien van niet alleen religieuze informatie, doch ook actualiteiten die zich binnen de Islamitische wereld in en buiten Suriname afspelen, evenals Islamitische visies op zaken als wetenschap, de samenleving, enz.

Met het instellen van deze pagina wordt ook beoogd een forum te creëren voor Islamitische organisaties in Suriname, om zodoende hun nieuwstems, bekendmakingen en activiteiten te publiceren. Ook religieuze artikelen zijn welkom. Organisaties kunnen hun informatie aan de redactie van deze pagina doorgeven.

Wij zijn ervan overtuigd met het instellen van deze pagina in een behoefte te voorzien, en wensen u veel leerrijk leesplezier toe.

Spiritueel

Ons ego

Datgene, wat ons het meest in het leven stoort, is het ego van anderen. Zodra het ego zich zonder beheersing uitdrukt, kwetst het het ego van een ander. Dit brengt verstoring teweeg in het leven van personen en de massa. Vele oorlogen en familieveten hebben slechts één bron, en dat is het ego.

Bij het ontwikkelen van onze persoonlijkheid is de eerste les, om het ego onder controle te houden. Wanneer het ego in ons verzacht is, gaat er een charme uit van onze gedachten, woorden en handelingen. Hoe fijner het ego, hoe groter de mens.

Het ego wordt gevoed door iedere bevrediging ervan, en het ego wordt in bedwang gehouden door geduld. De grootste vijand van een mens is zijn ego. Als het niet in bedwang wordt gehouden, is zijn denken, spreken en handelen slechts gericht op bevrediging van het ego, en hoe meer hij zijn ego bevredigt, des te meer eist het ego. Hierdoor wordt de mens, in plaats van een koning over zijn leven, een slaaf van zijn ego.

Gewone mensen strijden tegen ego's van anderen, terwijl verheven mensen strijden tegen hun eigen ego. Het verschil is, dat de overwinning van de gewone man kortstondig is, want na elke overwinning over het ego van een ander, ligt er weer een andere strijd op hem te wachten. De verheven mens, die eenmaal zijn eigen ego heeft overwonnen en die dus onder controle heeft, heeft een eeuwige overwinning bereikt, omdat de ego's van de normale mensen hem niet meer zullen storen op zijn weg naar spirituele vervolmaking.

Gebaseerd op het boek De Gatha's, door Hazrat Inayat Khan.

Meer Spiritual Notes op
www.ivisep.org/magazines.htm

Actueel

Religieuze teksten tonen gemeenschappelijke oorsprong

Volgens The Guardian van 26 april j.l. houdt de British Library een tentoonstelling van zeldzame teksten uit Islamitische, Christelijke en Joodse heilige boeken, genaamd "Sacred, Discover What We Share". De beheerder Graham Shaw geeft aan dat men heeft besloten geen gescheiden tentoonstelling per religie te organiseren, maar juist de geschriften naast elkaar te leggen, om te tonen hoeveel we met elkaar delen.

Een 14e eeuwse Koran en een vertaling van de Evangelien in het Arabisch maken deel uit van de tentoonstelling. Ook worden er voor het eerst geschriften tentoongesteld die behoren tot 's werelds vroegste ontdekkingen vanuit Joodse, Christelijke en Islamitische hoek, zo'n 230 zeldzame werken die zelden of nooit door

het publiek zijn aanschouwd. Onder meer zijn de Codex London te zien – een van de oudst bekende manuscripten van de Torah – en de Syrische Pentateuch, het oudst bekende Bijbelse document. Ook de "Sultan Baybar Koran", afkomstig uit de 14e eeuw, is er te zien, evenals een geborduurd gordijn uit de 19e eeuw dat eens de deur van de Ka'bah heeft bedekt.



Kennismaking met Allah (deel 1)

WIE IS ALLAH?

Het antwoord vindt u in de Koran in hoofdstuk 112 al-Iglaas (De Zuiverheid).

De afgodendienaren van Mekka vroegen aan de Profeet Mohammed (vznh) over Allah. Wie is Hij? Waarvan is Hij gemaakt? Hoe ziet Hij eruit? Heeft Hij een gezin? In een notendop maakt Allah ons duidelijk wie Hij is.

In (de) naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Vers 1. (O Mohammad) Zeg (aan de mensen): Hij, Allah, is Eén.

D.w.z. Allah heeft geen deelgenoten (partners). Dus helemaal geen sprake van twee-eenheid, drie-eenheid, veelgodendom en ook niet van halfgoden. Allah duidt hier Zichzelf aan met Hij, en niet met Zij of Het. Dat wil helemaal niet zeggen dat Hij een manspersoon is.

Vers 2. Allah is de Eeuwige (of: de Onafhankelijke).

D.w.z. Allah is ondeelbaar, onveranderlijk, onsterfelijk. Zoals Hij vandaag is, precies zo was Hij in het eeuwige verleden en precies zo zal Hij zijn in de eeuwige toekomst. Iedereen en alles is voor zijn ontstaan en voortbestaan van Hem afhankelijk. Hij is niet afhankelijk van tijd, plaats, ruimte, omstandigheden, materie en ook niet van Zijn schepselen.

Zoals Allah eeuwig is, precies zo zijn de eigenschappen van Hem ook eeuwig en

volmaakt. En zoals Allah lief en liefdevol is, precies zo is Hij streng in Zijn straffen.

Vers 3. Niet heeft Hij verwekt, noch is Hij verwekt.

D.w.z. Allah heeft geen vrouw en kinderen en ook geen ouders. Dus Hij kent helemaal geen "bloed- en aanverwanten", anders zouden er ontelbare goden en halfgoden bestaan. Als Allah ouders zou hebben, wil dat zeggen dat er een tijd was dat Hij niet bestond; en als Hij kinderen zou hebben, wil dat zeggen dat Hij eens zal ophouden om te bestaan.

Vers 4. En niet één is aan Hem gelijk en gelijkwaardig.

D.w.z. Niemand en niets lijkt op Allah en is gelijk aan Hem in enig opzicht. Wij kunnen helemaal geen voorstelling maken van hoe Hij eruit ziet.

De Islam verheft de mens niet tot Allah, noch verlaagt hij Allah tot een mens (incarnatie).

Niemand en niets is waardig om aanbeden te worden behalve Allah.

De Profeet Mohammed heeft gezegd: "Stel niemand en niets in geen enkel opzicht gelijk aan Allah, al wordt je gekruisigd, verbrand of in stukken gesneden."

Samenvatting: Allah is uniek, ongeëvenaard en volmaakt in Zijn Persoon, in Zijn eigenschappen en in Zijn daden.

Ahmad Jhawnie

Islamitisch seminar

Op zondag 5 augustus 2007 organiseert Imdadia Isha'at Islam haar vierde seminar, dit keer met als thema: **Vreugdevolle en duurzame gezinsrelaties - The Islamic Way**. Het doel van dit seminar is om de communicatievaardigheden tussen de mensen onderling en met hun milieu te bevorderen. Om dit nobel streven te realiseren moet worden gewerkt naar gezonde gezinsrelaties. Het gezin is namelijk de belangrijkste hoeksteen van elke samenleving. Door deze gezinnen te voorzien van Islamitisch onderbouwde richtsnoeren wordt een stabiele en duurzame leefstijl ontwikkeld, met positieve uitstraling naar de samenleving en het milieu. De inleiders zullen zijn drs. S. Williams-Asgarali, drs. S. Jadnanansing-Kisoensingh en dhr. R. Ahmadali. Na de inleidingen zal de problematiek worden besproken in werkgroepverband. Er zal ook een speciale sessie zijn voor kinderen en tieners. Het geheel zal plaatsvinden in de Lalla Rookh conferentiezaal. Registratie vooraf is noodzakelijk. Als deelnemers wordt voornamelijk gedoeld op leden van de S.I.V.; overige geïnteresseerden kunnen contact opnemen op 8782299, 8715960 of 8595800.

Wetenschap

Eens vroeg een Nigeriaanse student die in Europa zijn opleiding kwam afronden aan een wetenschapper die juist een inleiding had gehouden: "allemaal goed en wel wat u daar zegt, maar waar is God in uw verhaal?", waarop de wetenschapper antwoordde: "wij hebben God hier niet meer nodig, wij hebben kennis". De woorden van de wetenschapper veronderstellen een tegenstelling tussen geloof en wetenschap. In het Westen heeft geloof de wetenschappelijke vooruitgang lange tijd in de weg gestaan. Wie in de Middeleeuwen durfde te zeggen dat de aarde rond was, riskeerde de brandstapel. Op datzelfde tijdstip beleefde de Moslimwereld echter hoogtijdagen van de wetenschap, niet gehinderd door geloof, maar er juist door aangemoedigd. Er bestaat geen tegenstelling tussen wetenschap en geloof in de Islam. Islam wordt beschouwd als een volledige manier van leven; wetenschap bedrijven, kennis verwerven, etc. zijn essentiële onderdelen van deze manier van leven. Meer dan 1.000 Koranische verzen - dat is bijna 1/6 van de Goddelijke Boodschap aan Mohammed - hebben met wetenschap te maken, aldus de Islamgeleerde Dr. Zakir Naik. Volgens de Koran heeft God de mens op aarde aangesteld als viceregent, als beheerder. Het is de verantwoordelijkheid van de mens goed zorg te dragen voor de hele Schepping in al haar facetten. Goed beheer veronderstelt kennis van hetgeen men in stand moet houden. Die kennis is zo belangrijk dat het allereerste aan Mohammed geopenbaard vers een levenslange opdracht tot leren inhoudt: "Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen" (Koran 96:1).

Moraal & ethiek

"O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij beter dan hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. Kwalijk is een slechte naam na geloof; en wie zich niet omkeert, dat zijn de onrechtvaardigen. O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is immers Vaakwekerend (tot genade), Barmhartig."

Koran, hfdst. 49 verzen 11-12

Wij bieden Islamitische organisaties de ruimte via deze pagina hun Islamitische activiteiten, uitzendingen, etc. bekend te maken. Neem contact op met de redactie van Ar-Risaalah voor meer informatie.