



Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 1, editie 5 - 29 sept. 2007 - Ramadan 17, 1428 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - email: riaz@ivisep.org

Spiritueel

Lailatoel Qodr

De Lailatoel Qodr, oftewel de Nacht van Glorie, Majesteit of Verordening, is ongetwijfeld de meest verheven nacht in de islam. In de Koran 44:3 wordt het de gezegende Nacht genoemd. De openbaring van de Koran begon in die nacht.

De Lailatoel Qodr is één van de oneven nachten in de laatste 10 dagen van Ramadaan (zijn dagen van itikaaf / retraite, waarbij vele moslims zich in de moskeeën terugtrekken). Als aansporing tot aanbidding heeft Allah de datum van de juiste nacht geheim gehouden.

De grootsheid van de Lailatoel Qodr heeft Allah vereeuwigd in de Koran, hoofdstuk 97:

In (de) naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
1. *Waarlijk, Wij openbaarden het (de koran) in Lailatoel Qodr.*

Koran is noer (licht) en licht is kennis; laila is nacht (duisternis) en duisternis is onwetendheid; onrecht.
2. *En wat zal jou doen inzien wat de Lailatoel Qodr is?*

Hier stelt Allah een retorische vraag, omdat alleen Hij de werkelijke waarde van deze nacht kent. Wij kunnen slechts gissen.

3. *De Lailatoel Qodr is beter dan duizend maanden.*

Eén nacht geestelijke verlichting is beter dan 83 jaar geestelijke onwetendheid of dood.

4. *De engelen en de Geest (engel Djibriel) dalen neer daarin met toestemming van hun Heer, voor elke zaak.*

In deze nacht heb je contact tussen hemelse wezens en gelovigen die Allah aanbidden middels gebed; zikr (gedenken); Koran-recitatie etc..

Voor elke zaak: de Koran geeft voorschriften op elk levensgebied van de mens, van geboorte tot de dood.

5. *Vrede (heerst in deze nacht), tot aan de ochtendschemering (fadjr).*

Vrede: toestand van spirituele rust. Of: wie de Koran praktiseert, zal in vrede leven en rusten tot aan de Dag der Opstanding.

De Profeet Mohammad (vzmh) heeft gezegd: "Wie de Lailatoel Qodr in aanbidding doorbrengt, zijn vroegere zonden zullen worden vergeven."

"Wat moet ik (veeluldig) opzeggen in de Lailatoel Qodr", vroeg Aisha (echtgenote van de Profeet) aan de Profeet. Hij zei: "allaahoemma iennaka 'afwooen, toehiebbboel 'afwa, fa'foe 'annie," hetgeen betekent: "O Allah, U bent Vergevensgezind. U houdt van vergeven; vergeef mij dus."

Ahmad Jhawnie

Prikbord

Reacties, bekendmakingen van Islamitische organisaties, etc. kunnen worden ingestuurd per email, post of fax, uiterlijk een week vóór verschijning. Eerstvolgende publicatie: 13 oktober (onder voorbehoud van led ul-Fitr; in dat geval op 20 oktober).

Vorige edities: www.ivisep.org/risaalah

Actueel

Ramadaan expositie van Islamitische boeken



Een openbare bibliotheek in Nederland geeft dit jaar op gepaste wijze aandacht aan de Ramadaan. Naast het feit dat moslims over de hele wereld in deze maand vasten, is een belangrijk punt dat de openbaring van de Heilige Koran door Allah aan de Heilige Profeet Mohammed (vzmh) in deze maand begon. Dit laatste is steeds onderbelicht. De geëxposeerde boeken zijn de diverse nieuwe vertalingen van het meesterwerk

The Holy Quran with Translation and Commentary door Maulana Muhammad Ali, t.w. de Russische vertaling, de nieuwe Nederlandse vertaling uit 2004, en de vertalingen in het Duits en Italiaans. Vermeldenswaard is dat de eindredactie van de Nederlandse en de Duitse vertaling in handen was van de Surinaamse Nederlander mr. A.S. Hoeseni. Ook andere uitgaven worden tentoongesteld, zoals De Religie van de Islam, Het Moslim Gebedsboek, Inleiding in de Islam en het onlangs verschenen boek Toelichting op de Heilige Koran: hoofdstukken 102-114. Dit boek zal binnenkort samen met nog twee nieuwe uit te geven boeken te downloaden zijn op www.muslim.org. De nieuwe Nederlandse vertaling van de Koran is bij de boekhandels in Suriname verkrijgbaar, evenals De Religie van de Islam. Meer informatie: tel. 85-95-800.

Ontmoeting met de Islam

Geloof in de praktijk

Het begrip 'ibada' (aanbidding) betekent niet alleen dat de moslims gebeden verrichten in de moskee of thuis, het houdt in wezen elke handeling van ons leven in, waarbij wij ons bewust zijn van Gods tegenwoordigheid. Je mond reinigen van de leugen, roddel en onbetrouwbaarheid is 'ibada', maar ook een obstakel van de weg verwijderen waardoor iemand zou kunnen vallen, zich bekommeren om het leed van anderen, dieren in nood helpen, het reinigen van je lichaam, je werk goed uitvoeren, het lezen van de Koran en alles waarbij Gods welbehagen voor ogen wordt gehouden, is 'ibada'.

"Degenen die geloven en goede daden doen - aan hun zal de Barmhartige liefde betonen." (Koran, 19:96)

Studiekring Surinaamse Islamitische Organisatie

Focus

Verjaardag van de Koran

Het is in deze gezegende maand Ramadan, dat de eerste openbaring van de Koran aan de Profeet Mohammed (vzmh) plaatsvond. Dit gebeurde in de nacht die bekend staat als de Lailatoel Qodr (zie artikel hiernaast). De volledige openbaring duurde 23 jaar; in deze periode werden 114 hoofdstukken geopenbaard. Vele hiervan zijn onderverdeeld in paragrafen, en alle hoofdstukken zijn onderverdeeld in verzen; meer dan 6000 in totaal. In deze verzen belicht de Koran alle aspecten van het menselijk leven, van geboorte tot dood. Dit Boek is niet slechts voor één volk bestemd, maar voor de gehele mensheid (vers 68:52 e.a.); evenzo wordt ook de Profeet Mohammed een "waarschuwer voor alle volkeren" genoemd (25:1).

Het unieke van de Koran, en een groot wonder van de Islam, is dat dit Boek vanaf haar openbaring tot heden ongewijzigd is gebleven; de Arabische tekst in alle Korans wereldwijd is identiek. Allah heeft immers beloofd dat Hij Zijn Boek zal beschermen (tegen vervalsing e.d.): "Waarlijk, Wij hebben de Herinnering geopenbaard, en waarlijk, Wij zijn de Wakers daarover" (Koran, 15:9).

Sommigen menen dat de rangschikking van de

Koran pas na de dood van de Profeet plaatsvond. Dit is volstrekt onjuist, aangezien de Koran zegt in 25:32 dat Allah Zelf voor de rangschikking heeft gezorgd: "Wij hebben hem in goede volgorde gerangschikt". Verder is het zo dat alle geopenbaarde verzen gedurende de tijd van de Profeet en daarna in de dagelijkse gebeden werden gereciteerd; dat kon alleen doordat alle verzen na de openbaring direct hun juiste plaats in het geheel kregen.

De Koran bevestigt dat alle volken een profeet hebben gehad, en het is de plicht van de moslims om in al deze profeten en hun openbaringen te geloven: "Wij geloven in Allah en in wat aan ons geopenbaard is, en in wat geopenbaard werd aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jakob en de stammen, en (in) dat wat werd gegeven aan Mozes en Jezus, en in dat wat door hun Heer werd gegeven aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen wie ook van hen en aan Hem onderwerpen wij ons" (Koran 2:136).

De moslims herdenken de verjaardag van de Koran in deze maand Ramadan door zoveel mogelijk uit dit Boek te lezen. Het is uiteraard zaak om het gelezene in praktijk te brengen, zodat we aan het eind van de Ramadan betere mensen zijn geworden, wat ook het essentieel doel is van het vasten.

Ied ul-Fitr

Over twee weken viert de moslims het Ied ul-Fitr feest. Het woord fitra betekent natuur en Ied ul-Fitr betekent, vrij vertaald: het feest van de natuur. Deze benaming voor dit feest heeft een doel, zoals wij zo dadelijk zullen zien.

God vraagt ons keer op keer in de Koran om de natuur te bestuderen en te ontdekken, hoe harmonieus die in elkaar zit, zoals in 30:30: "Richt uw aangezicht oprecht tot religie, de natuur die door Allah is gemaakt naar welke Hij de mens heeft geschapen. Allah's schepping is niet te veranderen. Dat is de juiste religie, maar de meeste mensen weten het niet." Door weg te blijven van slechte handelingen, beantwoorden wij aan het belangrijkste doel van het vasten en komen wij steeds dichterbij de staat van vrede en harmonie, zoals de natuur ons

dat toont. Het bereiken van deze staat is het ware doel van de islam; dit woord betekent o.a. 'vrede'. Met het bereiken van deze staat/houding van vrede met zichzelf, zijn Schepper en zijn omgeving, kan men nu weer gemotiveerd het gehele jaar door zijn/haar inspiraties tot uiting brengen en met elkaar leven in vreugde en harmonie.

Als wij u dus toewensen een Ied mubarak, ofwel een gezegend Ied, dan wensen wij u daarmee toe dat u de ware les uit het vasten heeft geleerd en dat u een significante stap heeft gemaakt om, naar het voorbeeld van de natuur, in volledige harmonie en vrede met uzelf, uw omgeving en uw Schepper te gaan leven. Een bijzonder doel in deze periode, omdat op 21 september ook de Dag van de Vrede werd herdacht.

Ied Mubarak.



Ramadan tabel voor Paramaribo

Voor Moengo 3 minuten aftrekken en voor Nickerie 7 minuten optellen

dag	datum	Islam telling	begin vaster	einde vasten
za	29-Sep	RM 17	5.01	18.38
zo	30-Sep	RM 18	5.01	18.38
ma	1-Okt	RM 19	5.01	18.37
di	2-Okt	RM 20	5.00	18.37
wo	3-Okt	RM 21	5.00	18.36
do	4-Okt	RM 22	5.00	18.36
vr	5-Okt	RM 23	5.00	18.35
za	6-Okt	RM 24	5.00	18.35
zo	7-Okt	RM 25	4.59	18.34
ma	8-Okt	RM 26	4.59	18.34
di	9-Okt	RM 27	4.59	18.33
wo	10-Okt	RM 28	4.59	18.33
do	11-Okt	RM 29	4.59	18.33
vr	12-Okt	RM 30	4.58	18.32
za	13-Okt	Ied oel Fitr		

NB: 'Ied oel Fitr onder voorbehoud