



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u

Uitgave: Sturgroep Islam

Jaargang 1, editie 7, 3 nov. 2007 - Shawwal 22, 1428 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - email: riaz@ivisep.org - Vorige edities: ivisep.org/risaalah

## Maatschappij

### Bekrompen denken

Bekrompen denken wordt gedefinieerd als gebrek aan tolerantie, of niet de mentale gave hebben om verder dan de oppervlakte te zien en onderliggende waarheden te ontdekken. Vele mensen lijden hieraan, met als belangrijkste reden onwetendheid, de onkunde om dit tekort in te zien en corrigerend op te treden. Deze situatie wordt erger als de onwetende zichzelf beschouwt als het voorbeeld van wijsheid, en zo iemand kan - vooral als hij een hoge positie bekleedt - onnodige schade toebrengen aan zijn familie, een gemeenschap, of zelfs een heel land.

Gebrek aan inzicht kan ook leiden tot bekrompenheid door het eigen denken negatief te beïnvloeden. Inzicht is een zeldzame deugd, en geheel tegengesteld aan onwetendheid. Iemand die gebrek heeft aan inzicht kan misschien wel kennis hebben, maar hij kan geen voordeel halen uit die kennis omdat hij de analytische vaardigheden niet heeft. Mensen met inzicht passen hun kennis toe naar gelang de situatie waarvoor ze staan. Via hun inzicht kunnen ze dingen zien die anderen niet zien. Ibn ul Qayyim, een bekende Islamgeleerde en schrijver, zei: "Iemand kan een tekst lezen en daaruit een of twee lessen leren, terwijl iemand anders een- of tweehonderd lessen eruit haalt."

Blinde imitatie creëert een ander obstakel naar onze intellectuele groei. De twee wereldoorlogen van de vorige eeuw zijn goede voorbeelden hiervan, waardoor wrede leiders de opinie van hun volk zodanig kunnen manipuleren, dat deze geen eigen mening kunnen vormen. Delen van het politieke klimaat in ons geliefd Suriname vormen overigens ook een goed voorbeeld van blinde imitatie.

Sommigen kijken uit gewoonte vanuit een bepaalde hoek naar zaken en accepteren dit als waarheid, zonder erbij stil te staan dat er nog een andere zijde aan het verhaal kan zijn, of dat de realiteit hemelsbreed kan verschillen van de uiterlijke verschijning. In het volgend Koranvers bijvoorbeeld, legt Allah uit dat de uiterlijke verschijning van de hypocrieten niet waarheidsgetrouw is: "En wanneer jij hen ziet, dan schep jij behagen in hun verschijning; en wanneer zij spreken, luister jij naar wat zij zeggen." En dan geeft Hij de volgende waarschuwing: "Zij zijn de vijand, dus houd hen in het oog. Hoe zeer hebben zij zich afgewend!" (63:4)

Het falen om prioriteiten te stellen of juist van onjuist te onderscheiden, zal leiden tot het verlies van zicht op het groter geheel. Mensen zullen zich vaak richten op kortetermijn doelen en zodoende de langetermijn effecten van hun daden negeren. Samen met onwetendheid, bekrompenheid en gebrek aan inzicht blijken zulke onvolkomenheden vaak schadelijk te zijn voor de toekomst van zulke personen en hun omgeving.

En hoe denkt ú?



### Het Feest van Licht

Op 9 november a.s. vieren onze hindoebroeders en -zusters het Diwalifeest, ook wel bekend als het Lichtfeest. Zoals iedere religie een licht is voor haar volgelingen, is de islam een licht voor de gehele wereld. In dit artikel behandelen we het lichtvers uit de Heilige Koran (vers 24:35).

"Allah is het licht van de hemelen en de aarde. Een gelijkenis van Zijn licht is als een pilaar waarop een lamp staat - de lamp staat in een glas, het glas is als het ware een helder stralende ster - aangestoken vanuit een gezegende olijfbom, niet in het oosten, noch in het westen, waarvan de olie licht geeft zonder dat het wordt geraakt door het vuur - licht op licht. Allah leidt naar Zijn licht wie het Hem behaagt. En Allah brengt voor de mens gelijkenissen naar voren, en Allah is de Weter van alle dingen." (Koran, 24:35)

Het licht van God wordt in dit vers

vergeleken met een lamp op een pilaar, zodat het de hele wereld kan verlichten. De lamp is in een glas, zodat het niet kan worden uitgeblazen, en samen met het glas vormt het een helder stralende ster. De symboliek hierachter is dat het licht van de Islam niet kan worden uitgeblazen. Verder is het licht noch van het Oosten, noch van het Westen, en dus bestemd voor de gehele wereld.

Het bijzondere van dit licht is dat het de wereld verlicht, zonder dat het door vuur wordt geraakt. Dit betekent dat er licht is zonder hitte, en dit heeft een diepere betekenis. De mens heeft altijd geprobeerd om 'efficiëntere' lichtbronnen uit te vinden die zo min mogelijke hitte opwekken, aangezien de warmte die een lamp produceert verloren energie is. De brandstof van het licht van Allah brengt zuiver licht voort, zonder verbranding, zonder hitte. Vaak kleeft er aan een godsdienst een



grote hoeveelheid hitte, waarvan de volgende voorbeelden getuigen: vurige toespraken van predikers, verhitte debatten tussen volgelingen van verschillende geloven, en gemakkelijk ontvlambare, snel oploaiende religieuze sentimenten. Maar de islamitische leringen zijn licht zonder hitte. Wij dienen dus licht te verspreiden zonder hitte op te wekken.

"Licht op licht" betekent dat de lamp, ofwel de Islam, steeds meer licht zal geven. Er bestaat geen einde aan de hoeveelheid vooruitgang die iemand kan boeken, meer en meer leiding ontvangende via het licht van God.

Wij wensen aan onze hindoebroeders en -zusters een gezegend Lichtfeest toe.



Shubh Diwali!

### Geslaagde led Shaan-e-Mehfil

"Qawali king" Kries Ramkhelawan krijgt oorkonde



Overhandiging van de oorkonde aan Ramkhelawan (foto door A.S. Santoe)

Op zaterdag 23 oktober j.l. organiseerde de vrouwencommissie van de Surinaamse Islamitische Vereniging een led Shaan-e-Mehfil avond op het terrein van de S.I.V. hoofdmoskee aan de Keizerstraat. De avond was druk bezocht; zo'n 600 mensen waren aanwezig. Hoogtepunt was het qawali- en ghazalconcert van Kries Ramkhelawan, die zoals altijd geheel belangeloos zijn diensten heeft verleend aan de S.I.V. Voor zijn vele bijdragen aan deze organisatie, steeds wanneer op hem een beroep wordt gedaan, ontving hij namens de gehele S.I.V.-familie een oorkonde. Deze was ondertekend door S.I.V.-voorzitter Majeedkhan Abdul en werd uitgereikt door Sandra Ilahibaks-Wazir, voorzitter van de vrouwencommissie.

### Spiritueel

#### De Tien Ziekten van het Hart

(soefi Hazrat Adham Balgi)

1. Jullie geloven in Allah, maar gehoorzamen Zijn bevelen niet.
2. Jullie zeggen de Profeet Mohammad (vzmh) lief te hebben, maar volgen zijn Soennah (levenswijze) niet.
3. Jullie lezen de Koran, maar brengen het niet in praktijk.
4. Jullie genieten van de gunsten van Allah, maar zijn Hem daarvoor niet dankbaar.
5. Jullie erkennen de Satan als je

vijand, maar bestrijden hem niet.  
6. Jullie willen het Paradijs verwerven, maar doen er geen moeite voor.  
7. Jullie willen niet in de Hel gegooid worden, maar proberen niet die te ontvluchten.  
8. Jullie weten dat elke ziel de dood zal proeven, maar treffen er geen voorbereidingen voor.  
9. Jullie lasteren en vinden fouten in anderen, maar vergeten jullie eigen tekortkomingen en slechte gewoonten.  
10. Jullie gaan de doden begraven, maar leren daaruit geen les.

Ahmad Jhawnie

### Humor

#### Het wonderpaard

Een imaaam verkocht zijn paard op de markt. Iemand kwam naar hem toe en vroeg om een proefrit. De imaaam vertelde aan de man dat zijn paard heel uniek is. Als je "Soebhaan Allah" zegt begint hij te lopen; als je "Alhamdu Lillaah" zegt gaat hij



rennen, en als je "Allahu Akbar" zegt, stopt hij.

De man stapt op het paard voor de proefrit. "Soebhaan Allah", zegt hij, en het paard begint te lopen. Hij wil kijken hoe snel het paard kan en roept: "Alhamdu Lillaah". Hij merkt plotseling dat het paard naar de rand van een afgrond rent, maar is vergeten hoe te stoppen.

### Opmerkelijk

#### Hindoe wordt hafiz Koran

Khagaul (Patna, India) - Dilip Kumar Choudhary en Urmila Devi hebben de unieke wens dat hun negenjarige dochter Hemlata een Koran Hafiz wordt (iemand die de Koran woord voor woord uit het hoofd kent). Volgens de Islamgeleerde Hafiz Mohammad Alam Qasmi is er geen enkele beperking voor niet-moslims om de Koran te lezen, maar voorzover hij weet is er nog geen enkele niet-moslim die de Koran uit het hoofd heeft geleerd.



Welk woord hij ook uitspreekt, het helpt niet. Vlak voor de afgrond herinnert hij zich "Allahu Akbar", en het paard stopt net op tijd, enkele centimeters vóór de afgrond. Om Allah daarvoor te danken hief hij zijn handen hoog op, keek naar de hemel, haalde diep adem en riep heel luid: "Alhamdu lillaah!"