



Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 1, editie 10, 15 dec. 2007 - Dhul-Hidjah 6, 1428 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - email: riaz@ivisep.org - Vorige edities: ivisep.org/risaalah

Wet en Recht

Kinderrechten-schendingen

Geachte lezers, we willen deze monoloog openen met een dialoog en afsluiten met een epiloog. De volgende dialoog, niet uit een Holly-, Bolly- of Follywood film, maar uit DWT "TAXI" d.d. 20/11/07: Man: "Ik weet niet waarom er altijd de meeste aandacht uitgaat voor bescherming tegen slaan en mishandeling van kinderen?..."
Vrouw: "...Ja! What about zijn recht op naam en afkomst!?... Smeerlap..."



Er wordt veel gesproken en geschreven over kinderrechten, maar helaas nauwelijks over het allereerste en allerbelangrijkste kinderrecht, namelijk dat kinderen op een halaaal (toegestane) wijze worden verwekt, d.w.z. binnen een huwelijk.

De ergste kinderrechtschending is dat een kind geboren wordt uit het ongehuwd samenwonen der partners, waarvan er zoveel vormen zijn, zoals concubinaat, ongeregistreerde nikaah, geregistreerd partnerschap, etc. Deze vormen hebben als belangrijkste doel 'het delen van de lusten, maar niet de lasten'; men wil zich op ieder gewenst moment van de lasten kunnen ontdoen, terwijl in een huwelijk zowel de lusten als de lasten worden gedeeld.

Uit de eerste fundamentele kinderrechtschending, nl. schending van AFKOMST, volgt direct de tweede fundamentele schending, nl. schending van NAAM. Een kind geboren buiten het huwelijk zal de naam dragen van de moeder, terwijl in de islam een kind - vanaf zijn geboorte tot zijn dood - de naam van de vader draagt. Dit is de reden waarom een adoptiekind nooit en te nimmer de naam mag dragen van de adoptie-ouders. Altijd moeten beide biologische ouders van een kind bekend zijn, bijv. om een huwelijksrelatie tussen halfbroer en halfzus onder alle omstandigheden te voorkomen. "Ja maar, als de man dat kind erkent, draagt hij toch zijn naam? Dus geen vuiltje aan de lucht!", zullen de lezers zeggen of denken.

Onze visie:

- 1) Erkenning houdt in dat de man toegeeft een buitenechtelijke relatie te hebben gehad, met als gevolg een buitenechtelijk (onwettig) kind [zulke kinderen hebben een 'camouflagepak' gekregen en worden nu natuurlijke kinderen genoemd].
- 2) Erkenning houdt in zeer grove discriminatie en minachting tegenover de vrouw [kind mag de naam van de man dragen en dus erfgenaam worden, maar de vrouw mag geen erfgenaam worden].
- 3) Erkenning houdt in heel zware onderminning van het huwelijk [als zonder te trouwen het voor een man mogelijk is links en rechts zijn naam uit te delen, wat is het nut, waarde en zin van het huwelijk].



"Vertel tante Es, wie is je vader, wie is je moeder?"

(Foto: caribiana.nl)

Tot besluit de epiloog: "Laten wij bij het begin beginnen. Vertel tante Es, wie is je vader, wie is je moeder?"

Ahmad Jhawnie

Actueel

8 december proces

Speech gehouden door Mary Ghafoerkhan in de St. Alphonsius kerk te Paramaribo op 8-12-2007 tijdens de herdenking van de 8 december moorden (samengevat).

Zusters en broeders, Assalaamu Alaikoem w.r.w.b. De Almachtige zegt in de Koran: "Smeekt tot Mij en Ik zal uw smeekbede verhoren." God hoort en verhoort het gebed van ouders voor hun kinderen en van kinderen voor hun levende en overleden ouders. Dit wordt zolang men leeft in de vijf dagelijkse gebeden gedaan.

Lieve mensen, dankzij de hulp van de Almachtige alsook van vele mensen, hebben we inderdaad het begin van het 8 december proces mogen meemaken.

Als hoogste schepping van God werd de mens door Hem als Zijn afgezant, Zijn khalifa op aarde aangesteld. Een khalifa is een rechtschapen dienaar van God, die door zijn voorbeeld anderen ook naar het Rechte Pad moet leiden; iemand die rechtsprekt en leiding geeft aan mensen aan de hand van God's geboden. Ik citeer: "O, jullie die geloven, wees oprecht voor Allah en getuig op rechtvaardige wijze; God beveelt rechtvaardigheid en oprecht handelen. Wees rechtvaardig, dat staat nader tot de vervulling van jullie plicht; en voldoe jullie plicht aan God. Waarlijk is God Zich bewust van wat jullie doen."

In de Islam worden gerechtigheid en rechtvaardigheid beschouwd als de grootste deugden en deze zijn basisvoorwaarden voor een goede samenleving. Ze vertegenwoordigen moreel herstel, waar in alle eerlijkheid en billijkheid recht moet geschieden, terwijl onrecht ten strengste wordt verboden. Gerechtigheid dient dus weloverwogen uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de Openbaringen, die volgens de Koran aan alle volkeren en naties door de eeuwen heen werden gegeven.

Degenen die met de leiding belast worden, dienen boven alles TAQWA te hebben; ze moeten Godvrezend zijn. Met andere woorden: ze moeten zich steeds bewust zijn van het feit dat God hen ziet, ook al zien zij Hem niet!

Moslims zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan hun leiders en de leiders op hun beurt zijn verantwoordelijk schuldig aan God. De Koran vermeldt ten overvloede in 4:58: "Allah verplicht jullie om verantwoordelijkheden over te dragen aan degenen die ze waardig zijn, en dat wanneer jullie rechtspreken tussen mensen, jullie rechtvaardig rechtspreken."

Perceel SIV door RGB onterecht toegewezen aan derde

In Dagblad Suriname van 12 december j.l. wordt melding gemaakt van onterechte toewijzing van een perceel van de Surinaamse Islamitische Vereniging door het ministerie van RGB aan een derde. De feiten zijn als volgt:

- het perceel, dat in 1994 aan de SIV was toegewezen, werd in januari 2002 door het ministerie van NH ingetrokken 'wegens niet voldoen aan de bouwplicht';
- op advies van de toenmalige VP J. Ajodhia diende de SIV in mei 2003 een nieuwe aanvraag in op hetzelfde perceel;
- DC Martodikromo van Paramaribo Z-W en dhr. T. Sanroesdi (hoofd Grondinspectie) hebben in juni 2005 schriftelijk bevestigd geen bezwaar te hebben het terrein wederom uit te geven aan de SIV (beide functionarissen gaven in hun schrijven aan dat het perceel is omrasterd en van duikers voorzien, dit was gedaan door de aannemer Hassanmohamed ten behoeve van de SIV);
- tot verbazing van een ieder werd het terrein in juli 2006 toegewezen aan Hoessein Ali Ashraf; volgens een schrijven van het hoofd van Geodesie is de bereidsverklaring van deze toewijzing (en dus ook de betreffende adviezen) echter niet te achterhalen op het Domeinkantoor;
- tijdens de begrotingsbehandeling in DNA behandelde oppositiedid J. Sital diverse voorvallen van corruptie op het ministerie van RGB; een van deze voorvallen was de incorrecte uitgifte van het perceel van de SIV. Onder andere hebben coalitieleden J. Ajodhia en O. Rogers aangegeven dat het perceel moet worden toegewezen aan de Surinaamse Islamitische Vereniging.



digd aan hun leiders en de leiders op hun beurt zijn verantwoordelijk schuldig aan God. De Koran vermeldt ten overvloede in 4:58: "Allah verplicht jullie om verantwoordelijkheden over te dragen aan degenen die ze waardig zijn, en dat wanneer jullie rechtspreken tussen mensen, jullie rechtvaardig rechtspreken."

Zusters en broeders, laten wij bidden om wijsheid en kracht voor degenen die leiding geven aan het proces, alsook Gods bijstand vragen voor de mogelijk nieuwe, gruwelijke details die de nabestaanden zullen moeten aanhoren en verwerken. Laten wij bidden dat er duidelijkheid komt in wie schuldig zijn en wie, misschien ten onrechte, al zolang worden beschuldigd. En laten wij ook bidden voor onze 'shahieds', onze martelaren, dat zij een heel mooie plaats in het Paradijs hebben. Amien!

Monorails in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië is van plan in de komende jaren monorails op te zetten om de grote toestroom van bedevaartgangers in de Hadj periode te kunnen verwerken. Naar verwachting bezoeken zo'n 3 miljoen pelgrims de Hadj. Dit jaar zal de grote moslimbedevaart rond 18 december van start gaan.



Focus Offerfeest

Rond 20 december zal het weer zover zijn dat moslims wereldwijd zullen deelnemen aan het Offerfeest. Hierbij wordt een schaap, geit, koe of kameel geslacht; een schaap of geit is als offer voldoende voor één gezin, en een koe of kameel voor zeven gezinnen. Dit offer is ter herdenking aan de Profeet Abraham, die van God de opdracht kreeg om zijn zoon Ismaël te offeren. Toen Abraham op het punt stond dit te doen, liet God hem echter weten dat hij dat offer niet meer hoefde te volbrengen, aangezien zijn rechtschapenheid reeds bewezen was. Abraham mocht in plaats van zijn zoon een dier offeren, en deze daad van absolute gehoor-



Bij het Offerfeest is het belangrijk dat de gelovigen hun slechte gewoonten opofferen en zodoende een beter mens worden.

zaamheid en opofferingsgezindheid aan God wordt ieder jaar door de moslims herdacht.

Spirituele betekenis

Het Offerfeest heeft ook een spirituele betekenis. De Koran zegt immers in 22:37 dat niet het bloed en het vlees van de dieren Allah bereiken, maar dat voor Hem belangrijk is de rechtschapenheid van Zijn dienaren. Vandaar dat bij het Offerfeest het zeer belangrijk is dat de gelovigen hun dierlijke verlangens (lage begeerten) opofferen, ofwel 'slachten'. Als we elk jaar een dier slachten zonder daarbij de intentie te hebben onze verkeerde gewoontes af te leren, hebben wij dus niets bereikt! Het offeren is een uiterlijke daad, en de innerlijke waarde ervan is dat wij de intentie hebben al onze verkeerde gewoontes op te offeren. Pas dan kunnen we zeggen dat we daadwerkelijk het offer hebben gebracht zoals de Islam dat van ons verlangt.