



# Ar-Risaalah

(De Boodschap)

Uitgave: Stuurgroep Islam



As-salaamu 'alaikum  
Vrede zij met u

Jrg. 1, ed. 12, 12 jan. 2008 - Muharram 4, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

## Wet en Recht

### De Koran en Trias Politica

Citaat: "Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren. Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als deze samengaat met de wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers willekeurig, want de rechter zou wetgever zijn. Als deze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van een tiran. Alles zou verloren zijn als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen." (Montesquieu, 1748).

Hoewel de Koran niet een bepaalde staatsvorm oplegt, vinden we hierin enkele basisprincipes waaraan elke staatsvorm moet voldoen om nepotisme, favoritisme en tirannie door bestuurders te voorkomen. Eén daarvan is de Trias Politica oftewel de scheiding der machten, t.w. de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Deze drie machten moeten gescheiden en onafhankelijk zijn, en niet in handen zijn van één persoon of instituut. Anders krijg je dictatuur en willekeur.

De Koran zegt in 57:25: "...en (Wij, God) stuurden met hen (de profeten) het **Boek** en de **Weegschaal**, opdat de mens zich rechtvaardig zal gedragen. En Wij stuurden het **Ijzer**, waarin grote macht is en voordelen voor de mensheid..."

- Het **Boek**: nl. de Wetgevende Macht, die op de allereerste plaats aan Allah toekomt en daarna aan overige instanties.

- De **Weegschaal**: nl. de Rechterlijke Macht.

- Het **Ijzer**: nl. de Uitvoerende Macht, t.w. de regering, waaronder ook leger en politie (wapens van leger en politie zijn niet van hout of steen!)

- Waarin **grote macht** is: nl. het nadeel, dat de Uitvoerende Macht sterker is dan de overige twee machten, die opzij gezet kunnen worden via een coup.

- **Voordelen voor de mensheid**: nl. de voordelen, dat de Uitvoerende Macht er is om orde en recht te handhaven, land en volk te beschermen, etc.

Let wel, de Koran zegt niet in één adem "Wij stuurden het Boek en de Weegschaal en het Ijzer." Het Ijzer wordt apart vermeld, om aan te tonen dat de Uitvoerende Macht niet perse de eerste twee machten nodig heeft. Als de Uitvoerende macht alle macht naar zich toetrekt, kan ze regeren middels decreten en speciale tribunaal. De Koran geeft dus een duidelijke indicatie vanuit welke hoek dictatuur kan worden verwacht.

Ahmad Jhawnie

## Wetenschap

### De vorm van de aarde

Vroeger was de algemene opinie dat de aarde plat was, zelfs nog zo'n 500 jaar geleden, in de tijd van Columbus. Ook de Bijbel vermeldt in Openbaring 7 vers 1 een platte aarde. Vandaar dat vele mensen in het verleden werden vervolgd als ze van mening waren dat de aarde rond was.



Meer dan 1400 jaar geleden deed de Koran bepaalde uitspraken die moslimgeleerden deden begrijpen dat de aarde bolvormig is. Toen Europa nog dacht dat de aarde plat was, gebruikten studenten op Islamitische universiteiten ballen voor het bestuderen van de aarde.

Aangezien het niet de bedoeling van de Koran was om wetenschap te onderwijzen, was het voor de Koran niet nodig om de bolvormigheid van de aarde expliciet te noemen. Maar sommige uitspraken van de Koran stimuleren om de wereld als een bol te zien, zoals dit vers: "Hebben jullie niet gezien dat God de nacht over laat gaan in de dag en de dag over laat gaan in de nacht?" (31:29).

Een ander vers vertelt ons dat God de dag met de nacht omwisselt: "Hij wikkelt de nacht om de dag en de dag om de nacht" (39:5).

Het woord 'omwisselen' in de bovenstaande vers is de vertaling van het werkwoord *kawwara*, wat inhoudt 'het wikkelen van een tulband rondom een hoofd'. Om deze uitspraak volledig te kunnen begrijpen, moesten de lezers van de Koran de aarde wel als een bol beschouwen.

Bron: www.risallah.com

## Actueel

### Regelmatig vasten tegen hartkwaal

Een dag per maand vasten kan helpen om hartproblemen te voorkomen. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers. Ze zijn nog voorzichtig met hun ontdekking en willen verder onderzoek, maar wijzen op de voordelen van regelmatig vasten.

In het onderzoek is het eetpatroon van 515 mensen onderzocht. Ruim 59 % van degenen die eens per maand een dag niets aten, kreeg in acht jaar tijd hartproblemen. Bij degenen die nooit vastten, kwamen hartproblemen bij 67 % voor. De meeste deelnemers waren Mormonen, die er sowieso een gezonde leefstijl op nahouden.

In het onderzoek is ook rekening gehouden met leeftijd, aanwezige aandoeningen en het gewicht. De onderzoekers waarschuwden dat vasten in het geval van bijvoorbeeld diabetes niet aan te raden is.



### "Oh nee, alweer een moskee!"

Filip Dewinter, Belgische collega van het Nederlandse Tweede Kamerlid Wilders die de Koran wilde verbieden, is eind vorig jaar uitgekomen met een lied onder de titel "Oh nee, alweer een moskee!". Hiermee uit Dewinter zijn frustratie over de snelle groei van de islam in Europa. Het carnavalachtige lied valt de multiculturele samenleving aan met teksten als "Minaret en islamgebed voor Mohammed, Vlaanderenland is toch geen islamland!". Later bleek dat Dewinter plagiaat heeft gepleegd; het lied is geschreven door een Rotterdammer.



## Spiritueel

### Islamitisch nieuwjaar

Het Islamitisch jaar 1429 ging van start op 9 januari met de intrede van de maand Muharram. Het nieuwjaar is verbonden met de uittocht van de Profeet Mohammed (vzmb) en zijn volgelingen uit Mekka naar Medina, in de beginjaren van zijn missie.

De Profeet Mohammed werd geboren in 571 n.C. Hij kwam terecht in een Arabië waar afgoderij, drank, kansspellen, ontucht, bloedvetes e.d. aan de orde van de dag waren. Zijn hoge moraal onderscheidde zich al spoedig van zijn landgenoten, hetgeen hem de bijnaam 'Al-Amien' (de betrouwbare) opleverde.

Mohammed trouwde op 25-jarige leeftijd met de weduwe Gadijda en 15 jaar later, toen hij zijn eerste openbaring ontving, was zij de eerste die in zijn missie geloofde. De groep gelovigen groeide daarna langzaam maar zeker. Met de groei van de Islam namen ook de tegenstand en de vervolging toe. Daarom verliet een kleine groep moslims Mekka en zocht een onderkomen in Abessinië (het huidige Ethiopië), waar ze van de toenmalige zeer rechtvaardige Christelijke heerser toestemming kregen om er te verblijven. Mohammed gaf er dus duidelijk de voorkeur aan dat zijn mensen onder een Christelijke heerser, zijnde een volgeling van het Boek, verbleven in plaats van onder de heidenen. Op gegeven moment werden de achtergebleven moslims in Mekka verbannen naar een kleine wijk, waar ze noodgedwongen drie jaar verbleven. Kort na deze drie jaren kreeg Mohammed nog twee zware tegenslagen te verwerken, nl. het overlijden van zijn echtgenote Gadijda en van zijn oom en beschermheer, Abu Talib. Toen de profeet, na al deze tegenslagen, nog steeds geen gehoor voor zijn missie vond in Mekka, ging hij naar een andere grote stad, genaamd Ta'if om er te prediken. Reeds na enkele dagen bleek dat men ook daar geen oor had voor zijn boodschap en hij vluchtte, terwijl hij bekogeld werd met stenen, terug naar Mekka.

De situatie in Mekka werd steeds ondraaglijker en op gegeven moment ontstond de noodzaak voor de moslims om Mekka te verlaten. Toen het grootste deel van de moslims reeds vertrokken was, en er op gegeven moment een aanslag op het leven van Mohammed werd beraamd, vertrok ook hij. Deze uittocht (Hidjra) was in het Arabië van toen een ongekende gebeurtenis en daarom voor de moslims van zodanige betekenis, dat hiermee de Islamitische jaartelling begon.

De Koran geeft in 4:97 de moslims de opdracht om te verhuizen indien ze niet in staat worden gesteld om op normale wijze hun religie te belijden: "Was er

niet genoeg ruimte op Allah's aarde, zodat jullie daarop hadden kunnen verhuizen?" En aan degenen die hieraan gehoor gaven, beloofde Hij: "Wie vlucht langs Allah's weg, die zal op aarde altijd een schuilplaats vinden en voldoende hulpbronnen. En wie zijn huis verlaat op de vlucht naar Allah en Zijn Boodschapper, en die wordt ingehaald door de dood, vindt zijn beloning zeker bij Allah" (4:100). Het is dus geen geldig excuus voor de moslims om te zeggen dat ze door "onderdrukking" hun religie niet kunnen belijden.

## Blessed 1429



Ook in ons dagelijks leven komen we vaak momenten tegen waarbij het nodig is om ons terug te trekken (noem het maar een 'mini-hidjra'). Eén van zulke gevallen staat vermeld in Koran 4:140: "Als jullie horen dat men niet gelooft in Allah's boodschap

en deze hoort bespotten, blij niet bij hen zitten tot zij een ander onderwerp aansnijden, want dan zouden jullie inderdaad zijn als zij." Het is de moslims dus niet toegestaan in gezelschap te zitten waar de Koran - of welke andere Goddelijke openbaring dan ook - belachelijk wordt gemaakt.

Aan de andere kant is het de moslims heel sterk aanbevolen goed gezelschap op te zoeken: "En houd degenen gezelschap die 's ochtends en 's avonds hun Heer aanroepen op zoek naar Zijn welwillendheid, en laat jouw ogen niet van hen afdwalen op zoek naar de schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage verlangens en zijn geval overschrijdt de grenzen" (Koran, 18:28).

Bron: www.ivisep.org

## Humor

Een echtpaar had twee ondeugende jongens van 8 en 10 jaar. Zodra er ergens in de stad iets voorvalt, weten de ouders dat hun jongens er iets mee te maken hebben. De moeder hoort van een imam die



goed schijnt te zijn in het kinderen bijbrengen van discipline. Ze vraagt hem om hulp. De imam stemt toe, maar onder de voorwaarde dat hij de jongens apart te spreken krijgt.

Dus stuurt de moeder eerst haar zoon van acht naar de imam, die hem streng vraagt: "WAAR IS ALLAH?!" De jongen is perplex en kan geen antwoord geven. Plots schiet hij van zijn plaats, rent naar huis en schuilt in een kast. Wanneer de oudere broer hem in de kast vindt, vraagt deze: "Wat is er gebeurd?" Zegt de jongere broer: "Deze keer zijn we de pineut! Allah is spoorloos en ze denken dat wij dat hebben gedaan!"