



Ar-Risaalah

الرسالة
(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 1, ed. 13, 26 jan. 2008 - Muharram 18, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Spiritueel

Gouden eigenschappen

"Wees vriendelijk en genadig tegenover de mensen, want allen zijn Zijn schepselen. Onderdruk hen niet met uw tong, handen of op enige andere wijze. Werk altijd ten goede van de mensheid. Laat nooit op onbehoorlijke wijze uw trots over anderen gelden, zelfs niet over degenen die onder u zijn geplaatst. Gebruik nooit beledigende taal tegen wie ook, zelfs als hij u heeft beledigd. Wees nederig in geest, vriendelijk en zacht, en vergevend, mededogend tegenover iedereen en wens het goede voor hen.

Er zijn vele mensen die pretenderen vriendelijk, zacht en vergevend te zijn, maar van binnen zijn ze wolven. Er zijn vele mensen die van buitenaf rein lijken, maar in hun harten zijn ze krenge. U kunt alleen in de tegenwoordigheid van de Heer toegelaten worden als u rein bent, zowel van buiten als van binnen.

Als u groot bent, wees genadig en heb geen minachting voor degenen die klein zijn. Als u wijs en goed onderlegt bent, dien dan de onwetenden met woorden van wijsheid. Verlang er nooit naar hun onwetendheid te schande te maken door te pronken met uw eigen geleerdheid. Wanneer u rijk bent, moet u de armen dienen in plaats van hen te behandelen met egoïstische en minachtende hoogmoed.

Wees op uw hoede voor de paden van vernietiging. Vrees de Heer, wees rechtschapen en aanbid niet de schepping van Allah. Wendt u geheel en alleen tot Hem. Wordt helemaal de Zijne en leef geheel en al voor Zijn genoegen, voor Zijn zoete wil, en haat alles wat onrein en zondig is, want inderdaad is Hij de Heilige. Iedere ochtend dient voor u een getuige te zijn, dat u de nacht in rechtschapenheid heeft doorgebracht, en iedere avond dient voor u te getuigen, dat u de dag heeft doorgebracht met vrees voor Allah in uw hart."

Bron: De Ark van Noach
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Meer Spiritual Notes op ivisep.org/magazines.htm

Vorming en opvoeding

De Koran en psychologie

Volgens de psycholoog Sigmund Freud (1856-1939) zijn drie begrippen representatief voor de belangrijkste kenmerken van de persoonlijkheidsstructuur (algemene gedragswijze van een individu).

1. *Het es*. Het es stelt de instinctieve verlangens en motieven voor. Het es redeneert niet. Het gaat blindelings (irrationeel) te werk.
2. *Het ego*. Het ego stelt het staan in de werkelijkheid voor. Het ego leert dat het door impulsief te handelen in moeilijkheden kan komen.
3. *Het superego*. Het superego geeft de moraal weer, en de idealen die het individu wil bereiken. Het superego is verantwoordelijk voor gevoelens van schuld en schaamte.

De Koran geeft de volgende drie begrippen (of stadia) voor de geestelijke ontwikkeling.

1. *Nafs al-ammaarah* (12:53). De ziel die tot het kwade geneigd is. Deze is te vergelijken met het es.
2. *Nafs al-lawwaamah* (75:2). De zichzelf beschuldigende ziel; ziel met gewetenswroeging. Deze is te vergelijken met het ego en het superego.
3. *Nafs al-moetma-annah* (89:30). De ziel in rust; ziel die bezadigd is en onafhankelijk is van innerlijke en uiterlijke invloeden.

De nafs (ego, het 'ik') is een negatief beïnvloedbare kracht in de mens die wij moeten temmen zodat het zich onderwerpt aan de wil van Allah, om zodoende het hoogste stadium te kunnen bereiken. Anders zal het ons doen vervallen tot een niveau, lager dan dat van de dieren (Koran 95:4-5).

Ahmad Jhawnie

Actueel

Kerkgebouwen verdwijnen

De komende tien jaar wordt ruim een kwart van de kerkgebouwen in Nederland gesloten, verwachten de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk. Er zijn in Nederland nu ruim 4000 gebouwen met een religieuze functie, meldt de NOS. Zo'n duizend zullen dus sluiten. Ook zullen er minder kloosters zijn. Nu zijn er nog 150, over vijftien jaar nog maar een handvol.

Eén van de kerken die zal gaan verdwijnen

Ook binnen de joodse gemeenschap slaat de leegstand toe. Van de 150 synagogen worden nog maar 50 gebruikt voor gebed. Het aantal islamitische gebedshuizen stijgt wel. De cijfers zijn gepresenteerd bij de opening van het Jaar van het Religieus Erfgoed.

Eén van de moskeeën die binnenkort zal worden gebouwd in Nederland, is de Westermoskee. Een beroep dat was aangetekend tegen de vorig jaar verleende bouwvergunning is door de klager ingetrokken. De vergunning is nodig om niet alleen de moskee, maar ook ruim honderd woningen, kantoren en bedrijfsruimten en een ondergrondse parkeergarage te realiseren.



Een impressie van de te bouwen Westermoskee

Moslims verdedigen Bijbel

Een moslimkassier in een winkel in Engeland weigerde een klant te bedienen die een kinderbijbel wilde kopen voor haar kleinzoon. De 'Muslim Council of Britain' (MCB) noemde dit een betreurenswaardig incident. De assistent secretaris-generaal van de MCB gaf aan dat de Koran de moslims instrueert om in alle heilige boeken te geloven.



Wereldreligiedag

Op zondag 20 januari werd de 22ste Wereldreligiedag herdacht. Het thema dit jaar was: "Het gezin, bron van liefde, bron van geweld". In dit verband werd in Lalla Rookh een seminar gehouden waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit thema werd belicht. Enkele belangrijke punten in de presentaties waren:

- dat de ouders in een gezin een voorbeeldfunctie hebben naar hun kinderen toe; kinderen nemen heel gemakkelijk de voorbeelden over die ze zien. Zo haalde de spreker een voorbeeld aan van een kleuterjuf die aan de kinderen vroeg of ze de geldelijke bijdrage voor een bepaald doel niet waren vergeten, waarop een kleuter antwoordde: "Juf, mijn vader vroeg of u kon zeggen vanwaar hij het geld moest dieken". Ouders zijn zich vaak niet ervan bewust hoeveel invloed zelfs hun kleinste gedragingen op hun kinderen hebben;
- dat mensen die er een spirituele levenswijze op nahielden, met een positievere kijk door het leven gaan dan zij die geen spiritualiteit in hun leven toelaten; de spirituelen bezoeken ook minder vaak de arts en hun klachten zijn over het algemeen van minder ernstige aard dan bij de niet-spirituelen. De niet-spirituelen hebben vaker last van klachten waarvan er geen fysieke oorzaak is aan te wijzen.



Moslim atlete gediskwalificeerd wegens kleding

Een moslimzwemster van een middelbare school in de USA is gediskwalificeerd voor een zwemwedstrijd. Ze had een zwempak aan die ze reeds drie seizoenen gebruikte, en welke haar hoofd, armen, romp en benen bedekt. Zo'n pak wordt 'burkini' genoemd, een samensmelting van de woorden 'burka' en 'bikini'. De jongedame, Juashaunna Kelly, is de snelste zwemster binnen haar klasse in het district Columbia.

Voorbeeld van een 'burkini'

Jaren geleden zwom ook de Australische zwemmer Ian Thorpe in een alles sluitend zwempak. Hij heeft meerdere malen Olympisch goud en het Wereldkampioenschap gewonnen. Niemand heeft ooit bezwaar gemaakt tegen zijn zwempak.

De laatste jaren zijn er in verschillende Europese landen maatregelen genomen om religieuze uitingen in het openbaar te verbieden. In het bijzonder is het dragen van een hoofddoek verboden in Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen. Zo werd een moslimlerares die een modieuze hoofddoek aan had naar het voorbeeld van actrice Grace Kelly, verboden die aan te hebben.

Actrice Grace Kelly met modieuze hoofddoek. Een moslimlerares in Duitsland die een soortgelijke hoofddoek wilde aandoen, werd zulks verboden.



Ian Thorpe in alles sluitend zwempak

Actrice Grace Kelly met modieuze hoofddoek. Een moslimlerares in Duitsland die een soortgelijke hoofddoek wilde aandoen, werd zulks verboden.