



Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 1, ed. 14, 9 feb. 2008 - Safar 2, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Spiritueel

Het goede in andere zien

Het is hoog tijd dat we leren kijken naar het goede in anderen, in plaats van hun zwakheden steeds naar voren te halen. Onderlinge waardering, onderling vertrouwen, onderlinge hartelijkheid dienen aan de basis te liggen van ons handelen. Zelfs als we bepaalde foutjes bemerken bij onze vrienden die zuivere motieven hebben, moeten we die door de vingers zien. Onze relaties moeten zijn zoals de Koran (49:10-12) dat van ons verlangt:

"De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen jullie broeders, en voldoe jullie plicht aan Allah opdat jullie genade zullen kennen.

O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij beter dan hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. Kwalijk is een slechte naam na geloof; en wie zich niet omkeert, dat zijn de onrechtvaardigen.

O jullie die geloven, vermijd de meeste verdorveningen, want in sommige gevallen is verdorvening immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is immers Vaakweerkend (tot genade), Barmhartig.

O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor Allah de meest edelmoedige de meest plichtsgetrouwe onder jullie."

Meer Spiritual Notes op www.ivisep.org

Vrouwenzaken

De Koran en vrouwenplichten

Omdat vrouwen heel wat rechten hebben gehad, hebben ze ook heel wat plichten. In dit artikelje enkele zware plichten van de vrouw. Wij citeren uit hoofdstuk 60:12:

"O Boodschapper (O, Profeet Mohammed), als de gelovige vrouwen tot u komen om (de eed van) trouw aan u te zweren (af te leggen), (zeg hen) dat zij geen shirk doen (geen partners toeschrijven aan Allah; niet naar bonuman gaan voor wisi praktijken), en niet stelen en geen zina plegen (geen overspel plegen; niet ongehuwd samenwonen, zoals ongeregistreerde nikaah, concubinaat, geregistreerd partnerschap, etc.) en hun kinderen niet vermoorden (geen abortus plegen), en geen leugen verzinnen over wat tussen hun handen en hun voeten is (geen kinderen met andere mannen verwekken en zeggen dat ze van hun echtgenoten zijn), en dat zij u (Mohammed) niet in het goede (wat de Koran en de Soennah beveelt) ongehoorzaam zijn: aanvaard dan hun (eed van) trouw en vraag voor hen vergeving aan Allah (voor wat reeds gedaan is in onwetendheid). Waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."

Ahmad Jhawnie

Historie van de Islam

Deel 1: Pre-Islamitische historie

Het prille begin van de (Westerse) beschaving (zo'n 5000 jaar geleden) wordt toegeschreven aan de vruchtbare gebieden rond de Eufraat en de Tigris (Syrië, Irak, etc.) Van het hele Arabische schiereiland was zo'n 3 millennia geleden alleen het zuid-westelijk deel (Jemen) door de vruchtbare strook tot ontwikkeling gekomen. Dit Jemenitisch gebied - bestaande uit enkele koninkrijkes - had een cultuur en taal met een sterk Semitisch karakter. Tegen het begin van de Christelijke jaartelling leefden in het midden van het voornamelijk dorre arabische schiereiland een mengeling van bedoeïenen, gevestigde en semi-gevestigde stammen: de Arabieren. Tot de 3e eeuw n.C. waren de Jemenieten de machtigste stammen van het hele schiereiland. Door hun kennis van de monsoenwinden ontwikkelden zij scheepvaartroutes naar India en Oost-Afrika, resulterend in bloeiende handel tussen deze gebieden enerzijds en de noordelijke en Middellandse Zeegebieden anderzijds.

De periode tot 600 n.Chr.: het Romeinse Rijk en het Perzische Rijk

Het Romeinse Rijk begon als vroege monarchie en ontwikkelde zich tot 500 v.Chr. als een republiek. Na het hele Italiaanse schiereiland te hebben veroverd begon het Rijk met veroveringen van Carthago (Punnische oorlogen) en overige gebieden rond de Middellandse Zee: Spanje, Noord-Afrika, Griekenland, Klein Azië en Egypte.

Tegen de 3e eeuw n.Chr. begon geleidelijk de ondergang, maar met Constantijn (1e Christelijke Keizer, regeerde van 306-337) begon de eigenlijke opbloei van het Christendom (325, concilie van Nicea). In 330 bouwde hij het oude Griekse Byzantium om tot Constantinopel, de nieuwe hoofdstad van het Romeinse keizerrijk.

Later werd het Romeinse Rijk opgesplitst in een Westers (dat later ten prooi zou vallen aan Germaanse invasies) en een Oosters rijk waarvan de hoofdstad Constantinopel werd. Rome ontwikkelde zich tot het Westerse katholicisme en Constantinopel tot de Oosterse orthodoxe kerk. In 1054 vielen beide fracties van de Christelijke Kerk uiteen (elkaar excommunicerend: het grote schisma). Met de val van het Westromeinse Rijk in 476 n.Chr. bleef Constantinopel het Christelijk regime. Keizer Justinianus herstelde het Westerse rijk (Rome) en bracht alles onder Byzantijnse controle.



Het Perzische Rijk

Het huidige Iraanse gebied werd ca. 3000 jaar geleden bewoond door de Meden, afkomstig uit Centraal Azië. Samen met de Perzen bouwden zij later het grote Perzische rijk onder Cyrus de Grote, die ook de Babylonische stad (aan de Eufraat en Tigris) veroverde en de Joodse slaven daar bevrijdde. Dit groot Perzisch rijk had het Zoroastrisme als belangrijkste religie.

Maar het was de Grieks-Macedonische Alexander de Grote die rond 325 v.Chr. het Perzische rijk binnentrok en de toenmalige hoofdstad Persepolis ten val bracht, waarna de Grieken hier eeuwenlang grote invloed hebben uitgeoefend. Pas in de 3e eeuw n.Chr. zou er weer een Perzisch rijk - het Sassanidisch - worden hersteld die weer van grote invloed was op het Joods-Christelijke erfgoed.

Intussen ging de strijd tussen het Perzische Rijk en het Byzantijnse Rijk door. De Perzen forceerden een doorbraak in 610 in Byzantium (de eerste openbaring van de Profeet Mohammed was ook in 610!).

De Islamitische legers zouden binnen enkele generaties zowel het Perzische als het Romeinse rijk onder de voet lopen, maar het Byzantijnse Constantinopel en de omliggende gebieden zouden pas in 1453 geheel door de Islam worden overgenomen. (Wordt vervolgd)

Actueel

Interreligieuze liefdadigheid in Indonesië

Een aantal religieuze groeperingen in Indonesië en NGO's zijn samengekomen om de eerste interreligieuze instantie op te richten, die zich zal richten op humanitaire en liefdadigheidskwesities. Indonesië bestaat uit een verzameling van vele duizenden eilanden, waar regelmatig aardbevingen voorkomen. Dit land was dan ook het zwaarst getroffen door de tsunami van december 2004. Ook lijdt dit land het meest ter wereld aan vogelgriep. Door de Amerikaanse houding t.o.v. Islamlanden - waarbij Moslim-organisaties vaak ongefundeerd voor terroristen wordt uitgemaakt - hebben vele donoren hun hulp aan zulke landen stopgezet. Het is dus te hopen dat met dit initiatief nieuwe bronnen voor hulp kunnen worden aangeboord.



Wetenschap

De bergen

Het boek, getiteld "Earth", wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk op het gebied van geologie. Eén van de auteurs is professor emeritus Frank Press. In zijn boek staat dat bergen steunende wortels hebben. Deze wortels zijn diep ingebed in de grond, dus bergen hebben een vorm als die van een pin.



Bergen spelen ook een rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt. Allah zegt in de Koran: "En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergen geslagen dat zij niet met jullie zou wankelen en rivieren en wegen opdat jullie wellicht je zouden laten rechtleiden" (16:15).

Moderne wetenschappers zijn eveneens van mening dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. Deze kennis over de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon men pas in de tweede helft van de vorige eeuw te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.

Zou iemand in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) hebben kunnen weten over de ware gestalte van bergen? Zou iemand zich kunnen voorstellen dat de solide massieve berg die hij voor zich ziet zich eigenlijk diep in de aarde uitstrekt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers beweren? Een groot aantal geologieboeken beschrijft, bij de behandeling van bergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven de grond staat. Dit vanwege het feit dat deze boeken niet geschreven zijn door specialisten in geologie. Moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koran bevestigd.

Bron: www.risallah.com