



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 1, ed. 15, 23 feb. 2008 - Safar 16, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Spiritueel

Onze rijkdommen gebruiken voor de mensheid

De Koran legt heel veel nadruk op het uitgeven. Meerdere malen wordt gierigheid bijna als synoniem gebruikt voor ongelof. De Moslim bewaart de gunsten die hij van Allah heeft gekregen niet; dit geldt niet alleen voor financiële middelen, maar ook voor andere giften.



Als u iets bezit wat op welke wijze dan ook ten gunste kan zijn voor de mensen, houd het niet voor uzelf, maar

geef het vrijelijk uit. Als u kennis heeft, houd dat niet slechts voor uzelf, maar geef het uit; pas het toe voor het welzijn, de ontwikkeling en het genot van uw medemens. Een Moslim kan niet zeggen dat de giften die hij van God heeft gehad voor hem alleen zijn - hetzij rijkdom, invloed, kennis of iets anders - en dat hij het kan bewaren en slechts gebruiken waar hij dat voor zichzelf nodig acht. Alles wat een Moslim krijgt is door God aan hem toevertrouwd, en God heeft hem bevolen om dit vrijelijk te besteden voor het welzijn van de gemeenschap, zelfs zijn meest kostbare bezit - zijn leven - als dat nodig mocht zijn. Als iedereen dit zou doen, zouden er geen sociale misstanden zijn, geen arbeidsproblemen, geen bloedige onderdrukking, geen wanhopige mensen.

Het idee van rijkdom dat uitsluitend toebehoort aan een individu, een groep van individuen, of aan de Staat, is a-sociaal. Slechts het idee van vermogen als een toevertrouwd goed van God, bestemd voor het welzijn van degenen om ons heen, brengt eenheid en broederschap met zich mee.

Marmaduke Pickthall
Bron: www.ivisep.org

Actueel

Uitbreiding Heilige Moskee in Mekka

De Saudische Bin Laden maatschappij heeft 3000 man ingezet in een around the clock job om het binnenplein van de Heilige Moskee in Mekka uit te breiden. Door deze uitbreiding zal de moskee ongeveer 3.800.000 mensen kunnen bevatten. Het gebied van de moskee zal worden uitgebreid van 29.400 naar 87.000 m², inclusief de begane grond en de twee etages. Het project omvat ook een geïntegreerd airconditioning systeem, kranen voor het tappen van water uit de Zamzam bron, gangen voor rolstoelen, liften, een geavanceerd geluidssysteem en een beveiligingssysteem. Het project zal in drie jaar worden afgerond.

Een bijdrage van Haroen Bechan



Een indruk van het zeer geavanceerd monitoring systeem te Medina

Actueel

'Islamitische wetgeving in Engeland onvermijdbaar'

De aartsbisschop van Canterbury, Dr. Rowan Williams, heeft in gesprek met een radiostation in Engeland gezegd dat het invoeren van gedeeltelijke Islamitische wetgeving in Engeland onvermijdbaar is, om sociale gelijkheid te bereiken. Hij vindt het niet gepast dat er "één wet is waaraan iedereen zich moet houden". Moslims zouden bijvoorbeeld de gelegenheid moeten hebben om huwelijksproblemen of financiële zaken via een Islamitische rechtbank af te handelen. Vele geloofsgenoten van Dr. Williams zijn het niet eens met deze stelling. Diversen hebben zijn aftreden geeist. Ook overheidsfunctionarissen hebben zich uitgesproken tegen de mening van de aartsbisschop.

Politiek voorkomt bouw moskee

Het parlement van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië heeft onlangs ingestemd met een wetswijziging waardoor de bouw van moskeeën en minaretten in feite wordt verboden. De aanpaste wet noemt moskeeën en minaretten niet letterlijk, maar spreekt over "ongewone bouwwerken". Voortaan moet een speciale commissie oordelen of een "buitengewoon bouwplan" wel past binnen de omgeving. De partij van de rechtse populist Jörg Haider had het wijzigingsvoorstel ingediend. Andere partijen spraken zich tegen het voorstel uit. Na de stemming noemde Haider Karinthië "een baken" in Europa in de strijd tegen de "opmars van de islam". Overigens is er nog nooit een bouwvergunning voor een moskee in deze zuidelijke Oostenrijkse deelstaat afgegeven.

Mohammed-cartoons leiden weer tot protest

De Egyptische regering heeft de Deense ambassadeur in Caïro ontboden om te protesteren tegen de herplaatsing van Mohammed-spotprenten in Deense kranten. Het herplaatsen van de spotprenten in Deense en ook Nederlandse kranten leidde deze week in Iran al tot de roep om de betrekkingen met Denemarken en Nederland te verbreken. Onlangs hebben meer dan 90.000 mensen aan Wikipedia, de grootste meertalige gratis online encyclopedie, via een petitie gevraagd om middeleeuwse portretten te verwijderen, waarvan wordt gezegd dat die van de Profeet Mohammed (vzmh) zijn. De visie van Wikipedia is dat zij een neutrale encyclopedie zijn, en geen censuur zullen toestaan ten gunste van de ene of de andere groepering. De Profeet heeft het maken van afbeeldingen verboden, omdat dit kan leiden tot afgoderij.

Islam en mensenrechten (deel 1)

1. Recht op leven

Het menselijk leven is onschendbaar en mag geen geweld worden aangedaan. Alles zal in het werk worden gesteld om het te beschermen. In het bijzonder zal niemand worden blootgesteld aan verwondingen of worden gedood. Tenzij bij de toepassing van de wet.

"Dat u geen ziel onrechtmatig doodt, aangezien Allah het leven heilig heeft verklaard" (Koran 6:151).

"Als iemand één leven redt, is het voor hem alsof hij aan de hele mensheid het leven heeft geschonken, maar als hij één leven neemt, is het alsof hij de hele mensheid het leven heeft benomen" (Koran 5:32).

Net als gedurende het leven dient ook na de dood de integriteit van het lichaam te worden gegarandeerd. Het is een taak van de moslimgemeenschap erop toe te zien dat het lichaam van een overledene met gepast respect wordt behandeld.

2. Recht op vrijheid

De mens is vrij bij zijn geboorte. Op dit recht van vrijheid mag geen inbreuk worden gemaakt, tenzij bij toepassing van de wet. Ieder individu - man en vrouw - heeft het onvervreembare recht op vrijheid in al zijn vormen - lichamelijk, cultureel, economisch en politiek - en is gerechtigd om met alle beschikbare middelen te strijden tegen iedere aantasting van dit recht; en ieder onderdrukt individu - man en vrouw - heeft een gerechtvaardigde claim op de steun van anderen bij zijn of haar strijd.

"Er is geen verwijt tegen degenen die zich verdedigen nadat hen onrecht is aangedaan" (Koran 42:36).

"Toestemming om te strijden is gegeven aan hen tegen wie gestreden wordt" (Koran 22:40).

Bron: *Universal Islamic Declaration of Human Rights*, 1981.
Overgenomen uit: *Islam en de rechten van vrouwen*, Abdulwahid van Bommel.

Wetenschap

De Koran over het heelal

Door wie is het heelal geschapen

"Geprezen is Allah, Die de hemelen (het heelal) en de aarde schiep, en Die duisternis maakte en licht....." (Koran, 6:1).

Hieruit blijkt, dat het heelal absoluut niet uit zichzelf of door toeval is ontstaan of voor eeuwig bestond.

Ruimte en tijd

Met de oerknal ontstonden gelijktijdig ruimte en tijd. Koran 9:36 zegt: "Waarlijk, het aantal maanden bij Allah is twaalf, volgens de beschikking van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep....." De ruimtetheorie zegt, dat het begin van tijd gelijktijdig is aan het begin van het heelal.

Universele zwaartekracht

De zwaartekracht is één van de krachten die ontstonden direct na de oerknal om alle materie en energie, die met een enorme snelheid in de ruimte verspreidden, te ordenen.

In 41:11 staat: "...en Hij zei tot haar (de hemel) en de aarde: Kom tot elkaar, vrijwillig of gedwongen. Ze zeiden: We komen (bij elkaar) in gehoorzaamheid."

En in 35:41 staat: "Waarlijk, Allah houdt de hemelen en de aarde vast (middels aantrekkings- en afstotingskracht), zodat zij niet vergaan (tegen elkaar te pletter slaan)...."

Het uitdijende (expanderende) heelal



Na de oerknal begon het heelal zich uit te breiden, net als een ballon die opgeblazen wordt. Dit proces gaat nu nog steeds door.

Allah zegt in 51:

47: "En Wij hebben de hemel met een kracht (explosie) gebouwd en Wij doen het uitbreiden."

Universum (één heelal) of Multiversum (meerdere heelallen)

Er zijn zeven of talloze heelallen, het één boven het andere:

"Gezegend is Hij (Allah) Die de zeven hemelen heeft geschapen in lagen" (67:1-3).

Eén aarde of meerdere aarden

"Allah is Hij Die zeven hemelen heeft geschapen, en van de aarde het gelijke daaraan....." (65:12).

Hieruit blijkt dat er zeven of talloze planeten zijn die op de aarde lijken.

Zwarte gaten

Een zwart gat is wat er overblijft als een zware ster "sterft" (supernova) en die alles (ook sterren) "opeet" dat dichtbij genoeg komt.

In de Koran 56:75-76 staat: "Ik zweer bij de plaatsen (zwarte gaten) waar de sterren vallen.

Het vergaan van het Heelal

Het ontstaan en het vergaan van het heelal zullen we met een voorbeeld illustreren. Het begin is net als een tapijt, dat uitgerold wordt en het einde net als dat het weer opgerold wordt. Dus op een zeker moment zal het uitdijen stoppen en het heelal weer gaan inkrimpen (Big Crunch). Allāh zegt: "De Dag waarop Wij de hemelen en aarde zullen oprollen, zoals de boekrollen worden opgerold....." (21:104).

Herhaling oerexplosie

Nadat het heelal zal zijn ingekrompen, zal na een tijd de oerexplosie zich herhalen. Een nieuwe aarde en heelal zullen dan weer gemaakt worden. In 14:48 staat: "Op de Dag dat de aarde wordt vervangen door een andere aarde, en zo ook de hemelen....." Verder lezen we: ".....Net zoals Wij de eerste schepping (met een oerknal) begonnen zullen Wij haar (de schepping) herhalen (met een tweede knal)....." (21:104).

Ahmad Jhawnie