



الرسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 1, ed. 25, 19 juli 2008 - Rajab 16, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Actueel

Interreligieuze inzegening CLAD gebouw

Eerder deze maand werd het nieuwe gebouw van de Centrale Landsaccountantsdienst geopend. De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) werd gevraagd om geestelijke bijstand om het gebouw in te zegenen. In het verleden was het zo dat de IRIS in zulke gevallen drie geestelijken afvaardigde (Hindoe, Christen en Moslim), doch vanwege een beleidswijziging binnen de IRIS zal er in dergelijke gevallen één geestelijke worden afgevaardigd die vanuit de visie van de drie grote godsdiensten een voordracht zal houden. Dit beleidspunt werd bij de opening van het CLAD gebouw voor het eerst in praktijk gebracht, en het was pater Karel Choennie die vanuit de visie van het Christendom, het Hindoeïsme en de Islam een voordracht hield over diefstal, fraude en omkoping. Een verregaande vorm van verbodering als kinderen van één Vader!

Vanuit de Joods-Christelijke traditie behandelde pater Choennie uit de Tien Geboden van Mozes het overbekende gebod: "Gij zult niet stelen," en het tiende gebod "Gij zult niet begeren wat u naaste toebehoort" (Ex. 20, 15 en 17). Volgens de Koran (89:20 e.a.) is de buitensporige liefde voor geld maar al te vaak de oorzaak van heel wat frauduleuze handelingen. Binnen de Arya Samaj zijn er tien geboden opgesteld, waarvan het vierde zegt: "Gij zult niet stelen, niet verborgen houden en niet zelfzuchtig zijn" (Yajurveda 40.1).

"Waar er wordt gestolen," sprak de pater, "gaat het vertrouwen weg en waar er geen vertrouwen is, wordt het samenwonen een hel. Als het vertrouwen verloren gaat hebben we steeds duurdere systemen nodig om elkaar te controleren, een politiedienst, beveiligingsdiensten, wachters, alarminstallaties, prikkeldraad en waakhonden, frauderecherche, Rekenkamer, CLAD, Meldpunt voor ongebruikelijke Transacties, etc. Veel mensen denken dat diefstal geen zwaar delict is en niet zo zwaar weegt. Maar waar er gestolen wordt, kunnen geen goede onderlinge betrekkingen groeien. Als we al het geld dat we uitgeven om diefstallen te voorkomen zouden besteden aan onderwijs en cultuur, zou dit land er echt anders uitzien. Velen kennen het 'unheimisch' gevoel wanneer een dief je huis is binnengedrongen. Je voelt je voortdurend bedreigd. Diefstal maakt het vertrouwen stuk en vertrouwen is de basis voor iedere geordende samenleving."

Met dank aan Nico Waagmeester

Maatschappij

Samenwerken

Alvorens u de foto hiernaast bekijkt, vragen wij u eerst dit artikel te lezen (foei, heeft u toch eerst de foto bekeken?). Het zal u ongetwijfeld bekend zijn hoe wij mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan. We gunnen elkaar weinig en we zien onze tegenstanders en concurrenten liever vallen dan vooruitkomen. En als ze vooruitgang boeken, proberen we ze ook nog met alle mogelijke middelen dwars te zitten! Door deze 'krabbenmentaliteit' lukt het ons vaak niet om het beste te maken van onze familie, werkomgeving, gemeenschap, ons land, enzovoorts.

Kijken we nu naar de foto hiernaast, dan zien we dat wij mensen (de 'hoogste schepping' van God) nog heel veel van de 'mindere' schepselen kunnen leren! De mieren op de foto kunnen - alleen maar door volledig samen te werken - iets verplaatsen dat tientallen malen groter is dan zijzelf. Als wij deze mentaliteit van samenwerken zouden kunnen overnemen en toepassen, zouden we op een veel hoger niveau van ontwikkeling staan dan nu het geval is. Met ons allen moeten we toch zeker wel in staat zijn met vereende (lees: ver-eende, ofwel gebundelde) krachten onze omgeving, onze maatschappij, ons land tot grotere hoogten van ontwikkeling te tillen, in plaats van als hond en kat, als Tom en Jerry, als coalitie en oppositie, of vanuit welke positie dan ook elkaar steeds dwars te zitten en zodoende ieders ontwikkeling en vooruitgang te belemmeren?

"Waarlijk houdt God van degenen die in gelederen strijden langs Zijn weg, als waren zij een massieve muur" (Koran 61:3).

Interreligieuze conferentie Madrid



Madrid - Met een oproep tot constructieve dialoog en het zoeken naar gemeenschappelijke waarden, gedaan door de Saudische koning Abdullah, ging op 16 juli een interreligieuze conferentie van start in Spanje. Ongeveer 200 Islamitische, Christelijke en Joodse geleerden en andere experts op het gebied van de interreligieuze dialoog woonden de conferentie bij. De Spaanse koning Carlos sprak de bijeenkomst toe, waarbij hij de hoop uitsprak dat dit gebeuren een bijdrage zal leveren aan interreligieuze verbondenheid. De zaken die zoal besproken zullen worden zijn het Israëliësch-Palestijns conflict, de spotprenten over de Profeet Mohammed en de hoofddoekenkwesie bij Moslim-vrouwen.

Koning Abdullah riep leiders van alle godsdiensten op om te benadrukken dat tragedies, die zich in de historie hebben voorgedaan, niet te wijten zijn aan de verschillen tussen godsdiensten, maar aan de misleidende interpretaties van de godsdienst door minderheden. De conferentie is georganiseerd door de Muslim World League op initiatief van koning Abdullah, en het is het derde grote initiatief van Moslimzijde tot interreligieuze dialoog. Een vorig initiatief was in februari j.l., toen vooraanstaande Moslimgeleerden een open brief stuurden naar de wereldwijde Joodse gemeenschap, waarin werd opgeroepen tot dialoog om relaties tussen Joden en Moslims, die een gemeenschappelijke geloofsbasis hebben, te verbeteren. Verder schreven in oktober j.l. 138 Moslimgeleerden uit

43 landen een open brief aan de wereldwijde Christelijke gemeenschap, inclusief de Paus, waarin een soortgelijke oproep stond.

Australische Moslims verwelkomen Paus

Op 14 juli heetten Moslims de Paus en andere pelgrims in Australië, alwaar eerder deze week de Wereld Jongerendagen van start gingen, welkom. "Ter gelegenheid van de Wereld Jongerendagen stuur ik een oprechte groet aan de Katholieke gemeenschap in Australië namens de Australische Moslims," sprak Ikebal Patel, voorzitter van de Australische Federatie van Islamitische gemeenten.

Tijdens de evenementen zullen Moslims aan ongeveer 350 Katholieke pelgrims onderdak verlenen, en wel in de Malek Fahd Islamic School. Moslimstudenten zullen de pelgrims van dienst zijn, en de school zal ook een interreligieuze bijeenkomst organiseren.

Tijdens zijn verblijf in Australië zal de Paus 40 vertegenwoordigers van andere godsdiensten ontmoeten, waaronder leiders van Moslims, Joden, Boeddhisten en Hindoes. In Australië wonen meer dan 340.000 Moslims, die 1,7% van de bevolking vormen. De Islam is aldaar de grootste godsdienst na het Christendom.



In een toespraak tot zo'n 150.000 jongeren zei de Paus dat de mens in zijn onstuitbare consumptiedrang de natuurlijke rijkdommen van de wereld verkwist. Hij riep de toehoorders op zich meer om het milieu te bekommeren. Ook veroordeelde hij televisie en internet, die geweld en seksuele uitbuiting in zijn ogen als vermaak presenteren.



Religieus

Over het gebed

Nawfal bin Moe'aawiyah heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Wie zijn solaat (opzettelijk) mist, is als hij die zijn gezin en bezittingen heeft verloren."

Het verrichten van de solaat vijf keren per dag is een verplichting voor iedere Moslim, en het opzettelijk verwaarlozen is een zeer grove schending van de rechten van Allah. Ook het inhalen van gemiste gebeden is en blijft een verplichting.

De Profeet laat zien dat de geestelijke schade die ontstaat door de solaat niet te verrichten even erg is als de materiële en psychische schade ontstaan door verlies van gezinsleden en rijkdommen.

De eerste zuil van de Islam, "Laa ilaaha ill-Allaah" (niemand en niets is waardig om te worden aanbeden behalve Allah), wordt in praktijk gebracht via de tweede zuil, de solaat.

Moge Allah ons allen de kracht geven om stipt te zijn met de solaat. (Amien!)

Ahmad Jhawnie



Spiritueel

De inspanningen van het leven

Een man zag eens een cocon van een vlinder. Op een dag verscheen er een kleine opening. De man keek enkele uren naar de vlinder, terwijl die zich een weg baande naar buiten, via het klein gaatje. Opeens stopte de vlinder en het leek alsof die niet verder kon. De man besloot de vlinder te helpen. Hij nam een schaar en knipte het resterend deel van de cocon eraf, waarna de vlinder gemakkelijk eruit kon. Maar het had een gezwollen lichaam en kleine, verschrompelde vleugels.

De man bleef naar de vlinder kijken omdat hij verwachtte dat elk moment de vleugels steviger zouden worden, zodat die het lichaam zouden kunnen dragen. Maar dat gebeurde niet! In feite bracht de vlinder de rest van zijn leven kruipend door met een gezwollen lichaam en verschrompelde vleugels. Het is nooit in staat geweest te vliegen.

Wat de man in zijn vriendelijkheid en haast niet begreep, was dat de strijd van de vlinder om uit de cocon te komen noodzakelijk was; dat was Allah's methode om de vleugels sterk te maken zodat de vlinder kon gaan vliegen zodra die uit de cocon was.

Soms zijn grote inspanningen en obstakels nodig in ons leven. Als Allah ons in staat zou hebben gesteld om zonder obstakels door het leven te gaan, zou dat ons zwak en gehandicapt maken. We zouden niet zo sterk zijn geworden als we hadden kunnen zijn!

"Waarlijk, met moeite komt gemak, met moeite komt waarlijk het gemak!" (Koran, 94:5-6).

