



الرسالة Ar-Risaalah (De Boodschap)



As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jrg. 2, ed. 27, 16 aug. 2008 - Shaban 15, 1429 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel: 85-95-800 - Fax: 493121 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: ivisep.org/risaalah

Gezondheid

Borstvoeding

Sinds 1992 vindt elk jaar de Wereld Borstvoedings Week plaats, van 1 tot 8 augustus. Het doel is om borstvoeding aan jonge kinderen te promoten, aangezien het geven van de borst zowel kind als moeder ten goede komt. Voordelen voor het kind kunnen zijn een betere bescherming tegen allergie, overgewicht en infectieziekten; een voordeel voor de moeder is dat er een veel kleinere kans is op borstkanker als zij de kinderen met de borst heeft gevoed. De wereldwijde organisatie van de Borstvoedingsweek streeft ernaar dat babies de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding krijgen en daarna, totdat ze 2 jaar of ouder zijn, borstvoeding aangevuld met andere voeding. Ook in Suriname zijn gedurende deze Week diverse promo-activiteiten voor borstvoeding georganiseerd. Ook vanuit de Islam is het geven van borstvoeding sterk aan te bevelen. Het is bekend uit de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) dat moeders, die hun babies niet zelf konden voeden, een zoogster vroegen dat te doen, zodat de babies in elk geval wel borstmelk kregen. Ook de Koran geeft aan dat borstvoeding aan te bevelen is, zoals we lezen in 46:15: "Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te doen. Zijn moeder heeft het moeilijk wanneer zij hem draagt en zij baart hem met pijn. En het dragen en spenen van hem duurt dertig maanden." Zowel vanuit de gezondheidszorg als vanuit de religie is er dus voldoende basis om uw kinderen de beste start te geven die ze zich maar kunnen wensen: borstvoeding. Gratis en voor niets!



Spiritueel

Afvalligheid

Een groot misverstand dat heerst onder vele Moslimgeleerden is dat in de Islam afvalligheid met de dood wordt bestraft. Een religie die een ieder oproept om de rede, ofwel het verstand te gebruiken, kan niemand dwingen om een bepaald geloof of denkbeeld aan te nemen. De Koran, de belangrijkste bron van de Islam, is zeer duidelijk over de kwestie van religieuze vrijheid:

"Er is geen dwang in de religie" (2:256).

"Zeg: De Waarheid komt van jullie Heer; dus laat degene die dat wil, geloven, en laat degene die dat wil, niet geloven" (18:29).

"O jullie die geloven, als iemand van jullie terug zou komen op zijn religie, dan zal Allah een volk brengen dat Hij liefheeft en dat Hem liefheeft" (5:54).

Gedurende het leven van de Profeet Mohammed (vzmh) was het in Medina, waar hij de regeerder was, geen gebruik om afvalligen te doden. Dit blijkt uit het volgend vers:

"Een deel van de Mensen van het Boek zegt: Blijd geloof in wat geopenbaard is aan degenen die geloven, in het eerste deel van de dag, en geloof niet in het laatste deel ervan" (3:72).

Als de dood de voorgeschreven straf was voor ongelooft, hoe zou iemand onder een Moslimregering een plan kunnen maken om in het eerste deel van de dag geloof te hebben, en het geloof te verwerpen later op de dag?

In memoriam

mr. John Mohammedamin



John Safi Mohammedamin werd geboren in het district Suriname op 5 juni 1947. Hij doorliep in Suriname de lagere school, MULO en AMS, waarna hij de Anton de Kom Universiteit bezocht. Hij studeerde in 1982 af als jurist.

Mr. Mohammedamin is van juli 1978 tot oktober 1985 als Substituut Griffier verbonden geweest aan het Griffie der Kantongerechten. Van oktober 1985 tot juli 1986 was hij Parketsecretaris op het Parket van de Procureur-Generaal. Daarna was hij tot januari 1988 waarnemend Substituut-officier van Justitie, en daarna tot juni 1996 Officier van Justitie. Vervolgens werd hij benoemd tot Hoofdofficier van Justitie, welke functie hij bekleedde tot november 2006. Hij werd op 22 november 2006 beëdigd tot Advocaat-Generaal, welke functie hij tot aan zijn overlijden bekleedde.

Ook was John Mohammedamin in de periode september 1988 - oktober 1990 plaatsvervangend Auditeur-Militair, en daarna tot aan zijn overlijden Auditeur Militair.

John Mohammedamin is zijn hele leven lang lid geweest van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.). Vanaf 1990 tot aan zijn overlijden is hij voorzitter geweest van de Raad van Advies van deze organisatie.

Actueel

Ulama Zonder Grenzen

Moslimgeleerden zijn van plan een Raad van Geleerden samen te stellen om conflicten in de Moslimwereld te lijf te gaan en vrede wereldwijd te propageren, aldus een verklaring die door meer dan 300 geleerden van overal ter wereld is uitgegeven. Ook zal men trachten analfabetisme en armoede te bestrijden, en objectieve verslaggeving te bewerkstelligen van ontwikkelingen binnen de Moslimwereld. De Raad zal o.a. kantoren hebben in Oost-, Zuid- en Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Amerika en Europa.

Interreligieuze dialoog

De vorige Britse vice-president, Tony Blair, is voornemens een aantal centra op te richten in diverse grote hoofdsteden wereldwijd om inter-religieuze dialoog en gemeenschappelijke waarden tussen de Abrahamistische godsdiensten - Islam, Christendom en Jodendom - te promoten. Het eerste centrum, dat in Londen zal worden geopend, zal ook een museum hebben met betrekking tot deze godsdiensten.



Aqidah (geloofsleer)

Een groot raadsel OPGELOST!

Allah zegt in Koran 6:50 dat de Profeet Mohammed (vzmh) geen engel is: "(O Mohammed), Zeg (aan de mensen): ...En ik zeg jullie niet dat ik (Mohammed) een engel ben....."

Een ieder weet dat de Profeet geen djinn is (een wezen geschapen uit een rookloze vlam van vuur). Een Moslimsekte zegt dat wij de Profeet geen mens mogen noemen. De vraag is: Wat voor een soort wezen is de Profeet dan?

De twee opties die overblijven zijn: Of de Profeet is een incarnatie van Allah, m.a.w. Allah is Mohammed en Mohammed is Allah. Of de Profeet is een kloon (een stukje) van Allah. Deze beide zaken zijn absoluut uitgesloten en ondenkbaar in de Islam, omdat Allah onveranderlijk en ondeelbaar is.

Het wezen van de Profeet - is hij mens of niet - is nooit een punt van discussie geweest in de Islam. De Koran 18:110 is op dit stuk glashelder. Allah draagt de Profeet op om te verklaren: "(O Mohammed), Zeg (aan de mensen): Ik ben een mens als jullie." Dat wil zeggen dat de Profeet tot het menselijke ras behoort, dat hij van vlees en bloed is, zoals alle andere mensen.

Profeten hadden bepaalde privileges, de ene meer dan de andere. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze geen mens waren.

Ahmad Jhawine

Wetenschap

De nieuwemaan: zien of berekenen?

Het is weer zover dat Moslims wereldwijd de Ramadan afwachten. Velen hebben op grond van berekeningen de start van de Ramadan en hun led dag reeds bepaald; zoals de ISNA (Islamic Society of North America), die op 1 september met de Ramadan zal starten. Anderen wachten het zien van de maansikkel af om hun dag te bepalen. En ieder jaar is de steeds terugkerende vraag: kunnen wij in deze tijd volstaan met berekeningen of moeten we, zoals in de tijd van de Profeet (vzmh), uitsluitend vertrouwen op het zien van de maan? Er worden heden verschillende methoden gehanteerd voor het vaststellen van het begin van de Islamitische maand, zoals: (1) het zien van de maansikkel met het blote oog; (2) berekenen wanneer de maansikkel zichtbaar zal zijn; (3) uitgaan van de tijden van zons- en maansondergang; (4) uitgaan van de geboorte van de maan; (5) uitgaan van de eerste dag in Arabië.

Ad 1. Zien met het blote oog

In een (steeds kleiner wordend) deel van de Moslimwereld is de werkelijke zichtbaarheid nog steeds het enig toegestane criterium. Dit wordt gebaseerd op de letterlijke interpretatie van de volgende gezegden van de Profeet:

A. "Wij zijn een ongeletterde gemeenschap. Dus begin te vasten als u de nieuwe maansikkel ziet, en stop met vasten als u het weer ziet" (Bukhari, 31:13).

B. "Als u de hilaal (nieuwe maan) van de Ramadan ziet, begin te vasten, en als u de hilaal (van de Shawwaal) ziet, stop met vasten; en als de lucht bewolkt is (en u de hilaal niet kan zien), beschouw de maand dan als 30 dagen" (Bukhari, 31:11).



Ad 2. Berekening van de zichtbaarheid

Voorstanders van berekeningen hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de onder Ad 1 aangehaalde hadies:

Hadies A. Deze hadies beschrijft de toestand van de Moslimgemeenschap ten tijde van de Profeet (vzmh). Het zegt niet dat de Moslims voor altijd in ongeletterde staat zullen verkeren. Integendeel moedigt de Islam het zoeken naar kennis ten sterkste aan[1]. Als dus de Moslimgemeenschap niet langer ongeletterd is, dient men de opgedane kennis te gebruiken om zich van dienst te kunnen zijn[2]. Ook bijv. in de geneeskunde gebruikt men heden de meest geavanceerde technologieën om de Moslimbevolking gezond te houden; niemand zou het wagen om de verouderde methoden van weleer nu nog te hanteren.

Twee andere argumenten. In de tijd van de Profeet (vzmh) werden de gebedstijden uitgerekend aan de hand van de lengte van de schaduw, nochtans worden tegenwoordig jaren van tevoren de gebedstijden, middels berekening van de zonnestanden, tot op de minuut nauwkeurig vastgesteld. Ook de tijden van sehri en iftaar (begin en einde van het dagelijkse vasten) worden ruim van tevoren vastgesteld, ondanks de Koran in 2:187 zegt: "Eet en drink tot het wit van de dag zich bij de dageraad onderscheidt van het zwart van de nacht, volbreng dan het vasten tot de nacht valt." Niemand gaat heden nog naar buiten om te kijken of het al licht of donker wordt; iedereen gaat uit van de berekende tijden. En toch beschouwen sommigen het als onacceptabel om de maanstanden uit te rekenen[3]. Hadies B. In deze en andere hadies is het Arabisch woord dat voor 'zien' wordt gebruikt, 'ru'yat' (of een afleiding ervan). Volgens imaan Raghib zijn er vier vormen van ru'yat: zien met de zintuigen, zien met de verbeelding, zien door overdenking en zien door de geest. Hij haalt diverse Koranverzen aan om deze mening te staven, zoals 89:6 "Heb jij niet gezien hoe de Heer afhandelde met de 'Ad (een volk uit de oudheid)?" Merk op dat 'ru'yat' hier niet kan betekenen 'zien met het oog'. Zie ook verzen 12:4 en 69:7. Ru'yat betekent dus volgens de aanhangers van deze visie dat de maan niet daadwerkelijk gezien hoeft te worden, maar dat er op andere manieren zekerheid kan worden verkregen omtrent de waameembaarheid ervan.

Verder hanteren de voorstanders van de berekening, ter staving van hun visie, diverse Koranverzen waaruit blijkt dat de zon en de maan een nauwkeurig vastgestelde loop volgen, die van tevoren kan worden berekend, zoals vers 31:29: "Zie jij niet dat Allah de zon en de maan dienstbaar heeft gemaakt (aan jullie) - elk volgt zijn baan tot een vastgesteld tijdstip?" Zie ook de verzen 6:96, 10:5, 39:5, 55:5, 36:38-40, 21:33 en 2:189.

De vraag rijst nu wat er moet worden berekend: de zichtbaarheid van de maan, de geboorte, of enig ander criterium. In Ad 2 gingen we uit van de berekening van de zichtbaarheid van de maan (hilaal), maar er zijn ook andere berekeningen waarop de Islamitische kalender wordt gebaseerd. Die zullen wij in de volgende editie behandelen.

Voetnoten

[1] Zo zei de Profeet: "Zoek kennis, al is het in China." En de Koran zegt in 3:7: "Niemand kent de interpretatie (van de Koran) behalve Allah, en degenen met een diepgewortelde kennis. ... En niemand neemt het in acht, behalve mensen met verstand."

[2] Bron: www.ummah.net

[3] Bron: www.albalagh.net

Wordt vervolgd